

Laat jeugdwerk een gods- dienstige stage zijn

Stage lopen betekent voor veel jongeren dit:

'Heerlijk! Eindelijk kan ik aan de slag!'

'Ik moet wel goed opletten hoe mijn baas het doet.'

'Nu zie ik waar ik goed in ben.'

'Nooit geweten dat collega's zo geschikt kunnen zijn.'

'Nu snap ik waarvoor ik dat moest leren.'

'Ik loop tegen vragen aan die ik me nooit heb gesteld.'

Onderneem in het jeugdwerk activiteiten die zulke gedachten bij jongeren oproepen. Dan gaan ze met andere ogen naar God en Zijn dienst kijken.

38

Op mbo-scholen is het een bekend verschijnsel: na de eerste stage ken je een groot deel van je studenten niet terug.

De studenten beginnen aan het schooljaar zoals ze het laatste jaar van het vmbo hebben afgesloten, als leerlingen dus die nog maar heel beperkt geconfronteerd zijn met situaties waarin ze echt verantwoordelijkheid dragen. Maar als ze halverwege het schooljaar terugkomen van hun eerste stage, blijken de meesten een vorming te hebben opgedaan die hen opeens ontvankelijk maakt voor het onderwijs op school.

Dát zou het jeugdwerk dus helpen: activiteiten die jongeren aan het denken zetten. Opdrachten die hen laten ervaren wat het betekent in Gods Koninkrijk verantwoordelijkheid te dragen. Activiteiten en opdrachten die hen bij de leidinggevendenden terugbrengen met vragen én met bereidheid om te luisteren naar de antwoorden.