



## BELOFTE

Misschien luister jij met heel veel andere mensen naar de preek. Soms is een gemeente maar klein. Weet je wat zo mooi is? Zelfs als er maar heel weinig mensen in de kerk zijn, wil de Heere Jezus er Zelf bij zijn. Je leest die belofte in je Bijbel in Matthéüs 18 vers 20. Zoek maar op!

## VDM

Heb je ze wel eens gezien, deze drie letters achter de naam van een dominee? Ze vormen de afkorting van drie Latijnse woorden: verbi divini minister. Dat betekent: Dienaar van het Goddelijke Woord. De belangrijkste taak van een dominee is dus dat hij Gods Woord mag bedienen. Hij mag dat aan de gemeente uitleggen en meegeven. De HEERE gebruikt een dominee als dienstknecht om Zijn Woord te verkondigen. En zo mag hij ook de gemeente dienen!



*Ds. H. Peet met kinderen uit zijn gemeente: Femke (rechts) en Daphne den Otter.*



## DE PREEKSTOEL

Het eerste wat je ziet als je de kerk binnenloopt, is de preekstoel. Dat is niet voor niets. Het Woord van God staat in het middelpunt. Daarom ligt er altijd een opengelegde Bijbel op. Daar mag de dominee uit lezen en over vertellen. Je mag Gods Woord zien en horen! Er wordt wel gezegd dat we als gemeente "samenkomen rondom het Woord".

# GOD ZELF aan het woord

**VIND JE HET FIJN ALS DE DOMINEE GAAT PREKEN? OF KUN JE JE AANDACHT VAAK MAAR MOEILIJK BIJ DE PREEK HOUDEN? WAAROM IS DE PREEK EIGENLIJK ZO BELANGRIJK? GOED OM DAAR EENS OVER NA TE DENKEN!**

TEKST Anja den Otter BEELD Henk Visscher

**S**amen met het lezen uit de Bijbel is de preek zelfs het meest belangrijke van de hele kerkdienst! Weet je waarom? Omdat de HEERE dan Zelf vanuit Zijn Woord tot je spreekt. Natuurlijk, de dominee preekt, maar als het goed is mag hij Gods woorden doorgeven. Hij legt uit wat er in de Bijbel staat. Om dat goed te kunnen doen, moet de dominee de preek goed voorbereiden. Daarom bestudeert hij de Bijbel niet alleen in onze eigen taal, maar ook in de talen waarin de Bijbel oorspronkelijk geschreven is: het Hebreeuws en het Grieks. Ook bekijkt de dominee nog andere boeken die over het Bijbelgedeelte gaan waarover hij preekt.

## VERSCHILLENDE MENSEN

De dominee houdt er rekening mee dat er verschillende soorten mensen in de kerk zitten. Kinderen, jongeren en volwassen mensen. Mensen die veel geleerd hebben en mensen die graag met hun handen werken. Misschien gebruikt jouw dominee

ook voorbeelden in de preek. Dat is fijn, want dan kun je sommige dingen beter begrijpen. En misschien ook wel makkelijker onthouden. In elke preek legt de dominee het Bijbelgedeelte uit, maar hij vertelt ook wat wij daarvan kunnen leren.

## ZONDIGE HART

De dominee zal in iedere preek iets vertellen over hoe zondig ons hart is. Dat wij vanuit onszelf de HEERE niet willen zoeken, liefhebben en eren. Dat het heel erg is als dat zo blijft. Daarom zal de dominee je wijzen op de Heere Jezus. Hij kwam naar deze aarde om voor de zonden te lijden en te sterven. En Hij is ook weer opgestaan! De dominee zal erop aandringen dat je naar de

Heere Jezus toegaat om vergoing te vragen van je zonden. Dat wil de HEERE graag geven. Wat een wonder! Hij wil met Zijn Heilige Geest in je hart wonen en werken, zodat je de HEERE gaat zoeken, leert vertrouwen en volgen. Dat heeft Hij beloofd. De HEERE heeft je redding op het oog. Daarom mag je naar de kerk om Zijn Woord te horen. Bijzonder hè?

## EERBIEDIG LUISTEREN

Misschien zit je wel in een kerk waar geen eigen dominee is en waar regelmatig een preek wordt gelezen door een ouderling. Zo'n preek is dan door een dominee van vroeger of nu opgeschreven. Ook daardoor wil de HEERE Zelf tot je spreken. Als je beseft dat de HEERE iets tot je te zeggen heeft, dan zorgt dat ervoor dat je eerbiedig in de kerk zit als je luistert naar de preek. Vraag jezelf bij elke preek weer af: Wat wil de HEERE mij leren? En bid –in de kerk én thuis– of Hij wil helpen om daar steeds aan te denken en daarnaar te leven!

**DE HEERE WIL  
MET ZIJN HEILIGE  
GEEST IN JE  
HART WONEN.  
BIJZONDER. HË?**