

Een schoon- moeder als voorbeeld

Veel jongens en meiden hebben weinig woorden tot hun beschikking om te zeggen wat ze geloven en daarbij voelen.

Zij zeggen het met daden.
Ze zijn in goed gezelschap, het gezelschap van een schoonmoeder.
Toen de schoonmoeder van Petrus genezen was door Jezus, ging ze niet praten maar dienen.

30

Veel doeners hebben de neiging om bij de woordenstroom van een denker, die allerlei nuances aanbrengt en zijwegen bewandelt, te zeggen: 'Zeg nou maar gewoon hoe het is!'

Ze hebben blijkbaar iets van hoogbegaafden: die hebben ook aan een paar woorden genoeg om een probleem te doorzien en dan is dat probleem niet interessant meer.

Het gebeurde in een klas dertienjarige vmbo'ers. De docent las, bewust op toon, Jozua 24:14 en 15 voor met de vraag: 'Wat bedoelt Jozua precies met het "Kiest u heden"?' Er schoten onmiddellijk vijf vingers omhoog en alle vijf de jongeren verwoordden in één zin de bedoelde inhoud.

Zulke doeners roepen in gedachten hoe de hoofdmans over honderd uit Kapernaüm overkomt. 'Spreek slechts één woord, Heere, en mijn knecht zal genezen zijn.' Hij was zelf gewend weinig woorden te gebruiken. 'Ga!' zei hij tegen zijn ondergeschikte, en die ging. En Jezus stelt hem, een echte doener, ten voorbeeld. Waarom zouden wij duizend woorden gebruiken als God en onze hoorder aan één woord genoeg hebben?