

Dit is kostbaar in Gods oog:

- De vaardigheid van de timmerman die een deur afhangt.
- Het inzicht van de elektricien die een heel huis van nieuwe bedrading voorziet.
- De ijver van de (v)mbo-er die een gaaf examenwerkstuk aflevert.
- Het hart van de christen die meer met zijn handen dan met zijn hoofd gelooft.

8

‘Uw is het Koninkrijk, Heere’, belijden we, ‘van U is het koningschap over alle dingen.’ Gó d beslist wie welke gaven en taken heeft en wie welke levensweg gaat.

Dus dieren verzorgen is werk in Gods Koninkrijk, net zo goed als catechisatie geven. Koffie schenken bij een bruiloft is werk in Gods Koninkrijk, net zo goed als het bijwonen van een kerkenraadsvergadering. Een brommer repareren is God dienen, net zo goed als het vervullen van een lectoraat. Het schilderen van de schuur en het stage lopen in een verzorgingstehuis is God dienen, net zo goed als het leiden van de huisgodsdienst of het zingen van een cantate van Bach. Als we het maar voor Hém doen!

In Gods Koninkrijk gelden andere maatstaven dan wij vaak hanteren, ook in de kerk. Gelukkig voor de doeners meet en rekent onze grote Koning anders. Bij Hem is groot klein en klein groot: zie Mattheüs 18:2. Bij Hem is hoog laag en laag hoog: zie Johannes 13:14. In Zijn Koninkrijk is veel weinig en weinig veel: zie Lukas 21:3.