



Titel:	DE HUT VAN OOM TOM <i>Een hervertelling in woord en beeld</i>
Auteur:	<i>Willemieke Kloosterman-Coster</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert / Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
Aantal blz.:	43
Prijs:	€ 11,95

Inhoud:

Oom Tom is slaaf op de plantage van meneer Shelby. Oom Tom wordt verkocht aan een slavenhandelaar omdat meneer Shelby schulden heeft. Ook Harry, het zoontje van Eliza moet verkocht worden. Als Eliza daarvan hoort, vlucht ze met haar zoontje. Als de slavenhandelaar dat merkt, gaat hij haar achterna. Eliza ontkomt met Harry door de rivier over te steken op drijvende ijsschotsen. Oom Tom wordt meegenomen, zijn vrouw blijft achter. Tijdens de reis op een boot, redt oom Tom een meisje, Lucy, uit het water. Haar vader koopt oom Tom. Lucy luistert graag naar oom Tom als hij vertelt uit de Bijbel. Lucy wordt ziek en sterft. Meneer St-Clare belooft dat oom Tom een vrijheidsbrief krijgt, zodat hij geen slaaf meer zal zijn. Helaas wordt vlak voordat de laatste handtekening wordt gezet, meneer St-Clare neergestoken en dodelijk verwond. Na zijn sterven wordt oom Tom weer verkocht. Na een ellendige tijd bij de wrede baas Legree, wordt hij zo hard geslagen dat hij zwaargewond is. Dan komt de zoon van meneer Shelby, George, hem opzoeken. Hij heeft genoeg gespaard om oom Tom vrij te kopen. Maar oom Tom kan niet meer mee, hij sterft. George zorgt dat oom Tom wordt begraven. De vrouw van oom Tom kijkt uit naar zijn thuiskomst. Verdrietig hoort ze het nieuws aan, maar ze hoort ook dat haar man naar een beter land is gegaan!

Beoordeling:

Dit boekje is een sterk verkorte hervertelling van het beroemde boek 'De hut van Oom Tom' geschreven door H. Beecher Stowe. Op iedere bladzijde staan één of twee plaatjes met daaronder het verhaal. Dit boek is speciaal voor kinderen geschreven in eenvoudige taal. Door de vele illustraties wordt het verhaal dichterbij de kinderen gebracht. Door dit verhaal wordt duidelijk hoe erg de slavernij was. Het boek heeft een duidelijke christelijke strekking. Dit komt naar voren door de woorden, maar vooral ook de daden van oom Tom. Het verhaal van oom Tom zouden alle kinderen een keer moeten lezen!

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	VLIEGEN IS FIJN! <i>Tess & Jess 5</i>
Auteur:	<i>Geesje Vogelaar-van Mourik</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert / Trish Flannery</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
AVI:	M4
Aantal blz.:	89
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

In de klas van Tess en Jess werken ze deze week aan een project over vliegen. Ze maken een paspoort, tickets en ze pakken de koffers in. Daan helpt de juf vaak in de klas. Na het verhaal van de juf over de opstanding en hemelvaart van de Heere Jezus, komt het gesprek op vliegen en de hemel. Duidelijk wordt, dat je niet naar de hemel kunt vliegen, alleen als je een nieuw hart hebt, mag je naar de hemel. Als heel de klas met Daan naar het vliegveld mag, krijgen de kinderen een rondleiding die eindigt in een echt vliegtuig. Hier krijgen ze een film te zien waardoor het net lijkt alsof ze echt gaan vliegen. Aan het eind van de week is er een projectavond op school. Iedereen mag komen kijken naar alles wat de klas heeft gemaakt over vliegen en vliegtuigen.

Beoordeling:

Een leuk boek voor jongens en meisjes. Door de grote letters en de bijpassende illustraties kunnen kinderen dit al snel zelf lezen. Er wordt op een leuke manier, veel informatie gegeven over alles wat er komt kijken bij een reis met een vliegtuig. Een positief boek met een christelijke identiteit.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	GIGA-GEVAARLIJK <i>deel 2 in de serie 'Mats en Rosa'</i>
Auteur:	<i>Janco Bunt-Koster</i>
Omslag/ill.:	<i>Rob Scheurwater / Hester Nijhoff</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
AVI:	E5 / CLIB 5
Aantal blz.:	183
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

De juf van groep 5 heeft een plan bedacht, omdat er zoveel afval op straat ligt: een Giga-Groen-plan. Wie het meeste zwerfafval vindt, wint een prijs. Elk kind krijgt een vuilniszak en twee blauwe handschoenen. Op een papier staan twee straatnamen. Mats heeft helemaal geen zin om de rommel op te ruimen, maar Rosa wil hem helpen. Bij de buurman halen ze een papiertang. In het park ontdekt Mats bij een bankje een aansteker. Hij stopt hem in zijn broekzak. Ze ontmoeten een man met een sigaret die een beetje vreemd doet. Mats praat niet over zijn gevonden aansteker. 's Nachts kan hij niet slapen en gaat hij met zijn LEGO brandweer spelen. Hij vindt het leuk om een echt vlammetje te maken en gebruikt zijn aansteker. Dan gaat het mis. De vlammen gaan steeds verder. Mats kan niet meer bij de deur komen. Het brandalarm gaat af en de anderen denken dat Mats al beneden is. Gelukkig vindt een brandweerman hem en wordt hij met het bakje van de autoladder naar beneden gebracht. Er is veel schade: ze hebben niets meer en kunnen voorlopig niet in hun huis wonen. Maar Mats vertelt niets over zijn geheim. Ze krijgen andere kleren en gaan naar opa en oma. In de badkamer valt de aansteker uit zijn broek. Dan moet Mats alles vertellen. Papa en mama zijn boos en verdrietig. Als ze de volgende dag in het huis gaan kijken, ziet Mats pas hoe erg het is. De kinderen uit zijn groep zorgen voor een verrassing: ze hebben allemaal een cadeau voor Mats meegenomen. De vreemde man gooit zijn afval in de bakken die nu in het dorp staan.

Beoordeling:

Het is een spannend boek, zeker het moment dat er brand uitbreekt. De vraag is wel: hoe voorkom je dat een kind na het lezen van dit boek ook zelf iets gaat proberen met een aansteker. Kinderen doen graag iets na. Een gesprek is dan op zijn plaats. Achterin het boek staan weetjes over een brand. In het boek speelt het omgaan met de schepping van God een grote rol. Danken en bidden thuis en op school is normaal. Opa wijst hen erop dat het bezit van spullen niet het belangrijkste is.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	IZA EN DE ZANDRUITERS
Auteur:	Simone Foekens
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
AVI:	E4
Aantal blz.:	69
Prijs:	€ 9,90

Inhoud:

'Mijn vrienden en ik doen ook mee met de optocht. Met de paarden,' zegt Iza. 'We noemen ons De Zandruiers.' Weer wrijft meneer Guus in zijn handen. 'Het wordt steeds leuker,' zegt hij. 'Maar dan wil ik ook wat,' zegt oma. Zanddorp bestaat 500 jaar! In het dorp wordt een groot feest gehouden. Iza en haar vrienden willen met de paarden meedoen aan de optocht. Maar hoe moeten ze zich verkleden? Oma wil ook graag meedoen aan de optocht, maar ze weet niet met wie. Papa en mama bedenken een mooi plan.

Beoordeling:

Dit boek is geschreven voor meisjes vanaf 7 jaar. Voorafgaand aan dit boek zijn al verschillende delen over Iza geschreven. Dit deel kun je los lezen van de andere delen van Iza, want ze volgen elkaar niet op. Het is een leuk boek en spreekt zeker aan bij meisjes. Het boek heeft ook frisse kleuren op de omslag wat deze leeftijdsgroep zeker zal aanspreken. Doordat er verschillende dingen gebeuren zit er een bepaalde spanning in het boek en ben je geneigd om snel verder te lezen. Het boek leest net als de andere delen van Iza makkelijk en is leerzaam. De verschillende afbeeldingen in het boek sluiten ook goed aan bij de verhalen in het boek. Ook in dit deel zit geen christelijke boodschap in het boek. Het boek ademt wel een positieve sfeer.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van een duidelijke christelijke strekking





Titel:	SCHUILPLAATS
Auteur:	<i>Herman Wilbrink</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
Aantal blz.:	31
Prijs:	€ 11,90

Inhoud:

Het is een prentenboek over de slag om Arnhem. Bij Arnhem wordt hard gevochten. De geallieerden willen Nederland bevrijden van de Duitse bezetting. Veel mensen vluchten weg, maar Cas en Emma niet, want moeder is ziek. Als het konijn van Emma is verdwenen, gaat Cas helpen zoeken. Maar dan beginnen de beschietingen weer.

Beoordeling:

Herman Wilbrink is leerkracht in het basisonderwijs. Schrijven is al jarenlang zijn hobby. En dit boek is geschreven voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar. Het is een spannend boek en speelt zich af in de 2e WO. Dit prentenboek heeft een groot lettertype waardoor het prettig leest. Verder zijn de plaatjes levensecht en word je meegenomen in het verhaal. Dit prentenboek heeft maar 31 blz. dus voor kinderen die moeite hebben met lezen is dit prentenboek zeker aan te bevelen. De verhalen zijn niet op waarheid berust. Op elke plaat staat een konijn en de bedoeling is dat je deze opzoekt. Omdat het spannend is en gebeurtenissen op elkaar volgen, ben je geneigd om het boek in één keer uit te lezen. Er zit ook een christelijke boodschap in het boek. Zo wordt er gebeden en aangegeven dat je in moeilijke omstandigheden je toevlucht tot de Heere mag nemen. Voor deze leeftijd is het zeker een spannend en leuk boek om te lezen.

Eindoordeel:

Warm aanbevelen





Titel:	BEELDENSTORM <i>Stripboek</i>
Auteur:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	8-10 jaar
Aantal blz.:	51
Prijs:	€ 7,95

Inhoud:

De landvoogdes van de Nederlanden verzacht tijdelijk de vervolging van de protestanten. Hierdoor heerst tijdelijk rust in de stad waar Andries, Alijt, Dirk en Jacoba wonen. Totdat er een mysterieuze man komt die voor onrust zorgt. De stad denkt dat hij een Roomse prediker is die de protestanten een les komt lezen. Tijdens zijn eerste preek blijkt het tegenovergestelde. Zijn preek roept veel op en de stadsgenoten stormen de Roomse kerk binnen en vernielen zoveel mogelijk beelden: de beeldenstorm. Jacoba en haar vrienden proberen het relikwie te redden. Al snel wordt duidelijk dat ze dit beter niet hadden kunnen doen en worden ze beschuldigd van diefstal. De mysterieuze prediker en de familie van Dirk vluchten richting Zeeland.

Beoordeling:

Een spannend en interessant stripboek. Ook is er een vleugje humor in verwerkt. Het leest makkelijk en verschillende elementen die bij de tijd van de Reformatie horen, komen in de strip naar voren. De tekeningen zijn sprekend. Wel is er veel om de geschiedenis heen geweven, waardoor de geschiedenis niet heel duidelijk is. Ook is er best wel wat achtergrondinformatie nodig.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	DE BODEMSCHAT IN BEEKBERGEN
Auteur:	<i>Bert Wiersema</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	Mes, Vierhouten
Leeftijd:	Vanaf 9 jaar
Aantal blz.:	97
Prijs:	€ 8.95

Inhoud:

Het verhaal begint in de 2^e WO. Twee mannen overvallen het gemeentehuis van Apeldoorn. Daar vinden ze niet alleen veel voedselbonnen, maar ook iets bijzonders. Een geheim agent uit Engeland wordt naar hen toegezonden met een aanvulling op dat bijzondere. Helaas wordt hij door de Duitsers ontdekt. Gelukkig heeft hij zijn geheime kistje nog kunnen begraven. Vele jaren later gaat de toeke tweeling, Jesse en Natasha op vakantie. Hun ouders hebben een vakantiehuisje in Beekbergen. De buurkinderen van hun vakantiehuisje hebben een metaaldetector. Daardoor vinden ze het geheime kistje. Na allerlei spannende gebeurtenissen, openen de twee families samen het kistje. Er zit een soort gebruiksaanwijzing in met op de voorkant een Duitse adelaar en een hakenkruis. In het kistje lag ook een briefje met daarop gekrabbeld: 'Breng dit boekje naar het verzet in Apeldoorn of in Loenen. Dit is van onschatbare waarde.' Ze gaan in Apeldoorn en in Loenen op zoek naar verzetsstrijders. Uiteindelijk komen ze terecht bij de koster in Loenen. Hij weet dat zijn vader een geheime plek had bij het kerkorgel. Hier vinden ze een Enigma, de codeermachine van de Duitsers. Ze brengen de Enigma naar een verzamelaar die er alles van weet te vertellen. Samen met het boekje is dit een vondst die in een museum thuishoort.

Beoordeling:

Een spannend boek voor jongens en meisjes. Het speelt zich in deze tijd af, hoewel de oorlogsjaren ook een rol spelen en dan niet over onderduikers en verraders, maar over een origineel en niet zo bekend onderwerp. Het christelijk element komt naar voren, doordat de hoofdpersonen zich christelijk noemen en op bezoek gaan bij een dominee om vragen te stellen.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	MEES EN TIJN REDDEN DE DIEREN
Auteur:	<i>Ina van der Beek</i>
Omslag/ill.:	<i>Melanie Broekhoven</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
AVI:	M4
Aantal blz.:	76
Prijs:	€ 10,50

Inhoud:

Tijn heeft vakantie en denkt dat het een saai vakantie gaat worden. Dit verandert als hij met Mees naar een boerencamping mag. Daar mogen ze de boer en de boerin helpen met het verzorgen van de dieren. Het lijkt een mooie vakantie te worden, totdat Mees een gesprek afluistert en daarin hoort hoe boer Ab jonge dieren aan een slager wil verkopen. Dat vinden Mees en Tijn erg gemeen en ze bedenken een plan om de dieren te redden.

Beoordeling:

Een leuk en vlot geschreven boek voor deze leeftijd. Het boek kent geen duidelijke christelijke strekking, wel zit er een boodschap in: gesprekken afluisteren, dat is niet goed. Je kunt zomaar verkeerde conclusies trekken terwijl iets anders bedoeld wordt.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	OP HETERDAAD BETRAPT
Auteur:	<i>Michel de Boer</i>
Omslag/ill.:	<i>Michel de Boer</i>
Uitgeverij:	Mes, Vierhouten
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
AVI:	M5
Aantal blz.:	77
Prijs:	€ 8,45

Inhoud:

Sanne en Sam spelen dat er brand in hun schuurtje is. Maar 's nachts is er echt brand in hun schuur! Waarschijnlijk is deze brand aangestoken. Samen met Levi, hun vriend, gaan ze sporen zoeken. In hun hut vinden ze een aansteker van de brandweer en een jerrycan met benzine. De aansteker zal toch niet van brandweerman Mike Brand zijn? Hij is op school geweest om over zijn beroep te vertellen. Dan is er ook brand in de hut, weer aangestoken. Sanne, Sam en Levi gaan weer op onderzoek uit. Ze vinden een bankpasje met de naam M. Brand erop. Als ze op weg zijn naar de supermarkt, zien ze opeens rook uit het fietsenhok op het schoolplein komen. Snel belt Levi de wijkagent. Die komt direct en waarschuwt ook de brandweer. De agent grijpt de brandstichter, dan komt de brandweer eraan, ook brandweerman Mike is erbij. Hij loopt recht op de brandstichter af, het is zijn zoon Maarten! Sanne, Sam en Levi mogen samen met nog veel meer kinderen een hut bouwen in het nieuwe huttendorp.

Beoordeling:

Een leuk boekje voor jongens en meisjes waarin grappige en spannende zaken elkaar afwisselen. Kinderen zullen genieten van dit verhaal. De christelijke identiteit is nauwelijks aanwezig, een tekening van een boot wordt vergeleken met de Ark van Noach, die zo groot was dat van alle dieren er twee megingen.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	VROEG DE HEERE ZOEKEN <i>Bijbelse vertellingen voor kinderen</i>
Auteur:	<i>J.C. Ryle, vertaald door N.A. Eikelenboom</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 6 jaar en (veel) ouder
Aantal blz.:	111
Prijs:	€ 12,50

Inhoud:

In acht hoofdstukken worden teksten voor kinderen besproken. 1. Hierin gaat het over spelende kinderen. 2. Hoe kun je vroeg de Heere zoeken. 3. De vier kleine en wijze dieren. 4. Over de lessen die je kunt leren uit de geschiedenis van Elisa en de twee beren. 5. Hoe kinderen in de waarheid kunnen wandelen. 6. Kinderen die kleine dingen doen en het elfde gebod. 7. Doe net als het gelukkige kleine meisje, zoek de Heere vroeg en je zult Hem vinden. 8. Drie plaatsen over huilen: - waar veel wordt gehuild, - waar alleen maar wordt gehuild, - waar helemaal niet wordt gehuild.

Beoordeling:

In eenvoudige woorden worden Bijbelteksten uitgelegd aan kinderen. Ds. Ryle heeft een duidelijke uitleg gegeven met heldere punten en voorbeelden. Hij was bewogen met kinderen en wilde niets liever dan de kinderen bij Jezus brengen. Dit boekje is eigenlijk voor iedereen, jonge kinderen, oudere kinderen, pubers, ouders en leidinggevenden kunnen er nog van leren. Ook heel geschikt om op de zondagsschool te gebruiken, als voorbereiding of om (gedeeltes) uit voor te lezen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	EEN NIEUW HUIS
Auteur:	<i>R. Hooghwerff</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
Aantal blz.:	32
Prijs:	€ 12,90

Inhoud:

De bewoner in een oud bouwvallig huis wordt gewaarschuwd door de architect die het gevaar ziet waarin de man verkeert. De bewoner wil hem eigenlijk niet eens te woord staan. Maar na een poosje gaat de bewoner toch aan de slag om zijn huis een beetje op te knappen. Als de architect weer langs komt, is de bewoner trots op zijn werk. Maar de architect zegt hem dat hij nog steeds in groot gevaar verkeert. De werkzaamheden van de bewoner hebben het er niet beter op gemaakt. Dan komt er een zware onweersbui, de bewoner vreest dat hij bedolven zal worden onder het puin van zijn eigen huis. Hij is zeer geschrokken en begrijpt nu dat hij echt in gevaar is. De architect wijst hem op een rijke, machtige en rechtvaardige man, die arme mensen gratis wil helpen. De bewoner gaat er naartoe en belijdt zijn schuld en armoede. Hij wordt niet direct geholpen en gaat weer naar de architect. Deze moedigt hem aan om te blijven smeken bij de rijke man. Hij geeft de bewoner ook een boekje waarin hij kan lezen over de rijke man en zijn werk. Ook vertelt hij over de zoon die alles heeft verdiend zodat de vader, de rijke man, iedereen kan helpen die tot hem komt. De bewoner houdt aan bij de rijke man en wijst op de zoon. De rijke man belooft hem te redden en een nieuw huis te bouwen. De voorwaarde is dat de bewoner zelf niets mag doen of betalen. Als het huis klaar is, zijn er acht kamers gemaakt. Iedere kamer is een soort onderwijslokaal.

Beoordeling:

Dit boek is gebaseerd op een oud geschrift. Het is een allegorie, over de bekering van een mens. Doormiddel van beeldspraak wordt in dit boek beschreven hoe levensgevaarlijk het is, als je niet het ware geloof in Jezus Christus hebt. Door het voorbeeld van een oud bouwvallig huis, waarvan alles, zelfs de fundamenten moeten worden afgebroken, wordt aan de kinderen duidelijk gemaakt, dat het levensgevaarlijk is zoals de mens van nature is en dat totale vernieuwing nodig is. De kleurige platen maken het verhaal nog duidelijker voor de kinderen. Na elk hoofdstuk staan een aantal vragen om met de kinderen over na te denken en door te spreken.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	EEN VREEMDE ONTDEKKING
Auteur:	<i>E. Noorlander-van der Laan</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert / Linda Heijnekamp</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 8 jaar
Aantal blz.:	113
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Niels woont samen met zijn ouders en zusje Emma in Afrika, maar ze gaan verhuizen naar Nederland. Niels is een echte dierenvriend en vindt het moeilijk om te moeten verhuizen. Hij moet afscheid nemen van de dieren. Hun spullen gaan in een grote container en worden met een schip naar Nederland gebracht. Intussen is ook het coronavirus in Nederland. Daarom kunnen ze nog niet naar school. Er zijn veel verschillen met Afrika. Bijvoorbeeld de temperatuur, maar ook de natuur. Ze wonen eerst in een huisje aan zee. Vader is vanuit daar op zoek naar een huis. Niels gaat op onderzoek uit en vindt gereedschap in de bosjes. Dat vindt hij vreemd. Ook komt hij steeds een man met een muts tegen. Hij denkt dat die daar iets mee te maken heeft. Hij is bang dat er een keer ingebroken gaat worden. Op verschillende momenten komt hij deze man tegen. Een paar keer begint hij tegen zijn vader over het gereedschap. Die wil dat Niels er niet meer over begint. Toch blijft Niels eraan denken. Niels is inmiddels bevriend geworden met de boswachter. Hij komt erachter dat de boswachter de man met de muts kent. Niels gaat op onderzoek uit naar de man met de muts en komt hem tegen op de camping. Hij vertrouwt hem en vertelt over wat hij heeft gevonden. Samen met de boswachter gaan ze kijken. De boswachter vindt in een boomhut nog meer spullen. Deze zijn gestolen van mensen op de camping. Hij komt erachter welke jongens deze hebben gestolen en gaat ze halen...

Beoordeling:

Een aansprekend en spannend boek voor kinderen. Regelmatig wordt er iets over het coronavirus genoemd. Bijvoorbeeld: 1,5 m. afstand houden, mondkapjes e.d. Het kan zo zijn, dat als dit boek later gegeven wordt, het voor een kind dat toen jonger was niet herkenbaar is. Voor de leeftijd van 8 jaar op dit moment, kan dat wel. Het boek is leuk geschreven. Hier en daar worden ook christelijke elementen genoemd die herkenbaar zijn voor kinderen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	STORM <i>deel 3 in de serie: 'Frank en Rinke'</i>
Auteur:	Maarten Brand
Omslag/ill.:	Albert Bloemert / Sia Hollemans
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 7 jaar
AVI:	M5 / CLIB 5
Aantal blz.:	84
Prijs:	€ 9,95

Inhoud:

Frank en Rinke zitten in een leuke klas. Ze hebben een fijne meester en ook een stagemeeester. Maar er gebeuren vreemde dingen. Frank vindt een briefje in zijn etui met daarop 'wijsneus'. Is hij echt zo wijs? Ook Rinke vindt een briefje. Daarop staat 'krabbekat'. Ze probeert juist om niet kattig te doen. Ze proberen uit te zoeken van wie de briefjes zijn. Na schooltijd helpen ze de meester met het nakijken van werkbladen. Ze kijken of er kinderen zijn die dezelfde letters schrijven. Ze maken een lijstje met namen, maar moeten er toch doorstrepen. Met een verrekijker klimmen ze in een boom om te kijken wat er na schooltijd in het lokaal gebeurt. Ze hebben een derde briefje als Peter zijn briefje met daarop 'droeftoeter' op de grond gooit en Frank dit opraapt. Met de drie briefjes gaan ze naar Arjen, de buurman die agent is. Roelof vindt een vierde briefje met 'pennensloper' erop. Dan krijgt ook één van de verdachten, Lisan, een briefje met 'snottebel'. Het raadsel wordt steeds groter. Voor de stagemeeester moeten ze op een blaadje met een naam, een compliment schrijven voor die persoon. Arjen, de agent, komt op school. Het blijkt dat de stagemeeester de briefjes geschreven heeft. Hij vertelt dat hij vroeger gepest is en nu een onderzoek wilde doen. Hij heeft er spijt van dat hij meester Dijkman niet ingelicht heeft over zijn plan.

Beoordeling:

Het christelijke element komt in dit boek alleen aan de orde bij het Bijbelverhaal in de klas. Het boek leest makkelijk en is spannend, ook voor oudere kinderen die moeite hebben met lezen. Het laat iets zien van wat het doet met kinderen als ze het gevoel hebben dat ze gepest worden. Ze durven niets te zeggen tegen hun ouders en de meester en proberen de problemen zelf op te lossen. De vraag is alleen of het pedagogisch verantwoord is om een stagemeeester een 'proef' te laten doen met briefjes, iets wat als pesten ervaren wordt. Dit onderdeel geeft het boek een negatieve wending. Als een leerling het gedaan had, zou het te begrijpen zijn. Als de stagemeeester van tevoren overleg had gehad over een andere aanpak, zou het boek een betere inhoud krijgen. Het vertrouwen in leerkrachten kan op deze manier geschaad worden als kinderen zich afvragen of hun meester of juf mogelijk ook betrokken is bij pestgedrag in de klas.

Eindoordeel:

Niet aanbevolen



Titel:	KIJK OMHOOG! <i>Een adventsproject voor gezinnen</i>
Auteur:	<i>Willemieke Kloosterman=Coster</i>
Omslag/ill.:	<i>Linda Bikker / Albert Bloemert</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	4-8 jaar
Aantal blz.:	Boekje bevat dagboekstukjes voor vier adventsweken, 1 ^e en 2 ^e Kerstdag + poster met knipvellen met sterren
Prijs:	€ 13,95

Inhoud:

Elke week heeft een thema, week 1 – Zacharias en Elisabet, week 2 – Jozef en Maria, week 3 – Herders en wijzen, week 4 – Simeon en Anna. Op Eerste Kerstdag gaat het over Immanuël en op Tweede Kerstdag over De Koning aanbidden. Bovenaan het dagboekstukje staat een schriftgedeelte en een psalmvers. Onderaan staat een vraag, opdracht of iets om over na te denken. Iedere dag staat een woord centraal. De eerste letter van dit woord staat op een ster. In het boekje staat waar deze ster geplakt mag worden op de poster. Zo kun je aan het einde van de adventsperiode een belangrijke tekst lezen op de poster.

Beoordeling:

Dit pakket is geschikt voor gezinnen met (jonge) kinderen. Een zinvolle en leerzame manier om naar Kerst toe te leven. In de vier adventsweken komen de geschiedenissen en thema's rondom de geboorte van de Heere Jezus aan de orde. Onderaan de dagboekstukjes staan vragen, hierdoor krijg je handvaten om een gesprekje aan te gaan en door te spreken over het gelezen gedeelte. De meeste kinderen zullen iedere dag ook uitkijken naar de ster die op de poster geplakt mag worden. Een mooi pakket waarin duidelijke uitleg wordt gegeven over allerlei woorden die een link hebben met de gebeurtenissen rondom Kerst.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen

