



Titel:	JOLIE DOET OOK MEE
Auteur:	<i>C. van den End</i>
Omslag/ill.:	<i>Michel de Boer</i>
Uitgeverij:	Om Sions Wil, Alblasserdam
Leeftijd:	Vanaf 6 jaar, voorlezen vanaf 4 jaar
AVI:	E4
Aantal blz.:	65
Prijs:	€ 10,45

Inhoud:

Jolie is verhuisd, ze woont nu vlakbij zee. Samen met mama en haar broertje David gaan ze op de fiets naar de zee. Als opa en oma komen, gaan ze vissen en eten ze ook vis. Na het eten leest oma voor over Adam en Eva. Papa is heel handig, hij bouwt een boomhut en een opklapbed. Nu kunnen opa en oma ook blijven logeren. Op een avond valt David van de trap, hij moet naar het ziekenhuis. Gelukkig valt het mee en kunnen ze met kerst toch bij opa en oma gaan logeren. Daar mag Jolie mee naar het kerstfeest in de kerk, waar ze ook mee mag zingen in het koor.

Beoordeling:

Dit boekje is geschikt voor jonge meisjes. Door de korte zinnen en doordat het verhaal in korte hoofdstukken en alinea's verdeeld is, kunnen ze het al snel zelf lezen. De hoofdpersoon beleeft van alles waardoor het een boeiend boek blijft voor kinderen. De christelijke identiteit zit door het boek heen verweven.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	SUUS EN SEM OP ZWEMLES
Auteur:	Linda Bikker
Omslag/ill.:	Albert Bloemert
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 6 jaar
AVI:	E3
Aantal blz.:	32
Prijs:	€ 9,95

Inhoud:

Suus en Sem mogen op zwemles. Sem vindt het leuk, maar Suus krijgt er buikpijn van. Als Suus niet in het zwembad durft te springen, mag ze samen met pap het water in. Pap heeft geen zwembroek bij. Hij springt met zijn kleren aan het zwembad in. Dan durft Suus ook. Sem vindt even later muntjes op de bodem. Suus wijst aan waar nog meer muntjes liggen. Sem duikt ze op. Dan zien ze een sleutel. De sleutel en de muntjes zijn van pap. Ze zijn uit zijn zak gevallen. Mama heeft een vakantie geboekt. Op een park met een zwembad. Gelukkig halen Suus en Sem hun zwemdiploma voordat ze op vakantie gaan.

Beoordeling:

Dit achtste deeltje over Suus en Sem gaat over een aansprekend thema voor jonge kinderen. Veel kinderen zullen zich herkennen in de belevenissen van Suus en Sem. Het is een kleurrijk geïllustreerd boekje dat beginnende lezertjes al snel zelf kunnen lezen. Een leuk boekje met een positieve sfeer, een christelijke boodschap ontbreekt.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar een duidelijke christelijke strekking ontbreekt





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2022

Leeftijd 4-6 jaar



Titel:	VERRASSING IN GROEP 3
Auteur:	<i>Teunie Suijker</i>
Omslag/ill.:	<i>Anita Engelen</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 5 jaar
Aantal blz.:	73
Prijs:	€ 10,90

Inhoud:

Karlijn zit in de gezellige groep 3 van juf Boonstra. Rens is haar beste vriend. Anouk doet vaak onaardig tegen haar en zegt dan dat Karlijn niet luistert. Maar Karlijn hoort het soms niet goed. Ze moet vaak vragen wat er gezegd is. De juf heeft een nieuw thema verzonnen: het ziekenhuis. In de klas komt een ziekenboeg. Maar als de ambulance tegenover de school stopt en opa Piet mee moet naar het ziekenhuis, is het opeens wel een beetje spannend. Karlijn gaat met haar moeder naar de huisarts en daarna naar de orendokter. Die zegt dat hij haar oren gaat opereren, ze krijgt buisjes. Na de operatie krijgt Karlijn een grote doos mee van zuster Sharon vol met ziekenhuisspullen voor in de klas.

Beoordeling:

Dit boek is niet voor beginnende lezertjes, het is een voorleesboek. Het verhaal speelt zich grotendeels in groep 3 af. Dat geeft voor de kinderen veel herkenbare situaties, waardoor ze betrokken raken bij het verhaal. Voor kinderen die buisjes in hun oren krijgen, zal het zeker herkenbaar zijn. Bij ieder hoofdstuk staan leuke tekeningen. Mooi hoe verschillende thema's van onder andere jaloezie, onzekerheid en vriendschap worden beschreven. De christelijke identiteit is door het boek heen verweven.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	WAAR KOMT ALLES OM ONS HEEN VANDAAN? <i>Uitleg over de Bijbel voor jonge kinderen</i>
Auteur:	<i>Daniëlle Campbell-Vogelaar</i>
Omslag/ill.:	<i>Anita Engelen</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	3-6 jaar
Aantal blz.:	68
Prijs:	€ 13,95

Inhoud:

Waar komt alles om ons heen vandaan? Hoe kwam de zonde in de wereld? Wat zijn de Tien Geboden? Wie is God? Waar kunnen we voor bidden en danken? Welk gebed leert de Heere ons? Waarom is bidden zo belangrijk? Waarom noem je de zondag de dag van de Heere? Wat betekent de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal? Hoe weet ik of ik een kind van de Heere ben? Deze vragen worden op een eenvoudige en duidelijke manier beantwoord.

Beoordeling:

In dit boek worden vragen vanuit de Bijbel uitgelegd aan jonge kinderen. Eenvoudig en op een heldere wijze komen allerlei onderwerpen aan bod. Ieder hoofdstuk bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte vormt de uitleg, het tweede gedeelte is de verwerking. Bij de uitleg worden mooie illustraties gebruikt die de tekst ondersteunen. De verwerking bestaat uit een psalm/gezang, vragen of iets om te leren en een opdracht. Het is uiterlijk een mooi vormgegeven boek, met gekleurde bladzijden en kleurige, aansprekende illustraties. Maar de inhoud is zeker zo waardevol, het is hulpmiddel om jonge kinderen al vroeg allerlei Bijbelse waarheden en het allerbelangrijkste te vertellen en te leren. Een aanrader voor ieder gezin met jonge kinderen, maar ook geschikt om op de zondagsschool te gebruiken.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	DE MOL EN DE BUURMAN
Auteur:	<i>Gerdien Verschoor</i>
Omslag/ill.:	<i>Michel de Boer</i>
Uitgeverij:	Om Sions Wil, Alblasterdam
Leeftijd:	Voorlezen vanaf 4 jaar, zelf lezen vanaf 6 jaar
AVI:	E3
Aantal blz.:	55
Prijs:	€ 10,95

Inhoud:

Wiebe ontdekt kleine bergjes in de tuin. De buurman vertelt dat die door mollen zijn gemaakt. Gelukkig heeft hij ook een plan om de mollen te vangen. Samen met zijn zusje Anna speelt Wiebe graag in de tuin. Als ze weer naar de buurman gaan, zien ze dat het niet goed gaat met de buurman. Hij zegt dat ze hun moeder moeten gaan roepen. Als de buurman met de ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht, gaan Wiebe en Anna samen voor hem bidden. Wiebe is zijn schoenen kwijt, daarom gaat hij op blote voeten naar school, net als hun adoptiekindje. Na een week komt de buurman weer thuis. In de zomer gaan ze op vakantie naar de bergen, de buurman zorgt voor Zwartsnuit, het konijn.

Beoordeling:

Een leuk boekje, grappig maar ook serieus. Jonge lezertjes zullen dit boekje al snel zelf kunnen lezen, het is geschreven met korte zinnen en hoofdstukken. Bij ieder hoofdstuk staat een bijpassend plaatje getekend. De christelijke identiteit zit op een natuurlijke wijze door heel het boek heen verweven.

Eindoordeel:

Warm aanbevelen





Titel:	STIJN GAAT OP JACHT
Auteur:	<i>Gisette van Dalen</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 6 jaar
AVI:	E3
Aantal blz.:	57
Prijs:	€ 9,90

Inhoud:

Stijn mag met zijn vriend Finn in een tent slapen. Bij boer Bas en dan samen bij de boer werken. Maar als het tijd is om te gaan slapen horen de jongens buiten iets en samen gaan ze op jacht. Ze zien een poes en een schoen en besluiten om de eigenaar te gaan zoeken. Als ze terug komen ligt er een hele berg met schoenen. Die kat houdt hun wel bezig, van werken bij de boer komt zo niks terecht. Stijn wordt uit de tent gelokt door poes Miek en rent achter hem aan. Als Finn wakker wordt is hij Stijn kwijt. Hij gaat naar het huis van de boer en bonst op de deur. Samen met de boer gaat hij naar de ouders van Stijn. Heel de buurt gaat helpen zoeken, eindelijk wordt Stijn gevonden. En dat levert een grote verrassing op.

Beoordeling:

Een leuk jongensboek en zeker geschikt vanaf 6 jaar. Dit boekje is het 5^e deel uit de serie STIJN.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar een duidelijke christelijke strekking ontbreekt





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2022

Leeftijd 4-6 jaar



Titel:	MIJN BIJBELS KERST-ABC
Auteur:	<i>Linda Bikker</i>
Omslag/ill.:	<i>Linda Bikker</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	3-6 jaar
Aantal blz.:	64
Prijs:	€ 9,95

Inhoud:

Bij elke letter staat een gedichtje, onder andere de C van Christus, de D van de droom van Jozef, de E van engel, de K van Koning, de L van luisteren, de M van Maria, de S van Simeon, de V van vrede en de Z van zegen. Alle letters komen aan de beurt met een gedichtje over de gebeurtenissen die zich rond Jezus geboorte afspeelden.

Beoordeling:

Een mooi boekje, zowel de inhoud als de vormgeving. Over iedere letter is een gedichtje van vier regels gemaakt, waarin, voor jonge kinderen, verteld wordt over het Wonder van kerst. Zelfs de Q van quarantaine komt aan de orde. De kleurige, bijpassende illustraties zijn door de schrijfster gemaakt. Er staan geen afbeeldingen van Jezus in. Dit boekje is geschikt om uit te delen aan jonge kinderen, maar ook om op de zondagsschool te gebruiken.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2022

Leeftijd 4-6 jaar



Titel:	GEBEDSKAARTJES <i>Bidden met de kinderen</i>
Auteur:	Willemieke Kloosterman=Coster
Omslag/ill.:	Anita Engelen
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 4 jaar
Aantal:	40 kaartjes
Prijs:	€ 9,95

Inhoud:

Dit pakketje bevat kaartjes met allerlei onderwerpen. Er zitten kaartjes bij over jarig zijn, over de koning, over mensen die verdrietig zijn, over kinderen die geplaagd worden, over vriendjes, over een schoon hart, over vergeving van zondige woorden en nog veel meer. Op elk kaartje staat een plaatje. Ook staat er een tekst die je in het gebed kunt gebruiken.

Beoordeling:

Deze gebedskaartjes kunnen helpen om met kinderen te bidden. Maar ook om kinderen te leren bidden. We kunnen richtlijnen aangeven, maar zoals de schrijfster zelf al aangeeft, het gebed blijft een gave van God. Door de verschillende onderwerpen leren de kinderen dat ze met alles naar de Heere toe mogen gaan. Op de gekleurde kaartjes staan duidelijke illustraties die verwijzen naar het onderwerp. Daarnaast staat een tekst die gebaseerd is op een tekst uit de Psalmen. De kinderen leren zo, tijdens het bidden, Gods eigen woord te gebruiken. Een aanrader voor zowel ouders als leidinggevendenden. De kaartjes sluiten nauw aan bij het in 2017 verschenen boekje 'k Vouw mijn handen, een boekje over bidden. Maar ze zijn ook los te gebruiken.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	KIKKERDRIL IN DE KLAS
Auteur:	<i>Hilde de Vaal</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert / Sanne van Miltenburg</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 6 jaar
AVI:	M3
Aantal blz.:	32
Prijs:	€ 9,95

Inhoud:

Kas en Niek zijn twee vrienden die kikkerdril in de sloot ontdekken. Ze vragen aan hun juf of ze kikkerdril in de klas mogen. De juf heeft een bak van glas waar de kikkerdril in kan. Met een emmer en een schepnet halen ze de kikkerdril uit de sloot. Kas let niet goed op. Zijn voet zakt weg in de sloot en wordt nat. De kikkerdril gaat samen met water uit de sloot en een plant in de bak. Er is ook een bootsman meegekomen uit de sloot. De bootsman brengen ze terug. Na een week zien ze een visje. Het visje geven ze voer. Langzaam zien ze het kikkervisje veranderen in een kikker. Als de klas aan het rekenen is, springt de kikker uit de bak. De juf pakt hem op en zet hem terug. Kas en Niek mogen de bak weer terugbrengen naar de sloot.

Beoordeling:

Een leuk, aansprekend boekje voor jonge kinderen. De kleurrijke en grote illustraties passen goed bij het verhaal en zorgen ervoor dat het verhaal goed begrepen kan worden door jonge lezers.

In het boekje komt geen duidelijke christelijke strekking naar voren, al wordt er veel aandacht gegeven aan de natuur (schepping).

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van een duidelijke christelijke strekking





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2022

Leeftijd 4-6 jaar



Titel:	TEL MAAR MEE IN DE KERK
Auteur:	Linda Bikker
Omslag/ill.:	Linda Bikker
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 3 jaar
Aantal blz.:	64
Prijs:	€ 8,95

Inhoud:

Aan de hand van telopdrachten worden de kinderen met Mees meegenomen naar de kerk. Ze ontdekken op die manier wat er allemaal te zien is in de kerk. Door middel van tekeningen en cijfers worden kinderen uitgenodigd om te tellen en op die manier meer te leren over wat er in de kerk gebeurt. Bijvoorbeeld de wet, de ouderlingen, de bijbels, de psalmborden e.d. Ook een mooi boekje om thuis verder te praten over te eredienst.

Beoordeling:

Een leuk, aansprekend boekje waarbij je kinderen onderdelen van de kerkdienst kunt uitleggen. Het levert herkenning op als ze in de kerk aanwezig zijn. Het tellen helpt om actief mee te doen met het lezen van het boekje.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2022

Leeftijd 4-6 jaar



Titel:	OP WEG MET LUUK EN LOT
Auteur:	<i>Ada Schouten -Verrips</i>
Omslag/ill.:	<i>Lieke Heuvelman</i>
Uitgeverij:	Om Sions Wil, Alblasserdam
Leeftijd:	Vanaf 3 jaar
Aantal blz.:	125
Prijs:	€ 10,25

Inhoud:

Luuk en zijn zusje Lot beleven van alles. Samen met mama gaan ze met de trein naar de stad om kleren te kopen. Luuk mag trakteren en een kinderfeestje houden. Lot krijgt een leuke band op weg naar de kerk. Luuk gaat vissen met zijn vader en opa. Ze krijgen een zusje en mogen dan allebei op school trakteren. Lot mag op zolder slapen en ziet daar een schattig muisje lopen. En nog veel meer verhalen over Luuk en Lot!

Beoordeling:

Een voorleesboek met verhaaltjes van anderhalve bladzijde per hoofdstuk. Bij ieder hoofdstuk staat ook een eenvoudige en duidelijke illustratie. Er komen veel herkenbare situaties in voor, die de jonge kinderen zeker zullen aanspreken. De christelijke identiteit zit mooi door het boek heen verweven. Onder andere door de gesprekjes met de kinderen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2022

Leeftijd 4-6 jaar



Titel:	PAS OP VOOR DE TROEP
Auteur:	<i>Bram Kasse</i>
Omslag/ill.:	<i>Daan van Oostenbrugge</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 6 jaar
AVI:	E3
Aantal blz.:	77
Prijs:	€ 9,90

Inhoud:

Het dorp kan een prijs winnen. De opdracht is om het dorp zo groen mogelijk te maken. En schoon. Iedereen heeft leuke plannen. Ook de broers, zij kiezen voor een boomhut. Heer Hop is heel zenuwachtig en streng. Het hele dorp helpt mee, oom Faas, Fleur, maar ook Brok de boef. Daar is niet iedereen blij mee. Maar uiteindelijk is Brok de held van het dorp. Door zijn inzet wint het dorp de beker.

Beoordeling:

Dit is deel 5 uit de PAS OP serie. In deze serie beleven de broertjes ieder keer een nieuw avontuur. Een grappig boek voor kinderen om te lezen.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar een duidelijke christelijke strekking ontbreekt





Titel:	TITUS VLIEGT UIT <i>De avonturen van een pimpelmees</i>
Auteur:	<i>Fanny de Wit-van Eijk</i>
Omslag/ill.:	<i>Thon van Eijk</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Voorlezen vanaf 4 jaar; zelf lezen vanaf 7 jaar
Aantal blz.:	122
Prijs:	€ 14,95

Inhoud:

Titus, een pimpelmees, vertelt over zijn belevenissen. Samen met zijn ouders en zijn broertjes en zusjes woont hij in een holletje in een boom. Als hij acht dagen oud is, doet hij voor het eerst zijn oogjes open. Zijn ouders zorgen voor spinnen, insecten en groene rupsen. Zijn ouders waarschuwen voor allerlei gevaarlijke dieren. Na zestien dagen vliegt Titus uit het nest: een spannende gebeurtenis. Na een maand mag hij een eigen woonplekje zoeken. Hij vindt een prachtig plekje in een klimopstruik. Titus wil iets meer van zijn omgeving zien en maakt een reis naar een glazen huis. Hij vliegt naar binnen, maar wordt gelukkig geholpen door een man, die hem weer buiten zet. Af en toe gaat hij op bezoek bij zijn ouders. Door een eekhoorn ontdekt hij dat nootjes in de herfst erg lekker zijn. Op een herfstmiddag ontmoet hij een lief pimpelmeisje, Cinciarella. Zij komt met haar pootje vast te zitten in een netje. Koolmees Vigo helpt een handje. Hij komt uit St. Petersburg uit Rusland en overwintert in ons land. Titus is jaloers, omdat hij denkt dat Vigo een oogje heeft op Cinciarella. Hij zegt dat Vigo eens een dagtocht moet maken. Dan kan hij met het pimpelmeisje samen iets doen. Als Vigo de volgende dag nog niet terug is, gaan ze hem samen zoeken. Cinciarella vliegt tegen een ruit. Het loopt goed af en ze ontmoeten ook Vigo weer. Als ze weer bij de klimopstruik zijn, vertelt Vigo dat hij een koolmeisje heeft in Rusland, Katinka. In het voorjaar vertrekt Vigo naar zijn eigen land. Titus moet een goed nestje zoeken. Het lukt hem eerst niet, maar dan mogen zij in het 'huisje' van de ouders van Titus wonen. Cinciarella is druk met het bouwen van het nestje. Als er tien eieren liggen, gaat ze broeden. Titus zorgt voor eten. Als de tien eitjes uitkomen, krijgen ze het erg druk met hun jongen. Titus is erg trots op zijn kroost.

Beoordeling:

Het boek bevat heel veel leerzame gegevens over het leven van een pimpelmees en andere dieren. De vraag is wel of je een vogel allerlei dingen kunt laten beleven en zeggen zoals mensen dat doen. Daarbij valt te denken aan de manier waarop ze met elkaar praten. Maar ook dat het lijkt alsof het bij vogels ook zo gaat als bij mensen: verliefd worden, een huis zoeken en kinderen krijgen. Of dit werkelijkheid is, kun je je afvragen. Het christelijk element ontbreekt in dit boek. Dat heeft mogelijk te maken, met de manier waarop dit boek geschreven is.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar een duidelijke christelijke strekking ontbreekt



Titel:	EEN OLIFANT IN HET ZWEMBAD <i>Verhalen voor christelijke karaktervorming</i>
Auteur:	Marjanne Hendriksen
Omslag/ill.:	Hester Nijhoff – Albert Bloemert
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 6 jaar
Aantal blz.:	136
Prijs:	€ 15,95

Inhoud:

Wouter en Emma gaan verhuizen naar Zambia. Hun ouders zijn geroepen om de zending in te gaan. Eénmaal in Afrika moeten Wouter en Emma erg wennen. Er zijn zoveel dingen anders dan in Nederland. Ook de taal is lastig. Op de markt kijken ze hun ogen uit. In de kerk zitten alle mannen en vrouwen apart en het dopen gaat ook heel anders. Als mama een kindje verwacht, gaan ze tijdelijk weer in Nederland wonen. Wouter en Emma zijn erg blij dat ze hun opa en oma en hun vriendjes weer zien. Na een tijdje gaan ze weer terug naar Zambia, samen met hun kleine zusje, Neeltje. Daar beleven ze weer van alles. Ze gaan op schoolreis, op safari en ze zien een olifant in het zwembad! Als blijkt dat Neeltje suikerziekte heeft, moeten ze weer in Nederland gaan wonen.

Beoordeling:

Een voorleesboek met meerwaarde. In ieder hoofdstuk komt een deugd aan de orde in de verhalen. Dienstbaarheid, ijverig zijn, tevredenheid, gehoorzaamheid, trouw en nog veel meer deugden. De kinderen leren zo ook Bijbelse begrippen herkennen. Achter ieder hoofdstuk staan vragen en gesprekpunten, zodat je verder met de kinderen kunt doorspreken over hetgeen wat voorgelezen is. De verhalen zijn levendig beschreven en geven een duidelijk beeld over het leven van zendingskinderen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	KIJK OMHOOG! <i>Een adventsproject voor gezinnen</i>
Auteur:	<i>Willemieke Kloosterman=Coster</i>
Omslag/ill.:	<i>Linda Bikker / Albert Bloemert</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	4-8 jaar
Aantal blz.:	Boekje bevat dagboekstukjes voor vier adventsweken, 1 ^e en 2 ^e Kerstdag + poster met knipvellen met sterren
Prijs:	€ 13,95

Inhoud:

Elke week heeft een thema, week 1 – Zacharias en Elisabet, week 2 – Jozef en Maria, week 3 – Herders en wijzen, week 4 – Simeon en Anna. Op Eerste Kerstdag gaat het over Immanuël en op Tweede Kerstdag over De Koning aanbidden. Bovenaan het dagboekstukje staat een schriftgedeelte en een psalmvers. Onderaan staat een vraag, opdracht of iets om over na te denken. Iedere dag staat een woord centraal. De eerste letter van dit woord staat op een ster. In het boekje staat waar deze ster geplakt mag worden op de poster. Zo kun je aan het einde van de adventsperiode een belangrijke tekst lezen op de poster.

Beoordeling:

Dit pakket is geschikt voor gezinnen met (jonge) kinderen. Een zinvolle en leerzame manier om naar Kerst toe te leven. In de vier adventsweken komen de geschiedenissen en thema's rondom de geboorte van de Heere Jezus aan de orde. Onderaan de dagboekstukjes staan vragen, hierdoor krijg je handvaten om een gesprekje aan te gaan en door te spreken over het gelezen gedeelte. De meeste kinderen zullen iedere dag ook uitkijken naar de ster die op de poster geplakt mag worden. Een mooi pakket waarin duidelijke uitleg wordt gegeven over allerlei woorden die een link hebben met de gebeurtenissen rondom Kerst.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	LUISTER JE MEE? <i>Dagboek voor jonge kinderen</i>
Auteur:	<i>Laura Zwoferink</i>
Omslag/ill.:	<i>Jaap Kramer</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 4 jaar
Aantal blz.:	381
Prijs:	€ 18,90

Inhoud:

Januari:	Verhalen van de schepping tot en met Jozef
Februari:	Over de geboorte van Mozes tot en met de uittocht uit Egypte
Maart:	Wonderen van Jezus
April:	Lijden, sterven en opstanding van Jezus
Mei:	Verhalen uit het boek Handelingen
Juni:	Door de Rode Zee tot en met het Beloofde Land
Juli:	Richteren, Ruth en Samuël
Augustus en september:	Rondwandeling van Jezus en gelijkenissen
Oktober:	Saul en David
November:	Elia en Elisa
December:	Advent en kerstgeschiedenissen

Beoordeling:

Een dagboek om voor te lezen aan jonge kinderen. Iedere dag wordt op een eenvoudige wijze, een verhaal uit de Bijbel verteld. Het zijn korte stukjes met een duidelijke inhoud. Bovenaan staat een (kort) Bijbelgedeelte om te lezen. Onderaan staat een vraag, het antwoord is vaak terug te vinden in het voorgelezen stukje. Soms is het een persoonlijke vraag. Het boekje ziet er aantrekkelijk uit met op iedere bladzijde een kleurige illustratie. Deze illustraties komen uit de drie delen van *Kijk en Luister*. De tekst is wel nieuw geschreven. De dagboekstukjes zijn Bijbelverhalen voor jonge kinderen, maar ook geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking. Af en toe is er een dag waarin er verder op de vorige dagboekgedeeltes wordt ingegaan en het toegepast wordt op het leven van de kinderen. Achterin staan extra dagboekstukjes voor bijzondere dagen. Een mooi boek om aan kinderen te geven!

Eindoordeel:

Warm aanbevolen