

Titel:	JOLIENS OPDRACHT
Auteur:	<i>Thea Zoeteman</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 12 jaar
Aantal blz.:	221
Prijs:	€ 16,90

Inhoud:

Jolien volgt een opleiding om kraamverzorgster te worden. Voor school moet ze een verslag schrijven over (on)gewenste zwangerschap. Ze pakt dit serieus op en verdiept zich in dit onderwerp. Ze gaat met een waakster mee naar een abortuskliniek, wat veel indruk op haar maakt. Ze ontdekt hoeveel leed er op dit gebied is. In haar vrije tijd trekt Jolien nauw op met haar vriendinnen. Ze zitten graag in de Kletskeet bij haar vriendin Mirella. De vriendenkring die daar komt, breidt zich uit. Jolien maakt daar kennis met Arthur, een vriend van Mirella's broer. Jolien vindt hem erg leuk en dat blijkt wederzijds te zijn. Tijdens een schaatstocht krijgen ze verkering!

Beoordeling:

Het boek is vlot geschreven. De belevenissen worden op een levendige manier weergegeven, waarbij de humor niet ontbreekt. Het is echt een meidenboek waarin serieuze zaken worden afgewisseld met leuke gebeurtenissen. Het boek heeft een serieuze strekking als het gaat om het thema van abortus. Daarnaast heeft het boek een christelijke strekking en je voelt je dan ook thuis bij het lezen hiervan. In dit boek staat Jolien centraal. Hiervoor is een boek verschenen over haar vriendin, met als titel 'Thirza's tweestrijd'. Het is handig als je het boek van Thirza eerst hebt gelezen, maar je kan het boek van Jolien eventueel ook als een los deel lezen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	DE ZWARTE RUITER
Auteur:	<i>Adri Burghout</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert / Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 12 jaar
Aantal blz.:	194
Prijs:	€ 11,95

Inhoud:

Mike Lewis is een Amerikaanse marshal in het Wilde Westen, hij wordt ook wel de Zwarte Ruiter genoemd. Bij een overval op een trein, wordt een collega-marshal vermoord en de buit (goud) meegenomen door de bende van Harvey, ook wel Sanpete Kid genaamd. Mike krijgt de opdracht om de bendeleider te arresteren en het goud terug te brengen. Samen met een dominee, Brother Mac, die ook in de trein zat, gaat Mike op jacht. Ze stuiten al snel op de bende van Harvey en bevrijden een indiaan uit de handen van Harvey. Mantohpa blijft bij Mike, ook als Brother Mac zijn eigen weg gaat. Ze trekken verder en beleven allerlei avonturen totdat ze op de ranch van Landon Philips aankomen. Deze Landon heeft een treiterende buurman. Deze buurman wil de ranch overnemen, maar Landon wil dat zijn zoon, Gino, later de ranch overneemt. Mike komt er al snel achter dat die buurman de beruchte Harvey is. Na een gesprek tussen Harvey en Landon wordt Gino ontvoerd. Mike weet dat Kane, de hoofdman van Landon niet te vertrouwen is. Tijdens de bevrijding van Gino worden Mike en zijn helpers onder schot genomen. Kane heeft hen verraden. De stamgenoten van Mantohpa schieten te hulp maar nemen Harvey mee om hem te berechten omdat Harvey veel stamleden heeft vermoord. Mike heeft het moeilijk met deze beslissing maar hij kan het niet verhinderen. Het goud is nog steeds verdwenen. Na een lange zoektocht en veel avonturen, vinden ze eindelijk ook het goud. Nu blijkt dat Landon ook niet onschuldig is. Mike heeft zijn opdracht gedeeltelijk volbracht, Harvey heeft hij niet mee kunnen brengen, maar het goud heeft hij wel teruggebracht.

Beoordeling:

Dit boek is het eerste deel van een nieuwe serie. Het verhaal speelt zich af in de 19e eeuw in het Wilde Westen. Een boek vol actie en spannende gebeurtenissen. Het gaat er ruig aan toe. De zwarte ruiter, zo genoemd vanwege zijn huidskleur, is een christen. Hij worstelt soms met de gevolgen van zijn daden en werk. Een spannend boek voor jongens (en meisjes).

Eindoordeel:

Warm aanbevelen



Titel:	EEN NIEUW BEGIN
Auteur:	<i>Simone Foekens</i>
Uitgeverij:	Den Hertog, Houten
Leeftijd:	Vanaf 12 jaar
Aantal blz.:	175
Prijs:	€ 14,90

Inhoud:

Lydia is met haar gezin verhuisd. Ze heeft het erg naar haar zin op haar nieuwe school, waar ze van alles beleeft. Daarnaast is ze veel met haar zus Tamar op de manege te vinden. Daar beleven ze veel avonturen. Zo worden er extra paarden bij de manege ondergebracht vanwege een brand op een boerderij. De manege moet om die reden snel uitgebreid worden. Hiervoor wordt een winterfair gehouden, waar Lydia en Tamar zich flink voor inzetten. Het paard waar Lydia vaak op rijdt, wordt gestolen, maar gelukkig wordt het paard uiteindelijk weer gevonden. Na haar verhuizing heeft Lydia contact gehouden met haar oud-klasgenoot Michel. Als de moeder van Michel overlijdt, blijft Michel alleen achter. Hij heeft het hier erg moeilijk mee. Er wordt besloten dat Michel bij het gezin van Lydia komt wonen. De vriendschap tussen Lydia en Michel wordt versterkt en uiteindelijk krijgen ze verkering.

Beoordeling:

Het is een echt meidenboek. Met name voor meiden die van paarden houden, is het leuk om te lezen. Er gebeuren veel dingen, zowel in het gezin, op school als op de manege. Naast leuke belevenissen, wordt ook het verdriet waar Michel mee worstelt beschreven en de wijze waarop Lydia en het gezin hiermee omgaan. De christelijke strekking had wel iets sterker naar voren kunnen komen, aangezien de gebeurtenissen zich hiervoor ook goed leenden. Het is jammer dat er wordt gesproken over bloemen die op het graf worden gelegd, aangezien dit bij velen gevoelig kan liggen.

Eindoordeel:

Aanbevolen



BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2022

Leeftijd 12 jaar en ouder



Titel:	HELP! HERRIE IN HUIS <i>deel 3 van de serie 'Samen'</i>
Auteur:	<i>Mirjam Schippers</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 12 jaar
Aantal blz.:	302
Prijs:	€ 13,95

Inhoud:

In het eerste deel zijn de vader van Fenna en de moeder van Fleur verliefd op elkaar geworden. In het tweede deel gaan hun ouders trouwen en in dit derde deel wonen de twee gezinnen als één samengesteld gezin van negen personen bij elkaar. Zowel voor Fenna als voor Fleur is dit erg wennen. Fenna mist haar moeder nog steeds en probeert zich een weg te vinden in het drukke gezin. Voor Fleur spelen er ook nog andere dingen, aangezien ze op school een profielkeuze moet maken. Daarnaast denkt ze veel aan Juda. Juda zoekt weer contact met Fleur, waardoor ze uiteindelijk verking krijgen. Als de ouders van Fenna en Fleur vertellen dat ze een kindje verwachten wordt dit in het gezin met gemengde gevoelens ontvangen. Ook dat is weer even wennen, maar geeft toch ook weer veel vreugde.

Beoordeling:

Dit betreft het derde deel van de serie 'Samen'. Het boek is opnieuw vlot geschreven. Het is echt een meidenboek waarin herkenbare alledaagse dingen gebeuren en de humor niet ontbreekt. Het verhaal is positief geschreven. Het boek heeft een christelijke strekking en je voelt je dan ook thuis bij het lezen van dit boek. Echt een boek om in één avond uit te lezen, al is het wel aan te bevelen om eerst de andere twee delen te lezen!

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	HET ZWAARD VAN DE SAMOERAI <i>Logboek Lammers deel 11</i>
Auteur:	<i>Bert Wiersema</i>
Uitgeverij:	<i>Mes, Vierhouten</i>
Leeftijd:	Vanaf 12 jaar
Aantal blz.:	176
Prijs:	€ 13,45

Inhoud:

Professor Lammers en zijn gezin worden uitgenodigd om naar Japan te komen. Meneer Ito Okada wil een nieuw type stadsauto op de markt brengen. Als gebaar van goede wil, is hij van plan het zwaard van de beroemde samoerai Katsumodo aan de Nederlandse regering te geven. Eerst om tentoon te worden gesteld op de autorai, om daarna aan het Rijksmuseum te worden gegeven. Professor Lammers mag het zwaard aan de minister van buitenlandse zaken overhandigen. Maar de leider van de onderwereld van Yokohama, sensei Sakumu, wil niet dat het zwaard het land verlaat. Hij heeft er alles voor over om het zwaard in zijn privébezit te krijgen. De familie Lammers wordt tegen hun wil in een web van leugen en bedrog getrokken. Meedogenloze Yakuza, watervlugge ninja's, een geheimzinnige luchtballon, inbraak en ontvoering, niets wordt geschuwd door de maffia. Twee oude zeilschepen en een razendsnelle powerboot spelen een hoofdrol bij de ontknoping in de haven van Tokio.

Beoordeling:

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is nu toch deel 11 verschenen. Dit met een nieuwe vormgeving die duidelijk anders is dan de vorige delen. Dit deel is los van de andere delen te lezen. Opnieuw is het de schrijver gelukt om een spannend boek te schrijven. Er zit een mooie opbouw in het boek en de gebeurtenissen volgen elkaar op. Hierdoor wil je blijven lezen en is het zeker geen saai boek. Dit boek kan door zowel jongens als meisjes gelezen worden. Het boek past goed bij de leeftijdsgroep en zal hen zeker aanspreken. In het boek wordt benoemd dat God de aarde heeft gemaakt. Maar ook dat Hij de God is van de Bijbel en niet van de Koran.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	SCHAAKSPEL IN DE WILDERNIS <i>Logboek Lammers deel 4 (herdruk)</i>
Auteur:	<i>Bert Wiersema</i>
Uitgeverij:	<i>Mes, Vierhouten</i>
Leeftijd:	Vanaf 12 jaar
Aantal blz.:	153
Prijs:	€ 9,95

Inhoud:

Mortimer de topcrimineel uit het vorige deel is de dans ontsprongen. Hij is de politie en het leger dat met tientallen mannen en vier helikopters jacht op hem maakt te slim af. Hij geeft de familie Lammers, die een belangrijke rol speelde bij het instorten van zijn criminele imperium, de schuld van alles en lokt hen in de val. Diep in de wildernis van Canada moeten de professor, zijn vrouw en zijn drie pubers maar zien te overleven. Mortimer ziet het als een macaber schaakspel. Hij lijkt hen steeds een slag voor te zijn. Het resultaat is een strijd op leven en dood. Angstaanjagende grotten, wilde dieren, meedogenloze achtervolgers en een adembenemende ontknoping op een losgeslagen trein, zijn maar een paar ingrediënten in dit zinderende avontuur dat je in een adem uit zult leven.

Beoordeling:

Na deel 3 vond de schrijver dat er toch een vervolg moest komen en daardoor is nu deel 4 verschenen. Dit deel is los van de andere delen te lezen. Ook dit deel is een spannend boek om te lezen. Vanaf het begin van het boek zit er volop spanning in het verhaal waardoor je gelijk meegenomen wordt in dit boek. Er spelen zich verschillende gebeurtenissen af, waardoor het zeker geen saai boek is om te lezen. De spanning zit door het hele boek en daardoor wil je snel verder lezen om te zien hoe het afloopt. Dit boek kan door zowel jongens als meisjes gelezen worden. Het boek past goed bij de leeftijdsgroep. In het boek wordt verschillende keren benoemd dat je op God mag vertrouwen in moeilijke omstandigheden en dat Hij de aarde bestuurt.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	SMERIGE SMOKKEL <i>deel 4 van de KNMR serie</i>
Auteur:	<i>Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	<i>Mes, Vierhouten</i>
Leeftijd:	Vanaf 12 jaar
Aantal blz.:	153
Prijs:	€ 9,95

Inhoud:

Het dagelijkse leven van Wessel Wolff kent onverwachte ontwikkelingen. Hij moet afscheid nemen van Sally, die hij nog maar zo kort kent. Een goede kennis krijgt een relatie met iemand bij wie Wessel zich nogal ongemakkelijk voelt. En niet zonder reden! Intussen gaat zijn leven als verkoopmedewerker in de kaaswinkel van zijn vader, als kunstschilder en niet in de laatste plaats als opstapper bij de KNRM Scheveningen, ook door. De acties bij de KNRM en zijn privéleven raken steeds meer met elkaar verweven, met een spectaculaire achtervolging in het havengebied tot gevolg.

Beoordeling:

Dit is alweer deel 4 van de KNMR serie. Maar alle delen kunnen afzonderlijk van elkaar gelezen worden. Dit boek is voor zowel jongens als meisjes geschreven. Het is opnieuw een zeer spannend boek om te lezen. Net als de voorgaande delen uit deze serie weet de schrijver je als lezer snel te binden. Ook is hij er in geslaagd om een leuk boek te schrijven voor deze leeftijd. En omdat er vanaf het begin al spanning in het boek komt lees je snel verder. Er zit een goede opbouw in het boek. Ook de woordkeuze past goed bij deze leeftijd. Er zit geen christelijke boodschap in het boek. Er komt geen enkele keer iets van het geloof naar voren. Maar voor deze leeftijd is het een leuk boek om te lezen. Het boek ademt verder een positieve sfeer.

Eindoordeel:

Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van een duidelijke christelijke strekking





BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2022

Leeftijd 12 jaar en ouder



D. Wijma en M.J. Ruissen

Titel:	DE ONVERGETELIJKE DOMINEE UIT URK <i>Uit het leven van ds. Du Marchie van Voorthuizen</i>
Auteur:	<i>D. Wijma en M.J. Ruissen</i>
Omslag/ill.:	<i>Henk van den Brink / Foto's: D. Wijma</i>
Uitgeverij:	De Ramshoorn, Goes
Leeftijd:	Vanaf 12 jaar
Aantal blz.:	156
Prijs:	€ 16,95 – Aboneeprijs € 11,95

Inhoud:

Op 8 september 1901 werd Everard du Marchie van Voorthuijsen geboren in een welgesteld gezin. Na zijn jeugd jaren leidt hij een werelds leven. Hij trouwt met een onkerkelijk meisje. Toch wordt hij onrustig en gaat weer naar de kerk. Nadat hij vrede met God ontvangt, gaat hij studeren aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Zijn eerste gemeente wordt Urk. Daar heeft hij een goede tijd gehad. Daarna krijgt hij een roeping naar Driebergen. Vervolgens dient hij de gemeente van Sliedrecht en Leersum. In Leersum maakt hij de overstap van de Christelijk Gereformeerde Kerk naar de Oud Gereformeerde Gemeente. Hij neemt opnieuw een beroep aan naar Urk, zijn eerste liefde. Zijn laatste roeping is weer naar Leersum. Op 18 maart 1986 komt hij thuis in het Vaderhuis.

Beoordeling:

In dit deel uit de serie 'Historische (jeugd)verhalen', wordt het leven van ds. E. du Marchie van Voorthuijsen beschreven. Het is boeiend geschreven, hoewel het soms een beetje verwarrend is. De levensloop wordt beschreven, maar in losse stukjes, waar het verband soms wat zoek is. De feiten kloppen ook niet altijd helemaal. Zo wordt verteld dat tijdens zijn tweede periode op Urk, de watersnood van 1953 plaats heeft gevonden. Hij is echter pas jaren later voor de tweede keer naar Urk gegaan. Dit boek uit deze serie is voor kinderen geschreven, maar meer geschikt voor ouderen. Ondanks deze opmerkingen een lezenswaardig boek over een dominee die nog steeds niet vergeten is.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	TILLY'S RUGZAK
Auteur:	<i>Bram van der Horst</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 14 jaar (<i>categorie: Young Adult</i>)
Aantal blz.:	244
Prijs:	€ 14,95

Inhoud:

Irene is opgegroeid in een christelijk gezin. Ondanks dat ze op school veel gepest is, heeft ze haar leven nu aardig op orde. Dit is een groot contrast met het leven van Tilly. Tilly heeft veel meegemaakt in haar jeugd en is alles behalve stabiel. Als Tilly een zelfmoordpoging doet, is Irene daarvan getuige. Op een later moment in hun leven, kruisen de levens van Irene en Tilly elkaar opnieuw. Irene ontfermt zich dan over Tilly en zorgt uiteindelijk dat ze (tijdelijk) bij haar familie mag komen wonen. Als Tilly in een weekend alleen thuis is, loopt ze naar haar buurman om iets te vragen. Daar ontdekt ze een drugslab en wordt ze gevangen genomen. Als het huis in brand wordt gestoken, overleeft Tilly het ternauwernood.

Beoordeling:

Dit betreft een boek wat je vanaf de eerste bladzijde gelijk pakt. Het is origineel geschreven, afwisselend vanuit het gezichtspunt van Irene en Tilly. De hoofdstukken zijn redelijk kort, waarbij er een bepaalde snelheid in het boek zit. Dit houdt het boek levendig en je bent steeds nieuwsgierig hoe het verder gaat lopen. Er zit een diepere betekenis in het boek waarbij suïcide ook een rol speelt. Irene wijst Tilly op de Heere God als enige Troost en Toeverlaat en brengt haar in aanraking met de bijbel. Juist dit geeft het boek ook echte meerwaarde.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	UIT HET LEVEN VAN DOMINEE SPURGEON
	<i>Serie: Historische verhalen voor jong en oud</i>
Auteur:	<i>Trijntje Zegers-Venema</i>
Omslag/ill.:	<i>Henk van den Brink</i>
Uitgeverij:	De Ramshoorn, Goes
Leeftijd:	Vanaf 12 jaar
Aantal blz.:	129
Prijs:	€ 16,95 – Aboneeprijs € 11,95

Inhoud:

Charles Spurgeon komt al op jonge leeftijd tot geloof. Hij wordt op veel plaatsen gevraagd om te komen preken. Als hij bijna 20 jaar is, neemt hij een beroep aan naar Londen. Er komen steeds meer mensen luisteren naar zijn preken. Het gebouw wordt te klein, daarom gaat hij al snel in de Metropolitan Tabernacle preken. Iedere zondag roept hij de mensen op dat ze zich tot God moeten bekeren. Hij trouwt met Susannah Thompson en ze krijgen een tweeling. Spurgeon krijgt ook kritiek, er zijn mensen die niet geloven dat zoveel mensen, die bij Spurgeon naar de kerk gaan, zich bekeren. Later komt er ook een ander geluid: er wordt gezien dat door de bekering de mensen ten goede veranderen. Doordat veel van zijn preken uitgegeven worden, ook in andere landen, worden deze over heel de wereld gelezen. Spurgeon zet zich ook in om een weeshuis en een school voor aanstaande predikanten op te richten. Hij is zeer betrokken en het benodigde bedrag komt iedere keer weer binnen. Doordat zijn gezondheid niet zo best is, verblijft hij regelmatig in Frankrijk, waar het klimaat aangenamer voor hem is. Spurgeon geeft ook evangelisten altijd goede raad. Aan de mensen die bekeerd zijn, vraagt Spurgeon, wat ze voor de Heere kunnen doen. Nu ze bij de Heere Jezus behoren, houdt dat ook een nieuw leven in. Dan leef je als een christen. Naar jezelf toe en naar de mensen om je heen. Bijna heel zijn leven heeft Spurgeon gepreekt over Jezus Christus, Hem moet je zoeken, Hij is de enige weg tot God. Als je gelooft in de Heere Jezus, dan zal je Hem ook altijd nodig blijven houden, omdat je zoveel schuld bij jezelf ziet. Iedere dag zal je om vergeving vragen en om de hulp van de Heilige Geest. Op 31 januari 1892 neemt de Heere Spurgeon tot Zich.

Beoordeling:

Een boeiend boek over het leven van dominee Spurgeon uit Engeland. Op een toegankelijke manier worden de (jeugd)jaren waarin Spurgeon tot bekering komt, beschreven. Zijn verdere levensloop en zijn gedachtegangen over allerlei zaken worden in dit boek verteld. Jongeren die interesse in de (kerk)geschiedenis hebben, zullen dit boek graag lezen. Maar ook voor ouderen die meer over deze bekende dominee, de prins der predikers, willen weten, is dit boek een aanrader.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	DAT MAAK IK ZELF WEL UIT! <i>serie Girls alert, deel 4</i>
Auteur:	<i>Anja Bout-Monteau</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 13 jaar
Aantal blz.:	221
Prijs:	€ 12,95

Inhoud:

Dat maak ik zelf wel uit! Is het vierde en laatste deel in de serie Girls alert. Maura staat centraal in dit verhaal. Een sprankelend meisje dat worstelt met het dagelijks leven. Een zoektocht naar haar identiteit en de kern van trouwe, echte vriendschap staan centraal. Ze maakt verkeerde keuzes, maar na verschillende escalaties rondom drankmisbruik maakt ze een dapper besluit, ze beëindigt haar verkering. Haar vriendinnen staan als een muur rondom haar heen. Als Maura openheid geeft, versterkt de band zich weer. De meiden knikken Maura begrijpend toe. 'Jullie zagen het vanaf het begin af aan niet zitten. Dat was duidelijk. Ik heb niet naar jullie geluisterd. Ik was zóóó weg van hem. Er is ook zo veel positiefs over hem en ons samen te zeggen. In het begin zag ik alleen de aantrekkelijke kant van hem, de kant die goed bij mij paste. Ik was blind voor de andere kant. Ik genoot van hem, van onze mooie momenten samen'. Maura had tijd en teleurstelling nodig om te ontdekken wat zij werkelijk wilde en wie haar vriend werkelijk was. En ze maakte een belangrijke, bevrijdende beslissing, haar relatie stoppen.

Beoordeling:

Het is een aansprekend boek met volop actuele thema's over vriendschap, verkering en drankmisbruik dat dichtbij de belevingswereld van jonge meiden anno 2022 komt. Het is een boek vol verschillende gebeurtenissen die onderling nauw op elkaar aansluiten. Het schoolleven met al zijn strubbelingen, zelfbeeld, tik-tok filmpjes, kledingchallenge, vriendschap tussen vriendinnen, de invloed van verkeerde relaties op het dagelijks leven, de worsteling tussen gezien worden en trouw blijven aan jezelf, komt heel sterk in dit boek naar voren. Het is echt een meidenboek en het is ook beschreven vanuit de gedachten van een jong meisje. Het boek is in ik vorm geschreven waardoor het dicht bij komt. In het boek wordt de naam God genoemd, als Degene bij Wie Maura hulp kan vragen en ook kerkgang wordt benoemd. De werkelijke inhoud van het leven met God komt in dit boek niet aan de orde.

Eindoordeel:

Aanbevolen





Titel:	GEVAAR IN GOUDA
Auteur:	<i>Jan Vermeulen</i>
Omslag/ill.:	<i>Roelof van der Schans en Albert Bloemert</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 12 jaar
Aantal blz.:	208
Prijs:	€ 12,50 – E-Book € 9,49

Inhoud:

Dit boek speelt zich af in Gouda, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De strijd tussen de Spanjaarden en de Geuzen. Jochem Gerrits woont in Gouda met zijn moeder, zus en broertje. Ze moeten leven van de inkomsten van Jochem en dat is leven in armoede. Er is weinig werk dus ook weinig geld. Toch is moeder God dankbaar. Op een dag hoort Jochem een gesprek tussen twee mannen. Hij wil dit verhaal delen, maar weet niet met wie. Uiteindelijk kiest hij ervoor om het aan Machteld Hey te vertellen, de dochter van de burgemeester. Haar vader is Spaansgezind. Zij wil Jochem wel helpen om een plan te verzinnen, maar dat betekent ook dat ze het thuis niet kan delen. Ondertussen merkt Jochem dat hij in de gaten wordt gehouden en dat hij zelfs voor zijn leven moet vrezen. Dit levert hele spannende momenten op, ook voor Machteld. Dan wordt het complot toch ontrafeld en vluchten de Spanjaarden de stad uit en keert de rust weer. Maar dan volgt de pest en sterven er veel mensen, ook de moeder van Jochem.

Beoordeling:

Een duidelijk christelijk boek. Dit vind je terug in de verschillende gesprekken die er gevoerd worden in het boek. Het boek past bij de opgegeven leeftijdscategorie.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen





Titel:	LEUGENPARADIJS <i>Vervolgde christenen in Noord-Korea</i>
Auteur:	<i>Eeuwoud Koolmees</i>
Omslag/ill.:	<i>Albert Bloemert / Roelof van der Schans</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 12 jaar
Aantal blz.:	167
Prijs:	€ 11,95

Inhoud:

Suk-hi zit op school in de hoofdstad van Noord-Korea. Van jongs af aan is ze opgegroeid met de verhalen en portretten Kim Il-sung en zijn zoon Kim Jong-il. Als haar vriendin vertelt dat haar vader twijfelt aan de verhalen over de Grote Leider, schrikt Suk-hi. Eigenlijk moet ze dit melden aan de politie. Wanneer Suk-hi dit thuis vertelt, heeft dat niet alleen grote gevolgen voor het gezin van haar vriendin, maar ook voor henzelf. Haar broer vertelt alles aan de politie. Hij wordt beloond, maar vader wordt ontslagen en moet gaan werken in een heropvoedingskamp. Suk-hi ontmoet een aardige jongen, Kang. Samen beleven ze een avontuur met vreselijke gevolgen. Ze moeten vluchten. Helaas wordt vader vlak voor de vlucht gearresteerd. Moeder, Suk-hi en Kang vluchten samen naar China. Als ze de laatste rivier oversteken, wordt moeder door de stroom meegesleurd. Wanneer Suk-hi en Kang aan de overkant zijn, wordt Kang ontdekt door de grenswachters. Hij probeert te ontsnappen en zwemt terug, maar wordt daar helaas opgepakt door de soldaten van Noord-Korea. Suk-hi blijft alleen over. Ze heeft een ontzettend groot schuldgevoel. Ze komt terecht bij een familie waar ze over Jezus hoort. Ze mag bij broeder Lee komen wonen, in een tehuis voor kinderen zonder ouders. Ze leert steeds meer over de Bijbel. Tot op een dag haar broer voor haar neus staat. Hij vertelt dat hij ook de Heere Jezus heeft leren kennen. Suk-hi wil hem eigenlijk niet meer zien, maar broeder Lee maakt haar duidelijk dat zij vergeving heeft gevraagd aan Jezus en dat haar broer nu ook vergeving nodig heeft van haar.

Beoordeling:

Ook dit 15e deel in de serie 'Vervolgde Kerk', is een aangrijpend boek. Hoewel alle gebeurtenissen verzonnen zijn, is er wel gebruikgemaakt van situaties uit Noord-Korea. Het is geen vrolijk boek maar het geeft een ernstig beeld van het leven in Noord-Korea. Daar worden de Kims als een god geëerd en behandeld. Voor christenen is er geen plaats, alleen in de heropvoedingskampen. Plaatsen waar men zelden levend uitkomt. Het verhaal is geschreven vanuit een 14 jarig meisje. Het is een boeiend geschreven verhaal waarin ook verdrietige dingen gebeuren. Achterin het boek staat nog informatie over Open Doors, een stichting die vervolgte christenen helpt. Daar wordt ook beschreven wat wij kunnen doen voor de vervolgte christenen.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



Titel:	KUNSTROOF
Auteur:	<i>Henk-Jan van Ewijk</i>
Omslag/ill.:	<i>Adri Burghout</i>
Uitgeverij:	Om Sions Wil, Alblasserdam
Leeftijd:	Vanaf 12 jaar
Aantal blz.:	170
Prijs:	€ 14,95

Inhoud:

Hein is blij met zijn bijbaantje. Hij brengt post rond op zaterdag en ook in de vakantie. Hij rijdt vaak in de omgeving van de Hoge Veluwe. Hij neemt zijn camera altijd mee om prachtige natuurfoto's van het wild te maken. Hij ontdekt dat Renate, een vroegere klasgenoot, in het Museonder werkt. Dave en Mink willen schilderijen stelen uit de collectie van het Kröller-Müller Museum. Jessica en Kes gaan op onderzoek uit en brengen alles in kaart. Jessica krijgt de opdracht om de postauto te observeren. Ze doet alsof ze een probleem heeft en mag met Hein in de postauto meerijden. Op vrijdagmiddag rond vijf uur rijdt Hein in het park om de post op te halen. Als hij moet stoppen voor een vrouw wordt hij ruw uit de auto gesleurd. Hij moet zijn posttenuue uittrekken. De vrouw doet tape om zijn enkels, handen en hoofd en in zijn mond krijgt hij een prop. De man haalt de post op en rijdt naar het dorp. Op een bosweg moet Hein in de postauto gaan zitten en die achteruit in een vrachtwagen rijden. Dan worden er boomstammen in de vrachtauto geladen. Opeens bedenkt hij dat hij het GPRS-sigitaal van de postauto in kan schakelen. Intussen zijn de collega's naar hem op zoek. De politie wil de vrachtwagen doorzoeken, maar dan klinken er schoten. Hein gebruikt de claxon om een SOS-bericht te sturen. De dieven gaan er met de politieauto vandoor. Als ze de vrachtwagen doorzoeken, ontdekken ze Hein in de postauto. Op zaterdag krijgt Hein veel bezoek; ook Renate is van de partij. Op maandag gaat hij gewoon weer aan het werk. Zijn moeder gaat aan het eind van de dag mee om wild te kijken. Hein maakt mooie foto's. Op vrijdag gaat hij met Renate naar het strand. Hij ziet daar de vrouw die hem vastgepakt heeft. Hij herkent haar aan een tattoo. De politie neemt haar mee naar het bureau, waar ze alles ontkent tot Hein enkele vragen stelt over haar fiets. Hein en Renate mogen op kosten van de politie in het strandpaviljoen dineren.

Beoordeling:

Het is een heel spannend boek voor oudere kinderen, met onverwachte wendingen. De hoofdpersonen in het boek zijn ouder dan 18 jaar: Hein volgt een HBO-opleiding en heeft zijn rijbewijs al. Gezien de leeftijd van de hoofdpersonen is dit boek niet geschikt om uit te delen op de zondagsschool. Het christelijk element komt in het boek op allerlei manieren naar voren: Hein komt elke keer onder de indruk van de grootheid van de schepping. Zijn vader verwijst dan naar de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Het blijkt ook uit het bijbellezen en het bidden voor en met elkaar.

Eindoordeel:

Warm aanbevolen



BOND VAN HERVORMDE
ZONDAGSSCHOLEN
op gereformeerde grondslag

Recensies kinderboeken – 2022

Leeftijd 12 jaar en ouder



Titel:	OCHTENDBOEKJE <i>Elke morgen een gedachte vanuit de psalmen</i>
Auteur:	<i>Aleid Nijhof-Schreuder</i>
Omslag/ill.:	<i>Aleid Nijhof-Schreuder / Albert Bloemert</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	10-12 jaar
Aantal blz.:	139
Prijs:	€ 11,50

Inhoud:

In dit ochtendboekje staat, voor de eerste 17 weken van het jaar, elke week een psalm centraal. Iedere ochtend wordt er een korte uitleg gegeven over een tekst uit die psalm. Ook de Morgenzang en het Gebed des Heeren worden behandeld.

Beoordeling:

Zoals de naam van dit boekje al aangeeft, is dit geschreven om 's ochtends een stukje uit te lezen. Ook kinderen kunnen de dag niet beter beginnen, dan met het lezen van Gods Woord en gebed. Dit boekje wil daarbij helpen. Kinderen krijgen toerusting vanuit de psalmen. Iedere dag valt er iets te leren of te overdenken. Bijvoorbeeld: 'Wie zijn je vrienden? En praat je weleens samen over de Heere?' of 'De Heere luistert naar kinderen die zichzelf niet meer kunnen helpen.' Voorin staat een begrippenlijst, voor uitleg wordt verwezen naar een hoofdstuk uit het boekje. Via symbooltjes bij de hoofdstukken wordt verwezen naar bijzondere dagen. Een leerzaam boekje voor de oudste kinderen van de zondagsschool.

Eindoordeel:

Warm aanbevelen





Titel:	RECHERCHEUR VERSCHOOR EN DE RAADSELCHTIGE VRIENDENGROEP <i>Rotterdamse Zaken deel 4</i>
Auteur:	<i>Olof Hooijmeijer</i>
Omslag/ill.:	<i>Rob Scheurwater</i>
Uitgeverij:	De Banier, Apeldoorn
Leeftijd:	Vanaf 15 jaar
Aantal blz.:	174
Prijs:	€ 12,95

Inhoud:

Jelle is op vakantie op Texel. Daar vermaakt hij zich met een vriendengroep. Een tijd na de vakantie wordt hij doodgeslagen aangetroffen in een park in Rotterdam. Rechercheur Verschoor wordt met een team op deze zaak gezet. Nadat een tweede jongen zwaar mishandeld in het ziekenhuis terecht komt, ontdekken ze een verband met de vriendengroep. Dan wordt een derde lid van de vriendengroep mishandeld. Het wordt duidelijk dat er, tijdens de laatste avond van de vakantie, iets ergs is voorgevallen. Verschoor krijgt sterke vermoedens dat Felix, die op Texel woont, het volgende slachtoffer zal zijn. Samen met de collega's ter plaatse, zet hij een val op, waarbij ze Felix als lokaas gebruiken. De dader wordt gepakt en bekent zonder enig schuldgevoel. Loïs is een collega van Verschoor. Zij is herstellende van een aanslag. Samen met haar gaat Verschoor later terug naar de plaats, waar de vriendengroep de laatste avond is samengekomen. Op de terugweg krijgen ze een vraag die te maken heeft met een onopgeloste zaak uit een eerder deel van deze serie.

Beoordeling:

Een spannende detective, die je in één ruk uitleest. Dit deel gaat over één zaak die, na allerlei verwickelingen, ook opgelost wordt. Ondertussen worden er verschillende verwijzingen naar eerdere zaken gedaan. Ook komen er flash backs in voor. Je kunt het boek als los deel lezen, maar door de verwijzingen is het wel aan te bevelen om ook de eerdere delen te lezen. De christelijke identiteit komt nauwelijks aan de orde. Op de laatste paar bladzijdes wordt aan Loïs, de gelovige collega van Verschoor een vraag over het kruis gesteld. Dit heeft te maken met een eerdere zaak. Zij legt dan uit dat het kruis een symbool is van de verlossing die Jezus heeft mogelijk gemaakt.

Eindoordeel:

Aanbevolen

