

Z	A	T	E	N	W	B	S
I	T	O	N	G	V	A	I
V	I	R	Z	J	E	B	O
R	I	V	I	E	R	E	N
E	E	R	N	R	G	L	H
U	D	E	G	U	E	H	I
G	N	E	E	Z	T	A	K
D	E	M	N	A	E	R	U
E	S	D	F	L	N	P	A
W	I	L	G	E	N	O	M
Z	V	O	P	M	Q	A	A

In de psalmen lees je ook over de ballingschap. In psalm 137 lees je hoe verdrietig de Joden daar waren. Zoek tenminste 10 woorden op uit de onberijmde psalm in de woordzoeker. Schrijf ze hier op.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Psalm 126 berijmd gaat over de terugkeer. Maak de volgende verzen af.

God heeft bij ons wat verricht.
 Hij Zelf heeft onze verlicht.
 Hij heeft door ons bevrijd.
 dies juichen wij, en zijn
 Breng, HEER, al Uw weder
 zie verder op Uw neder;
 het als de watervloed,
 die 't zuiderland doet.

Onderstreep de woorden die zeggen wat de Heere heeft gedaan.
 Omcirkel de woorden die zeggen hoe het volk zich voelt.

In vers 1 vertelt de dichter wat er is gebeurd. De Heere verlost hen. Wat dachten de Joden eerst?

.....

Hoe reageerden de heidenen?

.....