

Een bekende psalm die zingt van het verlangen om weer naar Jeruzalem te gaan is Psalm 122.



*Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk-
groeten.*

Waarom zal David blij en dankbaar zijn geweest toen hij Jeruzalem weer zag?

Wie heeft deze psalm in het nieuwe testament ook gezongen?

En wanneer?
