

# Bidden

Periodethema: Bidden en danken  
Lukas 18: 1-14

## KERNTEKST

'Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen?' (Luk. 18: 7)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Het woord lankmoedig kent verschillende betekenissen, zoals: barmhartig, edelmoedig, geduldig, genadig, verdraagzaam, tolerant, enz. In deze tekst past het woord genadig het beste. De Heere is Zijn kinderen, zij die in Hem geloven, genadig, Hij zal voor hen zorgen en dag en nacht klaarstaan om naar hen te luisteren.

## BEGINSITUATIE

In deze vertelling staat 'bidden' centraal. U kunt uw les beginnen met een aantal vragen over bidden. Wat is bidden? Wanneer moet je bidden? Wat mag of moet je bidden? Welke houding hebben wij als we bidden? Waarom hebben we een eerbiedige houding als we bidden?

Bidden is het voornaamste stuk der dankbaarheid staat in de Heidelbergse Catechismus (vraag en antwoord 116 en 117), hoe kunnen wij door ons bidden onze dankbaarheid tonen? Als wij in alles afhankelijk zijn van God, Hem in alles wat we doen nodig hebben, kunnen we daardoor onze dankbaarheid tonen. Hij wil uit genade naar ons luisteren, voor ons zorgen. 'Om Jezus' wil.'

De Heere Jezus vertelt een gelijkenis over een vrouw die een rechter vraagt haar recht te doen. In het begin weigert hij haar te helpen, maar zij houdt vol en tenslotte geeft de rechter toe. De Heere Jezus vraagt: 'Zal God dan ook niet horen degenen die tot Hem komen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?'

In de volgende gelijkenis gaat het over de Farizeeër die vooraan in de tempel bidt. Het lijkt heel mooi

wat hij allemaal doet, maar zijn hart is niet oprecht voor God. De tollenaar toont berouw voor God.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen leren wat bidden is. Spreken tot de almachtige God, dankbaarheid tonen aan onze Schepper. In heel ons leven afhankelijk zijn van Hem.
- De kinderen onthouden dat ze moeten bidden zonder ophouden. Volhouden, ook al lijkt het of God niet hoort. Hij hoort, op Zijn tijd.
- De kinderen begrijpen waarom een eerbiedige gebedshouding belangrijk is.

## INDELING

- Een gelijkenis.
- Bidden als de weduwe in de stad.
- De onrechtvaardige rechter hoort en spreekt recht.
- God is de Rechter van hemel en aarde. Hij hoort het roepen van Zijn kinderen.
- Een gelijkenis.
- Bidden als een Farizeeër.
- Bidden als een tollenaar.

## OPMERKINGEN

- Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Het gebed van dé Rechtvaardige (Jezus Christus) vermag alles. Een biddende Hogepriester. Ten hemel gevaren, zittende aan de rechterhand van de Vader. Hij bidt.
- Niet alle gebeden worden verhoord. Wel gehoord. Waarom doet God soms niet wat we vragen? (Denk aan het sterven van een lieve opa of oma.)
- Bidden om de wederkomst tot aan de wederkomst. Willen we wel dat Hij wederkomt? Waarom niet of waarom wel?

- Let op: zowel een Farizeeër als een tollenaar kan gered worden. Denk aan Paulus en Zacheüs. Bij de Heere is genade voor de grootste zondaar. Als wij onze zonden leren belijden en voor de Heere buigen is er bij Hem vergeving... Altijd geweest!

### ZINGEN

Psalm 51: 1 en 81: 12  
Gebed des Heeren

### UITLEG VAN DE PSALM

In psalm 51: 1 (die vandaag geleerd mocht worden) horen we als het ware de tollenaar bidden. Hij bidt om genade en barmhartigheid, om vergeving van zijn zonde en schuld. In de wetenschap en het geloof dat God hem genadig wil zijn. Om Jezus' wil. Psalm 81 behoeft geen nadere uitleg bij 'bidden'.

### INTRODUCTIE

Waar heb jij het laatst voor gebeden? Kun je je dat nog herinneren? Als je er erg vol van was, weet je het nog wel. Heb je toen ook 'amen' gezegd? Dat betekent: het zal waar en zeker zijn.

Wat is bidden? Wanneer moet je bidden? Wat moet of mag je bidden? Wat is je houding bij het bidden?

### BRUGZIN OF BEGINZIN

Bidden is danken en vragen. Smeken. Roepen. Als je iets echt nodig hebt, zal je ook volhouden. Niet opgeven!

## Vertelling

Soms vertelt de Heere Jezus een verhaal. Een gelijkenis. Hij wil dan graag iets duidelijk maken. Je moet dan heel goed opletten, want Hij bedoelt er altijd wat mee. Vandaag vertelt Hij over altijd bidden en niet vertragen. Altijd dicht bij Hem blijven en vragen, vragen en nog eens vragen. Niet mee stoppen. Doorgaan. Volhouden. Niet opgeven. Totdat Hij komt om te helpen of totdat Hij komt, terugkomt op de wolken van de hemel. Niet denken: het heeft toch geen zin. 'Ik zal jullie een gelijkenis vertellen', zegt de Heere Jezus. Een gelijkenis, een vertelling van de Heere Jezus Zelf. Hij wil graag dat we naar Hem luisteren als Hij ons wat vertelt. *Luister je mee?*

De vertelling gaat over een rechter in de stad. We horen geen naam, maar horen wel dat hij niet zo best bekend stond. Hij vreesde God niet. Hij diende Hem niet en Zijn wet interesseerde hem niet. Hij zal zijn schouders wel eens opgehaald hebben. Mensen die bij hem kwamen om recht te laten spreken, kwamen teleurgesteld bij hem vandaan. Wie is toch die rechter? Heeft hij soms geen gevoel? Het lijkt net of het hem niets kan schelen. Zo

### MATERIALEN

U kunt beeldmateriaal meenemen, zoals gevouwen handen of iemand (bijv. een kind) in geknieelde houding.

'Bidden en danken, het Onze Vader uitgelegd aan kinderen' door Erna Koemans-Fase.

### BORDPLAN

U kunt overwegen om een woordweb te maken rondom 'bidden'. Het woord bidden schrijft u in het midden van het bord en laat de kinderen aangeven wat bidden is en waarom je mag/moet bidden. U kunt dit eventueel weer gebruiken na uw vertelling om met de kinderen door te spreken over het thema bidden en danken.

*kom je wel eens mensen tegen. Nonchalant. Weinig interesse voor een ander. Weinig hulpvaardig. Ze regelen hun zaakjes op een eigen manier en wie er ook wat zegt, het doet ze niets of weinig. Ook God heeft geen plaats in hun leven. Zo is het bij jou toch niet?*

Hoe het ook is, in diezelfde stad woont een weduvrouw. Je zou kunnen zeggen dat ze, omdat ze geen man meer heeft, er alleen voor staat en dat ze juist iemand nodig heeft. Ze heeft een groot probleem. Een grote zorg. Nu vraagt ze aan de rechter of hij haar recht wil doen of hij haar wil helpen. Waarom? Er zijn mensen, schuldeisers, die wat van haar eisen en zij wil van de rechter horen wat ze moet doen. Hij moet rechtspreken en voor een oplossing zorgen. 'Doe mij recht', vraagt ze. Niet één keer, niet twee keer, maar veel vaker. De rechter ziet haar telkens komen, maar geeft geen gehoor. Hij laat de weduwe weer gaan. Hij heeft niet zoveel met deze weduwe op. Er is weinig eer aan te behalen en geld zal ze ook niet hebben. Zo gebeurt het steeds dat de weduwe zonder een uitspraak van de rechter naar huis gaat. Teleurgesteld. Verdrietig. Wat moet ze doen? Haar schuldeisers eisen en zij weet zich geen raad. De rechter, haar raadgever helpt haar niet verder.

Als de rechter haar op een dag weer ziet komen, zucht hij: 'Daar heb je haar weer.' Hij denkt bij zichzelf: Hoe kom ik van haar af? Ik vrees God niet en mensen ook niet, maar dit wordt me toch teveel. Zij valt me lastig. 'Ik zal recht spreken en haar recht doen. Ik zal haar vraag beantwoorden. Nog voor ze me het hoofd breekt, me aanvliegt en ik er suf van word.' *Hoor je dat? Eindelijk doet de rechter wat er van hem wordt gevraagd.* 'Horen jullie dat?' zegt de Heere Jezus in Zijn vertelling, 'de rechter, de onrechtvaardige rechter, die met niets en niemand

rekening wil houden, zegt dat hij de vraag van de weduwe zal beantwoorden.'

Heel bijzonder dat deze man nu uiteindelijk wel wil luisteren en eindelijk recht wil spreken. Als deze man dat al doet, deze onrechtvaardige man... 'Je moet dan weten', zegt de Heere Jezus, 'dat God, Zijn kinderen, die dag en nacht Hem aanroepen recht zal doen.' Hij zal hen helpen. Zeker weten. Soms lijkt het lang te duren. Soms lijkt de hemel wel van koper en lijkt het of ons bidden niet helpt. Maar Hij is geduldig en nog even, dan... Hij hoort. Hij komt. Hij komt om te helpen. Hij komt om te verlossen. Het lijkt lang te duren, maar het is maar even. Hij hoort het bidden. *Probeer je het te onthouden? Hij is geduldig en hoort hun bidden. Hij komt zeker voor Zijn kinderen op tijd. Hij beschermt ze. Echt waar!*

Hij zal recht spreken en iemand die schuldig is, zal niet ontkomen. Hij zal recht spreken en vrijspreken als de schuld is betaald. *Snap je dat? Vrijspreken als de schuld is betaald. Wie heb je daar voor nodig? Straks, ik weet niet wanneer, misschien is het wel heel snel, als Hij komt, zal Hij oordelen de levenden en de doden. Rechtspreken. Kom binnen of... Ik heb u niet gekend. Thuiskomen of... Waar zullen wij straks zijn?*

*Even een andere vraag. De Heere Jezus heeft een andere vraag. Een heel belangrijke vraag. Hij wil jouw antwoord ook horen. 'Als de Zoon van de mensen, de Heere Jezus, weerkomt, zal Hij dan ook geloof vinden op de aarde?' Even nadenken... Als Hij komt... Zal ik dan met Hem mee mogen? Is er in mijn hart geloof, hoop en liefde? Zeg het eens...*

Als de Heere Jezus de mensen, die bij Hem staan en naar Hem luisteren, ziet dan weet Hij hoe ze denken. Hij weet wie daar bij Hem staan. *Hij weet ook wie jij bent en ik en Hij weet ook hoe het in jouw en mijn hart is. Schrik je daarvan? Dat hoeft niet.*

Daar in de kring rondom de Heere Jezus staan mensen die zichzelf wel aardig vinden. Ze zijn trots. Hebben het goed met zichzelf getroffen. Ze vinden zichzelf beter dan andere mensen. Ze doen het zo slecht nog niet. Er zijn veel slechtere mensen. *Ben jij ook beter dan je klasgenoten? Opschepper. Heb je het ook zo goed met jezelf getroffen? Ben je soms de beste van de klas? Ik heb het dan niet over je leren, maar over wie je bent.* De Heere Jezus ziet ze staan en begint nog een andere gelijkenis te vertellen. De mensen kijken naar Hem en luisteren. Goed opletten, want een gelijkenis heeft altijd een betekenis. 'Twee mensen', zegt de Heere Jezus, 'gaan samen naar de tempel.' In gedachten zien we ze gaan. Ze lopen de weg omhoog. Daarboven op de

berg Moria – ook wel Sion – staat de tempel. Ze gaan bidden. *Zo gaan wij naar de kerk. Ook om te bidden. Het is een Farizeeër en een tollenaar.*

De Farizeeër is een geleerde man. Hij houdt zich dagelijks bezig met de Bijbel. Hij kent de wetten van God uit zijn hoofd. Hij probeert heel precies te leven en te doen wat hij moet doen. Hij denkt het wel te redden. Het zal wel goed komen. De meeste mensen hadden de Farizeeërs hoog staan. Zij waren ijverig en hielden de wetten echt nauwkeurig. Het waren keurige oppassende mensen. Niets op aan te merken. Tenminste... *Hoe zou jij tegen zo iemand aankijken? Keurig netjes en fatsoenlijk. Iemand die zich aan de wetten van God houdt. Best wel aardig, toch?*

De tollenaar is een man die in het tolhuis, een huisje langs de kant van de weg, belastinggeld int voor de vijand. Hij heeft ergens een plaats bij een weg, bij een brug of stadspoort of bij de grens van het land en als iemand er langs wil, dan moet hij daarvoor betalen. Geld voor de Romeinen die de baas zijn en ... ook een beetje voor hemzelf. De meeste mensen mochten de tollenaars niet. Nee, zij haalden belastinggeld op voor de vijand en soms vroegen ze zomaar wat meer... *Kun je begrijpen dat ze soms met de nek werden aangekeken?*

*Zie je die twee naar de tempel lopen? Zie je jezelf ook naar de kerk lopen? Daar gaan ze. We kijken nog even naar de beide mannen. De Farizeeër staat daar en hij bidt. Als iemand aan het bidden is, dan worden we stil. Eerbiedig. De Farizeeër dankt God dat hij niet zo is als andere mensen, rovers, onrechtvaardige mensen, overspelers, dat zijn mensen die van hun eigen man of vrouw weggaan. We zeggen tegenwoordig: 'Het zijn mensen die vreemdgaan'. Schandalig. De Farizeeër voelt zich echt beter en denkt dat God wel blij met hem is. Hij dankt dat hij niet is zoals deze tollenaar. Het lijkt wel alsof hij hem aanwijst. Wijs jij nooit naar een ander omdat hij of zij iets gedaan heeft?*

De Farizeeër heeft nog meer over zichzelf te vertellen. Hij vraagt niets, maar denkt alles te hebben. Hij vertelt dat hij twee keer per week vast. Twee keer zelfs! Eén keer moet, maar twee keer... Hij eet dan niet en drinkt dan niet om zoveel mogelijk voor de Heere God te doen en aan Hem te denken. Hij vertelt dat hij tienden geeft van alles wat hij bezit. Best goed, maar... *Moet dat nu zo? Moet je tegen de Heere vertellen wat je allemaal doet en hoe goed je bent?*

Waar is die andere man gebleven? Die tollenaar? O, kijk daar staat hij... Op een afstand van het heiligdom. Durft hij niet dichterbij te komen? Nee, ei-

genlijk niet. Hij staat daar wat verder weg, achteraf. Niet zo opvallend. Hij staat daar met zijn hoofd gebogen. Zijn ogen kun je niet zien. Hij durft zijn hoofd, zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Hij voelt hoe klein hij is tegenover de machtige God. Hij voelt ook hoe zondig hij is. Kijk maar... Hij slaat zichzelf op de borst en zegt: 'O, God wees mij zondaar genadig.' Hij weet dat hij het niet heeft verdiend en vraagt of de Heere hem genadig wil zijn. Of Hij hem wil vergeven.

*Twee mensen. Samen naar de tempel, samen naar de kerk. Op wie lijkt jij?*

De Heere Jezus vertelt wie de meest gelukkigste man is. De tollenaar gaat gelukkig naar huis. Gerechvaardigd. Zijn schuld is hem vergeven. Hij heeft zijn schuld bij de Heere gebracht en de Heere is hem genadig. Vergeven! Hij heeft het niet verdiend, dat weet hij, maar hij heeft het wel gekregen en dat weet hij nu ook. *Zo ga je fijn uit de kerk naar huis. Dankbaar. Zeker weten. Je vergeet het nooit meer. Je zult het altijd onthouden...* De Heere Jezus sluit Zijn vertelling af. 'Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.' *Zo is het nog. Iemand die trots meent dat hij het zo goed doet, heeft het mis. Iemand die weet dat hij zondig is en vraagt om vergeving, die zal het krijgen. Uit genade, om Jezus' wil. Amen.*

### AFSLUITING/VERWERKING

- Bespreek met de kinderen het gemaakte woordweb. Zijn er nog aanvullingen of moet er juist worden 'weggestreept'?
- Psalm 143: 2 'En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn.' De tekst die voor vandaag geleerd moet worden. Hoe past deze tekst bij de vertelling van vandaag? Waarom wil de Heere onze gebeden horen en ook verhoren? Alleen omdat de Heere Jezus in het 'gericht' van God is geweest. Hij, rechtvaardig, heeft de zonde en schuld van iedereen die in Hem gelooft gedragen en is veroordeeld.
- Kennen de kinderen het volmaakte gebed? Het 'Onze Vader'?

Verdeel de kinderen in groepjes en laat de verschillende groepjes ieder één (of een paar) beden uit het 'Onze Vader' met elkaar bespreken. Wat staat er nu eigenlijk? Wat betekent het nu eigenlijk? Denk hierbij als voorbeeld: 'Geef ons heden ons dagelijks brood.' Is dat alleen een bede om eten en drinken? Of ook om onze gezondheid om werk te kunnen verrichten om zo geld te verdienen en eten te kunnen kopen? Om werkgelegenheid? Om een goede oogst?

Laat de kinderen hierbij ook gebruik maken van de Heidelbergse Catechismus vraag en antw. 116 en 117.