

Jozef naar de gevangenis

Periodethema: Jozef
Genesis 39

KERNTEKST

'En de HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij was in het huis van zijn heer, den Egyptenaar' (Gen. 39: 2).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Jozef doet zijn werk onderworpen en zonder gemopper. Potifar ziet dat de Heere alles wat Jozef doet, voorspoedig maakt. Jozef wordt hierdoor bevorderd. Het huis van Potifar wordt gezegend om Jozef. Alleen om de wil van de meerdere Jozef is er zegen te verwachten voor tijd en eeuwigheid.

BEGINSITUATIE

De vorige keer hebben we gehoord dat Jozef door zijn broers verkocht is aan koopmannen die naar Egypte gaan. Hier sluit het verhaal van vandaag op aan.

DOELSTELLINGEN

- Vertel de kinderen dat God voor de Zijnen zorgt.
- De kinderen horen dat de Heere je belooft als jij je aan Zijn geboden houdt.
- Het dienen van de Heere betekent niet altijd voorspoed, de wegen van de Heere gaan soms zo anders dan wij denken.

INDELING

- Jozef komt in het huis Potifar.
- Jozef werkt goed en is vriendelijk.
- Jozef wordt gesteld over het huis van Potifar.
- De Heere zegent Potifar om Jozef.
- De vrouw van Potifar.
- Jozef weigert zonde te doen.
- De vrouw van Potifar liegt.
- Jozef komt in de gevangenis.

- De Heere helpt Jozef.
- Jozef werkt goed in de gevangenis, zegen en voorspoed.

OPMERKINGEN

Leg de kinderen uit dat rijke mensen vroeger knechten in huis en buiten hadden om voor hen te werken.

Vertel sober over de rol van de vrouw van Potifar. Leg de nadruk op de trouw van Jozef aan de Heere.

ZINGEN

Psalm 116: 1; 141: 1.

Gebed des Heeren: 7 en 8.

'Jozef zoekt zijn grote broers' vers 1 en 2.

'Bewaar je oog' (OTH, nr. 391).

UITLEG VAN DE PSALM

Jozef laat met zijn leven zien dat hij de Heere looft en tot Zijn eer wil leven. Hij is de Heere gehoorzaam, zelfs al komt hij daardoor in de gevangenis.

MATERIALEN

Teken op een groot vel papier een poppetje. Schrijf daarbij: 'God zorgt voor mij'. Laat de kinderen opnoemen hoe ze merken dat God voor hen zorgt. Schrijf dit rondom het poppetje en maak er een eenvoudige illustratie bij.

BORDPLAN

Zie bij materialen.

INTRODUCTIE

Daar loopt Jozef. Zijn handen zijn op zijn rug vastgebonden met een lang touw. Het is snikheer. Jozef heeft vreselijke dorst. De koopmannen die hem hebben gekocht, zitten bovenop hun kamelen. Jozef loopt achter de kamelen aan door het woestijnzand. Jozef is verkocht door zijn eigen broers. Wat zullen de kooplieden met hem gaan doen? Jozef weet het niet.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Eindelijk mag Jozef stoppen met lopen. De kooplieden zijn in Egypte aangekomen. In dit land zal Jozef vele jaren wonen. Jozef voelt zich erg eenzaam, maar de Heere is bij hem. 'En roep mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.'

Vertelling

Ben jij wel eens op een markt geweest? Wat kun je daar allemaal kopen? Fruit, bloemen, kleding, vis, kaas. Kun je er ook mensen kopen? Nee, natuurlijk niet zul je zeggen. We gaan eens op een markt kijken, waar je wel mensen kunt kopen. Het is de markt waar Jozef heen is gebracht door de kooplieden. De mensen die je daar kunt kopen heten slaven. Jozef kijkt rond. Wat zal er met hem gebeuren? Aan wie wordt hij verkocht?

Daar komt een rijke man aanlopen. Hij heet Potifar. Potifar is een belangrijke soldaat van de koning van Egypte. Hij kijkt Jozef aan van top tot teen. Ja, denkt Potifar, deze jongen kan ik wel gebruiken als slaaf in mijn huis. Hij betaald twintig geldstukken aan de koopman en neemt Jozef mee naar zijn grote en deftige huis. Potifar heeft nog meer knechten in zijn huis, ze moeten allemaal hard werken voor Potifar. Sommige slaven willen liever niet zo hard werken. Die slaven zijn lui. Jozef is niet lui. Hij werkt heel hard en netjes in het huis van Potifar. Potifar ziet wel dat Jozef heel goed zijn best doet. Hij is eerlijk en vriendelijk en wil alles doen voor Potifar. Als Potifar een poosje op Jozef heeft gelet, weet hij hoe het komt dat Jozef zo anders is. Het komt door de God van Jozef. Die is altijd bij hem en helpt Jozef om zijn werk goed te doen. Ja, de Heere is altijd bij Jozef, dat weet en voelt Jozef zelf ook heel goed. Jozef is heel ver bij zijn familie vandaan. Zijn vader kan hem niet helpen in dit verre, vreemde land. Maar de Heere is heel dicht bij Jozef en helpt hem iedere dag. Daarom gaat alles in het huis van Potifar goed. De bloemen in de tuin bloeien mooi. Er groeit veel groenten in de tuin en met de dieren van Potifar gaat het ook heel goed. Dat komt omdat de Heere Jozef helpt.

De Heere wil jou ook helpen. Op school en thuis als je iets voor papa of mama moet doen. Ben je blij als je

iemand mag helpen of mopper je als je een klusje moet doen? Kijk maar hoe Jozef alles deed. Omdat Jozef de Heere liefhad, ging alles wat hij deed voorspoedig. Mooi hè! Vraag maar eens aan mama of je iets voor haar kan doen, je zult zien hoe blij ze daar van wordt.

Op een dag moet Jozef bij Potifar komen. 'Jozef', zegt hij, 'ik heb je zien werken. Elke dag doe jij je werk goed. Alles wat je moet doen lukt. Je bent vriendelijk tegen mij en de andere knechten. Je zorgt goed voor mijn spullen. Jozef, ik wil dat jij de baas wordt over al mijn knechten en over al mijn spullen. Iedereen moet voortaan naar jou luisteren.'

O, wat is Jozef blij als hij dit hoort. Jozef blijft heel goed zijn best doen nu hij de baas is over alles. De Heere in de hemel ziet dat ook en daarom zegent de Heere al het werk wat Jozef doet, maar ook het werk van de andere knechten. De Heere zegent hen om Jozef.

Nu Jozef de baas is over alles, mag hij ook overal komen. Buiten op het land moet hij kijken of de knechten goed doorwerken. Binnen in huis moet hij ook op de knechten letten of ze hun werk netjes doen. Potifar is getrouwd. Ook de vrouw van Potifar ziet Jozef vaak in huis. Iedere keer als zij Jozef ziet denkt ze: wat is Jozef toch een knappe man. Wat ziet hij er mooi uit. Dat is ook zo. De Heere heeft Jozef een mooi, gezond en sterk lichaam gegeven. De Heere heeft Jozef gemaakt. Hij heeft ook jou en mij gemaakt.

Als Jozef aan het werk is komt de vrouw van Potifar dichtbij Jozef staan. Ze kijkt nog eens goed naar Jozef. Eigenlijk vindt ze Jozef veel mooier en knapper dan haar eigen man. Ze zegt: 'Eigenlijk zou ik veel liever met jou trouwen, Jozef.' Jozef schrikt ervan! 'Nee', zegt hij, 'dat kan niet! Dat mag niet. U bent al getrouwd. Potifar is uw man. Ik wil niet zondigen tegen God.'

Jozef houdt veel van de Heere en daarom heeft hij een hekel aan de zonde. Hij probeert te vechten tegen de verkeerde dingen, omdat hij de Heere daar zo'n verdriet mee doet. Probeer jij ook te vechten tegen de zonde? Zeg jij ook 'nee' als iemand iets van je vraagt wat niet mag? Vraag de Heere of Hij je wilt helpen heel veel van Hem te houden en heel goed naar Hem te luisteren.

De vrouw van Potifar laat Jozef niet met rust. Iedere keer als ze Jozef ziet vraagt ze het weer. Maar steeds zegt Jozef: 'Nee, dat mag niet van de Heere. Ik wil Hem geen verdriet doen.' Na een poosje is het geduld van de vrouw op. Ze kijkt goed om zich heen en ze ziet dat Jozef alleen in huis is. Als Jozef

bij haar in buurt is, grijpt ze Jozef vast bij zijn jas. 'Jozef, nu moet je doen wat ik zeg! Laten we net doen alsof we getrouwd zijn.' 'Nee!' zegt Jozef. Hij draait zich om en rent zo snel mogelijk weg bij de vrouw. De vrouw pakt hem nog snel bij zijn jas, maar Jozef glipt vlug uit zijn jas en rent de kamer uit. Weg bij deze vrouw!

Boos kijkt de vrouw naar de jas van Jozef. Haar plan is mislukt. Opeens gaat ze heel hard roepen: 'Help, Help! Jozef wil me kwaad doen.' Van alle kanten komen er knechten aanlopen om te kijken wat er is gebeurd. 'Jozef wilde mij kwaad doen, maar toen ik hard ging roepen is hij naar buiten gevlucht en liet zijn jas hier liggen.' Als Potifar 's avonds thuiskomt, vertelt ze dit verhaal ook aan hem. Boos en teleurgesteld heeft Potifar geluisterd. 'Zo'n slechte knecht kan hier niet in huis blijven', zegt hij. 'Zo'n knecht moet zwaar gestraft worden. Die knecht moet naar de gevangenis, nu meteen!'

AFSLUITING

Zo komt Jozef onschuldig in de gevangenis. Maar ook daar is Jozef niet alleen. De Heere is ook in de gevangenis bij hem. De Heere is overal. In die donkere cel vertelt Jozef al zijn zorgen aan de Heere. Doe jij dat ook als je verdriet hebt of als jij je alleen voelt? De Heere is Jozef niet vergeten. Hij heeft een bijzonder plan met hem. Jozef zal straks een heel volk redden van de hongerdood.

God is niet veranderd. Hij is ook nu nog Dezelfde trouwe God. Hij kent ook jou! Ken jij de Heere ook?

VERWERKING

- Welke regel uit het 'Onze Vader' hoort bij dit verhaal?
- Is deze regel voor ons ook nog belangrijk? Geef een paar voorbeelden van verzoeken waar wij mee te maken hebben.
- Als de Heere met je is, gaan de dingen dan altijd zoals jij dat wilt?
- Op wie lijkt Jozef in dit verhaal en waarom?

