

Zacheüs

Thema: De rondwandeling
Lukas 19: 1-10

KERNTekST

'Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was' (Luk. 19: 10).

UITLEG VAN DE KERNTekST

Dit is waar het om gaat. Hiervoor is de Heere Jezus gekomen. Om mensen te redden en weer voor eeuwig gelukkig te maken. Doordat de Heere Jezus gekomen is, kan het weer goed komen tussen God en ons. En dat alleen uit genade.

BEGINSITUATIE

Vorige week hebben de kinderen gehoord hoe de Heere Jezus heel veel mensen te eten gaf. Vandaag horen de kinderen weer een verhaal uit het leven van de Heere Jezus.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen dat stelen niet mag.
- De kinderen horen dat de Heere Jezus zondige mensen opzoekt.
- De kinderen horen dat de Heere Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken.

INDELING

- Zacheüs de tollenaar aan het werk bij het tolhuis.
- Zacheüs op weg naar de Heere Jezus.
- Zacheüs klimt in een vijgenboom.
- De Heere Jezus staat bij hem stil en wil in zijn huis komen.
- De Heere Jezus in het huis van Zacheüs.
- De mensen zijn boos en begrijpen niet waarom de Heere Jezus met Zacheüs meegaat.
- Zacheüs belooft de armen te helpen en het gestolen geld terug te geven.

- De Heere Jezus zegt tegen Zacheüs dat hij verlost en gered is.

ZINGEN

Psalm 81: 12; 6: 2; 75: 1.
'Er is geen plaats' (AWN).

UITLEG VAN DE PSALM

Wat wij niet hebben, wil de Heere overvloedig geven. Zacheüs had veel, maar hij miste de vrede van God. Jezus gaf hem vergeving. Zo mogen ook wij dat vragen en verwachten.

MATERIALEN

Muntgeld.
Plaat van een vijgenboom.

BORDPLAN

Plaat van een vijgenboom.

INTRODUCTIE

Wat is een tollenaar? Laat de kinderen vertellen wat dat is en wat hij doet.

Speel het na met de kinderen. Iemand is de tollenaar. Hij vraagt aan een ander kind om geld. De helft van de munten doet hij in de portemonnee en de helft stiekem in z'n eigen zak.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag gaat het ook over een tollenaar, luister maar eens wat de mensen van tollenaars vinden.

Vertelling

Ja, die tak is wel sterk genoeg. Daar kan hij zich wel aan optrekken. Hij pakt de tak vast en trekt zich omhoog. Z'n voet zoekt een goede tak om op te staan. Ja, zo staat hij goed. Wat een mooi plekje, zo kan hij alles zien. Daar zit Zacheüs, in de vijgenboom. Waarom is hij erin geklommen? Omdat hij Jezus wil zien. Jezus komt naar zijn stad, naar Jericho. Hij heeft al zoveel over Hem gehoord, dat hij nu wel eens met zijn eigen ogen wil zien wie Hij is. Maar waarom klim je dan in een boom, Zacheüs? Je kan toch veel beter op de weg gaan staan? Nee, dat kan niet. Moet je kijken hoe druk het is. Er staan heel veel mensen langs de kant van de weg. Zacheüs kan niet meer vooraan staan om het goed te kunnen zien. En weet je, Zacheüs is klein. Hij kan niet over al die mensen heen kijken. En vragen of hij er even langs mag, durft hij niet. Want de mensen vinden hem niet zo aardig. Ze zullen hem er absoluut niet langs laten.

Hé, waarom zou Zacheüs er niet door mogen? Waarom hebben de mensen een hekel aan hem? Zacheüs werkt voor de vijand, voor de Romeinen. Zij zijn de baas in Israël. Zacheüs is een tollenaar. Hij moet van de Romeinen geld vragen aan de mensen. Zij moeten geld betalen. Zacheüs is de baas van de tollenaars. Hij heeft veel geld. Kijk maar, die morgen staat hij bij het tolhuis. Hij kijkt de weg af. Ja, daar komt weer iemand aan. Snel stapt Zacheüs de weg op. Hij houdt de mensen tegen. Die weten al wat ze moeten doen: geld betalen. Met een boos gezicht pakken ze het geld uit hun zak en geven het aan Zacheüs. Dan mogen ze doorlopen. Zacheüs brengt het geld naar binnen in het tolhuis. Maar kijk eens, wat doet hij nu... Het meeste geld legt hij netjes in het laatje. Maar dat andere beetje geld, dat gaat niet in het laatje. Nee, dat gaat in zijn eigen zak. Stiekem, zonder dat iemand het ziet. Zacheüs, dit is stelen, dat mag niet. Gij zult niet stelen, zegt God in de wet. Dat weet jij toch wel Zacheüs? Maar daar denkt hij niet aan. Hij wil graag rijk worden, veel geld hebben. Hij weet wel dat de mensen een hekel aan hem hebben. En eigenlijk vindt Zacheüs dat niet fijn. En nu heeft hij

gehoord dat Jezus komt. Jezus, Die wonderen doet. Die zieken beter maakt. Die wil hij wel eens zien. *Wil jij ook graag weten wie de Heere Jezus is?* Hij sluit zijn tolhuis af en gaat op pad. Al snel ziet hij dat het heel druk is op de weg. Zo kan hij niets zien. Hij kijkt om zich heen. Wat moet hij doen? Ineens ziet hij langs de kant van de weg een vijgenboom. Hé, dat is een mooi plekje. Dan kan hij alles goed zien. En dan zien de mensen hem niet. En Jezus ziet hem ook niet. Want dat wil Zacheüs niet. Hij weet dat het niet goed is wat hij doet als tollenaar. De Heere Jezus wil niet dat hij steelt van de mensen. Zacheüs pakt een tak vast en trekt zich omhoog.

Daar zit de tollenaar. Hoog en droog in een boom. Hij hoeft niet lang te wachten. In de verte komt een groep mensen aanlopen. Dat zullen vast de Heere Jezus en Zijn discipelen zijn. Steeds dichterbij komt Jezus. Zacheüs kan hem goed zien. De Heere Jezus wandelt over de weg door Jericho. Ja, daar is Hij. Nog een paar stappen en Hij is de boom voorbij waar hij in zit. Zacheüs trekt een beetje aan een groot vijgenblad. Zo zit hij nog wat beter verstopt. Dan ziet niemand hem. Niemand? Weet echt niemand dat Zacheüs daar in de boom zit met een verlangen om Jezus te zien?

Wat gebeurt er nu? Zacheüs schrikt, Jezus staat stil! Precies onder zijn boom. Hij durft bijna geen adem te halen. Stel je voor dat hij ontdekt wordt. Maar dan kijkt de Heere Jezus omhoog. En Zacheüs hoort een stem: 'Zacheüs, haast je en kom uit de boom, want Ik moet heden in uw huis blijven.' Wat, hoort hij dat goed? Wil de Heere Jezus bij hem in huis komen? Bij hem, de zondige tollenaar? *Ja, dat wil de Heere Jezus. Hij is niet gekomen voor goede mensen, maar voor slechte, zondige, boze mensen. Die wil Hij gelukkig maken. Echt gelukkig.* De Heere Jezus weet alles, Hij weet dat Zacheüs in die boom zit. Hij weet hoe graag Zacheüs Hem wil zien. Hij weet ook van de verkeerde dingen die Zacheüs doet. En toch blijft Hij onder de boom stilstaan. En toch spreekt hij Zacheüs aan. Ook wij doen zoveel boze dingen. En toch wil de Heere steeds weer tegen ons spreken. In de kerk als de dominee preekt, op school of zondagsschool als de juf of meester vertelt, als je vader en moeder thuis uit de Bijbel lezen. Zoveel keer vraagt de Heere aan je: geef Mij je hart. Zoveel keer zegt de Heere dat Hij je God en Vader wil zijn en al je zonden wil vergeven. Heb jij er al naar geluisterd? Of laat je de Heere nog steeds roepen? Zacheüs weet niet hoe snel hij uit de boom moet klimmen. Z'n gezicht staat blij. Snel loopt hij voor de Heere Jezus uit en wijst Hem zijn huis. De Heere Jezus gaat mee naar binnen. Wat is Zacheüs blij.

En de mensen die alles gezien hebben? Hun gezichten staan niet blij. Wat gebeurt hier? Hoe kan

Jezus met zo'n zondige man meegaan? Hij is notabene een tollenaar, een vriend van de Romeinen. Hij is een man die geld van hen steelt. Gaat Jezus echt bij zo iemand naar binnen?

Zacheüs is met Jezus in zijn huis. Wat straalt het gezicht van Zacheüs. De Heere Jezus heeft hem opgezocht. Ondanks al zijn verkeerde dingen. Hij weet één ding zeker: hij gaat nooit meer geld stelen van de mensen. 'Heere, de helft van alles wat ik heb, zal ik aan de arme mensen geven. En als ik geld van iemand gestolen heb, zal ik vier keer zoveel teruggeven.' De Heere Jezus kijkt hem aan. 'Heden is dit huis zaligheid geschied. Ook deze is nu een zoon van Abraham.' Hoor je dat, de Heere Jezus vergeeft Zacheüs al zijn zonden. Door genade mag hij een kind van God zijn. Wat is Zacheüs gelukkig. *Verlang jij daar ook naar? Om een kind van God te zijn? De Heere wil het je geven, uit genade.* Want daarvoor is de Heere Jezus naar de aarde gekomen. Om jouw zonden te vergeven en je weer gelukkig te maken. Echt gelukkig.

AFSLUITING

Hoor maar, dat staat ook in de Bijbel. Want de Zoon des mensen, dat is de Heere Jezus, is gekomen om te zoeken en zalig, gelukkig, te maken dat verloren was.

VERWERKING

- Zing met de kinderen het lied 'Er is geen plaats' (AWN).
- Zoek een kleurplaat van Zacheüs in de boom en laat die kleuren.
- Leer de kinderen de kerntekst aan: 'Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.'
- Op www.bijbelidee.nl staat een plaat van Zacheüs in de boom, zonder bladeren. Print deze plaat voor elk kind uit en laat ze met papier zelf bladeren voor Zacheüs plakken. (Zoek onder Bijbelverhalen, Nieuwe Testament.)

