

De tweede wonderbare spijziging

Thema: De rondwandeling
Markus 8: 1-9

KERNTEKST

'Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare' (Mark. 8: 2a).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Hier kijken we de Heere Jezus in het hart. Hij is bewogen met mensen. Hij wil het goede zoeken voor hen en voor ons. De Heere zal je nooit ledig wegzenden als je bij Hem komt.

BEGINSITUATIE

Ook deze week weer een verhaal dat zich afspeelt tijdens het leven van de Heere Jezus op aarde. Ook nu weer gaat Jezus laten zien hoe machtig Hij is en dat Hij alles kan. Zelfs dat wat voor ons mensen onmogelijk is.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen dat we al ons eten van de Heere krijgen.
- De kinderen horen over de almacht van Jezus.
- De kinderen horen wat een machtige God wij hebben.

INDELING

- De Heere Jezus heeft medelijden met de mensen die Hem volgen.
- De Heere Jezus vraagt aan Zijn discipelen om hen eten te geven.
- Er zijn maar zeven broden en een paar vissen.
- De Heere Jezus zegent het eten.
- Hij blijft breken.
- Alle mensen krijgen genoeg te eten.
- Er is eten over.
- De mensen gaan naar huis.

ZINGEN

Psalm 81: 12 en 75: 1.
'Samen delen' (AWN).

UITLEG VAN DE PSALM

We mogen de Heere vragen, vrijmoedig eisen, wat we nodig hebben. Hij is de Verbondsgod, Die beloofd heeft te zorgen voor Zijn volk. Ook Jezus geeft wat het volk nodig heeft.

MATERIALEN

Zeven broodjes.

BORDPLAN

Teken op het bord zeven broodjes en een paar vissen.

INTRODUCTIE

Laat zeven broodjes zien. Wat denken jullie: hoeveel kinderen/mensen kunnen hiervan eten? Stel dat de kinderen zeggen 'tien', dan verdeel je het brood in tien stukjes. Hoe meer mensen van die zeven broodjes moeten eten, hoe kleiner het stukje is dat ze krijgen. Als er veel mensen van moeten eten, krijgen ze bijna niets. Laat dit zien met de broodjes.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Luister maar eens hoeveel mensen gaan eten van zeven broden. Na het verhaal ga ik aan je vragen of je het gehoord hebt.

Vertelling

'Discipelen, kom eens?' Met Zijn Hand wenkt Hij Zijn discipelen. Vlug komen ze naar de Heere Jezus toe. Wat zou er zijn? Als ze allemaal om Hem heen staan, wijst Hij naar de mensen die om Hem heen zijn. 'Ik word innerlijk met ontferming bewogen over al die mensen. Zij zijn nu drie dagen bij Mij en ze hebben niets om te eten. Als Ik hen zonder eten naar huis laat gaan, worden ze ziek onderweg. Want sommigen moeten een heel eind lopen.'

Wat? Hoor je dat goed? Zijn al deze mensen al drie dagen bij de Heere Jezus? Het zijn niet zomaar tien, twintig of vijftig mensen. Nee, het is een heel grote groep met mensen. Hoeveel het er zijn, staat niet precies in de Bijbel, maar er staat wel dat het er ongeveer vierduizend zijn. Al deze mensen volgen al drie dagen de Heere Jezus. Ze luisteren naar wat Hij vertelt. Nu vindt de Heere Jezus het tijd om de mensen naar huis te sturen. Maar als Hij naar ze kijkt, krijgt Hij medelijden met hen. Ze hebben honger en het eten is op. En daarom roept Hij Zijn discipelen bij zich. Die hebben gehoord wat de Heere Jezus zei. 'Heere, hoe komen wij hier in de woestijn aan brood om de mensen eten te geven?' Er is geen winkel in de buurt. 'Hoeveel broden hebben jullie?' De discipelen kijken somber. 'Zeven.' Dat is natuurlijk nooit genoeg voor alle mensen.

De Heere Jezus kijkt naar al die mensen. Hij wenkt met Zijn handen dat ze allemaal moeten gaan zitten. Dat doen ze. Het duurt niet lang of iedereen

zit. Dan pakt de Heere Jezus die zeven broden. Hij vouwt Zijn Handen, sluit Zijn ogen en dankt voor het eten. *Doe jij dat ook elke dag? Bidden en danken voor je eten? Het is de Heere Die je elke dag weer eten geeft. Het lijkt zo gewoon dat er altijd genoeg te eten is. Maar het is eigenlijk heel bijzonder. Het is de zorg van de Heere voor ons dat wij genoeg hebben.* Dan pakt de Heere Jezus het brood en gaat breken. Allemaal stukken. Hij geeft de stukken brood aan Zijn discipelen. Die lopen tussen de mensen door en delen het brood uit. En als hun mand leeg is? Dan gaan ze terug naar de Heere Jezus en halen nieuw brood. De Heere Jezus blijft maar breken. Er zijn ook nog een paar visjes. De Heere Jezus zegent de visjes en gaat ook die in stukken verdelen. De discipelen delen de vis uit aan de mensen. Al die mensen eten van het brood en de vis. Ze kunnen net zoveel eten als ze willen. Hoe kan dat? Van zo weinig eten, zoveel mensen te eten geven? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hij kan alles! Hij kan van zo weinig eten, zoveel mensen te eten geven. *De Heere is nog steeds zo machtig. Nog steeds kan en doet Hij dingen die wij mensen niet kunnen. Wat een machtige God hebben wij!*

Dan is iedereen klaar met eten. Alle buiken zijn weer vol. En kijk eens? Wat staan daar? Manden. Zeven manden vol met brood. Er was brood genoeg. Er is zelfs brood over. De Heere geeft niet weinig. Hij geeft zoveel, zelfs meer dan we nodig hebben. Nu kunnen de mensen gaan. De Heere heeft ervoor gezorgd dat ze niet met een lege maag naar huis hoeven. Dan stuurt Jezus hen weg, terug naar hun huizen en dorpen waar ze vandaan komen. Daar gaan ze.

AFSLUITING

Wat een wonder van de Heere Jezus. Van zo weinig eten zoveel mensen te eten geven. Zo machtig is Hij nog steeds. Vergeet dat nooit.

VERWERKING

- Kom terug op de luistervraag van de beginzin. Praat door over dit wonder.
- Laat een tekening maken van heel veel mensen die in het gras zitten en eten van het brood en de vis.
- Maak van klei zeven broodjes en een paar visjes.