

De belofte aan Zacharias

Periodethema: De belofte vervuld!
Lukas 1: 5-25

KERNTEKST

'Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! Want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes' (Luk.1: 13).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Zacharias wordt bang als hij de engel bij het altaar ziet. Maar de engel stelt hem gerust. Hij hoeft niet bang te zijn. En gelijk komt de engel met zijn boodschap: Zacharias en Elizabeth zullen een zoon krijgen. Waar ze zo lang om gebeden hebben, zal gebeuren. Ze mogen niet zelf een naam kiezen voor hun zoon. God laat hen weten dat ze hem Johannes moeten noemen.

BEGINSITUATIE

Vandaag beginnen we met de verhalen rond advent en kerst. De belofte die al in het Oude Testament klonk, wordt nu werkelijkheid: de Heere Jezus zal komen! De belofte (wordt) vervuld!

DOELSTELLINGEN

- De kinderen laten zien dat de Heere doorgaat met Zijn werk.
- De kinderen horen dat we op God moeten en mogen vertrouwen. Hij zal ons dan niet beschamen.
- De kinderen horen hoe erg God het ongelooft vindt.

INDELING

- Zacharias is aan de beurt om priester te zijn.
- Zijn werk in de tempel.
- De boodschap van Gabriel.
- Zacharias' ongelooft.
- De 'straf' van de Heere, omdat Zacharias niet gelooft.

- Zacharias kan de zegen niet geven.
- Zacharias komt thuis bij Elizabeth.

OPMERKINGEN

Neem een plaat mee van het reukofferaltaar in de tempel. Dan weten de kinderen wat een altaar is.

ZINGEN

Lofzang van Zacharias

Lofzang van Maria: 1

Psalm 62: 4; 141: 2.

'De priester Zacharias' (OMK).

UITLEG VAN DE PSALM

Maria maakt God groot als ze Zijn belofte hoort. De Zaligmaker, Jezus, zal komen om Zijn volk te verlossen. Zo heeft ook Zacharias gezongen tot Gods eer.

MATERIALEN

Plaat van een reukofferaltaar en van een priester.

BORDPLAN

De platen van Zacharias en Elizabeth.

INTRODUCTIE

Geloof jij alles? Bijvoorbeeld wat de juf op school zegt of wat papa en mama zeggen? Geloof jij alles wat je vriendje zegt? Soms kan iemand wel eens dingen zeggen en dan denk je: zal dat wel echt waar zijn?

Er is nog iemand Die dingen tegen jou zegt. De Heere. Geloof jij alles wat de Heere zegt in de Bijbel?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Luister maar eens of deze man in het verhaal ook alles gelooft wat de Heere zegt.

Vertelling

Eindelijk is hij aan de beurt. Vandaag mag hij werken in het huis van de Heere als priester. Al heel zijn leven wacht hij hierop. Hij weet ook wel dat priesters maar één keer in hun leven aan de beurt komen om in de tempel te werken. Er zijn zoveel priesters. Even dacht hij dat hij niet meer aan de beurt zou komen, omdat hij al best oud is. Maar gelukkig is dat niet zo en is hij vandaag aan de beurt.

Wie is deze man die daar bij de tempel loopt? Het is Zacharias. Hij woont samen met zijn vrouw Elizabeth in de heuvels van Judea, vlakbij Jeruzalem. Elizabeth is er niet bij, zij is thuis gebleven. Samen dienen ze de Heere en houden ze veel van Hem. Ze willen graag doen wat God goed vindt. *En jij? Luister jij ook naar wat de Heere zegt? Vanmorgen in de kerk heeft de dominee de wet voorgelezen. Daarin staat precies wat de Heere graag wil dat jij doet. Heb je er goed naar geluisterd? Zacharias en Elizabeth hebben de Heere lief. Kan dat ook van jou gezegd worden?*

Er is een ding waar Zacharias verdrietig van wordt als hij eraan denkt. Kijk maar, zijn gezicht staat niet meer zo blij als net. Wat is er dan waar Zacharias verdrietig van wordt? Ze hebben geen kindje van de Heere gekregen. Nooit heeft de Heere hen een baby gegeven. Ze hebben er zo vaak om gebeden en gevraagd aan de Heere of ze alsjeblieft een baby'tje mochten krijgen. Maar de Heere heeft het hen nooit gegeven. En nu? Nu bidden ze er niet meer om, want nu kan het toch niet meer. Ze zijn allebei oud. En oude mensen (opa's en oma's) kunnen geen kinderen meer krijgen. Zacharias en Elizabeth bidden niet meer om een kindje, maar de Heere is al hun gebeden niet vergeten. Weet je waarom het zo erg is dat ze geen kinderen hebben? Nu kan uit hun familie nooit de Heere Jezus geboren worden. En dat hoopt elke Israëliet. Dat uit zijn familie de Heere Jezus geboren zal worden. Zacharias schudt zijn hoofd, hij wil niet aan die verdrietige dingen denken. Hij wil blij zijn, omdat hij vandaag mag werken in de tempel. Hij mag werken voor Zijn God. Zacharias dankt de Heere dat er nog steeds mensen zijn

die in Hem geloven en dat er nog steeds offers gebracht worden voor de Heere. *Ben jij ook zo blij dat je nog steeds naar de kerk mag gaan? Dat je elke dag van de Heere mag horen uit de Bijbel? De Heere zorgt ervoor dat dat nog steeds kan. Hij wil nog steeds tot ons spreken. Terwijl wij zo vaak niet luisteren naar de Heere, maar onze eigen zin doen. God zal er Zelf voor zorgen dat er altijd mensen zijn die in Hem geloven.*

Wat zijn er al veel mensen naar de tempel gekomen. Ze staan in de voorhof buiten de tempel en wachten tot de priester het reukoffer zal brengen. Ja, daar loopt hij. Ze zien het aan zijn kleren, dat is de priester. Zacharias heeft zijn mooie priesterkleren aan en loopt de tempel binnen. Hij heeft al die mensen zien staan buiten. Hij weet dat ze nu aan het bidden zijn, terwijl hij binnen in de tempel het offer brengt en ook bidt tot God.

Zacharias is druk bezig. Nog even en hij is klaar. Dan zal hij naar buiten gaan en de mensen zegenen. Net zoals de dominee doet aan het einde van de kerkdienst als we allemaal staan.

Ineens, wat is dat? Zacharias schrikt. Hij slaat z'n handen voor z'n ogen. Wat een fel licht! Waar komt dat vandaan? Voorzichtig kijkt hij en schrikt. Want wie staat daar aan de rechterkant bij het altaar? Een engel, een knecht van de Heere uit de hemel. Zomaar ineens. Zacharias wordt bang. Wat komt de engel doen? De engel ziet dat Zacharias schrikt. 'Wees niet bang Zacharias. Uw gebed is verhoord. Uw vrouw Elizabeth zal een zoon krijgen. En jullie moeten hem Johannes noemen.' Krijgen hij en Elizabeth een baby? Nu nog, na zoveel jaar wachten? Dat kan niet. Dat kan echt niet. Ze zijn veel te oud. Maar hoor, de engel praat verder. 'Iedereen zal blij zijn dat hij geboren wordt. Want hij zal een knecht van God zijn. Hij zal geen wijn drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Ook zullen er veel mensen door zijn prediking tot God bekeerd worden. Hij zal gaan vertellen dat de Heere Jezus zal komen. Dat zal hij net zo gaan doen als de profeet Elia.' Johannes zal de voorloper van de Heere Jezus worden. God heeft een belangrijke taak voor Johannes.

Stil heeft Zacharias geluisterd. Hij staat nog steeds bij het reukofferaltaar waarop hij net het offer heeft gebracht. Hij en Elizabeth krijgen een zoon. O, nu zal Zacharias wel heel blij zijn. Dat wilde hij zo graag. Maar kijk eens naar Zacharias. Zijn gezicht staat helemaal niet blij. Het staat heel ongelovig. Dit kan niet waar zijn. Hij en Elizabeth kunnen echt geen kind meer krijgen, ze zijn veel te oud. Zacharias gelooft niet wat de engel, namens de Heere, tot hem zegt. Dat is erg. Zacharias, nu geeft de Heere waar je zo vaak om gevraagd hebt en ben je nu niet blij? De Heere kan toch alles? Ook al denken wij dat het niet kan.

Zacharias kijkt de engel aan. 'Hoe zal ik weten dat dit echt waar is? Want mijn vrouw en ik zijn oud geworden en kunnen geen kind meer krijgen.' De engel kijkt naar Zacharias. 'Ik ben Gabriel, die voor God sta. Ik ben gestuurd om dit te vertellen. Zacharias, je zal een teken krijgen. Je zult niet meer kunnen praten tot op de dag dat Johannes geboren zal zijn.'

Dan is Zacharias weer alleen. Gabriel is teruggegaan naar de hemel. Hij heeft zijn werk gedaan. Zacharias heeft de blijde boodschap gehoord, maar niet geloofd. De Heere geeft hem straf voor zijn ongeloof. *Geloof jij wat de Heere tot jou zegt? Geloof jij alles wat in de Bijbel staat en wat je zondags in de kerk hoort en door de week op school en thuis? Alle woorden van de Heere zijn waar. Alles wat hij zegt en belooft doet Hij. Vertrouw op de Heere, dan zal Hij voor je zorgen.*

Vlug maakt Zacharias zijn werk in de tempel af. Nu nog de mensen zegenen en dan kan hij naar huis gaan. Want hij weet dat buiten de tempel de mensen op hem staan te wachten. Kijk maar, het plein voor de tempel staat vol. Alle mensen kijken naar de deur. Daar komt zo de priester door naar buiten om hen te zegenen. Maar wat duurt het deze keer lang. De mensen kijken elkaar eens aan. Zou er wat gebeurd zijn in de tempel? Normaal blijft de priester nooit zo lang weg. Hé, daar gaan de deuren open. Eindelijk. De mensen buigen hun hoofd en wachten op de zegen van de priester. Maar het blijft stil. De mensen wachten, maar ze horen niets. Voorzichtig kijkt er iemand naar Zacharias. Daar staat hij, met zijn handen zegenend uitgebreid. Z'n lippen bewegen, maar er komt geen geluid uit zijn mond. Steeds meer mensen kijken naar de priester die niets zegt. Dan wenkt Zacharias met z'n handen. Ga maar, ga maar naar huis. De mensen draaien zich om. Ze begripen er niets van. Dit hebben ze nog nooit meegeemaakt. Zou hij iemand gezien hebben in de tempel?

Kijk, daar loopt een man door de heuvels van Judea. Hij loopt vlug, want hij wil snel thuis zijn. Hij heeft zoveel te vertellen. Het is Zacharias. Zijn werk in de tempel is klaar. Nu wil hij zo snel mogelijk naar Elizabeth om alles te vertellen.

Elizabeth wacht op Zacharias. Zou hij er al aankomen? Ja, daar komt hij. Gaat Zacharias vertellen wat er gebeurd is? Nee, dat kan niet. Hij pakt een schrijftafeltje en schrijft alles erop: Elizabeth, we krijgen een zoon. En Elizabeth, wat doet zij? Geloofd zij het? Ja, want de Heere zegt het!

Het is een poos later. Kijk eens naar de buik van Elizabeth. Die wordt steeds dikker. Ja, er groeit een kindje in haar buik. De Heere heeft gedaan wat Hij gezegd had. Zacharias en Elizabeth zullen echt een kindje krijgen.

AFSLUITING

Wat is de Heere goed. Toen voor Zacharias en Elizabeth en nu voor ons. Wij krijgen zoveel goede dingen van de Heere. Dank je Hem ervoor? Het is bijzonder dat Johannes geboren wordt. Maar er zal nog iemand geboren worden. Dat is het aller mooiste: de Heere Jezus. Die heb je nodig, wil je echt gelukkig zijn. Alleen de Heere Jezus kan jou het ware geluk geven. Vertrouw op de Heere, dan zal Hij zorgen dat alles goed komt.

VERWERKING

- Zingen: 'De priester Zacharias' (OMK dl 1, lied 14)

1. De priester Zacharias

Reist naar Jeruzalem.

Hij mag het offer brengen,

Dat is een eer voor hem.

2. De priester Zacharias

Hij ziet een engel staan.

Het woord dat hij een zoon krijgt,

Hoort hij verwonderd aan.

3. De priester Zacharias

Geloofd de engel niet.

Voor straf kan hij niet spreken

Dat geeft hem veel verdriet.

4. De priester Zacharias

Is weer naar huis gegaan

er wordt een zoon geboren.

Johannes is zijn naam.

5. De priester Zacharias

Hij spreekt en zingt nu weer:

God geeft wat Hij beloofd heeft.

Geloofd zij Israels Heer'.

- Praat over het verschil tussen een priester (knecht van God) en een dominee (knecht van God). Je kan letten op kleding, op wat ze doen, waar ze werken.

- Praat ook over de overeenkomsten. Wat doen/zeggen ze hetzelfde?

Zorg dat je een plaat hebt van een priester.

