

David gezalfd

Periodethema: De man naar Gods hart
1 Samuël 16: 1-13

KERNTEKST

'...want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan' (1 Sam. 16: 7b).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Het innerlijk is voor mensen verborgen, daarom letten mensen allereerst op het uiterlijk. Voor God is echter niets verborgen. Hij ziet wat in ons hart leeft en oordeelt ons daarnaar.

BEGINSITUATIE

Dit is het eerste verhaal binnen het thema 'de man naar Gods hart'. Saul is door God verworpen als koning, omdat hij God niet gehoorzaamd had en Agag, de koning van de Amalekieten had laten leven. God Zelf gaat nu een koning kiezen naar Zijn hart en laat die door de hand van Samuël zalven.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen leren dat God in ons hart kijkt en dat belangrijk vindt en niet ons uiterlijk.
- Ze krijgen er een indruk van hoe iemand naar Gods hart eruit ziet.
- Ze worden opgeroepen een nieuw hart van God te begeren.

INDELING

- Saul verworpen.
- Samuël naar Bethlehem.
- Zeven keer 'nee'.
- David verkozen en gezalfd.

OPMERKINGEN

Omdat dit het eerste verhaal is over David, wordt er in de Vertelling kort iets verteld over de context, namelijk over Saul die verworpen is als koning.

ZINGEN

Psalm 139: 1 en 14; 143: 10.

'David werd gekozen' (AWN3, 4).

'Ik zing u van een herderszoon' (OMK2, 22).

'De Heer' is mijn Herder' (OMK1, 72).

UITLEG VAN DE PSALM

Die mensen zijn zalig die met een eerlijk hart, dus zonder te doen alsof, de Wet van God daadwerkelijk gehoorzamen. Door Zijn Geest leert de Heere hen op de weg van het dienen van Hem te wandelen.

MATERIALEN

- Afbeelding van een harp.
- Afbeelding van een herder in het Midden-Oosten (zodat de kinderen een juiste indruk krijgen van een herder daar).

BORDPLAN

Teken een oog op het bord. Het gaat in deze geschiedenis om (aan)zien (zie ook de kerntekst). Wijs steeds als u het woord zag/ zien/ziet noemt, naar het oog op het bord.

INTRODUCTIE

Neem iets mee waar je iets in kunt doen. Bijvoorbeeld twee verrassingseieren of twee potjes of iets anders. Zorg dat de één er mooi uitziet en de ander niet. Bijv: versier de één of geef de één een mooie kleur en de ander een lelijke kleur. Vul het mooie potje/ei met iets waardeloos of vies, bijvoorbeeld met papiersnippers. Vul het lelijke potje met iets moois of lekkers. Bijvoorbeeld snoepjes voor de kinderen of voor ieder een sticker of iets dergelijks. Zorg ervoor dat je vanaf de buitenkant niet kunt zien wat erin zit. Laat de kinderen de twee potjes zien en vraag ze welk potje ze mooier vinden of liever zouden willen hebben of zouden kiezen. Open vervolgens de beide potjes en laat de inhoud zien.

Vraag de kinderen of ze voor het andere potje gekozen hadden als ze vooraf de inhoud hadden geweten.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Wij kunnen dus een verkeerde keuze maken doordat we niet zien (*wijs naar het oog op het bord, bordschets*) wat de inhoud van iets is. Maar God kan alles zien (*wijs weer naar het oog en zo tijdens de hele vertelling*) en Hij maakt daarom nooit een verkeerde keuze.

Vertelling

SAUL VERWORPEN

De eerste koning die in Israël regeerde, was koning Saul. Een grote, sterke man. Maar op een dag is koning Saul ongehoorzaam aan de Heere. De Heere had tegen Saul gezegd dat hij heel het volk van Amalek moest doden en ook alle dieren. Maar Saul laat de koning van Amalek, koning Agag, leven en ook doodt hij niet alle dieren maar bewaart een paar mooie voor zichzelf. De Heere vindt dit heel erg. Hij ziet dat Saul Hem niet liefheeft met zijn hele hart. Daarom zegt de Heere dat Saul niet voor altijd koning mag zijn. Hij zegt dat Hij een andere koning zal geven in de plaats van Saul.

SAMUËL NAAR BETHLEHEM

Daar loopt de profeet Samuël. Zien jullie hem lopen, kinderen? Zien jullie dat hij zijn schouders heeft laten zakken van verdriet? Waarom is Samuël zo verdrietig? Samuël vindt het zo erg dat Saul niet langer koning zal zijn. Dan opeens hoort Samuël de stem van God. Samuël hoorde wel vaker de stem van de Heere. Hij is een profeet. De Heere praat soms tegen Samuël en vertelt hem dan dingen die hij moet doorvertellen aan andere mensen, namens de Heere. Zo had de Heere ook tegen Samuël gezegd dat hij naar koning Saul moest gaan om hem te vertellen dat hij niet lang koning

meer zou zijn. En dat had Samuël gedaan. Nu hoort Samuël weer de stem van God: 'Samuël, hoe lang blijf je nog verdrietig om Saul? Vul een hoorn met olie en ga naar Bethlehem, naar Isai. Ik heb van zijn zonen iemand gezien die de nieuwe koning zal worden.' Verschrikt staat Samuël stil. 'Maar Heere!' zegt hij, 'hoe kan ik daar zomaar naar toe gaan? Als koning Saul het hoort dat ik een nieuwe koning gezalfd heb, zal hij mij doden.' *Is Samuël bang, kinderen? Ja, Samuël is bang. Dat kan. Ook Gods kinderen kunnen wel eens bang zijn. Maar Samuël vraagt aan de Heere hoe het moet. Wat doen jullie als je bang bent? Als je niet weet hoe iets verder moet? Doe dan maar net als Samuël! Zeg maar eerlijk tegen de Heere dat je bang bent en dat je niet weet hoe het moet. Dan zal de Heere jou de weg wijzen, net als Hij bij Samuël doet.* 'Neem een kalf mee, Samuël, en zeg tegen de mensen dat je komt om de Heere een offer te brengen. Nodig dan Isai uit voor het offerfeest. Dan zal ik jou laten weten wat je moet doen. Ik zal je vertellen wie van zijn zonen je tot koning moet zalven.'

Daar gaat Samuël, op weg naar Bethlehem. Als hij nog maar net in de stad is, komen een paar oude mannen, de leiders van de stad, naar Samuël toe. Wat kijken die mannen angstig naar Samuël. 'Komt u met vrede?' vragen ze aan Samuël. 'Ja, ik kom met vrede', zegt Samuël. 'Ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Gaan jullie jezelf maar heiligen voor het offer.' *Wat bedoelt Samuël daarmee, kinderen? De Heere is een heilige God en wij mensen zijn zondig en vies van onszelf. Als wij de Heere willen offeren, kunnen wij dat niet zomaar doen. We moeten vol eerbied komen en daarom moesten de Israëlieten zich wassen en zalven voordat ze een offer konden brengen. Daarom moeten wij ook eerbiedig zijn als wij tot de Heere bidden.*

ZEVEN KEER 'NEE'

Terwijl de mannen zich klaar gaan maken voor het offer, gaat Samuël naar het huis van Isai. Hij vertelt Isai dat hij één van zijn zonen tot koning moet zalven. Isai heeft acht zonen. Hij roept zijn oudste zoon, Eliab. Samuël ziet Eliab de kamer inkomen. Het is een grote, sterke man. Samuël denkt: 'Deze zal vast de nieuwe koning worden. Het is zo'n grote, sterke man.' Maar dan hoort Samuël weer Gods stem in zijn hart: 'Kijk (*wijs naar het oog op het bord*) niet naar de buitenkant, Samuël! Ik heb deze niet verkozen als koning. Mensen kijken naar de buitenkant, maar ik kijk naar het hart.' Samuël schudt zijn hoofd: 'Nee, deze zoon is niet de nieuwe koning, Isai. Laat de volgende maar komen. Wie weet zal dat de nieuwe koning zijn.' Even later komt de volgende zoon binnen, Abinadab. Samuël wacht weer tot hij de stem van God hoort en schudt dan weer zijn hoofd. 'Nee, deze is het ook niet.' Dan

komt de derde zoon, Samma. 'Nee, deze ook niet', zegt Samuël. En bij de vierde zoon zegt God weer tegen Samuël dat het niet de juiste zoon is en bij de vijfde, bij de zesde, bij de zevende... Iedereen kijkt Samuël verbaasd aan. Samuël kwam toch iemand tot koning zalven? Waarom zegt hij steeds dat het niet de juiste persoon is? Samuël kijkt naar Isaï. 'Waren dat alle jongens?' vraagt hij aan Isaï. 'Nou ja, er is nog één zoon, de jongste, maar die past op de schapen.' 'Laat hem roepen', zegt Samuël. 'We zullen geen offermaaltijd houden voordat hij ook hier is.'

DAVID VERKOZEN EN GEZALFD

Op het veld, een stuk buiten Bethlehem, zit David op een grote steen. Zachtjes speelt hij op de harp. Vlak bij hem zijn de schapen aan het eten. Opeens kijken de schapen op. David kijkt ook op. O, daar komt een knecht van zijn vader. 'David, je moet meekomen naar huis. Samuël is er en je moet komen. Er wordt een offermaaltijd gehouden.' Verbaasd kijkt David de knecht aan. Samuël bij hen in huis? Wat zou dat te betekenen hebben? Snel staat David op en gaat met de knecht mee naar huis. Als David binnenkomt, ziet hij zijn vader, zijn zeven broers en Samuël. Allemaal kijken ze naar hem.

Samuël ziet David binnenkomen. Wat een knappe jongen met zijn rode haar, denkt Samuël. Maar erg groot is hij niet. Samuël hoort de stem van God in zijn hart: 'Sta op en zalf hem, want deze is het.' Samuël staat op en loopt naar David toe. De hoorn met de olie kiept hij uit boven het hoofd van David. 'In de Naam des Heeren zalf ik u tot koning over Israël!' zegt Samuël. Verbaasd kijkt David naar Samuël. Hij, David, koning? Maar hij is toch herder? En er is toch een koning in Israël, koning Saul? David begrijpt er niets van. Hij ziet de hoorn waaruit de olie gekomen is. Een hoorn! Een hoorn kan niet kapot. Dat betekent dat hij en zijn kinderen voor altijd koning zullen zijn! David kan het niet begrijpen. Maar dan voelt hij een bijzondere kracht in zich. Hij voelt het: de Heere is met mij. De Heere heeft dit Zelf gezegd, Hij zal alles besturen. David knikt naar Samuël. Hij gelooft het vast: wat de Heere zegt, zal gebeuren.

Na de offermaaltijd gaat Samuël weer naar huis. Wat een bijzondere dag! Gelukkig dat de Heere in zijn hart gesproken heeft! Anders had hij vast en zeker de verkeerde zoon gezalfd. Dan had hij Eliab gezalfd of één van de andere grote jongens. Maar de Heere heeft David uitgekozen. Wat een bijzon-

dere jongen. Samuël heeft het tijdens de offermaaltijd wel gemerkt: de Heere is met David. Hij woont in het hart van David. En dat is wat het volk nodig heeft: een koning die de Heere dient en gehoorzaamt!

AFSLUITING

Zien jullie dat de Heere veel meer ziet dan wij zien? Wij zien alleen de buitenkant van iemand en hoe iemand zich gedraagt. Maar wij weten niet wat iemand denkt en hoe iemand echt diep vanbinnen is. En iemand anders kan het ook niet van ons zien. Maar de Heere ziet het wel, Hij ziet alles. Daarom is het niet belangrijk hoe wij eruit zien, maar hoe wij echt zijn, wat we denken, waarom we dingen doen of niet doen. Het is belangrijk dat de Heere in ons hart woont en dat we willen leven naar Zijn wil. Anders zijn we net als dat mooie potje (of verrassingsei), dan hebben we misschien een mooie buitenkant, maar onze binnenkant is waardeloos. We moeten zijn als dit potje (laat het lelijke potje zien), met een mooie binnenkant, een hart dat van de Heere houdt en van alle mensen om ons heen!

VERWERKING

- Neem voor elk kind twee enveloppen mee, een mooie en een lelijke, en voor elk kind twee harten van papier die in de enveloppen passen. Laat ze één hart mooi maken (door te kleuren bijvoorbeeld) en het andere hart lelijk maken (bijvoorbeeld door het zwart te kleuren). Laat het mooie hart in de lelijke envelop doen en het lelijke hart in de mooie envelop. Zo kunnen ze thuis aan de hand hiervan het verhaal terug vertellen.

Je kunt natuurlijk ook iets anders laten maken volgens hetzelfde principe, naar eigen inzicht.

- Probeer met elkaar mooie dingen te noemen van Davids hart die God gezien heeft.
- Vertel de kinderen meer over het herder zijn van David. Leg aan de kinderen uit dat David psalmen dichtte en die zong terwijl hij op de schapen paste. Vertel dat hij de schapen bij de kudde moest houden met zijn stok en staf en steentjes en dat hij de wilde dieren daarmee van de kudde vandaan hield. Vertel dat hij als herder op zoek moest naar gras en ander eten voor de schapen en dat hij hen daar naartoe leidde.

Je kunt hierbij de lijn ook al verder trekken naar het werk van de Heere Jezus. Maar waarschijnlijk is dat teveel voor één les.

- Je kunt de kinderen een kleurplaat laten kleuren over een herder of zelf een tekening laten maken van David als herder.

