

# Jericho ingenomen

Periodethema: Naar het beloofde land  
Jozua 6

## KERNTekST

'... zo juichte het volk met een groot gejuich, en de muur viel onder zich...' (Joz. 6: 20b)

## UITLEG VAN DE KERNTekST

Als het volk op Gods gebod juicht, laat God de muren van Jericho instorten zonder dat het volk er iets voor hoeft te doen.

## BEGINSITUATIE

Het volk is op een wonderlijke wijze door de Jordaan getrokken. Toen de priesters met de ark met hun voeten het water aanraakten, deed God het water ophouden en zo ontstond een droog pad. Nadat het volk door de Jordaan getrokken was en toen de laatste voetstap van de priesters het water uitging, vloeide de Jordaan weer vol water. Als teken van dit wonder liet God het volk een hoop van twaalf stenen uit het midden van de Jordaan maken, opdat de vaders later hun kinderen vertellen zouden over deze wonderlijke geschiedenis. Nu staat de laatste stap naar het beloofde land voor de deur.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien in dat God Israël het beloofde land uit genade geeft, zonder dat men er zelf voor hoeft te strijden.
- De kinderen merken dat dit gaat in een weg van gehoorzaamheid en geloof.
- De kinderen worden aangemoedigd om in vertrouwen God te gehoorzamen op Zijn Woord, opdat God hen de overwinning schenkt.

## INDELING

- Zes dagen om Jericho.
- De zevende dag.

- Gejuich.
- Gevallen muren.
- Rachab behouden.

## ZINGEN

Psalm 2: 7; 105:1, 5 en 24.  
'Jericho' (AWN1, 10).  
'Jericho had muren' (OTH 369).  
'Jericho is in uw hand' (OMK2, 18).

## UITLEG VAN DE PSALM

Elke dag moet je vol eerbied spreken van de wonderen die de Heere doet. Zo sprak Israël over het wonder van de val van Jericho. En de volken in Kanaän hebben het gehoord.

## MATERIALEN

- Een afbeelding van een ramsbazuin.
- Een afbeelding van de ark.

## BORDPLAN

Schrijf een zeven op het bord. Dit getal wordt heel vaak in het verhaal gebruikt: zeven priesters met zeven ramsbazuinen, zeven dagen, zeven maal om de stad. Het getal wijst op geduld en gehoorzaam vertrouwen. Als de Israëlieten zes keer om de stad heen gelopen waren, waren de muren niet gevallen. Wij moeten niet opgeven, maar hopen op God wachten!

## INTRODUCTIE

Omdat dit het laatste verhaal is van het periodethema, is het goed om de lijn helder te krijgen a.d.h.v. een aantal beginvragen.

Jullie hebben nu al heel wat verhalen gehoord over het volk Israël op reis naar het beloofde land.

- Weten jullie nog wat dat is, het beloofde land?
- En waar kwamen de Israëlieten dan vandaan? Uit welk land?

De Heere heeft onderweg naar dat beloofde land meerdere keren heel bijzondere dingen gedaan, wonderen.

- Kunnen jullie die wonderen opnoemen?

*Help de kinderen hierin een beetje en probeer zodoende alle vertelde wonderen weer boven te halen: door de Rode Zee, kwakkels en manna, water uit de rots, door de Jordaan.*

Nadat de Israëlieten door de Jordaan waren gegaan, waren ze vlakbij het beloofde land. Nu moesten ze de eerste stad van dat land veroveren. Nog niet zolang geleden waren twee verspieters in deze stad wezen kijken.

- Weten jullie nog welke stad?
- Wie woont er in deze stad? Zij heeft de verspieters beschermd.
- Wat denken jullie, zal het volk Jericho binnenkomen? Waarom?

*Probeer hierbij weer terug te grijpen op Gods belofte en de wonderen die Hij eerder gedaan heeft.*

## BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag gaat het weer over een groot wonder. Luister maar!

## Vertelling

### ZES DAGEN OM JERICO

Rachab kijkt uit het raam van haar huis op de muur. Zouden de Israëlieten vandaag weer komen? Al zes dagen lang heeft ze hen gezien vanuit het raam van haar huis. In een lange rij liepen de mensen om de stad heen. Zo wonderlijk! Eerst een groot leger soldaten. Daarna zeven priesters met een ramsbazuin. *Een ramsbazuin is een bazuin gemaakt van de hoorn van een ram.* Daarachter een aantal priesters die een grote gouden kist droegen. Wat dat is, weet Rachel niet. En waarom die kist steeds mee moet, weet ze ook niet. *Wat zou dat voor kist geweest zijn, die Rachab ziet? Het is de ark van God. En weet je waarom die ark mee moet? Het is een teken dat de Heere erbij is en dat Hij voor de Israëlieten zorgen zal.* Achter die kist zag Rachab steeds een heel lange stoet met mensen lopen. Niemand van hen zei iets. Het enige geluid wat te horen was, was de klank van de ramsbazuinen. Als die lange stoet om de stad heen gelopen was, waren ze weer weggegaan, terug naar

hun kamp. De mensen op de muren van Jericho hebben gespot met de Israëlieten. Rachab hoorde hen schreeuwen: 'Als jullie zo de stad willen innemen, kunnen jullie nog wel even doorlopen hoor, er is nog geen scheur in de muur te zien.' Maar elke dag werden de mannen op de muur stiller. Angst-aanjagend is het om steeds die stoet mensen zo stil te zien rondlopen. En dan dat geluid van die rams-hoorn! Ja, de mannen van Jericho hebben gelijk, er is nog geen scheur in de muur te zien, helemaal niets! Maar Rachab gelooft vast dat de Israëlieten in de stad zullen komen. Met zo'n machtige God als Israël heeft, is alles mogelijk. *Wat een geloof van Rachab, hè jongens en meisjes! Ook al is er nog niets aan de muur te zien, ook al zijn het heel dikke muren, Rachab gelooft dat Jericho zal vallen voor de Israëlieten. Ze weet dat God het aan Israël beloofd heeft. En wat God belooft, doet Hij altijd! En bovendien is de God van Israël almachtig! Hij kan het onmogelijke toch doen. Geloven jullie dat ook? De God van Israël is toch ook onze God? Geloof je dat Hij doet wat Hij beloofd heeft? En geloof je dat Hij iets wat eigenlijk niet kan, toch kan doen? Wat een gerust leven heb je dan! Dan mag je altijd op Hem vertrouwen in alle dingen!*

### DE ZEVENDE DAG

Daar komen ze, de Israëlieten! In precies dezelfde optocht als de andere dagen ziet Rachab hen komen. En weer lopen ze in stilte om de stad heen. Nee, de mannen van Jericho spotten niet meer. Eigenlijk zijn ze best angstig geworden. Wat heeft dit te betekenen? Waarom houden de Israëlieten dit vol?

Hé, wat is dat? De Israëlieten zijn om de stad heen gelopen, maar deze keer gaan ze niet terug. Nee, ze gaan nog een keer om de stad heen! Wat zou dat betekenen? Gelukkig zit Rachab veilig in haar huis. Ze kijkt nog een keer naar buiten of het rode koord nog uit het raam hangt. Ja hoor, het hangt er nog! En ook heel haar familie is veilig bij haar in huis. Dan kijkt ze weer naar de stoet Israëlieten. Als de tweede ronde klaar is, gaan ze nog niet terug, ze gaan weer een ronde en daarna weer... en weer... vijf keer, zes keer... Kijk, daar gaan ze voor de zevende keer! Vol spanning wacht Rachab af.

### GEJUICH

Na de zevende keer blijven de mensen staan. Ze staan rond de muren van Jericho. Die dikke muren, waar nog steeds geen scheur in te zien is. Dan hoort Rachab roepen. De aanvoerder van Israël roept: 'Juicht!' En dan... een hard gejuich! Alle Israëlieten gaan juichen. Wat heeft dat te betekenen? Ze doen alsof ze de stad al veroverd hebben en er is nog niets te zien. Maar wat is dat? Rachab hoort een enorm lawaai en onder haar voeten voelt ze hoe de grond trilt. Ze durft niet meer naar buiten te kijken.

Verschrikt gaat ze naar haar familie toe. Dicht bij elkaar zitten ze en wachten af wat er gaat gebeuren.

### GEVALLEN MUREN

Dan wordt er opeens op de deur gebonsd. Rachab schrikt! Wie zou dat zijn? Zouden de mannen van Israël hun belofte houden en haar en haar familie sparen als ze de stad innemen? Ze loopt naar de deur. Voorzichtig doet ze hem een klein stukje open. Er staan twee soldaten aan de deur. Gauw wil ze de deur weer dichtdoen, maar de mannen zeggen: 'Wacht!' En dan ziet Rachab het! Het zijn de mannen van Israël die ze in haar huis verstopt heeft toen ze de stad kwamen verkennen. 'Kom gauw mee!' zeggen de mannen. 'En neem heel je familie mee. Jullie moeten achter ons aan komen.' Rachab roept haar familie en achter elkaar gaan ze naar buiten, achter de mannen aan. Als Rachab buiten komt, kijkt ze om zich heen. De dikke muren van de stad zijn allemaal ingestort! Dus dat was dat harde lawaai wat ze gehoord had! Heel de stad is plat geworden. Hoe hebben de Israëlieten dat zo snel gedaan? Nee, Rachab weet het al: dat heeft de God van Israël gedaan!

### RACHAB BEHOUDEN

Als ze even later buiten de stad staan, kijkt Rachab nog eens goed naar de stad. Wat een wonder: van die dikke muren van de stad is niets meer heel dan een heel klein stukje. En dat stukje dat is precies haar huis! Wat is de God van Israël machtig! Maar wat is Hij ook trouw. Hij heeft haar en haar familie gespaard, omdat de mannen van Israël het beloofd hadden aan haar. Tranen springen in haar ogen. Wat een genade! Zij is niet beter dan al die andere mensen in de stad. Nee, de mensen vonden haar juist veel slechter dan zichzelf en daar hadden de mensen gelijk in. Ze is een zondige vrouw, maar God heeft haar willen sparen.

### AFSLUITING

Wat een wonder hè, jongens en meisjes! Die dikke muren van de stad Jericho zijn in een paar tellen ingestort. Niet omdat de mensen van Israël zo hard juichten, maar omdat de Heere het gedaan heeft. En daarom stond er nog een heel klein stukje muur.

De Heere blijft trouw aan de belofte aan Rachab. Dat had Rachab niet verdiend, maar toch wilde de Heere dat doen. Rachab hoefde alleen maar gehoorzaam te doen wat de mannen gezegd hadden. Met haar familie zat ze in haar huis af te wachten. Ze geloofde dat het zou gebeuren, dat de stad zou vallen en zij bewaard zou blijven. En de Heere deed het!

De Israëlieten hadden het ook niet verdiend om het land binnen te komen. Maar ook dat wilde de Heere doen. Dat had Hij lang geleden al aan Abraham beloofd. En wat de Heere belooft, doet Hij altijd! De Israëlieten hoefden alleen maar gehoorzaam te doen wat de Heere gezegd had: zes dagen lang één keer om de stad, de zevende dag zeven keer en dan juichen. Nog voordat er ook maar één scheur te zien was of één steen gevallen. Op dat geloof wilde de Heere de muren laten vallen.

Wat moeten wij doen om door de Heere bewaard te worden en straks voor altijd bij Hem in de hemel te komen? We moeten gehoorzaam en vol geloof en vertrouwen doen wat Hij zegt. We moeten geloven dat Christus betaald heeft voor de zonden en tegen de Heere zeggen dat we daaraan genoeg hebben. Dat we zelf niet kunnen en willen betalen voor de zonden, maar dat we genoeg hebben aan het offer van Jezus.

### VERWERKING

- God doet wat Hij belooft. Hij vraagt van ons gehoorzaamheid, geloof en vertrouwen. Bespreek met elkaar wat God beloofd heeft bij onze doop en wat Hij vraagt qua gehoorzaamheid, geloof en vertrouwen.
- Geef de kinderen een vel papier met bijvoorbeeld acht hokjes erop en laat ze een strip tekenen van het verhaal.
- Probeer één van de genoemde liederen aan te leren of leg het verband uit met één van de genoemde psalmen en zing deze met elkaar.
- Op de site <http://bijbelidee.nl/spel-en-lesidee/> vindt u een verwerking. Klik onder 'Bijbelwerk – Onderbouw' op 'Inhoud 135 speelbladen en lessuggesties bij Bijbelverhalen'. Het is nr. 48.

