

De verspieders

Periodethema: Naar het beloofde land
Jozua 2

KERNTEKST

'... want de HEERE ulieder God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde' (Joz. 2: 11b).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Rachab gelooft dat de Heere, de God van Israël, alle macht heeft in de hemel en op de aarde en weet dat daarom de Israëlieten haar stad en land zullen innemen.

BEGINSITUATIE

Na een woestijnreis van ruim veertig jaar staat het volk Israël nu aan de poorten van het beloofde land. Vorige keer is het verhaal van de koperen slang aan de orde geweest.

Mozes is door de Heere weggenomen en Jozua is de nieuwe leider van het volk. Hij zal het volk in het beloofde land brengen. Dit is het eerste verhaal in het thema 'naar het beloofde land'.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien het geloof van Rachab en de verspieders tegenover de angst van de rest van de inwoners van Jericho.
- Ze zien welke keuze Rachab door het geloof mag maken.
- Ze worden opgeroepen om zich net als Rachab over te geven in de handen van de God van Israël.

INDELING

- De verspieders gezonden.
- De verspieders in Jericho.
- Gevaar.
- Rachab helpt.
- De belofte aan Rachab.
- Terug naar Jozua.

ZINGEN

Psalm 105:1 en 3; 135: 3

'k Stel mijn vertrouwen' (OMK1 75).

'Elke dag aan ons gegeven' (OMK1 95).

UITLEG VAN DE PSALM

De Heere der heren betekent dat God Heere is over alles en iedereen. Hij moet geëerd en aanbeden worden. Dat mag met blijdschap gebeuren, looft verheugd!

BORDPLAN

Teken een deur/poort op het bord.

De verspieders worden erop uitgestuurd om de *poort* tot het beloofde land (Jericho) te gaan onderzoeken. De verspieders gaan door de *poort* in Jericho. Daarna gaan ze bij Rachab naar binnen. Rachab sluit de *deur* voor de knechten van de koning. De *poort* van de stad wordt gesloten. Rachab gelooft dat God de poort van de stad voor de Israëlieten zal openen. De mannen gaan via het raam naar buiten. De verspieders vertellen Jozua dat God Israël zeker binnen de *poorten* van Jericho zal leiden. Het geloof is de *poort* naar God.

INTRODUCTIE

Stel je voor: jullie gaan met een groep kinderen trefbal spelen. Jij en nog iemand mogen om de beurt een kind kiezen voor je team. Je kijkt naar de kinderen waaruit je kunt kiezen. Je ziet je beste vriend of vriendin staan. Alleen je weet dat die niet zo goed is in trefbal. Je ziet nog meer kinderen uit je klas staan. Je ziet ook een jongen uit een andere klas. Je kent hem niet zo goed, maar je hebt gehoord dat hij heel goed is in balspelen. Wie kies je? Je wilt het spel echt heel graag winnen, dus je moet wel iemand kiezen die goed is in het spel.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag gaat het ook over iemand die een keuze maakt, een heel goede keuze. Luister maar!

Vertelling

DE VERSPIEDERS GEZONDEN

Jozua kijkt de twee mannen die voor hem staan, nog eens goed en lang aan. 'Ga nu maar en doe voorzichtig', zegt hij. De mannen draaien zich om en gaan vlug naar hun tent om nog wat spullen voor onderweg te halen. Even later gaan ze op pad. Ze hebben nog een lange reis te gaan.

Als ze een paar uur lang flink doorgelopen hebben, stoot de één de ander aan en wijst naar iets in de verte: 'Kijk, daar die muren! Dat moet Jericho zijn!' De mannen zijn door Jozua naar Jericho gestuurd. Jericho is een stad aan de rand van het land Kanaän. God heeft het land Kanaän aan de Israëlieten beloofd. Nu, na veertig jaren door de woestijn gereisd te hebben, zijn de Israëlieten vlakbij het land Kanaän. Mozes is gestorven en Jozua is nu de nieuwe leider. Om in het beloofde land te komen, zullen de Israëlieten eerst Jericho moeten veroveren. Jozua wil weten hoe sterk de stad is en waarin de stad zwak is. Dat moeten de mannen proberen te ontdekken en dan aan Jozua vertellen.

DE VERSPIEDERS IN JERICHO

De mannen proberen zo weinig mogelijk op te vallen. 'Daar is een poort', zegt één van de mannen. 'Laten we proberen zo normaal mogelijk daardoor naar binnen te lopen'. De mannen houden hun adem in als ze door de poort de stad binnen lopen. Het is al bijna avond. 'Daar is een herberg. Laten we daar proberen te overnachten. Misschien komen we daar wat meer te weten over de stad.' De mannen kloppen bij de herberg aan. Een mooie, jonge vrouw doet de deur open. De mannen zien wel dat dit een zondige vrouw is, een vrouw die met mannen slaapt die niet haar eigen man zijn. 'Kunnen wij hier vannacht slapen?' vragen de mannen. De vrouw knikt en doet een stapje opzij. 'Kom

maar verder', zegt ze. 'Mijn naam is Rachab.' De mannen stappen de herberg binnen. Zou iemand hen gezien hebben?

GEVAAR

Wat is dat? Er wordt hard op de deur van de herberg gebonsd. Vlug loopt Rachab naar de deur. Wie zou dat zijn? Als Rachab de deur opendoet, ziet ze knechten van de koning staan. Hun gezichten staan niet vriendelijk. Nee, boos kijken ze Rachab aan. 'Brenge de mannen naar buiten die in uw huis zijn gekomen. Het zijn verspieters die gekomen zijn om de stad beter te leren kennen.' Rachab kijkt de knechten aan. Ze zien er boos uit. 'Er zijn hier wel mannen gekomen vanmiddag', zegt Rachab, 'maar die zijn alweer weg. Ik wist niet waar ze vandaan kwamen. En toen men de poorten ging sluiten, omdat het avond werd, zijn ze uit de stad weggegaan. Als jullie er snel achteraan gaan, zullen jullie ze zeker nog wel inhalen.' Rachab houdt haar adem in. Zullen de mannen haar geloven? Wat als ze haar niet geloven en naar binnen komen en de mannen vinden? Dan zullen ze zeker ook haar meenemen, omdat ze de mannen van Israël heeft proberen te verbergen. Gelukkig, de mannen draaien om en gaan de stad uit, op zoek naar de verspieters. Rachab kijkt ze na. Als ze ziet dat de mannen de stad uit zijn en de poort achter hen weer op slot is, draait ze zicht om, doet de deur dicht en rent de trap op.

RACHAB HELPT

Ze gaat helemaal naar het dak van haar huis. Op het dak van haar huis ligt het vol met vlasstengels. Dat lijkt een beetje op stro. Rachab tilt een hoop vlasstengels op en fluistert: 'Kom maar tevorschijn. Het waren knechten van de koning, maar ze zijn nu weg.' Daar komt één van de verspieters vanonder het vlas kruipen. En daar komt de andere. Toen de boden op de deur klopten, had Rachab ze snel meegenomen het dak op en onder het vlas verstopt.

Rachab kijkt de mannen aan. Ze zegt: 'Ik weet dat dit land, waarin ik woon, voor jullie is. Jullie God heeft het aan jullie gegeven. De mensen in mijn land zijn heel bang voor jullie. Wij hebben gehoord wat jullie God allemaal gedaan heeft. Dat Hij een pad gemaakt heeft in de Rode Zee zodat jullie er doorheen konden gaan. En dat jullie de Amoriëten verslagen hebben en hun koningen gedood. Toen wij dat hoorden, werden we heel bang voor jullie. De Heere, jullie God, is een God Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. *Horen jullie het geloof van Rachab? Door wat Rachab over de God van Israël gehoord heeft, gelooft ze dat Hij alle macht heeft in hemel en op de aarde.* Rachab zegt nog meer: 'Omdat ik jullie nu goed doe,

smEEK ik of jullie mij en mijn familie willen goed doen wanneer jullie het land veroveren. Beloof het mij en geef me een bewijs van jullie belofte.' *Horen jullie dat? Rachab heeft zoveel vertrouwen in de God van Israël dat ze gelooft dat haar stad zal omkomen en als zij niet iets regelt, zal ze ook omkomen. En daarom vraagt ze de verspieders om haar leven te sparen.*

DE BELOFTE AAN RACHAB

Rachab weet dat ze in Jericho niet veilig zal zijn als de Israëlieten komen. Ze gelooft dat de God van Israël machtig is en dat Hij Zijn volk helpen zal. Daarom waagt ze het erop. Dit is haar kans. Ze weet dat ze anders sterven zal. Vol spanning kijkt ze de mannen aan. Wat zullen ze zeggen? Eén van de mannen begint te praten: 'Als u aan niemand zult vertellen dat wij hier geweest zijn, zullen wij er alles aan doen om u en uw familie te bewaren als de Heere ons dit land geeft.' Wat is Rachab blij! Ze neemt de mannen mee naar een kamer boven in het huis. In haar handen heeft ze een rood touw. Als ze bij het raam komen, bindt ze het touw vast en hangt het naar buiten. Als de mannen door het raam naar buiten kijken, snappen ze wat Rachab van plan is. Het huis van Rachab staat op de stadsmuur. Als de mannen via het touw naar beneden klimmen, staan ze buiten de stad. Wat een goed idee! Rachab zegt: 'Zien jullie die bergen daar? Daar moeten jullie naartoe vluchten en jezelf verstoppen voor drie dagen. Als de mannen die jullie zoeken, teruggegaan zijn naar de stad, kunnen jullie weer terug naar waar jullie vandaan gekomen zijn.' 'Dank je wel!' zeggen de mannen, 'wij zullen doen wat we aan jou en je familie beloofd hebben. Maar dan moet jij wel het volgende doen. Als wij bij dit land komen, moet je zorgen dat dit rode touw ook uit het raam hangt. Zorg ervoor dat heel je familie in dit huis is. Iedereen die in dit huis is, zal veilig zijn. Maar als iemand toch naar buiten zal gaan, kunnen wij niets beloven. Of als u toch aan iemand vertelt dat wij hier geweest zijn, zullen wij ook onze belofte mogen verbreken.' 'Goed' zegt Rachab, 'laten we het zo afspreken.' Wat voelt ze zich blij en opgelucht!

TERUG NAAR JOZUA

Eén voor één klimmen de mannen via het raam naar buiten en laten zich via het touw naar beneden glijden. Als ze op de grond aangekomen zijn, kijken ze nog een keer omhoog naar Rachab en zwaaien naar haar. Dan draaien ze zich om en rennen zo hard ze kunnen naar de bergen toe. Drie dagen lang verstoppen ze zich in de bergen, zoals Rachab gezegd heeft tegen hen. Dan gaan ze weer terug, langs de weg zoals ze gekomen zijn, terug naar Jozua.

Jozua ziet hen aankomen en loopt hen tegemoet. Eindelijk daar zijn ze. Hij is zo benieuwd wat ze ontdekt hebben en wat ze te vertellen hebben. Nieuwsgierig vraagt hij hen hoe het geweest is. De mannen vertellen alles: over de dikke muren en de sterke poorten, over hoe ze in de stad gekomen zijn, dat ze bij Rachab wilden slapen, dat de soldaten van de koning op de deur klopten en dat Rachab hen toen verstoppt heeft onder het vlas. Ook vertellen ze hoe Rachab hen geholpen heeft om te vluchten voor de knechten van de koning. En ze vertellen de belofte die ze aan Rachab gedaan hebben. Blij vertellen ze aan Jozua: 'De Heere heeft ons dat land zeker te weten gegeven. De mensen zijn bang voor ons en onze God.'

Blij loopt Jozua weg. Hij is blij om het geloof van de twee mannen. Zelf gelooft Jozua ook dat ze in het land zullen komen. De Heere heeft het immers beloofd. Maar Jozua is nog veel blijer om het geloof van die heidense vrouw, Rachab, waarover de mannen hem verteld hebben. Wat een wonder dat een heidense vrouw gelooft dat God Zijn volk helpen zal. Wat een wonder dat ze er niet voor kiest om de mannen te verraden en haar volk te helpen tegen de Israëlieten te strijden, maar dat ze ervoor kiest om bij het volk van Israël te horen, bij het volk dat zo'n machtige God heeft!

AFSLUITING

Rachab heeft een goede keuze gemaakt. Ze kiest voor een sterke God! Ze heeft lang niet alles gehoord wat deze God kan en doet, maar wat zij gehoord heeft, gelooft ze en ze kiest voor die God. Hoeveel hebben jullie al gehoord over God, jongens en meisjes? Geloven jullie in God en kiezen jullie voor Hem in plaats van voor de duivel of jezelf of...?

Als je een spel trefbal wilt winnen, kies je toch ook voor iemand in je groep die het goed kan? Als je voor eeuwig gelukkig wilt zijn, moet je ook kiezen voor Diegene Die je voor eeuwig gelukkig kan maken.

VERWERKING

- Zowel Rachab als de overige inwoners van Jericho hadden gehoord over de macht van de God van Israël. Echter heeft het bij Rachab een andere uitwerking dan bij de andere inwoners. Spreek hier met elkaar over. Wat is onze reactie op wat wij over God horen vanuit de Bijbel?
- Maak het knutselwerkje wat u kunt vinden op de site: <http://bijbelidee.nl/spel-en-lesidee/> onder 'Bijbelwerk - Onderbouw' klikt u op 'Inhoud 135 speelbladen en lessuggesties bij Bijbelverhalen'. Het is nr. 41.

