

# De koperen slang

Periodethema: De woestijnreis  
Numeri 21: 1-9

## KERNTekST

'En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe' (Joh. 3: 14-15).

## UITLEG VAN DE KERNTekST

Net zoals de mensen in de woestijn genezen werden van de slangenbeten door te zien op de koperen slang, zo wordt een ieder die gelooft in de Heere Jezus Christus behouden. Jezus is het volmaakte Offerlam. Hij werd letterlijk verhoogd aan het kruis. Figuurlijk is Hij verhoogd bij Zijn opstanding, hemelvaart en het zitten aan de rechterhand van de Vader.

## BEGINSITUATIE

Het volk is al veertig jaar op reis door de woestijn. Ze zijn bijna bij het beloofde land aangekomen.

## DOELSTELLINGEN

- We moeten dankbaar zijn voor wat de HEERE ons geeft
- Alleen door genade kunnen wij zalig worden, ook wij zijn zondig, iedere keer weer ongehoorzaam. Door het gelovig zien op Jezus Christus worden wij gered.

## INDELING

- Bijna bij het beloofde land!
- Aäron sterft.
- Een ontevreden volk.
- Vurige slangen als straf van God.
- Berouw van het volk.
- De koperen slang.
- De verhoogde Christus.

## OPMERKINGEN

Het Bijbelgedeelte is Num. 21: 1-9. Voor deze vertelling is Num. 20: 14-29 er ook bij betrokken.

## ZINGEN

Psalm 48: 6; 116: 1 en 3; 105:24.

'God, Die Zijn volk leidt uit de nood' (OMK deel 3, nr. 14).

'Alzo lief had God de wereld' (OTH nr. 351).

## UITLEG VAN DE PSALM

Als je deze God kent, zal Hij voor eeuwig je God zijn en je in leven en dood nabij zijn.

## MATERIALEN

Bijgevoegde Bijbelse platen.

## BORDPLAN

Teken een slang op een stok en een kruis.

Vraag de kinderen goed te luisteren wat die twee met elkaar te maken hebben.

**INTRODUCTIE**

Ze zijn er bijna! Nog even en dan zijn ze in het beloofde land! Veertig jaar lang hebben ze door de woestijn gezworven. Wat is het al lang geleden dat de HEERE hen uit Egypte verlost. Weten jullie nog hoe Hij een pad maakte door de Rode Zee, zodat ze op een wonderlijke manier konden ontsnappen aan de Farao. In de woestijn heeft de HEERE ook altijd voor hen gezorgd. Weten jullie nog wat er allemaal gebeurd is? *(Eventueel de kinderen zelf laten vertellen wat ze nog weten van de vorige vertellingen over de woestijnreis)*

**Vertelling**

Wat zijn de Israëlieten blij. Eindelijk zijn ze in de buurt van het beloofde land aangekomen! Het is echt niet ver meer. Ze moeten alleen nog door het land van Edom lopen en dan zijn ze er! Mozes roept een paar mannen bij zich. 'Jullie moeten aan de koning van Edom vragen of wij door zijn land mogen trekken.' De mannen gaan op weg naar de koning. Als ze bij hem zijn aangekomen, vragen ze beleefd: 'Koning, u heeft vast gehoord wie wij zijn. Dat wij in Egypte gewoond hebben en dat we slaven waren en zo hard moesten werken. Maar de HEERE heeft ons uit Egypte bevrijd! Nu zijn we vlak bij uw land gekomen. Mogen wij alstublieft door uw land lopen? We zullen heel voorzichtig zijn. We zullen niet over de akkers lopen of door de wijngaarden. We zullen netjes op de weg blijven. We zullen ook geen water uit de putten halen.' De mannen kijken de koning aan, zal hij het goed vinden? 'Niets ervan', zegt de koning, 'jullie mogen niet door mijn land trekken! Als jullie het toch doen, kom ik met mijn leger.' De mannen van Israël proberen het nog een keer: 'Koning, wij zullen echt op de weg blijven en als er iemand water pakt om te drinken of om aan het vee te geven, dan zullen wij daarvoor betalen. U zult geen last van ons hebben, we zullen niets kapot maken.' Vragend kijken ze de koning aan. Maar weer zegt de koning: 'Het gebeurt niet! Jullie mogen niet door mijn land trekken.' Dan stuurt de koning een groot leger naar het volk van Israël. Ze mogen niet door het land van Edom reizen.

**AÄRON STERFT**

Daar gaan ze. Het volk van Israël. Bijna waren ze in het beloofde land en nu... nu lopen ze terug. Ze moeten helemaal om het land Edom heen lopen. Ze komen bij de berg Hor. Daar stoppen ze. Het volk kijkt naar Mozes, Aäron en zijn zoon Eleázar. Met zijn drieën klimmen ze samen de berg Hor op. De HEERE heeft tegen hen gezegd wat er op die berg gaat gebeuren. Aäron is de hogepriester van het volk, dat kun je zien aan zijn mooie kleren. Maar daar, op die berg, moet Mozes Aäron helpen om de kleren uit te doen en ze bij zijn zoon Eleázar

aan te doen. Weet je waarom? Vanaf nu is Eleázar de nieuwe hogepriester. Want boven op deze berg sterft Aäron. Het volk ziet Mozes en Eleázar terugkomen van de berg. Ze zien dat Eleázar de kleren van de hogepriester draagt. Dan begrijpen ze dat Aäron is gestorven.

**EEN ONTEVREDEN VOLK**

De reis gaat weer verder. Ze gaan weer terug de woestijn in. Het kan niet anders, ze mogen niet door het land van Edom. De mensen klagen en zuchten. 'We hebben het warm. We hebben er genoeg van, we hebben dorst en we zijn moe.' Wat is het volk van Israël weer ontevreden. Boos kijken ze naar Mozes. 'Waarom heeft u ons uit Egypte gehaald? Moeten wij soms hier in de woestijn sterven? We hebben haast geen eten en drinken. En dat manna wat we iedere dag krijgen, daar hebben we genoeg van, bah!' *Wat erg dat het volk zo moppert. De HEERE heeft heel de woestijnreis voor hen gezorgd. Hij zorgt iedere dag voor eten en dan zijn ze zo ontevreden. Ben jij dat ook weleens, ontevreden over het eten? De HEERE zorgt ook voor ons eten en drinken. Wees dan niet ontevreden, maar dank Hem daarvoor!*

Hoe vaak heeft het volk gemopperd tegen Mozes en de HEERE? Veertig jaar geleden begon deze lange woestijnreis. De vaders en moeders en de opa's en oma's van toen mopperden ook al tegen Mozes en de HEERE. Zij zijn nu allemaal gestorven. Maar hun kinderen, die nu groot zijn geworden, zijn precies hetzelfde. Ook zij zijn ontevreden en mopperen. Mozes heeft gehoord hoe het volk klaagde. Maar niet alleen Mozes, ook de HEERE heeft alles gehoord. *De HEERE hoort altijd alles, ook nu nog.* De HEERE ziet hoe boos en ontevreden het volk is. Daarom gaat hij hen straffen.

**VURIGE SLAGEN ALS STRAF VAN GOD**

Al klagend loopt het volk verder. Opeens horen ze een schreeuw. Verschrikt kijken ze om, wat is er aan de hand? Daar valt een man op de grond en daar nog één. Wat gebeurt er? O, kijk daar eens, een slang! En daar nog één! De mensen rennen weg, maar de slangen zijn overal. Verschillende mensen zijn al gebeten door een slang. Ze vallen neer op de grond. Het zijn vurige slangen, dat betekent dat het heel giftige slangen zijn. Als die slangen iemand bijten, worden de mensen heel ziek. Even later sterven ze. De mensen worden bang, ze gillen en proberen te vluchten, maar de slangen zijn overal. Waar moeten ze heen, zullen ze nu allemaal moeten sterven? Overal hoor je mensen huilen. Wat een verdriet. Ja, nu moeten de mensen huilen, ze komen erachter dat de HEERE niet met zich laat spotten! Nu krijgen ze spijt, ze gaan nadenken. Wat hebben ze allemaal gezegd? Ze heb-

ben tegen Mozes en tegen de HEERE gemopperd dat ze liever in Egypte waren gebleven. Ze hebben gemopperd over het eten en drinken. Dan zeggen ze: 'Laten we naar Mozes gaan.'

### **BEROUW VAN HET VOLK**

Eerlijk zeggen ze tegen Mozes: 'Wij hebben gezondigd! Wij hebben tegen de HEERE en tegen u al die lelijke dingen gezegd, dat was verkeerd van ons. Mozes, bid alstublieft voor ons, vraag aan de HEERE of Hij de slangen weg wil halen!' Mozes ziet al die verdrietige, bange mensen. Mensen worden gebeten door de slangen, ze roepen angstig om hulp, maar veel mensen sterven. Dan doet Mozes wat het volk vraagt, hij gaat bidden tot God. 'HEERE, wilt U alstublieft onze zonden vergeven? Wees ons genadig. Wilt U de slangen wegnemen?' De HEERE hoort Mozes bidden. Dan gaat de HEERE zeggen wat Mozes moet doen.

### **DE KOPEREN SLANG**

Wat is Mozes daar aan het doen? Het lijkt wel of hij iets aan het maken is. Mozes werkt hard door, hij heeft haast. Dan pakt hij een stok en maakt er bovenop iets aan vast. Het is klaar! Bovenop de stok is een slang vastgemaakt. Het lijkt wel een echte slang, maar het is een nagemaakte slang, een slang van koper. De HEERE had tegen Mozes gezegd dat hij dit moest maken. Met de stok in zijn hand loopt Mozes naar het volk. Hij houdt de stok met de slang omhoog. 'Mensen', roept hij zo hard mogelijk, 'kijk hierheen, naar deze slang! Want de HEERE heeft gezegd dat iedereen die gebeten is door een slang, naar deze koperen slang moet kijken. Als je dat doet, dan word je weer beter, dan mag je blijven leven! Kijk dan mensen! Hier is redding!' Daar ligt iemand op de grond, hij heeft heel veel pijn. Maar hij hoort wat Mozes roept. Hij hoort dat de HEERE genezing belooft. Voorzichtig tilt hij zijn hoofd op, waar is die slang, waar hij naar moet kijken? Daarboven ziet hij iets glinsteren, daar moet hij naar kijken. Hij voelt de brandende wond van de slangenbeet. Dan ziet hij de koperen slang. Op eens voelt hij dat hij beter is, hij voelt geen pijn

meer! Hij kan opstaan. Het is waar wat Mozes, wat de HEERE zegt! Wat is de HEERE goed. De man denkt na, hij heeft ook gemopperd op het eten. Hij had de straf verdiend, die slangenbeet. Maar de HEERE is genadig geweest, hij mocht weer beter worden!

Niet alleen die man, maar heel veel mensen geloven wat de HEERE zegt. Ze kijken omhoog naar de koperen slang. Iedereen die kijkt, blijft leven en wordt genezen. De mensen hoeven alleen maar te doen wat de HEERE van hen vraagt. Maar kijk daar eens, daar ligt nog iemand op de grond. Hij is ook gebeten door een slang. Man, kijk dan toch naar de slang op die stok! Maar hij kijkt niet. Hij tilt zijn hoofd niet op, hij gelooft het niet. Dan sterft hij, door eigen schuld.

### **AFSLUITING**

Heel veel mensen worden genezen. Niet door die koperen slang zelf. Nee, doordat ze geloofden wat de HEERE zei. Door Zijn Woord mogen ze blijven leven. Wij zijn ook allemaal gebeten door de slang, de duivel. Wij hebben ook gif in ons, omdat wij geluisterd hebben naar de duivel. De zonde woont in ons en daarom moeten wij ook sterven. Maar weet je wat de HEERE beloofd heeft? Dat kunnen wij lezen in de Bijbel. Daar staat dat de Zoon van God, net zoals Mozes de slang omhoog hield, ook hoog aan het kruis gehangen werd, zodat iedereen die in Hem gelooft, voor eeuwig, voor altijd mag leven! Wij kunnen alleen gered worden wanneer wij gelovig zien op de Heere Jezus. Dan zal Hij onze zonden vergeven en ons een nieuw hart geven. Want de Heere Jezus is sterker dan de duivel!

### **VERWERKING**

Kom terug op het bordplan en spreek met de kinderen over de vergelijking van de koperen slang en de Heere Jezus Die aan het kruis gehangen werd. Gebruik verwerkingsvraag nr. 4: 'Door te kijken naar de slang werden de mensen genezen. Waarvan geneest de Heere Jezus mensen?'

