

# Water uit de rots

Periodethema: De woestijnreis  
Exodus 17

## KERNTEKST

'En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde zijn naam: De HEERE is mijn Banier' (Ex. 17: 15).

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Een banier is een vlag van een leger. Mozes wil hiermee duidelijk maken dat de HEERE voorop gaat in de strijd van Israël tegen andere volken.

## BEGINSITUATIE

Vorige keer hebben we gehoord hoe het volk mopperde en liever in Egypte was gebleven. Ondanks dat gemopper zorgde de HEERE toch voor Zijn volk. Hij stuurde kwakkels en manna, zodat er genoeg te eten was.

## DOELSTELLINGEN

- Volharden in het gebed.
- Laten zien hoe trouw de HEERE zorgt, voor een mopperend volk.

## INDELING

- Dorst.
- Het volk is boos op Mozes.
- Mozes' gebed .
- Water uit de rots.
- De aanval van Amalek.
- De strijd tegen Amalek.
- De handen omhoog!

## ZINGEN

Psalm 75: 1 en 4; 105: 3; 66: 10.

'God heeft ons niet vergeten' (OMK deel 1, nr. 6).

## UITLEG VAN DE PSALM

Nimmer, nooit wijst de Heere je af. Nooit heeft Hij een gebed gehoor ontzeid, niet willen verhoren. Toen Mozes tot de Heere riep, hoorde Hij en gaf Hij water en overwinning.

## MATERIALEN

Bijgevoegde Bijbelse platen.

## BORDPLAN

Vraag de kinderen of ze weten hoe een staf eruit ziet. Teken daarna een staf.

Luistervraag: In het verhaal gaat het ook over een staf. Straks vraag ik aan jullie wanneer die staf belangrijk was.

**INTRODUCTIE**

Hebben jullie weleens dorst? Vast wel. Als het zomer is en heel warm, dan heb je vast weleens dorst. Maar is dat echte dorst? Zo erg dat je tong helemaal droog is, dat je bijna niet kunt praten. Zo erg is het bij ons gelukkig niet. Hier is genoeg te drinken. Maar stel dat je in de hete woestijn bent en je hebt heel de dag nog niets gedronken, dan heb je echt dorst.

## Vertelling

'Mama, is er nog een klein beetje water voor mij?' Vragend kijkt het meisje haar moeder aan. 'Een klein slokje maar, alstublieft?' Zuchtend schudt moeder haar hoofd. 'Alles is op, ik heb niets meer.' 'Maar ik heb zo'n dorst.' Het meisje kijkt verlangend naar de waterkruik. Maar hij is echt leeg, er zit geen druppel meer in. 'Kijk', zegt moeder, 'de wolkkolom stopt, wij gaan hier uitrusten. Misschien is hier in de buurt wel water te vinden.'

**HET VOLK IS BOOS OP MOZES**

Het volk van Israël is door de woestijn verder gereisd. Iedere dag volgen ze de wolkkolom. Ze zijn nu vlak bij de Sinai. De berg Horeb is voor hen. Zou hier water zijn? De mensen gaan meteen op zoek, want iedereen heeft dorst. Ze zoeken en zoeken... maar ze vinden nergens water. Nog geen klein meertje vinden ze. Boos roepen een paar mannen: 'Het is Mozes' schuld, hij moet ons maar water geven!' Een groepje mannen gaat op weg naar Mozes. Steeds meer mensen lopen achter dat groepje aan. Even later staan ze voor Mozes en Aäron.

'Geef ons water, zodat we kunnen drinken!' De mannen roepen naar Mozes. 'Wij hebben dorst, onze kinderen hebben dorst. Al ons water is op!' Weer is het volk boos op Mozes en Aäron, net als vorige keer, toen het eten op was. Zijn ze nu alweer vergeten dat de HEERE voor hen wil zorgen? Waarom bidden ze niet tot de HEERE? Nee, daar denken ze niet aan, ze zijn boos op Mozes. 'Waarom zijn jullie zo boos op mij?' vraagt Mozes. 'Waarom twijfelen jullie of de HEERE bij jullie is, voor jullie zorgt?' De mensen willen niet luisteren. Net als de vorige keer zeggen ze tegen Mozes: 'Waarom heeft u ons uit Egypte gehaald, waarom moesten we daar weg? Wij en onze kinderen en al onze dieren zullen in de woestijn van de dorst sterven, er is nergens water hier in de buurt!' Wat zijn die mannen woedend. Kijk eens, daar pakken een paar mannen stenen op, eigenlijk willen ze die naar Mozes gooien, zó boos zijn ze.

**MOZES' GEBED**

Mozes wordt er verdrietig van. Iedere keer is het volk ongeloofig, het vertrouwt niet op de HEERE.

Mozes gaat bidden, hij vertelt alles aan de HEERE. *Dat mogen jullie ook altijd doen, alles aan de HEERE vertellen!* Mozes vraagt aan de HEERE: 'Wat moet ik met dit volk doen? Sommige mannen zijn zo boos op mij, dat ze stenen naar mij willen gooien.' De Heere hoort Mozes en Hij vertelt precies tegen Mozes wat hij moet doen.

**WATER UIT DE ROTS**

'Alle belangrijke mannen, de oudsten, moeten met mij meekomen!' Mozes loopt voorop, de staf in zijn hand. Hij loopt naar de rotsen van de Horeb. Daar blijft hij staan, vlak voor een steenrots. De oudsten van Israël kijken toe, wat gaat Mozes doen? Mozes weet dat de HEERE hier is, Hij gaat voor een wonder zorgen. Mozes doet wat de HEERE tegen hem heeft gezegd. Hij tilt zijn staf op en slaat tegen de steenrots. Vol verbazing zien de mannen plotseling water uit de rots stromen. Niet een klein stroompje, maar een grote stroom, genoeg voor iedereen! Wat een groot wonder! Als de mensen horen wat er gebeurd is, rennen ze met hun kinderen naar de rots. Heerlijk, ze kunnen weer drinken! Ook de dieren kunnen weer drinken. Wat is de HEERE goed. Wat heeft Hij veel geduld met dit volk.

'We gaan deze plaats een naam geven', zegt Mozes. 'We noemen het hier Massa en Meriba.' Deze namen betekenen: 'verzoeking' en 'twist'. 'Want', zegt Mozes, 'hier hebben jullie God verzocht en ruzie gemaakt. Jullie waren weer boos op mij en op de HEERE. Jullie dachten dat de HEERE niet meer bij ons was. Maar Hij is altijd bij ons, ook hier in de woestijn. Hij zorgt voor ons.' *Wat hadden die mensen een boos hart, ze vergaten ook steeds dat de HEERE had beloofd voor hen te zorgen. Weet je dat jij en ik ook zo'n boos hart hebben? Wij willen ook niet naar de HEERE luisteren. Wij vergeten ook wat de HEERE door Zijn Woord, de Bijbel tegen ons zegt. Gelukkig is de HEERE nu ook nog geduldig. Ons boze hart kan nog veranderd worden. Door te geloven dat de Heere Jezus jouw zonden vergeeft, kan ook jij een kind van God worden! Dan mag je net als Mozes weten: de HEERE is altijd bij mij.*

**DE AANVAL VAN AMALEK**

'Help, help ons toch!' Achter in de lange stoet klinkt geschreeuw. Vrouwen en kinderen gillen bang. De sterke mannen die voor in de stoet lopen, rennen naar achter. Maar ze zijn te laat. 'Het waren de Amalekieten, zij hebben ons overvallen!' De vrouwen praten door elkaar. 'Opeens kwamen ze tevoorschijn, hier achter in de stoet.' Wat gemeen van dat volk van Amelek. Achteraan de stoet, daar durfden ze wel aan te vallen, daar waar de vrouwen en de kinderen lopen. En de herders met de dieren. De Amalekieten hebben van alles meegenomen.

Mozes hoort ook wat er is gebeurd. Hij roept Jozua bij zich. 'Jozua, je moet een aantal mannen uitkiezen die kunnen vechten. Roep ze bij elkaar en maak je klaar voor de strijd. Morgenvroeg gaan jullie strijden tegen Amalek. Ik zal niet meegaan. Jozua, jij moet het volk leiden in de strijd. Jij bent de aanvoerder. Ik zal op een heuvel klimmen waar ik alles kan zien. Daar zal ik staan met de staf Gods in mijn hand. De staf waarmee God al grote wonderen heeft gedaan.'

### DE STRIJD TEGEN AMALEK

De volgende morgen staat Jozua al vroeg klaar. Achter hem staan de sterke mannen van Israël. Ze gaan op weg naar het volk van Amalek. Mozes staat ook al klaar. Nee, hij gaat niet mee. Samen met zijn broer Aäron en met Hur klimt hij een heuvel op. Daarboven kunnen ze alles goed zien. Daar gaat Jozua met zijn leger. Als ze de Amalekieten tegenkomen, begint het gevecht. Mozes staat op de heuvel, zijn handen met de staf houdt hij omhoog. Zo bidt hij tot de HEERE. Het volk van Amalek is sterk. Maar de HEERE is nog sterker. Dat weet Mozes. Jozua en zijn mannen zijn aan het winnen, het gaat goed! Totdat... De Amalekieten lijken wel sterker te worden. Hoe komt dat? Kijk eens naar Mozes. Zijn armen worden moe, zijn handen zakken naar beneden. De Amalekieten zijn nu sterker. Vlug steekt Mozes zijn handen weer omhoog. Nu is het volk van Israël weer sterker! Zolang Mozes zijn handen omhoog houdt, zijn de Israëlieten sterker. Maar als zijn armen weer naar beneden zakken, zijn de Amalekieten sterker... Zal het volk van Amalek dan toch winnen?

### DE HANDEN OMHOOG!

Aäron en Hur staan naast Mozes. Ze kijken naar de strijd daar beneden. Ze zien wat er gebeurt. Dit gaat niet goed. Jozua en zijn mannen gaan de strijd verliezen. Ze kijken naar Mozes. Zijn armen zakken steeds verder naar beneden. Hoe kunnen ze hem

helpen? Ze kijken rond. Vlug pakken ze een grote steen en dragen die naar Mozes. 'Ga daar op zitten, Mozes.' Zelf gaan ze ieder aan een kant van hem zitten. Aäron pakt de ene arm van Mozes vast, Hur pakt de andere arm vast. Samen helpen ze om de armen van Mozes omhoog te houden. Samen bidden ze tot de HEERE. Kijk nu eens naar Jozua, hij gaat weer winnen! Totdat de zon ondergaat vecht Jozua met zijn leger tegen de Amalekieten. Dan is het voorbij! De HEERE heeft ervoor gezorgd dat Jozua en zijn mannen de strijd hebben gewonnen. Mozes, Aäron en Hur hebben gebeden en de HEERE heeft het gebed van hen verhoord. Hij is sterker dan wie ook. Hij heeft weer laten zien dat Hij de Israëlieten helpt.

### AFSLUITING

'Mozes, schrijf alles wat er gebeurd is op in een boek.' De HEERE geeft Mozes deze opdracht. Hij moet alles opschrijven, zodat het niet vergeten wordt. Zodat de mensen later weten wat er allemaal gebeurd is, welke wonderen de HEERE heeft gedaan. Dat kunnen wij nu ook nog lezen in de Bijbel. Mozes bouwt een altaar om de HEERE een dankoffer te brengen. 'Dit altaar noem ik: 'De HEERE is mijn Banier.' Mozes noemt dit altaar zo, omdat hij weet: de HEERE gaat vooraan in de strijd. Zonder Hem hadden ze nooit kunnen winnen. Heeft het volk van Israël nu eindelijk geleerd dat de HEERE voor hen zorgt? Dat wat Hij belooft, Hij ook doen zal? Zullen ze nu voortaan op de HEERE vertrouwen?

### VERWERKING

- De staf heeft een bijzondere plaats in deze vertelling. Wanneer? Bij welke wonderen is deze staf nog meer gebruikt?
- Probeer met de kinderen te spreken over het gebed. Door het volhardende gebed van Mozes, heeft de HEERE de overwinning gegeven. Gods kinderen hebben ook iemand Die voor hen bidt, de Heere Jezus (zie Rom. 8: 34b).

