

De brandende braambos

Periodethema: De woestijnreis
Exodus 3: 1-12 en 4: 1-17

KERNTekST

'Zo kom nu en Ik zal u tot Farao zenden, opdat gij Mijn volk (de kinderen Israëls) uit Egypte voert' (Ex. 3: 10).

UITLEG VAN DE KERNTekST

Mozes wordt door de HEERE Zelf geroepen. Ondanks zijn bezwaren zal Mozes op Gods bevel het volk Israël uit Egypte leiden.

BEGINSITUATIE

Vorige week is verteld over de geboorte en opvoeding van Mozes. Hij was veertig jaar toen hij moest vluchten uit Egypte. Hij kwam in Midian terecht. Deze week maken we een sprong van veertig jaar. Mozes is inmiddels tachtig jaar.

DOELSTELLINGEN

- Vertel de kinderen over de God van Abraham, Izak en Jakob. Zijn beloftes komen uit.
- De Heere God weet alles, hoort en ziet alles. Maak de kinderen duidelijk dat de Heere zorgt voor Zijn kinderen, al gaat het soms anders dan wij denken. Op Zijn tijd stuurt Hij verlossing.

INDELING

- Het volk Israël verdrukt.
- Mozes als schaapherder.
- De brandende braamstruik.
- De HEERE spreekt.
- Tekenen die de HEERE geeft.
- Mozes gehoorzaamt de HEERE.

OPMERKINGEN

Het gedeelte over de Naam van God wordt niet verteld in deze vertelling.

ZINGEN

Psalm 68: 17; 81: 12; 25: 6.

'De HEERE sprak tot Mozes in een vlam' (OMK deel 3, nr. 13).

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer' mijn God'.

UITLEG VAN DE PSALM

Als je de weg van de Heere gaat, zul je het allerbeste verwerven, ontvangen. Goed dat nimmermeer, nooit meer, vergaat. En je nageslacht dat door God geheiligd is, zal het land erven.

MATERIALEN

Bijgevoegde Bijbelse platen.

BORDPLAN

Schrijf de volgende vragen op en kom daar later op terug:

1. Welke opdracht krijgt Mozes?
2. Gehoorzaamt hij meteen?

INTRODUCTIE

Vraagt jouw mama weleens of jij iets wil doen voor haar? (Laat de kinderen maar vertellen.) Doe je dat dan gelijk of zeg je: 'Ja maar, dat moest ik vorige week ook al doen.' Of: 'Ik heb geen zin, kan mijn zusje dat niet doen?' Misschien wordt mama wel boos of verdrietig als je zo tegenspreekt. Weet je wat nóg erger is? Als je niet naar de HEERE luistert, als je niet doet wat Hij zegt.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Luister maar, vandaag horen we ook van iemand die eerst niet wil doen wat de HEERE aan hem vraagt.

Vertelling

'Au!' Dat doet zeer! Vlug loopt de man verder. De zware stenen sjuwt hij mee. Wat is hij moe. Maar hij durft niet weer te stoppen om even te rusten. Dan krijgt hij weer een slag met de zweep. Voorzichtig kijkt hij achterom. Ja hoor, zie je wel, de opzichter staat hem na te kijken, de zweep in zijn hand. De man brengt de stenen naar de bouwers. Het is zwaar werk. Hij zou zo graag willen rusten, maar het mag niet. Waarom niet? Deze man en ook die andere mannen die aan het werk zijn, zijn slaven. Dat betekent dat ze niet zelf de baas zijn, ze moeten altijd luisteren en doen wat de Egyptenaren zeggen. Ze mogen pas naar huis als de Egyptische opzichters dat zeggen.

Maar als ze thuis zijn, dan praten ze over vroeger. Over Jozef die onderkoning was. Ze praten ook over de God van hun vaders. Ze weten wat Hij beloofd heeft: de familie van Abraham, Izak en Jakob mocht in het beloofde land wonen, in Kanaän! Zij horen bij die familie, zij zijn nu het volk van Israël. Maar ze wonen niet in Kanaän, ze zijn slaven in Egypte. Zou God hen vergeten zijn? Zou Hij Zijn belofte vergeten zijn? Nee, dat kan niet, God doet altijd wat Hij belooft!

Weet God wel hoe hard het volk Israël moet werken? Weet Hij wel dat ze geslagen worden? O ja, de Heere weet het, Hij heeft het gezien, Hij heeft gehoord dat ze huilen en roepen om hulp. Hij ziet en hoort immers alles. God heeft al een plan om Zijn volk uit Egypte te verlossen. Voor dat plan heeft Hij een man uitgekozen. Die man moet het volk uit Egypte leiden. Jij kent die man wel, het is Mozes! Maar Mozes woont toch niet meer in Egypte? Hij is toch gevluht? Dat is ook zo. Maar de Heere weet precies waar hij is.

MOZES ALS SCHAAPHERDER

Door de woestijn loopt Mozes met de schapen. Hij heeft veel tijd om na te denken. Ook over vroeger,

toen hij nog in Egypte woonde. Dat is al veertig jaar geleden! Toen woonde hij in een paleis bij de prinses. Daar droeg hij mooie kleren, kreeg hij heerlijk eten. Hij leerde veel van de wijze mannen. Mozes was toen een belangrijke man. Maar ook een driftige man, hij werd heel snel boos. Daardoor was hij in de problemen gekomen. Weten jullie het nog? Hoe Mozes die Egyptenaar dood sloeg? Wat was hij bang, toen hij moest vluchten voor de Farao.

Mozes weet nog dat hij in Midian bij een waterput uit zat te rusten. Daar heeft hij zeven zussen ontmoet. Later is hij met één van hen getrouwd. Nu is hij schaapherder. Iedere dag trekt Mozes er op uit met de kudde schapen van zijn schoonvader Jethro. Hij zwerft door de woestijn. Iedere dag weer zoekt hij naar de mooiste plekjes. De schapen volgen hem. Soms loop er een schaap weg van de kudde, naar een ander plekje. Maar Mozes let goed op! Hij roept het schaap terug. Ook voor zieke schapen zorgt Mozes. Hij heeft geleerd om geduld te hebben. *Ken jij die andere Herder, de goede Herder? Wie is dat? De Heere Jezus! Hij zorgt nog beter voor Zijn schapen, Zijn kinderen, dan Mozes doet. Hij weet precies wat ze nodig hebben. Ben jij ook al een schaapje van Zijn kudde?*

DE BRANDENDE BRAAMSTRIJK

Ook vandaag zorgt Mozes voor de schapen. Mozes heeft al een heel stuk door de woestijn gelopen. Langzamerhand komt hij steeds dichterbij de berg Horeb. Mozes kijkt rond, zijn alle schapen nog in de buurt? Opeens ziet hij iets heel vreemds. Een struik, een braamstruik staat in brand! Maar wat vreemd, de takken en de blaadjes verbranden helemaal niet! Toch is er vuur. Mozes ziet nog iets: er is iemand in het vuur, midden in die braamstruik. Mozes begrijpt er niets van. Hij gaat er naar toe, kijken wat er aan de hand is, waarom die struik niet verbrandt.

Weet jij Wie er in het vuur, midden in de braamstruik is? Dat is de HEERE! Hij gaat met Mozes praten. Maar eerst gebeurt er wat anders: de HEERE ziet dat Mozes dichterbij komt. Hij roept: 'Mozes, Mozes!' Eerbiedig antwoordt Mozes: 'Zie, hier ben ik!' 'Mozes, kom niet dichterbij, trek je schoenen uit, want de plaats waarop je staat, is heilig land.' Vlug doet Mozes zijn schoenen uit, hij begrijpt dat dit heel bijzonder is. Op deze plaats wil de HEERE met hem praten! Eerbiedig luistert hij naar Hem. 'Ik ben de God van Abraham, Izak en Jakob.' Mozes slaat de handen voor zijn ogen, hij durft niet meer te kijken, hier spreekt de HEERE God! *God is heilig. Daarom zijn we eerbiedig als we tot Hem bidden. Hoe laat je dat zien? Door je handen te vouwen en je ogen te sluiten. Mozes moet zijn schoenen uitdoen als te-*

ken. Aan je schoenen zit vaak zand en vuil. Dat past niet bij God. God is rein, zonder zonden.

DE HEERE SPREEKT

'Ik heb wel gezien hoe Mijn volk in Egypte verdrukt wordt, hoe ze steeds harder moeten werken. Ik heb gehoord hoe ze huilen, omdat ze steeds geslagen worden. Maar dat is nu bijna voorbij. Ik zal Mijn volk verlossen uit Egypte. Ik zal ze uit dat land halen en brengen naar een goed land. Het gehuil van Mijn volk Israël heb Ik gehoord. Mozes, Ik stuur jou naar de Farao, jij moet Mijn volk, de kinderen van Israël, uit Egypte leiden.' Mozes heeft goed geluisterd. De HEERE wil Zijn volk verlossen, weghalen uit Egypte. Dat is fijn! Maar moet hij, Mozes, dat gaan doen? Dat kan hij toch helemaal niet? De HEERE weet hoe bang Mozes is en daarom gaat Hij hem helpen! Hij zegt: 'Mozes, Ik zal met u zijn.'

TEKENEN DIE DE HEERE GEEFT

'Maar ze zullen mij niet geloven!' Mozes zoekt nog meer uitvluchten, hij wil niet gaan. 'Ze zullen niet naar mij luisteren en ze zeggen vast dat ik U niet echt heb gezien.' Dan vraagt de HEERE: 'Wat is er in je hand?' Mozes kijkt naar zijn hand en zegt: 'Ik heb een staf in mijn hand.' 'Gooi die staf op de aarde!' Mozes gehoorzaamt de stem van de HEERE, hij gooit direct de staf op de grond. Verschrikt springt hij achteruit, daar ligt geen staf, daar kronkelt een slang! 'Mozes, steek je hand uit en pak die slang bij de staart!' Weer gehoorzaamt Mozes de stem van de HEERE. Hij pakt de slang. Meteen wordt de slang weer een staf!

'Dit is een teken, zodat het volk zal geloven dat Ik, de HEERE, met jou heb gesproken. Ik ben de God van Abraham, Izak en Jakob. Mozes, steek nu je hand in je boezem, steek je hand tussen je kleren.' Gehoorzaam steekt Mozes zijn hand tussen zijn kleren. Maar als hij hem er weer uittrekt, is de hand melaats, zo wit als sneeuw! 'Steek je hand weer terug.' Vlug steekt Mozes zijn hand terug en trekt hem er weer uit. Gelukkig, de hand is weer genezen, hij ziet er weer uit net als zijn andere hand! 'Laat het volk het eerste teken zien, met de staf. Als het volk je dan niet gelooft, moet je het tweede teken laten zien, het wonder met je hand. Als ze nóg

niet geloven dat je namens Mij komt, dan moet je een ander teken doen. Pak dan wat water uit de rivier, gooi het op de droge aarde. Dat water zal dan bloed worden.'

MOZES GEHOORZAAMT DE HEERE

Nu zal Mozes toch wel doen wat de HEERE wil? Nee, Mozes wil niet gaan, hij zegt: 'Och HEERE, ik kan niet goed praten.' Vanuit de brandende braamstruik antwoordt de HEERE: 'Wie heeft de mond gemaakt, ben Ik het niet, de HEERE? Ga nu Mozes, Ik zal ervoor zorgen dat je weet wat je moet zeggen.' Wat zorgt de HEERE goed voor Mozes, bij alles wat Mozes moeilijk vindt, zorgt de HEERE voor een oplossing, Hij belooft hem te helpen. Toch durft Mozes de HEERE weer tegen te spreken: 'Och HEERE, stuur maar iemand anders.' Dan wordt de HEERE boos op Mozes. Hij vraagt aan Mozes: 'Is Aäron niet je broer? Hij kan goed praten. Vertel hem alles wat je nu gehoord hebt. Hij zal tot het volk spreken en tot de Farao. Pak nu je staf en ga!' Nu durft Mozes niet langer tegen te spreken. Hij gaat op reis, terug naar Egypte.

AFSLUITING

Wat was Mozes ongehoorzaam. En jij? Luister jij wel altijd? Niet alleen naar je vader en moeder, naar je juf of meester, maar vooral naar de Heere. De Heere spreekt ook tegen jou, Hij zegt tegen jou: 'Geef Mij je hart. Vertel je zonden, je verkeerde dingen allemaal tegen Mij, en doe ze niet meer.' Als je dat doet en gelooft dan zal de Heere jou alles om Jezus' wil vergeven.

VERWERKING

- Kom terug op de vragen van het bordplan:
 1. Welke opdracht krijgt Mozes?
 2. Gehoorzaamt hij meteen?
- Is Mozes veranderd in de veertig jaar dat hij in Midian woont?
- Wat belooft de Heere? Is dat ook uitgekomen? De tekst die de kinderen vandaag moeten leren is: 'Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?' Hoe komt dit naar voren bij Mozes en het volk van Israël?
- Hoe kunnen wij luisteren naar de Heere?

