

Mozes

Periodethema: De woestijnreis
Exodus 2: 1-15

KERNTEKST

'Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang van zijn ouders verborgen' (Hebr. 11: 23a).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De ouders van Mozes hebben hem door het geloof verborgen. Ze wisten niet waarom. Maar God had een plan, dit kleine kindje zou later het volk uit Egypte leiden.

BEGINSITUATIE

De laatste weken is er verteld over Jozef. Hoe zijn broers naar Egypte kwamen. Hoe Jozef zich bekendmaakte en hoe zijn hele familie in Egypte, in Gosen, mocht komen wonen. Ze hadden het goed daar. Totdat er een Farao kwam die Jozef niet gekend heeft.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen laten zien dat God doet wat Hij belooft. De Heere zorgt voor Zijn volk, ook al zien ze het niet. Zonder dat het volk het weet, is God al met de verlossing bezig.
- De kinderen laten zien dat God Mozes uitkoos als redder, maar dat de Heere Jezus onze Redder moet worden.

INDELING

- Inleiding.
- Slaven van de Farao.
- Mozes geboren.
- In een mandje verborgen.
- Gevonden.
- Weer thuis.
- In het paleis.

- Mozes gaat naar zijn eigen volk.
- De vlucht naar Midian.

OPMERKINGEN

Lees ook het Bijbelgedeelte uit Hand. 7: 17-29 en Hebr. 11: 23-27.

ZINGEN

Psalm 6: 9; 136: 4.

'Verberg de kleine Mozes weer' (OMK deel 2, nr. 13).

UITLEG VAN DE PSALM

Wie heeft er zin in de Heere te dienen? Dat is namelijk het allermooiste wat er is. God Zelf zal je dan leiden op de weg die je gaan moet. Dat deed Hij ook bij Amram en Jochebed.

MATERIALEN

Bijgevoegde Bijbelse platen.

BORDPLAN

'Beloofd is beloofd.'

Dit thema komt meerdere malen terug in de vertellingen over Mozes/de woestijnreis.

God heeft aan Abraham, Izak en Jakob beloofd dat zij tot een groot volk zullen worden. Dat zij in het beloofde land mogen wonen. In deze vertelling horen we hoe de man, die God gaat gebruiken om Zijn plan uit te voeren, wordt geboren en opgroeit.

INTRODUCTIE

Weten jullie nog dat vader Jakob met al zijn kinderen en kleinkinderen bij Jozef in Egypte mochten gaan wonen? Wat zorgde Jozef goed voor zijn familie! De familie van Jozef werd steeds groter, het werd een heel volk.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Dankzij Jozef hadden ze het goed in Egypte, maar dat is niet zo gebleven. Luister maar.

Vertelling

‘Moeder, wanneer komt ons broertje of zusje?’ Mirjam kijkt haar moeder vragend aan. Ze wacht al zo lang... ‘Dat duurt niet lang meer, het kindje zal nu bijna geboren worden.’ Moeder Jochebed zucht even. Het is een spannende tijd. Ze wrijft even over haar buik. Daar groeit haar kindje. Zal het een meisje zijn? Of toch een jongetje? Ze weet het nog niet. Als het een meisje zal zijn, kunnen ze dat tegen iedereen vertellen. Maar als het een jongetje is... Dan moeten ze heel voorzichtig zijn. Dan moeten ze uitkijken dat er geen Egyptische mensen in de buurt zijn. Want als zij het horen... Moeder Jochebed durft er haast niet aan te denken, het is verschrikkelijk wat er dan gebeuren gaat. Als de Egyptenaren horen dat er bij hen een jongetje is geboren, dan komen ze direct. Dan gaan ze het kleine kindje van haar afpakken. Ze zullen het meenemen en in de rivier de Nijl gooien.

SLAVEN VAN DE FARAO

Wat erg! Hoe kunnen die Egyptenaren dat doen, zo’n klein babytje doden. Moeder Jochebed weet wel hoe dat komt. Het komt door de Farao. Hij is bang voor haar volk. Waarom dan? Farao heeft wel gezien hoe groot dat volk is geworden. ‘Luister eens’, zei hij tegen zijn knechten, ‘dat volk wordt veel te groot, straks willen zij de baas over ons zijn. Dat mag niet gebeuren! Wij moeten de baas blijven, ze moeten onze slaven worden!’ Moeder Jochebed zucht nog eens. Daarom moet haar volk zo hard werken. Ze zijn slaven van de Farao geworden. Amram, haar man, moet ook van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat hard werken. Stenen maken, stenen sjouwen, steden bouwen. Iedere dag weer opnieuw. En als ze niet opschieten, niet hard genoeg werken, dan krijgen ze een zweepslag. De knechten van de Farao zijn erg streng. Zij zorgen er wel voor dat de Israëlieten door blijven werken.

Maar de Farao was nog niet tevreden. ‘Het volk groeit nog steeds veel te hard, het wordt steeds groter. Daar moeten we iets aan doen!’ Toen heeft de Farao een vreselijk plan verzonnen. ‘Mensen’, zei hij tegen zijn eigen volk, ‘jullie moeten goed op-
letten. Als er bij het volk van de Israëlieten een jon-

getje geboren wordt, moeten jullie het direct meenemen en in de rivier gooien. Alléén de jongetjes, want de meisjes mogen blijven leven.’ *Hoe komt dat toch, waarom hebben de Israëlieten het zo slecht? Is de Heere Zijn volk vergeten? Hij had toch beloofd aan Abraham, Izak en Jakob dat Hij hun God zou zijn, voor hen zou zorgen? Dat is waar en wat God belooft, doet Hij ook. Altijd. Hij gaat dat kindje, wat nu geboren gaat worden, gebruiken om Zijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te verlossen.*

MOZES GEBOREN

Kijk eens naar Mirjam! Wie heeft ze daar in haar armen? Het is haar kleine broertje. Moeder Jochebed heeft eindelijk een baby gekregen. Wat zijn Mirjam en haar broertje Aäron blij met hun kleine broertje! Maar Mirjam is ook bezorgd. Ze merkt wel aan haar vader en moeder dat ze heel voorzichtig zijn. Daarom wiegt ze haar broertje zachtjes heen en weer, hij mag niet gaan huilen. Want als de Egyptenaren dat horen...

IN EEN MANDJE VERBORGEN

Vader Amram en moeder Jochebed kijken vaak naar hun jongste zoontje, wat is hij mooi! Ze geloven dat dit kindje een heel bijzonder kindje is. Als moeder iemand aan hoort komen, verstopt ze haar kindje snel. Niemand mag hem zien. De eerste weken gaat dat nog wel. Maar als het kindje ouder wordt, wordt het steeds moeilijker om hem stil te houden. Wat moeten ze toch met dat lieve kleine jongetje? Hij is inmiddels al drie maanden oud. Hij gaat steeds harder huilen. Zo gaat het niet langer, denkt moeder Jochebed. We moeten iets verzinnen. Dan heeft ze een plannetje! Ze zoekt wat biezen en vlecht daar een mandje van. Met lijm en pek strijkt ze het mandje dicht, zodat er geen water in kan komen. Voorzichtig tilt ze haar zoontje op en legt hem in het mandje. Mirjam staat stil toe te kijken. Ze ziet hoe haar moeder het mandje dichtdoet, oppakt en naar buiten wandelt. Samen lopen ze naar de rivier. Daar, tussen het riet, laat moeder het kleine mandje op het water drijven. Moeder Jochebed gaat weer terug naar haar huis, ze gelooft dat de Heere verder voor haar kindje zal zorgen. En Mirjam? Gaat zij ook naar huis? Nee, kijk maar, zij gaat een heel eind verder staan, daar waar ze alles goed kan zien. Wat zal er met haar kleine broertje in dat mandje gebeuren?

GEVONDEN

Wie komt daar aan? Het is de dochter van de Farao, de prinses. Zij gaat zich wassen in de rivier. Samen met haar jonkvrouwen wandelt ze naar de kant van de rivier. Mirjam kijkt gespannen toe. Zullen ze het mandje zien? Ja hoor, daar heb je het al: ‘Wat is dat daar, ik zie iets tussen het riet.’ De prinses ziet het mandje. ‘Ga dat mandje eens halen’,

zegt ze tegen haar dienstmeisje. Even later maakt de prinses het mandje open. 'Ach, kijk nou, het is een jongetje!' De prinses kijkt met medelijden naar dat huilende jongetje. 'Het is vast een kindje van de Israëlieten.' *Zie je hoe de Heere voor dat kindje zorgt? Hij hoeft niet te sterven in die rivier. Hij mag leven! Want God heeft een plan met hem.*

WEER THUIS

Mirjam heeft uit de verte alles gezien. Behoedzaam komt ze dichterbij. Dan loopt ze naar de prinses. 'Zal ik iemand gaan roepen die dit kindje eten kan geven?' De prinses kijkt haar verbaasd aan, maar zegt dan: 'Doe dat maar, ga maar en roep iemand die voor dit kindje kan zorgen.' Wat is Mirjam blij. Zo snel als ze kan, loopt ze naar haar moeder. 'Kom moeder, kom mee naar de rivier. De prinses heeft ons broertje gevonden en ze wil dat ik iemand roep die voor hem kan zorgen. Kom mee, moeder, snel!' Daar staat moeder Jochebed voor de dochter van de Farao. 'Hier', zegt de prinses, 'neem dit jongetje mee en zorg goed voor hem. Als hij groot is geworden, dan moet hij bij mij komen wonen. Maar tot die tijd moet u voor hem zorgen. Ik zal u ervoor betalen.'

Zo komt dat kleine jongetje weer in zijn eigen huis. Wat zijn vader en moeder, Mirjam en Aäron dankbaar. Ze weten wel dat hun broertje straks bij de prinses moet gaan wonen, maar nu is hij bij hen. Nu hoeven ze niet bang te zijn voor de Egyptenaars. Zij mogen het kindje niet meenemen. Hoewel hij nog erg klein is, vertelt moeder Jochebed haar kindje veel over de Heere God.

IN HET PALEIS

Maar het kindje wordt groter en dan, op een dag, moet moeder Jochebed haar zoontje naar de dochter van de Farao, de prinses brengen. Daar moet hij nu gaan wonen, voortaan is hij de zoon van de prinses. Zij geeft hem ook een naam: 'Mozes zal hij heten', zegt ze, 'want ik heb hem uit het water gehaald.' Mozes heeft het goed in het paleis. Hij wordt behandeld als een prins. Hij krijgt het beste eten en drinken. Hij mag veel leren, krijgt mooie kleren. Hij wordt heel wijs.

MOZES GAAT NAAR ZIJN EIGEN VOLK

Toch wil Mozes niet in het paleis blijven. Hij gaat, als hij groot geworden is, op zoek naar zijn eigen volk. Hij ziet hoe hard zij nog steeds moeten werken. Dan ziet hij opeens hoe een Egyptische man iemand slaat. Het is iemand van de Israëlieten, iemand van zijn eigen volk! Snel loopt Mozes er naar toe, hij kijkt ondertussen alle kanten op. Is er niemand in de buurt? Nee, niemand te zien! Voordat de Egyptenaar het in de gaten heeft, slaat Mozes

hem dood. Vlug graaft hij een gat in het zand en verbergt de Egyptenaar daarin. Zo, niets meer van te zien. *Mozes wil zijn eigen volk beschermen. Maar hij moet nog leren dat hij dat niet op zijn eigen manier mag doen. Hij moet wachten tot de Heere hem roept.*

De volgende dag gaat Mozes weer naar zijn eigen volk kijken. Deze keer ziet hij weer twee mannen ruzie maken, maar nu zijn het twee mannen van zijn eigen volk. 'Waarom sla jij deze man?' vraagt hij. De man kijkt Mozes aan. Brutaal antwoordt hij: 'Bent u soms de baas over ons, wie heeft u rechter over ons gemaakt? Zegt u dit omdat u mij ook wil doodslaan, net zoals u die Egyptenaar hebt gedood?' Mozes schrikt. Hoe weet deze man dat? Mozes wordt bang. 'Iedereen weet het!' zegt hij. Wat zal er nu gebeuren? Als de Farao het hoort, dan is Mozes niet veilig meer. En inderdaad, de Farao wordt heel boos als hij hoort wat Mozes heeft gedaan. 'Ga hem direct zoeken, jullie moeten hem vinden, hij moet voor straf gedood worden.' Dat zegt de Farao tegen zijn knechten.

DE VLUCHT NAAR MIDIAN

Wat schrikt Mozes als hij hoort dat de Farao naar hem op zoek is. Hij moet hier weg, zo snel mogelijk. Meteen vertrekt Mozes, hij vlucht het land Egypte uit. Ver weg, gaat hij, helemaal naar Midian. Daar bij een waterput gaat hij zitten om uit te rusten. Hoe moet het nu verder? Is de Heere Mozes vergeten? Nee, maar Mozes moet nog heel veel leren. Daar gaat God nu voor zorgen. God heeft een plan met Mozes. Mozes wilde nu al zijn volk helpen, maar hij moet leren om te wachten tot de HEERE hem toept. Mozes moet niet zelf de redder willen zijn, hij moet alles van de HEERE verwachten.

AFSLUITING

Dat geldt ook voor ons! Wij moeten ook alles van de HEERE verwachten, Hij moet onze Redder worden. De Heere Jezus wil onze Redder zijn. Voor slechte mensen, voor zondaars is Hij gekomen. Weet jij al dat je een zondaar bent? Dan mag jij ook aan de Heere Jezus vragen of Hij jouw Redder wil zijn!

VERWERKING

- Kom terug op de intro: hoe kwam het dat het volk van Jakob en Jozef het niet meer zo goed had in Egypte?
- Trek lijnen van Mozes naar de Heere Jezus.
- De Farao wil alle jongetjes doden – Koning Herodes ook.
- Mozes vluchtte uit Egypte – Met zijn ouders vluchtte de Heere Jezus naar Egypte.
- God koos Mozes als redder – De Heere Jezus moet onze Redder worden.

