

# Jozefs broers naar Egypte

Periodethema: Jozef  
Genesis 42

## KERNTEKST

'Doet dit, zo zult gij leven; Ik vrees God' (Gen. 42: 18b).

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Doet zoals ik u zeggen zal, zo zult gij zorg dragen voor uw leven en welvaren, opdat gij niet als verspieders gehouden en gestraft wordt.

## BEGINSITUATIE

Jozef is uit de gevangenis gehaald om de dromen van Farao uit te leggen. Hij wordt aangesteld als onderkoning van Egypte.

## DOELSTELLINGEN

- Laat de kinderen horen dat God zorgt dat de dromen van Jozef uitkomen.
- Laat de kinderen horen dat ze vergevingsgezind moeten zijn, dit past bij een christelijke levenshouding.

## INDELING

- De dromen van Farao komen uit.
- Overall vandaan komen mensen om graan te kopen in Egypte.
- Tien broers komen naar Egypte.
- Jozef stelt hen op de proef.
- Schuldbesef van de broers.
- Simeon moet naar de gevangenis, de andere broers mogen naar huis.
- Onderweg vindt één broer het geld in zijn zak met koren.
- Thuis vinden alle broers het geld in hun zak met koren.
- De broers brengen verslag uit aan hun vader Jakob.

## OPMERKINGEN

Jozef was vergevingsgezind naar zijn broers toe. De Heere wil ook onze zonden vergeven. Lees ook over 'vergeven' in Luk. 17:3 -6 en het 'Onze Vader'.

## ZINGEN

Psalm 6: 1 en 2; 146: 3; 105: 5.  
'Jozef zoekt zijn grote broers' (vers 5).

## UITLEG VAN DE PSALM

God is Oppervoogd, Hij bestuurt alles. Hij heeft de macht om mensen te verhogen en anderen te vernederen. Nu zijn het de broers die moeten buigen voor Jozef.

## MATERIALEN

Zoek een kleurplaat met zakken koren erop. Laat de kinderen het geld erbij tekenen of plakken. Schrijf eronder: Zo houdt God door Jozefs hand, 't volk van Israël in stand.

## BORDPLAN

Schrijf op het bord het woord 'vergeven.' Laat de kinderen vertellen welke woorden daarbij passen.

**INTRODUCTIE**

De dromen van Farao zijn uitgekomen. De zeven jaren van overvloed zijn voorbij. Nu zijn er zeven jaren waarin er bijna niets groeit op het land.

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Wat is Jozef druk! Iedere dag rijdt hij in zijn mooie koets met paarden door het land om te kijken of het goed gaat met het verkopen van het koren. De schuren zitten boordevol. Veel nieuwe schuren zijn erbij gebouwd. Gelukkig maar, want nu hoeft niemand in Egypte honger te lijden. Maar hoe is dat in de landen die om Egypte heen liggen. Is daar wel genoeg te eten?

## Vertelling

'Mama, mag ik nog een boterham?' 'Nee lieve jongen, vandaag heb ik geen brood meer voor je. Mama heeft ook bijna geen koren meer om morgen brood te bakken. Er groeit haast niets op het land. Gelukkig hebben we nog wat dieren om te slachten, maar al snel zal dat ook niet meer gaan. De dieren hebben ook niets te eten. Er is hongersnood in ons land.' 'Moeten we dan allemaal van de honger sterven mama?' 'Weet je wat we zullen doen?' zegt mama. 'We zullen bidden of de Heere ons wil helpen. Papa en de broers van papa gaan misschien op reis naar Egypte. Daar is wel koren te koop.' 'Ik hoop maar dat ze snel op reis zullen gaan!'

Vader Jakob roept zijn zonen bij elkaar. 'Jongens, zó kan het niet langer. Er groeit niets meer op het land, onze schuren zijn leeg. Als er niet snel iets gaat groeien op het land dan zullen we allemaal sterven van de honger.' Wat een zorgen. Is de Heere vader Jakob vergeten? Zou de Heere niet meer voor Jakob en zijn kinderen willen zorgen? De Heere had toch beloofd dat Jakob tot een groot volk zou worden? Nee, de Heere is Jakob niet vergeten. Luister maar.

Op een dag hoort Jakob dat er in Egypte wel koren is. Er staan daar grote schuren vol met graan. Dat is de oplossing. Daar moeten de zonen van Jakob heen. Daar moeten ze koren gaan kopen.

Daar gaan de broers op weg naar Egypte. Zijn alle broers mee? Nee, de jongste broer Benjamin moet thuisblijven van vader Jakob. Jakob houdt heel veel van Benjamin, omdat hij een zoon is van zijn vrouw Rachel. Rachel was gestorven toen Benjamin geboren werd. Verdrietig hé?

Het is een lange reis die de broers moeten maken. Ze zijn dagen onderweg op hun rijdieren. Zullen ze nog aan Jozef gedacht hebben op weg naar Egypte? Ze hadden hun broer toch naar Egypte verkocht? En juist naar dat land gaan ze nu om koren te kopen. Egypte is een heel groot land. De kans dat ze Jozef tegenkomen is zó klein, dat ze die nare

gedachte wegstoppen. Jozef leeft vast niet meer. Het is ook ruim twintig jaar geleden. Niet meer aan denken dus. Er zijn veel vreemdelingen in Egypte om koren te kopen. Met vreemdelingen moet je soms voorzichtig zijn. Zijn ze hier echt omdat ze koren willen kopen of komen ze kijken of Egypte een land is waar ze oorlog mee kunnen voeren? Die mannen noem je verspieters of spionnen. Alle mensen die uit een ander land kwamen om koren te kopen, moesten eerst bij de onderkoning komen. De onderkoning wilde zelf zien of de mensen wel betrouwbaar waren.

Kijk, daar komen tien grote sterke mannen het paleis van Jozef binnen. Ze maken een eerbiedige buiging voor de onderkoning. Jozef ziet zijn broers en schrikt enorm. Maar Jozef denkt ook direct terug aan zijn droom. Weet je nog dat Jozef droomde van die korenschoven die allemaal bogen voor Jozef? Weet je nog van de zon, de maan en elf sterren die voor Jozef bogen? Nu komt die droom echt uit. Jozef ziet het voor zijn ogen gebeuren. *O God, wat bent U groot en machtig. Wat U belooft, doet U ook altijd. God in de hemel is nog precies dezelfde God als toen. Als Hij aan jou iets belooft, doet Hij dat ook altijd. Soms duurt het jaren voordat het gebeurt, maar God houdt getrouw Zijn woord.* De broers zien niet dat het Jozef is waar ze voor buigen. Hoe komt dat? Jozef is nu ook een grote man geworden. Hij ziet er heel anders uit dan toen ze hem hebben verkocht. Hij heeft mooie, dure Egyptische kleren aan. Hij woont in een paleis. Hij spreekt een andere taal. Daar komt het door. Ook zorgt de Heere ervoor dat ze Jozef nu nog niet herkennen. 'Jullie zijn spionnen', zegt Jozef. 'Waar komen jullie vandaan?' 'Nee meneer, wij zijn eerlijke mannen, wij zijn geen spionnen. We zijn alleen gekomen om brood te kopen.' 'En toch vertrouw ik jullie niet', zegt Jozef. De broers worden bang. Soms werden spionnen gevangengenomen en gedood. Als dat zal gebeuren dan zullen ze nooit meer thuiskomen bij vader Jakob. Dan zullen ze nooit hun vrouwen en kinderen terugzien. 'Wij zijn allemaal zonen van een man uit Kanaän. Onze vader had twaalf zonen. Eén is er niet meer en de jongste zoon is nog bij onze vader thuis.' Hoe de broers ook praten, de onderkoning gelooft hen niet! Jozef zegt het nog een keer: 'Jullie zijn spionnen. Ik zal jullie alleen geloven als jullie de jongste broer gaan halen. De andere broers moeten net zo lang in de gevangenis blijven totdat jullie broer hier is.' Dan laat Jozef een paar knechten komen. Ze pakken de broers beet en brengen ze naar de gevangenis. O, wat zijn de broers nu bang!

Drie lange dagen en nachten zitten ze in de gevangenis. Wat zullen ze allemaal gedacht hebben? Zullen ze steeds weer aan Jozef hebben teruggedacht?

Vast wel. *Als je zonde en verkeerde dingen doet, heeft de Heere daar veel verdriet van. Maar zelf heb je daar ook steeds last van als het goed is. Steeds moet je dan aan die ene zonde denken. Steeds komt dat in je gedachten. Wat moet je dan doen? Het aan de Heere vertellen. Zeg maar: 'Heere, ik heb U zo'n verdriet gedaan met mijn zonde, ik moet er steeds weer aan denken, wilt U het mij vergeven? Wilt U mij helpen om die zonde niet meer te doen?' Wat denk je, wil je Heere zo'n gebed verhoren? Ja zeker! Je krijgt alleen vrede in de hart als je eerlijk je zonden aan de Heere vertelt. Hij wil om Jezus' wil vergeven.*

Na drie dagen staan ze weer voor de onderkoning. Hoor eens wat de onderkoning zegt? 'Negen van jullie mogen naar huis toe om koren te brengen naar jullie familie en om jullie jongste broer te halen. Eén broer moet hier blijven in de gevangenis. Ik vrees God. Daarom zal ik jullie laten leven als je naar mij luistert!' Wat zijn de broers bang. Ze zeggen tegen elkaar: 'Dit is onze eigen schuld! Hadden we toen maar naar Ruben geluisterd. Hadden we Jozef maar nooit verkocht naar Egypte! Nu zal God ons straffen.' De broers praten druk met elkaar. Ze denken dat Jozef het niet kan verstaan, omdat er iemand bij staat die alles vertaalt. Maar Jozef hoort precies wat ze zeggen. De tranen springen in zijn ogen. Hij loopt even weg, zodat de broers zijn tranen niet kunnen zien. Jozef heeft zoveel gehuild en gebeden, maar de Heere heeft voor hem gezorgd. Zal hij dan nu zijn broers gaan straffen? Nee, Jozef is zelf ook niet zonder zonde. De Heere heeft zijn zonden vergeven, zal hij dan ook niet de zonden van zijn broers vergeven?

Simeon moet in Egypte blijven. Hij moet in de gevangenis. De anderen mogen naar huis toe mét koren. De broers hebben voor het koren betaald. Ze binden de zakken vol met koren op hun ezels en vertrekken. Jozef heeft ook eten voor onderweg meegegeven. Daar gaan ze de lange weg terug naar huis. Na een poos stoppen ze om hun ezels eten te geven en uit te rusten. Eén van hen pakt een zak met koren. Maar o, kijk! Het geld dat ze hebben betaald, ligt boven op het koren. Hoe kan

dit toch? Straks denkt die onderkoning dat ze het geld hebben gestolen. Dat ze dieven zijn. O, wat straft de Heere de broers voor hun zonden. Het achtervolgt hen. Als ze thuis komen, schrikken ze nog meer. In iedere zak koren die ze open doen, ligt het geld bovenop het koren. Wat zijn ze bang. Ze voelen heel goed dat God boos op hen is. Ze hebben haast geen kracht en moed meer. Als ze weer teruggaan naar Egypte, zal de onderkoning nog bozer op hen zijn. Ook vader Jakob is bang. Wat gebeurt er toch allemaal? Alles vertellen ze eerlijk aan hun vader. Ze zeggen ook dat Benjamin mee moet naar Egypte, anders komt Simeon niet meer uit de gevangenis. Vader Jakob is zó verdrietig. Boos roept hij naar zijn zonen: 'Jullie beroven mij van kinderen. Eerst is Jozef gedood. Nu is Simeon nog in Egypte in de gevangenis. En nu moet Benjamin mee. Alles is tegen mij!' Ruben doet een stap naar voren en zegt: 'Vader, u mag twee van mijn zonen doden als ik Benjamin niet weer levend bij u terugbreng.' Vader Jakob weet wel dat het helemaal geen nut heeft om nog meer mensen te doden. Hij zegt: 'Benjamin gaat niet mee! Als Benjamin niet meer leeft, heeft mijn leven ook geen zin meer.'

#### **AFSLUITING**

Wat een verdriet is er in het gezin van Jakob gekomen. En dat allemaal door de zonde. Eigen schuld. Jakob had Jozef voorgetrokken, dat was niet goed. De broers hadden Jozef verkocht. De broers hadden gelogen tegen hun vader en gezegd dat Jozef door een wild dier was verscheurd. De zonden stapelen zich op. Wie de Heere verlaat, heeft smart op smart te vrezan. Zie je hoe erg de zonde is? Maar als we onze zonden belijden aan de Heere en ze niet meer doen, dan zal de Heere ook barmhartig zijn. Hij vergeeft onze zonden graag. Hij wacht om ons genadig te zijn.

#### **VERWERKING**

Probeer een gesprek met de kinderen te hebben over vergeven. De Heere ziet de zonden, maar wil de zonden ook vergeven, om Jezus' wil. Opdat we Hem zouden eren.

