

# Jakob en Ezau

Periodethema: Jakob  
Genesis 25: 19-34

## KERNTekST

'... en de meerdere zal den mindere dienen' (Gen. 5: 23c).

## UITLEG VAN DE KERNTekST

Ezau wordt het eerste geboren. Daarom zal hij later het eerstgeboorterecht krijgen. Dat houdt drie rechten in: de eer en de heerschappij over zijn broers, de opvolging als hoofd van de familie en een dubbel deel van de erfenis. Maar God verkiest niet Ezau, maar Jakob, de mindere. Met hem zet Hij het genadeverbond voort. Ezau en zijn nageslacht zullen Jakob moeten dienen.

## BEGINSITUATIE

Sara is gestorven. Izak is heel verdrietig. Abraham zoekt daarom een vrouw voor zijn zoon. Maar dat mag geen heidense vrouw uit het land Kanaän zijn. Abraham stuurt zijn knecht Eliëzer naar het land waar zijn familie nog woont. Eliëzer vindt op een wonderlijke wijze Rebekka. Zij gaat met hem mee en trouwt met Izak. Ze zijn al twintig jaar getrouwd, maar nog steeds hebben ze geen kind van de Heere gekregen.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen dat het belangrijk is om bid-dende ouders te hebben.
- Ze merken dat het goed is om met hun zorgen en verdriet naar de Heere te gaan.
- Ze zien dat het onverschillige handelen van Ezau heel erg is.

## INDELING

- Izak bidt om een kind.
- Twintig jaar wachten.

- Rebekka in verwachting.
- De verwarring van Rebekka.
- Geboorte van Ezau en Jakob.
- Het verschil tussen Ezau en Jakob.
- Izak houdt van Ezau; Rebekka van Jakob.
- Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht.

## ZINGEN

Psalm 81: 1; 116: 1; 146: 3.

## UITLEG VAN DE PSALM

Izak en Rebekka zijn heel blij als ze hun tweeling ontvangen. Zouden ze de Heere niet gedankt hebben? Zouden ze niet verheugd in God, hun blijde klanken hebben laten horen?

## MATERIALEN

Eventueel kun je een handje zand meenemen in een zakje. Laat de kinderen de korrels maar eens proberen te tellen.

## BORDPLAN

Bid zonder ophouden.

**INTRODUCTIE**

Wie is er wel eens op het strand geweest? Misschien heb je wel een mooi kasteel van zand gebouwd. Heb je toen ook geprobeerd een handje zandkorrels te tellen? Dat lukt niet hè? Het zijn er zoveel! Weet je wat de Heere aan Abraham, de vader van Izak, heeft beloofd? De Heere beloofde aan Abraham dat Hij hem rijk zal zegenen. Zijn familie zal net zo ontelbaar groot worden als de korreltjes zand op het strand. Een handje zandkorrels is al moeilijk om te tellen... Zouden jullie alle strandkorrels op het strand kunnen tellen? Nee! Zo ontelbaar groot zal de familie van Abraham worden. Abraham was al honderd jaar oud toen eindelijk Izak werd geboren. En nu is Izak al twintig jaar getrouwd, maar hij heeft ook nog steeds geen kind. Zou de Heere wel doen wat Hij beloofd heeft? Ja, de Heere doet altijd wat Hij belooft. Luister maar goed.

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

'Izak.' Rebekka kijkt haar man stralend aan. 'De Heere heeft ons gebed verhoord!'

## Vertelling

Wat zijn Izak en Rebekka blij en dankbaar. Twintig jaar lang heeft Izak samen met Rebekka gebeden om een kind. Na twintig jaar heeft God de gebeden verhoord. Rebekka verwacht een kind.

*Hoor je hoe lang Izak en Rebekka samen hebben gebeden? Wat is het fijn als je ouders hebt die voor je bidden. Bid jij ook voor hen?*

De maanden gaan voorbij. Rebekka's buik wordt steeds dikker. Na een tijdje voelt Rebekka het kindje in haar buik schoppen. Eerst heel zachtjes, maar dan steeds harder. *Misschien heb jij dat ook wel eens mogen voelen bij je moeder of bij een tante. Dan voel je bijvoorbeeld een voetje bewegen.* Rebekka voelt dat ook. Maar bij haar gaat het schoppen van de baby pijn doen. Het kindje beweegt zo hard dat Rebekka er bang van wordt.

Rebekka zoekt een stille plek op. Ze gaat haar zorgen en verdriet aan de Heere vertellen. 'Wat gebeurt er toch?' vraagt ze aan God. De Heere geeft haar antwoord. 'Er zijn twee volken in je buik.' Nu begrijpt Rebekka het. Ze krijgt een tweeling! Twee jongens. Allebei zullen ze vader worden van een groot volk.

Maar de Heere zegt ook iets verdrietigs. 'De twee jongens zullen altijd ruzie hebben met elkaar.' *Wat erg. Maak jij wel eens ruzie? Dat is niet fijn. Dan is het niet gezellig in huis. Daar doe je je vader en moeder, maar bovenal ook de Heere verdriet mee.*

De Heere zegt nog meer tegen Rebekka: 'De meerdere zal de mindere dienen.' De oudste zoon kreeg vroeger het eerstgeboorterecht. Hij was de baas over zijn jongere broers en als zijn vader stierf,

kreeg hij ook meer dan de andere kinderen. Dat kwam omdat hij als eerste was geboren. Bij de twee kinderen van Rebekka zal dat niet zo zijn, zegt de Heere. De jongste zoon zal belangrijker zijn. Hij zal de grootste zegen krijgen. Uit zijn familie zal later de Heere Jezus worden geboren.

Precies zoals God het heeft gezegd, gebeurt het. Rebekka krijgt een tweeling: twee zonen. Het jongetje dat als eerste wordt geboren, heeft heel veel haar op zijn lijfje. Hij krijgt de naam Ezau. Dat betekent harig.

De tweede zoon wordt gelijk na Ezau geboren. Hij houdt met zijn hand de voet van zijn oudere broer vast. Daarom noemen Izak en Rebekka hem Jakob. Dat betekent hielvasthouder.

Ezau en Jakob zijn heel verschillend. Als Ezau groter wordt, gaat hij graag naar buiten. Dan neemt hij zijn pijl en boog mee, want hij kan goed jagen. Vaak komt hij thuis met een dier dat hij tijdens de jacht heeft doodgeschoten. Izak houdt het meest van Ezau. Hij vindt het heerlijk om het vlees te eten dat Ezau meebrengt.

Jakob verzorgt het vee en is graag in de tent bij zijn moeder Rebekka. Rebekka heeft aan Jakob verteld over de belofte die de Heere haar heeft gegeven: De meerdere zal de mindere dienen. Rebekka houdt veel van Jakob. Hij is eerlijk en oprecht.

Dat Izak meer van Ezau houdt, is niet goed. Hij weet heel goed dat de Heere Jakob heeft uitgekozen. Uit de familie van Jakob zal later de Heere Jezus worden geboren. Maar Izak denkt meer aan lekker eten dan aan de belofte van God.

Op een dag is Jakob weer in de tent bezig. Hij heeft van linzen een rode moes gekookt. Opeens staat Ezau in de ingang van de tent. Het zweet druipt van zijn voorhoofd. Hij ziet er moe uit.

Jagen is zwaar werk. Vaak moet hij ver lopen of achter een dier aan rennen. Het is ook gevaarlijk werk, want hij kan ook een gevaarlijk, wild dier tegenkomen. Ezau heeft honger gekregen van het jagen. Hij snuift eens diep. Wat ruikt het eten dat Jakob gekookt heeft lekker. Het ziet er heerlijk uit.

'Geef mij toch gauw van die rode moes', zegt Ezau tegen Jakob. Opeens krijgt Jakob een idee. 'Verkoop mij je eerstgeboorterecht, Ezau. Dan krijg jij van mij linzenmoes.' Jakob wil zo graag het eerstgeboorterecht hebben, want dan krijgt hij ook de grootste zegen. Dan zal de Heere Jezus later uit zijn familie worden geboren. Jakob vraagt niet of de Heere het een goed plan vindt. Hij wacht niet tot de Heere hem de eerstgeboortezegen geeft. Hij bedenkt zelf een plan. Een plan dat nog voor veel verdriet zal gaan zorgen. Jakob had op God moeten vertrouwen.

Onverschillig haalt Ezau zijn schouders op. 'Ik ga toch sterven, wat heb ik dan aan dat recht.' Ezau verkoopt voor een schaal linzenmoes de belofte

van God. Hij denkt alleen maar aan de dingen van de aarde. *Wat vind jij het belangrijkste in je leven? Aan het leven van Ezau kun je zien hoe erg het is als je het leven met God onbelangrijk vindt. In de Bijbel wordt Ezau veel later een onheilige genoemd.*

'Zweer dat je het eerstgeboorterecht aan mij verkoopt', dringt Jakob aan. Dat doet Ezau. 'De Heere is mijn Getuige dat ik het eerstgeboorterecht aan jou verkoop.' Dan geeft Jakob de linzenmoes en het brood aan Ezau.

Gulzig eet en drinkt Ezau. Dan staat hij op. Hij loopt de tent uit. Zijn buik is vol. Hij heeft geen honger meer. Maar het eerstgeboorterecht heeft hij verkocht aan Jakob. De grootste zegen zal voor Jakob zijn. Uit zijn familie zal later de Heere Jezus geboren worden.

#### **AFSLUITING**

Nog één keer de vraag: Wat vind jij het belangrijkste in je leven? Als je de dienst van God en de belof-

tes die Hij aan jou geeft in Zijn Woord niet belangrijk vindt, doe je eigenlijk precies hetzelfde als Ezau! Dan veracht je de Heere en Zijn dienst.

Als je net als Jakob niet zonder de beloftes van God kunt, heb je het beste deel gekozen! Op wie wil jij lijken?

#### **VERWERKING**

- Waarom is het zo erg dat Ezau zijn eerstgeboorterecht verkoopt?
- Was het goed van Jakob om zelf een plan om het eerstgeboorterecht te krijgen te bedenken? Wat had hij beter kunnen doen?

Knip plaatjes van tweelingen (zowel eeneiig als twee-eiig) uit en laat de kinderen de tweelingen bij elkaar zoeken. Praat er nog even met hen over door. Soms lijken tweelingen sprekend op elkaar soms ook niet. Lijken de kinderen zelf op hun broer of zus? Leken Ezau en Jakob op elkaar? Wat was het grootste verschil?

