

Ananias en Saffira

Periodethema: Handelingen
Handelingen 5: 1-11

KERNTekST

'... Gij hebt den mensen niet gelogen, maar Gode.'
(Hand. 5: 4b)

UITLEG VAN DE KERNTekST

Hun zonde is allereerst zonde tegen de Heere.

BEGINSITUATIE

De priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën nemen Petrus en Johannes gevangen, omdat ze over de Heere Jezus spreken op het tempelplein. De volgende dag vergaderen alle oversten en Schriftgeleerden in Jeruzalem. Petrus en Johannes moeten vertellen door Wie zij dit wonder hebben gedaan. Petrus vertelt dat de kreupele man gezond is geworden door de Naam van Jezus Christus. Omdat de Schriftgeleerden bang zijn voor verspreiding onder het volk, gebieden ze Petrus en Johannes er niet meer over te spreken. Dezen zeggen echter dat zij God meer gehoorzaam moeten zijn dan hen. Als ze terugkomen bij de andere discipelen, vertellen ze wat er gebeurd is en bidden om vrijmoedigheid om Gods Woord te spreken. Ze worden hierop vervuld met de Heilige Geest.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen weten dat het kernwoord van het christelijk geloof liefde is. Liefde tot God, liefde tot de naaste. Waar dit ontbreekt, daar is heidenom, eigennuttige godsdienst, afgodendienst, enz. In geen enkele andere godsdienst vind je dit terug.
- De kinderen weten dat God heilig is en er niet ongestraft met Hem te spotten valt.

INDELING

- Ananias is naar de gemeente om het geld weg te brengen van de verkochte akker. Zijn vrouw wacht thuis in spanning af.
- Omdat het wat lang duurt (bijna drie uur) voordat hij terug is, besluit Saffira te gaan kijken waar hij blijft.
- In de gemeente gekomen, valt het haar op dat er iets gebeurd moet zijn, maar wat?
- Petrus vraagt haar naar de waarheid. Zij volhardt in de leugen en sterft, net als haar man Ananias.
- In de gemeente is grote vrees gekomen door deze gebeurtenis.

OPMERKING

In deze les is Heidelbergse Catechismus, zondag 43, vraag en antw. 112 te gebruiken. 'Wat wil het negende gebod?' 'Dat ik tegen niemand valse getuigenis geve, niemand zijn woorden verdraai, (...), tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil, (...) mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorder.'

ZINGEN

Avondzang: 1, 4, 5 en 7

Tien geboden: 7 en 9

Psalm 139: 1 en 2

'Neem mijn leven, laat het Heer' (WKK 267)

UITLEG VAN DE PSALM

Tien Geboden: 7 Het gaat hier om het zesde tot en met het negende gebod. Samengevat: bemint elk met een vroom gemoed, heb ieder lief met een godvruchtig hart. Ananias en Saffira gaven een vals getuigenis.

MATERIALEN

- Plaatmateriaal begrafenis (zie website).
- Lederen buidel (plaatje ervan, zie website).

BORDPLAN

Liegen!

INTRODUCTIE

Samen met je vriendje heb je een mooi nieuw skateboard gekocht. Het oude board mocht jij verkopen via marktplaats. Uiteindelijk kun je er nog vijftien euro voor krijgen. Natuurlijk moet je dit bedrag netjes delen met je vriendje. Dat is toch eerlijk, want je gaat niet liegen?

BRUGZIN OF BEGINZIN

In het verhaal van vandaag gaat het ook over liegen? Hoe zal het aflopen?

Vertelling

Wat onrustig loopt Saffira door haar huis. Ananias blijft wel lang weg. Zo lang hoeft het toch niet te duren, dat geld wegbrengen? Of zouden ze in de gemeente net zo verbaasd zijn als toen met Barnabas? Dat zou wel mooi zijn! Al denkend loopt ze naar de deur en gaat naar buiten. Ze kijkt de straat af en tuurt met de hand boven de ogen tegen de zon. Nee, hij komt er nog niet aan. Zal ze zelf maar eens gaan kijken waar hij blijft dan? Dat hadden ze niet zo afgesproken. Ananias zou het geld van de verkochte akker gaan brengen bij de apostelen. Dat die akker zoveel zou opbrengen, hadden ze niet verwacht. Toen ze al dat geld bij elkaar zagen, vonden ze het toch wel heel erg veel om allemaal aan de kerk te geven. Als ze nu eens een deel voor zichzelf houden en zeggen dat de rest de hele opbrengst is, dan is er toch niemand die dat hoeft te weten? Niemand? *(Even pauzeren.)* Geen haan die er naar kraait! Ze hadden elkaar aangekeken en geknikt. Ja, zo zullen ze het doen. Zorgvuldig hadden ze het deel voor zichzelf en de kerk uitgeteld, hun eigen deel veilig opgeborgen in een verborgen gat in de grond, onder het kleed. Niemand die dat weet. Niemand? *(Even pauzeren.)* Het deel voor de kerk had Ananias in een leren buidel gedaan en hij heeft dat vanmorgen meegenomen om aan de apostelen te geven. En nu enkele uren later, is hij nog steeds weg. Saffira gaat zelf even kijken waar hij blijft. Ze stapt het huis weer binnen, pakt haar hoofddoek en slaat die om haar hoofd en schouders, kijkt even rond, moet ze nog meer meenemen? Nee, ze is immers zo weer terug. Ze stapt weer naar buiten, trekt de deur achter zich dicht en slaat de weg in richting het huis van Johannes Markus, de plaats waar de gemeente samenkomt.

Saffira stapt stevig door. Ze groet af en toe vriendelijk naar de mensen op straat die ze kent, maar gunt zich geen tijd voor een praatje. Ze moet eerst weten waar Ananias zo lang blijft. Als ze in de buurt van het huis komt, ziet ze mensen in en uit lopen. 't Is zeker druk. Ze ziet ook dat sommigen lijken te schrikken als ze haar zien of lijkt dat maar zo? Enkele gemeenteleden die net naar buiten komen als zij naar binnen wil gaan, slaan verschrikt hun hand voor de mond en kijken haar met grote ogen aan. Hè? Wat is er aan de hand, zou er iets gebeurd zijn met Ananias? De mensen doen zo vreemd tegen haar. Ze loopt snel de binnenplaats over en ziet daar nog meer mensen staan aan wie ze duidelijk kan zien dat enkelen hebben gehuild. Een vreemd gevoel bekruipt Saffira. Wat is er toch gebeurd? Er is niemand die haar met uitgestoken hand tegemoet loopt of haar hartelijk begroet. Dat had ze eigenlijk wel verwacht. De mensen weten toch wel dat zij met Ananias een groot bedrag aan de kerk hebben gegeven? Dan mogen ze haar wel wat vriendelijker ontvangen en begroeten. Nu lijkt het wel of de mensen van haar schrikken. Vreemd. Ze loopt de drie treden op die toegang geven tot de zuilengang om de binnenplaats en gaat de grote zaal binnen. Er hangt een beklemmende stilte, er wordt gedempt gesproken en als ze rondkijkt, ziet ze haar man niet. Zou Ananias dan toch al naar huis zijn? 'Saffira', klinkt plots haar naam. Ze kijkt in de richting van de stem. Petrus, hij roept haar, hij zal wel weten wat er gebeurd is. Ze loopt naar hem en de andere apostelen toe. Hun gezichten staan ernstig, dat ziet ze wel. 'Saffira, zeg me eens, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht?' vraagt Petrus. Voordat ze zelf maar kon vragen waar Ananias was, stelt Petrus deze vraag. Ze ziet Petrus wijzen naar de leren geldbuidel waar haar man vanmorgen mee van huis ging. Die is van ons. Maar wat bedoelt Petrus met deze vraag? Is er iets bekend geworden van wat zij met haar man heeft afgesproken? Daar weet verder toch niemand van? Niemand?? *(Even pauzeren.)* Wat moet ze nu zeggen? Wat heeft Ananias gezegd? Die heeft natuurlijk gezegd wat ze hebben afgesproken. Ze zouden zeggen dat dit al het geld was waarvoor ze akker verkocht hadden en dat ze al het geld aan de kerk wilden geven. Dan moet zij dit ook zeggen. Maar waar is Ananias toch?

Er klinkt gerucht bij de deur, ze ziet als ze opkijkt dat er enkele jongemannen binnen komen die een draagbaar bij zich hebben. Vreemd? Dan kijkt ze weer op en zegt zonder blikken of blozen: 'Ja, voor dit bedrag.' Ze kijkt Petrus onbevangen aan, wat denkt hij wel. Hij kan toch niet weten wat hun afspraak is over het geld? Ze moet nu het spelletje meespelen. Ze knikt er nog eens ernstig bij. Zo is het. Dan ziet ze een droevige trek over Petrus' gezicht komen, zijn hoofd schudt heen en weer. Dan klinkt heel ernstig, zelfs wat boos: 'Wat heb je toch besloten te doen en hebt overeengestemd met je man om de Geest van God te verzoeken? Kijk, degenen die je man begraven hebben, staan daar voor de deur. Zij zullen ook u uitdragen.' Dat woorden van Petrus treffen Saffira diep. Ze kijkt niet meer op of om, ze zakt zonder wat te zeggen in elkaar en blaast haar laatste adem uit. Ze sterft. De stilte die er valt, is te snijden. De andere mensen houden hun adem in. Weer iemand gestorven. Eerst Ananias, nu zijn vrouw. En waarom? Waarom hebben ze gelogen om wat geld. Wat dom. De jongemannen komen met de draagbaar aanlopen en leggen Saffira daar op. Dan lopen ze naar buiten om haar te begraven. Mogelijk dat ze haar nog hebben verzorgd, voordat ze haar bij haar man in het graf hebben gelegd (rotsgraf, afgesloten met stenen deksel of ronde steen). Je begrijpt dat er een geweldige schok door de gemeente is gegaan. Ontzetting, ongeloof, vragen.

AFSLUITING

Niemand die het begrijpt, kan uitleggen. Niemand?? (*Even pauzeren.*) Waarom hebben ze dit gedaan? God laat niet met Zich spotten.

VERWERKING

- Wat is gevaarlijker voor christenen: vervolging van buiten de kerk of dwalingen en leugens binnen de kerk? Laat kinderen dat uitleggen.
- Waarom moest deze zonde zo zwaar gestraft worden?
- Soms zegt men wel eens: 'iemand die veel liegt, moet veel onthouden.' Wat bedoelt men daarmee? (Diegene moet vaak consequent doorgaan met liegen om niet door de mand te vallen en daarom veel onthouden.) Benadruk dat daar tegenover een eerlijk leven juist rust en vrede geeft.
- Wat kunnen wij van Barnabas leren? (Er kunnen 'dingen' in ons leven zijn, die tussen God en ons instaan, die we moeten 'verkopen'.)
- Laat nog meer voorbeelden noemen vanuit de Bijbel, waaraan je kunt zien dat liegen verschrikkelijke gevolgen heeft.
- Lijkt onze gemeente op de christengemeente te Jeruzalem? Zijn er veel verschillen? Hoe komt dat?
- Bespreek met de kinderen Heidelbergse Catechismus, zondag 43: Waarom worden liegen en bedriegen eigen werken van de duivel genoemd?

