

De kreupele genezen

Periodethema: het werk gaat door!
Handelingen 3: 1-19

KERNTekSTEN

'In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel.' (Hand. 3: 6b)

'Door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt.' (Hand. 3: 16)

UITLEG VAN DE KERNTekSTEN

Op gezag van Jezus Christus, Die kwam uit Nazareth, de Messias, krijgt de kreupele de opdracht om op te staan en te gaan lopen. Door het geloof dat Jezus God is en alle macht heeft en het geloof in Jezus Zelf als Verlosser, is deze man genezen.

BEGINSITUATIE

Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort en op Petrus' preek zijn drieduizend mensen bekeerd en gedoopt. Na Pinksteren gaat het werk door tot Christus terugkomt. De apostelen doen tekenen en wonderen en onderwijzen de mensen.

DOELSTELLINGEN

- We horen dat de apostelen wonderen en tekenen doen om het Koninkrijk van God zichtbaar te laten worden.
- We leren dat het gaat om de verheerlijking van Jezus' Naam.
- We zien dat de wonderen gedaan worden om zo over de grote werken van God te kunnen spreken.

INDELING

- Petrus en Johannes naar de tempel.
- Ontmoeting met de kreupele man.
- Genezing.
- Reactie van het volk.
- Tweede pinksterpreek.
- Oproep tot omkeer.

ZINGEN

Psalm 103: 2 ; 136:1; 146: 1-6; 147:1
'Heere der heren' (OTH 504)
'Majesteit' (OTH 330)
'Lof zij de Heer' (OTH 326)

MATERIALEN

Platen over de geschiedenis.

BORDPLAN

Zilver en goud heb ik niet...

INTRODUCTIE

Maak samen met de kinderen een woordveld.
Wat zou jij kunnen geven aan iemand die minder heeft dan jij?

BRUGZIN OF BEGINZIN

Is dat alles?

Vertelling

PETRUS EN JOHANNES NAAR DE TEMPEL

Het is bijna drie uur in de middag. Zoals elke dag in Jeruzalem zijn er mensen op weg naar de tempel. De tempel dat mooie, grote gebouw met zijn zalen en gangen. Met de verschillende poorten waar je doorheen moet om op het tempelplein te komen. De tempel met zijn zalen en gangen, waar iedere dag leermeesters onderwijs geven aan hun leerlingen. Waar priesters en Levieten in hun witte kleren af en aan lopen en hard aan het werk zijn. Waar mensen komen met hun offerdier of om te bidden. De hele dag door is het een komen en gaan van mensen. Ook Petrus en Johannes, twee discipelen van de Heere Jezus, zijn op weg naar de tempel. Ze zijn immers nog in Jeruzalem. Zou je dan niet als het tijd is voor het gebed naar de tempel gaan. Het huis van God? Het huis van hun Meester. Maar niet alleen zij zijn op weg. Nog veel meer mensen zijn op weg, nu of al eerder op de dag. Sommige mensen komen hier elke dag. Zo ook de kreupele man. Iedere dag wordt hij door vrienden of familie naar de tempel gedragen. Maar naar binnen kan hij nooit. Iedere dag laten zij hem op precies dezelfde plek achter en 's avonds halen ze hem weer op. De mensen kennen hem wel. De kreupele bij de Schone poort. Hij zit er al jaren. Ze weten niet anders dan dat hij kreupel is. Zo is hij geboren. Ze weten niet anders dan dat hij er zit al bedelend met zijn hand in de lucht. Een arme, zielige, kreupele bedelaar bij een prachtig, mooie en rijk versierde tempelpoort. Wat een verschil. Een kreupele bedelaar bij het huis van God. Ja, juist bij de ingang van de tempel. Deze man weet ook wel dat er elke dag veel mensen door deze poort het tempelplein opgaan. Hoe meer mensen, hoe meer geld! Maar er staat toch in de boeken van Mozes geschreven dat er in Israël niet gebedeld mocht worden? Weten die wetgeleerden daar in de tempel dat dan niet? Laten ze die man daar maar gewoon zitten? Is er dan niemand in heel Jeruzalem die hem kan onderhouden? Geld kan geven of eten zodat hij niet hoeft te bedelen. Nee, iets klopt hier niet!

ONTMOETING MET DE KREUPELE MAN

Ook Petrus en Johannes lopen richting de Schone poort. En net als andere dagen komen ze langs de bedelende man.

En net als andere dagen steekt ook vandaag de man zijn hand weer uit en vraagt: 'Heeft u wat geld voor mij?' En toch is het anders. Kijk maar wat er gebeurt. Petrus en Johannes stoppen niet gauw wat in zijn hand en lopen snel weer door net als andere mensen. Nee, Petrus en Johannes houden stil, vlak voor de kreupele man. Doordringend kijken ze de man aan en gebieden: 'kijk naar ons!' Verwachtingsvol kijkt de man op. Dat is bijzonder. Twee van die Galilese mannen die zomaar voor hem stoppen.' Dat gebeurt nooit, iedereen gooit gauw wat geld naar hem toe en loopt snel weer door. Wie kijkt er nu nog om naar een kreupele man die hier al jaren zit? En nu vandaag stoppen er zomaar twee van die vissersmannen en kijken hem aan. Dat belooft wat!

GENEZING

Dan begint Petrus te praten. 'Zilver en goud heb ik niet!' Zilver en goud heb ik niet? Geen geld, geen enkel muntje? Waarom stoppen die mannen dan voor hem? Als ze toch niets te geven hebben, kunnen ze beter doorlopen. Luister nu eens goed! 'Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb dat geef ik u.' Wat zou dat dan moeten zijn? 'In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel!' Sta op en wandel? Onmogelijk! Hij is al veertig jaar kreupel aan zijn voeten, zijn enkels zijn slap en dun. Dan pakt Petrus hem bij zijn rechterhand en trekt hem omhoog. En onmiddellijk worden zijn voeten vast en zijn enkels sterkt! Hoe is mogelijk? Nog nooit gestaan, elke keer als hij het probeerde, klapt zijn voeten dubbel en nu? Met een sprong belandt hij recht op zijn slappe voeten en ze houden hem! Daar staat hij. Nog nooit gelopen, nog nooit gesprongen en nu... al lopend, springend en dansend, huppelt hij met Petrus en Johannes mee de tempel in en looft God. Hij is immers genezen in de Naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God! Hij mag de tempel in!

REACTIE VAN HET VOLK

Voor het eerst van zijn leven zet hij voet op het tempelplein. Hij hoeft nooit meer te zitten bij de Schone poort. Nooit meer gedragen te worden, nooit meer te bedelen. Hij is gezond zoals ieder ander mens. Het kan niet op. Luid klinken de lofzangen over het tempelplein. Looft de Heere, looft de Heere, looft de Heere, want Hij is goed! Verwonderd draaien de mensen hun hoofden om. Wat een rumoer, wat is daar toch aan de hand? Hé, zien ze dat goed, is dat niet die kreupele man die altijd zit aan de Schone poort? Ja zeker, kijk maar naar zijn kleren en naar zijn gezicht. Hij is het, geen twijfel aan. Hoe kan dat nu? Net zat hij nog te bedelen bij de poort en nu loopt hij hier op het tempelplein. Lopend, dansend en springend gaat hij achter Petrus en Johannes aan. Ze stoten elkaar aan en roe-

pen elkaar toe! 'Zie je wie dat is? Die kreupele, van bij de poort.' Daar loopt hij. De groep mensen die het wonder met eigen ogen willen zien wordt steeds groter. Heb je hem al gezien? De kreupele die weer lopen kan. Hij is in de zuilengang van Salomo bij de volgelingen van Jezus. Al snel verduwen de mensen zich bij de zuilengang. Iedereen wil hem met eigen ogen zien. Ongelooflijk, net nog kreupel en nu staat hij daar. Intussen houdt de kreupele man zich stevig vast aan Petrus en Johannes. Zou hij zijn wonderdoeners loslaten? Deze bijzondere mannen? 'Zilver en goud heb ik niet.' Ja, dat zeiden ze, maar toen.... 'Wat ik heb, geeft ik u.' Genezing in de Naam van Jezus!

TWEDE PINKSTERPREEK

Petrus heeft alles eens rustig bekeken. De net genezen man, die heel dicht bij hen staat en de mensen die maar blijven toestromen. Die maar blijven roepen: 'Hoe is 't mogelijk?' En dan is het net alsof het weer Pinksteren is. Zoveel mensen die maar blijven vragen. 'Hoe kan dit, hoe kan dit?' En dan stapt hij naar voren en luid klinkt zijn stem: 'gij Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Denkt u nu echt dat wij deze man die hier staat, genezen hebben in onze eigen kracht? Denkt u nu echt dat wij kreupelen weer kunnen laten lopen? Nee, weet u wat hier gebeurd is? Onze God, Dezelfde van Abram, Izak en Jakob, heeft hier laten zien dat Zijn Kind Jezus het is Die wonderen kan doen. In Zijn Naam is deze man genezen. Zodat iedereen weet, Jezus was en is Gods Zoon! Ja Diezelfde Jezus, Die jullie gevangengenomen hebben, Die jullie voor Pilatus hebben gebracht. Diezelfde Jezus, waarvan jullie schreeuwden: 'kruisig Hem!' Jullie hebben zelf een moordenaar boven Hem gekozen. De Vorst van het leven hebben jullie gedood. Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt. En wij weten daar alles van. In Zijn Naam is deze man, die hier nu staat, die u ziet en kent, sterk gemaakt. Door het geloof in Zijn Naam is deze man nu helemaal gezond geworden.

U weet het, want u stond erbij.' Het is muisstil geworden daar in de tempelzaal, in de zuilengang. Jezus, Die zij aan het kruis hebben laten doden. Heeft die Jezus deze man gezond gemaakt? Was Hij dan toch Gods Zoon, de Messias?

OPROEP TOT OMKEER

Hoor wat Petrus nog meer zegt: 'Ik weet dat jullie het gedaan hebben om dat jullie niet wisten dat Hij de Christus was. Jullie geloofden het niet. Ik weet dat jullie leiders het gedaan hebben, omdat ze niet wisten dat Jezus de Messias was. Niemand, niemand geloofde het. En toch... God heeft laten zien dat Hij wel de langverwachte Verlosser is. Het was toch al verteld door de profeten, opgeschreven in de Bijbel, dat de Verlosser zou moeten lijden! Alleen zo kon Hij Verlosser zijn. Verlosser van ziekten, Verlosser van zonden en Verlosser van de dood. Mensen kom tot inkeer, keer je om, geloof in Deze Verlosser, geloof in Zijn Naam. Het is nog niet te laat. Niet alleen deze kreupele man kon genezen worden vandaag, nee, iedereen die hier staat, kan genezen worden. Genezen van ongelof, genezen van zonden. Want wie gelooft in Zijn Naam, zal het eeuwige leven hebben.'

VERWERKING

- Denkvraag: stel je eens voor dat je erbij gestaan zou hebben toen de kreupele man genezen werd. Wat zou je dan gezegd en gedacht hebben?
- Gebruik de vier verschillende platen die bij de geschiedenis horen. Deel uit aan vier verschillende kinderen die je voor de groep zet. Laat de anderen kinderen vragen stellen over de plaat. Probeer zo uit te zoeken welk kind welke plaat heeft.
- Verklein de plaatjes en laat de kinderen ze in goede volgorde plakken op een lange strook. Maak de rij volgende week af met nog drie platen. Laat er kernteksten onder schrijven of print ze uit, zodat zij ze eronder kunnen plakken.

