

De Kananese vrouw

Periodethema: de rondwandeling
Matthéüs 15: 21-28

KERNTEKST

'En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere help mij.' (Matth. 15: 25)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Kananese vrouw weet van Wie ze hulp kan verwachten: van de Heere Jezus. Ze gaat naar Hem toe en vraagt om hulp voor haar dochtertje. Uit haar vraag blijkt haar verwachting van en geloof in de Messias.

BEGINSITUATIE

De Heere Jezus heeft in het voorafgaande gedeelte discussie gevoerd met de Farizeeën. Nu neemt Hij een stukje afstand van Israël door Zich te begeven in de gebieden van Tyrus en Sidon.

DOELSTELLINGEN

- Kinderen leren dat een gedurig gelovig gebed verhoord wordt.
- Kinderen leren dat we geen recht in onszelf hebben op verhoring van ons gebed.
- Kinderen leren dat verhoring van ons gebed echt genade is.

INDELING

- Een verzoek om hulp.
- Geen antwoord.
- Het verzoek van de discipelen.
- Een gelovige herhaling van het verzoek om hulp.
- De Heere Jezus verhoort.

ZINGEN

Psalm 62: 1; 70: 3; 116: 1; 123: 1; 145: 6; 147: 6
'Als je bidt' (OTH 2015: 475, WK 596)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 62: 1 De dichter van de psalm weet tot Wie hij zijn toevlucht zal nemen. Dit past goed bij de geschiedenis van vandaag. De Heere Jezus is de enige Toevlucht voor de Kananese vrouw. Zij verwacht ook haar hulp en heil van Hem!

MATERIAAL

Een landkaart van Israël kan duidelijk maken waar de Kananese vrouw zich bevindt: ten noorden van Israël in de delen van Tyrus en Sidon.

BORDPLAN

Als je bidt!

INTRODUCTIE

Vraag de kinderen naar hun ervaringen met honden. Sommigen zullen een hond als huisdier hebben en dat heel fijn vinden. Anderen zijn misschien bang voor een grote hond die ze vaak tegenkomen. Verzamel de reacties en leg daarna uit dat in de tijd van de Bijbel honden onbelangrijke dieren waren. Er waren geen hondenmanden, -speeltjes en er was geen speciaal hondenvoer. Als hond moest je het doen met wat er over was van de maaltijd.

BRUGZIN OF BEGINZIN

In de geschiedenis van vandaag ontmoeten we een vrouw die wordt vergeleken met een hond.

Vertelling

De Heere Jezus heeft heel veel gepreekt in Israël. Maar nu is het even genoeg. Hij gaat naar het gebied van Tyrus en Sidon. Dit ligt ten noorden van Galilea, aan de kust. Hier wonen geen Joden, mensen van het volk van God, maar heidenen. Zij geloven niet in de God van Israël en weten helemaal niets over een Messias die zal komen. Echt niet? Daar komt een vrouw aangelopen. Haar ogen staan verdrietig en gehaast tegelijk. Er moet snel iets gebeuren, dat zie je aan haar. En ze weet bij Wie ze moet zijn. Ze loopt recht op de Heere Jezus af en roept: 'Heere, Gij Zoon van David, ontferm U over mij!' Dat is bijzonder! Die heidense vrouw noemt de Heere Jezus: Heere. Dat betekent: U bent de baas van alles. U bent machtig, U kan doen wat ik van U vraag. En die heidense vrouw noemt Hem ook: Zoon van David. Zo noemen Joden de Messias Die zal komen. Kent deze vrouw dan toch de God van Israël en de Bijbel? Wat is er eigenlijk aan de hand? Is de vrouw ziek of melaats? Waarom heeft ze de Heere Jezus nodig? Ze zegt het er meteen achteraan: 'mijn dochter is van de duivel bezeten!' Dat is erg! Je kind door de duivel bezeten. Dat wil je niet. Misschien laat die duivel het kind soms heel raar roepen. Of gaat het kind gevaarlijke dingen doen en vloeken. Nee, dat is heel erg. Dat wil de Heere Jezus niet. De duivel is Zijn vijand. Hij zal die vrouw vast nu heel snel gaan helpen. Maar... de Heere Jezus zegt niets. Hij geeft de vrouw niet eens antwoord. De Heere Jezus loopt gewoon door met Zijn discipelen. Maar de vrouw geeft het niet op. Hij is haar Redder, Hij móet het doen. Ze loopt achter de Heere Jezus aan en blijft roepen en vragen of de Heere Jezus haar dochtertje wil helpen. De discipelen ergeren zich eraan. Wat vervelend, zo'n vrouw die de hele tijd achter je aanloopt en blijft roepen. Ze vragen de Heere Jezus of Hij alsjeblieft die vrouw wil helpen. Dan zijn ze van haar af.

De Heere Jezus antwoordt de discipelen: 'Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.' Dat betekent: de Heere Jezus is gekomen om de Joden, het volk van God, over het Koninkrijk van God te vertellen. De heidenen zijn nog niet aan de beurt, die komen later pas. De Messias komt eerst voor Israël en dan pas voor de heidenen.

De heidense vrouw geeft het niet op. *Ze is een voorbeeld voor ons. Ze blijft vragen of de Heere Jezus helpt, al luistert Hij niet direct.* Nu gaat ze het nog een keer vragen aan de Heere Jezus: 'Heere, help mij!' Dan geeft de Heere Jezus haar wel antwoord. Maar Hij helpt haar nog steeds niet. 'Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en aan de honden te geven', zegt de Heere Jezus. Hij bedoelt: eerst moeten de kinderen, de Joden, het Woord van God horen. En dan mogen de heidenen het pas horen. De Kananese vrouw luistert goed wat de Heere Jezus zegt. Ze is het er mee eens. 'Ja, Heere', zegt ze. Het is ook zo. De Messias is er eerst voor de Joden. De heidense vrouw heeft helemaal geen recht op hulp van de Heere Jezus. Dat weet ze heel goed. Maar toch kan ze de Heere Jezus niet loslaten. Ze vertrouwt er honderd procent op dat Hij haar toch kan en wil helpen. En met de moed van het geloof maakt ze haar zin af. 'Ja Heere, maar de hondjes eten wel de kruimels die vallen van de tafel.' De vrouw bedoelt: ik heb helemaal nergens recht op, maar wilt U me alstublieft toch helpen. Een kruimeltje van Uw hulp is al genoeg om mijn dochtertje beter te maken! Zie je het gezicht van de Heere Jezus? Het straalt van blijdschap. 'O vrouw, groot is uw geloof', zegt Hij blij tegen die heidense vrouw. Wat u van Mij gevraagd hebt, zal gebeuren! Op hetzelfde moment verlaat de duivel het dochtertje van die heidense vrouw. Het kind is weer gezond. En de moeder is blij. Blij omdat haar kind gezond is, maar ook blij omdat de Messias Zich over haar heeft ontfermd. Ze mag erbij horen, bij het volk van God.

AFSLUITING

Wij lijken op die vrouw. We hebben er helemaal geen recht op dat de Heere Jezus naar ons omkijkt. Dat komt door onze zonde. Toch mogen we de Heere Jezus wel vragen of Hij naar ons omkijkt. De Heere Jezus laat niemand staan die om Zijn hulp vraagt. Soms kan het even duren voordat Hij antwoordt, maar een bidder laat Hij nooit staan.

VERWERKING

Kies uit een van deze mogelijkheden:

- Vraag een leerling om het zondagsschoollokaal te verlaten met een geheime opdracht. Hij of zij mag aankloppen, net zo lang tot er open gedaan wordt.

- Wacht als leidinggevende expres lang met het openen van de deur. De andere kinderen zullen reageren: doe nu maar open! Bespreek met de kinderen dat ons gebed is als kloppen op de deur bij de Heere. Zal onze goede God dan niet luisteren?
- Laat de kinderen het beeld dat de vrouw gebruikt tekenen: een tekening van een tafel met daaraan kinderen die brood eten. De kruimels vallen op de grond en de hond likt ze op.
 - De vrouw brengt haar zorgen bij de Heere Jezus. Verzamel de zorgen die in de zondagsschoolgroep leven en breng ze in het gebed bij de Heere.
 - Laat de kinderen voorbeelden noemen van anderen die hun hoop op de Heere stellen. Denk aan: de blinde Bartiméüs, de tien melaatsen, de twee blinden enzovoorts.
 - In deze geschiedenis is het bijzonder dat een heidin in contact komt met de Messias van de Joden. Nu is het bijzonder als Joden de Messias belijden. Neem een kijkje op de website <http://messiasbelijdendejoden.nl> en vertel de kinderen over een van de Messias belijdende gemeenten in Israël.

