

# Gelijkenis van het onkruid

Periodethema: de rondwandeling  
Mattheüs 13: 24-30 en 36-43

## KERNTEKST

'Vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busse-  
len om hetzelfde te verbranden; maar brengt de  
tarwe samen in mijn schuur.' (Matth. 13: 30b)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Heere Jezus legt deze tekst Zelf uit in Mattheüs  
13: 40-43. De Heere Jezus zal Zijn engelen eropuit  
sturen om de mensen te verzamelen die niet in  
Hem geloofd hebben. Zij zijn het onkruid en krijgen  
de eeuwige straf. De rechtvaardigen zullen stralen  
als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Zij zijn  
de tarwe, de schuur de plek waar God de Vader is.

## BEGINSITUATIE

Vorige week hebben de kinderen een andere gelij-  
kenis gehoord: de gelijkenis van de zaaier. Het is  
goed om met de kinderen te bespreken wat pre-  
cies de bedoeling van de Heere Jezus is, als Hij een  
gelijkenis vertelt.

## DOELSTELLINGEN

- Kinderen leren dat de Heere het Evangelie laat  
verkondigen om veel mensen tot geloof en beke-  
ring te brengen.
- Kinderen leren dat de satan dat tegenwerkt.
- Kinderen leren dat er gelovigen en ongelovigen  
samen in de kerk zitten.
- Kinderen leren dat er twee eeuwige bestemmin-  
gen zijn.

## INDELING

- Een boer zaait.
- De vijand zaait het onkruid.
- De vraag van de knechten.
- De uitleg van de Heere Jezus.

## ZINGEN

Psalm 119: 9, 53 en 65; 126: 3  
Morgenzang: 6

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 119: 9 De dichter van de psalm maakt duidel-  
ijk dat hij de Heilige Geest nodig heeft. Zonder de  
Heilige Geest is zijn oog donker en ontnemt de  
mist het juiste zicht op de wet en het Woord van de  
Heere. Het is satan er alles aan gelegen om het oog  
donker te houden en de mist nog dikker te maken.  
Dat zien we ook in de vertelling van vanmiddag. De  
bedoeling van het zaaien van het Woord is echter  
precies wat de psalmdichter hier doet: (de wonde-  
ren van) God zien en (Hem) eren.

## MATERIALEN

Mogelijk kunt u tarwehalmen (al dan niet ge-  
droogd) meenemen. In combinatie met bijvoor-  
beeld brandnetels of distels wordt de gelijkenis  
voor de kinderen heel beeldend. Uiteraard kunnen  
goede afbeeldingen van tarwe en onkruid een  
waardige vervanger zijn. In de voorbereiding kan  
ook gebruikt gemaakt worden van de website ABC  
van het geloof: <http://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/geloof/>

## BORDPLAN

Onkruid in het vuur, tarwe in de schuur!

## INTRODUCTIE

Vraag de kinderen naar de vertelling van vorige week. Op welke vier plekken kwam het zaad terecht? Op de weg, op de rotsen, tussen het onkruid en in goede aarde. En wat betekenden die vier plekken?

## BRUGZIN OF BEGINZIN

Vandaag vertelt de Heere Jezus weer over een boer die gaat zaaien.

## Vertelling

Daar staat een boer op zijn akker. Hij heeft het beste zaad bij zich dat hij vinden kon en hij strooit het samen met zijn knechten met wijde gebaren over zijn akker. Tevreden gaan ze naar huis. Over een paar maanden zullen hier de goudgele korenhalmen ruisen. De maaiers zullen komen om het tarwe te maaien. Op de dorsvloer zullen ze de tarwekorrels uit de halmen slaan en dan kunnen de korrels tot meel vermalen worden. Het is een goede dag. Maar 's nachts, als iedereen slaapt, komt de vijand van de boer langs. Hij gunt de boer zijn rijke oogst niet. In het donker sluipt hij naar de akker van de boer. Hij heeft een grote zak met zaden van onkruid bij zich. Met een gemeen lachje strooit hij het zaad in de akker van de boer. Nu zal er onkruid groeien tussen al die mooie korenaren. Misschien zullen die korenaren helemaal niet meer groeien. De vijand wil de oogst van de boer vernielen.

Na een tijdje komen de eerste plantjes boven de grond. De knechten, die elke dag op het land werken, raken bezorgd. Dit zijn ze niet gewend. De boer zaait altijd goed zaad, maar nu zien ze overal tussen het koren onkruid groeien. Ze vragen het aan de boer: 'heeft u niet goed zaad gezaaid in de akker? Waar komt al dit onkruid vandaan?' De boer weet best wat er gebeurd is. 'Een vijand heeft dit gedaan', zegt hij. 'Moeten we het onkruid eruit trekken voor u?' vragen de knechten. Maar dat wil de boer niet. 'Nee, dat moeten jullie niet doen. Als jullie het onkruid eruit trekken, trekken jullie misschien de tarweplantjes er ook uit. Laat het onkruid en de tarwe samen opgroeien tot de oogst. In de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om te verbranden. Maar breng de tarwe in mijn schuur.'

Dit is het verhaal dat de Heere Jezus vertelt. Als de mensen weg zijn, komen de discipelen weer bij de Heere Jezus. Zij weten best dat het verhaal een betekenis heeft.

Het is niet zomaar een verhaal, maar een gelijkenis. De discipelen vragen of de Heere Jezus de gelijkenis uit wil leggen. Dat doet de Heere Jezus.

Dit is wat de gelijkenis betekent. De boer die het goede zaad zaait, is de Heere Jezus Zelf. De akker is de wereld waarin wij wonen. *De Heere Jezus is gekomen om de goede boodschap van het Evangelie in deze wereld te brengen. Het zaad wordt gestrooid, opdat velen zullen geloven.*

Op deze aarde zijn mensen die wel in de Heere Jezus geloven. Zij zijn het goede zaad. En er zijn mensen die niet bij de Heere Jezus horen, maar bij satan. Zij zijn het onkruid. De vijand, die het onkruid zaait, is de duivel zelf. Samen groeien ze op in deze wereld. *Wij kunnen niet altijd goed zien wie er echt bij de Heere Jezus hoort en wie niet. Dat kan alleen de Heere Zelf.*

Als de Heere Jezus terugkomt, begint de oogst. De maaiers zijn de engelen. De engelen zullen bij de wederkomst de mensen verzamelen die niet in de Heere Jezus geloven. Zij worden in de hel geworpen, een vreselijke plek waar mensen huilen en tandenknarsen. *Dat is een vreselijke boodschap. Maar het is wel waar. Wie niet in de Heere Jezus wil geloven, zal daarvoor de straf ontvangen. De Heere Jezus laat je nu weten dat je bij Hem vergeving kan ontvangen. Je hoeft niet bij het onkruid te horen!*

## AFSLUITING

De gelovigen zullen door de engelen bij de Heere gebracht worden. Ze zullen stralen als de zon, zoals goudgele korenhalmen stralen in de zon. Voor eeuwig zijn ze gelukkig in het Koninkrijk van hun Vader. De vraag is waar jij bij hoort: bij het onkruid in het vuur of de tarwe in de schuur? Bij de mensen die echt in Hem geloven of de mensen die niet echt in Hem geloven? De Heere Jezus roept je ook nu om in Hem te geloven en je te bekeren. Dan mag je voor altijd bij Hem horen en voor eeuwig gelukkig zijn bij Zijn Vader.

## VERWERKING

Kies uit een van deze mogelijkheden:

- Spreek met de kinderen door over de gelijkenis. Welke reacties roept het bij hen op? Kan in het Koninkrijk van God onkruid ook tarwe worden? En hoe dan?
- Laat de kinderen een tekening maken waarin onkruid en koren kriskras door elkaar groeit. Op de achtergrond kunnen ze een vuur en een schuur tekenen. Laat de kinderen er boven schrijven: onkruid in het vuur, tarwe in de schuur!