

# Roeping van de eerste discipelen

Periodethema: de rondwandeling  
Mattheüs 4: 12-25 en 5: 13-16

## KERNTEKST

'Laat uw licht also schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.' (Matth. 5: 16)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

De Bergrede wordt ook wel de grondwet van het Koninkrijk van God genoemd. Van de inwoners van dat Koninkrijk wordt gevraagd om het licht van God te verspreiden in deze donkere wereld. Door de goede werken van christenen zal hun Vader in de hemel verheerlijkt worden.

## BEGINSITUATIE

Het werk van de Heere Jezus is na Zijn doop in de Jordaan en verzoeking in de woestijn echt begonnen. Hij gaat op zoek naar discipelen. Hij roept ze op om hun licht te laten schijnen in de wereld, opdat de Vader verheerlijkt wordt.

## DOELSTELLINGEN

- Kinderen leren hoe de Heere Jezus mensen inschakelt in Zijn dienst.
- Kinderen leren de namen van de eerste vier discipelen.
- Kinderen leren wat het betekent om het zout van de aarde en een licht in deze wereld te zijn.

## INDELING

- De prediking van de Heere Jezus.
- De roeping van Simon en Andreas.
- De roeping van de zonen van Zebedeüs.
- Zout der aarde.
- Licht der wereld.

## ZINGEN

Psalm 25: 2; 86: 6; 133: 1; 135: 1

Morgenzang: 3

'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht' (OTH 2015: 414, JdH 827, WK 591)

'Maak ons tot een stralend licht' (OTH 2015: 385, JdH 993)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 133: 1 Door het goede te doen voor elkaar wordt de onderlinge liefde zichtbaar. Dit kan alleen écht door de Heilige Geest. De zalf waarmee de hogepriester is gezalfd, verwijst naar deze Heilige Geest.

## MATERIALEN

Een landkaart van Israël kan duidelijk maken waar Galilea zich bevindt, het gebied waar de Heere Jezus Zijn discipelen roept. In de voorbereiding kan ook gebruikt gemaakt worden van de website ABC van het geloof: <http://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/roeping/>

## BORDPLAN

Discipelen van de Heere Jezus: licht in de wereld.

**INTRODUCTIE**

Bespreek met de kinderen waarom de wereld waarin wij wonen donker is. Welke verdrietige en verkeerde dingen gebeuren er? Wie kan licht brengen in de duisternis? Kunnen de kinderen dat ook?

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

'Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen!'

## Vertelling

Wie is het die daar preekt? Johannes de Doper zou je denken. Maar Johannes is gevangengenomen door koning Herodes. Hij kan het niet zijn. Het is de Heere Jezus Zelf. Nadat Hij gehoord heeft dat Johannes gevangen is genomen, is hij van Judea naar Galilea gegaan, van het zuiden van Israël naar het noorden. Daar is Hij gaan wonen in Kapernaüm, een stadje aan de oever van het meer van Galilea. Hij gaat verder waar Johannes gebleven is: mensen oproepen zich te bekeren. Maar vandaag gaat hij nog iets doen: de Heere Jezus gaat op zoek naar discipelen om Hem te volgen. Daar loopt de Heere Jezus nu, op het strand van het meer van Galilea. Op het meer varen vissersschoepjes. Sommige liggen al aan de kant. Vissers doen hun vangst in manden om te verkopen op de markt. Anderen gooien hun netten uit om nog meer vis te vangen. Vissen is van levensbelang voor deze mannen. Hun vrouwen en kinderen kunnen de vis eten. En met het geld dat ze verdienen op de markt, kunnen ze andere dingen voor hun vrouw en kinderen kopen. Als ze geen vis vangen, hebben ze geen geld en geen eten. De Heere Jezus kijkt naar de vissende mannen. Twee kiest hij er uit. Het zijn broers: Simon, die later Petrus heet en Andreas. Ze gooien hun netten uit om ook vandaag weer te eten te hebben. De Heere Jezus loopt naar hen toe: 'volg Mij na en ik zal u vissers van mensen maken.' Vissers van mensen? De Heere Jezus bedoelt: jullie gaan meehelpen om mensen te winnen voor Mijn Koninkrijk. Jullie gaan straks over Mij vertellen, zodat heel veel mensen vergeving van zonden ontvangen en horen bij Mijn Koninkrijk. *Niet alle mensen worden speciaal geroepen door de Heere Jezus om te werken in Zijn Koninkrijk. Misschien jij wel. Je mag aan de Heere vragen of Hij een plek voor jou in Zijn Koninkrijk heeft, bijvoorbeeld als dominee of zending.* De Heere Jezus loopt verder langs de oever. Petrus en Andreas lopen vlak achter hem aan. Even verderop ligt een bootje op het strand. Een oude vader is met zijn zoons bezig om de netten te repareren. Elke keer als het net over de bodem van het meer sleept, gaat het immers stuk. Bij het bootje blijft de Heere Jezus staan. Ook deze mannen heeft hij nodig: de zonen van Zebedeüs.

Het zijn Johannes en Jakobus. Ook zij luisteren meteen naar de Heere Jezus en gaan met Hem mee. Hoe het verder moet met vader Zebedeus? We weten het niet. *Soms is het best moeilijk voor de familie als mensen werken in het Koninkrijk van God. Als je zoon of dochter de zending in gaat en jaren in Afrika woont bijvoorbeeld. Maar als de Heere Jezus je roept, mag je volgen, zoals Johannes en Jakobus hier doen.* Daar gaan ze: de Heere Jezus met Zijn eerste vier discipelen. Weet je de namen nog? Het zijn Simon (Petrus), Andreas, Johannes en Jakobus. De eerste vier vissers van mensen in het Koninkrijk van God heeft de Heere Jezus uitgekozen. Het is vast spannend geweest voor de vissers. Ze hebben hun netten achtergelaten en volgen Jezus. De Heere Jezus gaat preken in alle synagogen, de kerken van de Joden. Hij verkondigt de blijde boodschap: het Koninkrijk van God is gekomen. De mensen brengen de zieken bij de Heere Jezus. Hij geneest ze allemaal. Van alle kanten komen de mensen, zelfs uit Syrië en Judea en van over de Jordaan. Wat zullen de discipelen verwonderd zijn geweest. Zijn zij uitgekozen om in het Koninkrijk van deze Man te werken, deze Jezus Die zieken geneest en de duivel uitdrijft?

Als al die mensen bij de Heere Jezus komen, klimt de Heere Jezus op een berg. De mensen zitten in de vlakte. Zo kunnen ze Hem goed horen. De Heere Jezus gaat preken. De discipelen hebben de preek goed onthouden en later op laten schrijven in de Bijbel. We noemen de preek de Bergrede, omdat de Heere Jezus op een berg preekte. We luisteren een klein stukje mee, want het gaat ook over ons! De Heere Jezus zegt: 'gij zijt het zout der aarde.' Je weet wel waar zout voor gebruikt wordt: om eten een lekkere smaak te geven. Maar als de smaak van het zout af is, kun je het weggoien. Je kan het nergens meer voor gebruiken. Je kan zout nog ergens voor gebruiken: om eten langer te bewaren werd het vroeger ook gezouten. Zout zorgt er voor dat eten niet bederft. De Heere Jezus bedoelt: als je bij Mijn Koninkrijk hoort, dan heb je een taak in deze wereld. Je mag meehelpen om het goede in deze wereld te doen, smaak te geven dus. En je mag meehelpen om slechte dingen tegen te gaan, bederf tegen te gaan dus. *Doe je dat? Help je de Heere Jezus door goede dingen in deze wereld te doen? Dat hoort echt bij het Koninkrijk van God. Doe je het (nog) niet? Pas dan op. Zout waar je niets aan hebt, wordt weggegooid.* De Heere Jezus zegt nog iets: 'gij zijt het licht der wereld.' De Heere Jezus legt uit wat Hij bedoelt. Als je een kaars aansteekt, zet je er geen mand overheen. Dan kun je het licht niet zien en heb je er niets aan. Je zet de kaars in een kaarsenstandaard op tafel. Dan geeft het licht voor iedereen in de kamer. Zo moet een christen zijn.

Hij of zij mag het licht van de Heere Jezus laten zien in deze donkere wereld. *Wat dat betekent? Goede dingen doen, zodat de mensen zullen zeggen: die jongen of dat meisje dient een goede God, die heeft een goede Vader in de hemel.*

#### **AFSLUITING**

De Heere Jezus nodigt je uit om Hem te volgen, om een dienaar te zijn in het Koninkrijk van God. Je wordt misschien geen dominee, discipel of zending zoals (Simon) Petrus, Andreas, Johannes en Jakobus. Maar ook als 'gewone' christen mag je het licht van de Heere Jezus laten schijnen in de wereld. Geloof in Hem, dan helpt Hij jou om de goede dingen te doen. Zo wordt de Naam van God geëerd.

#### **VERWERKING**

Kies uit een van deze mogelijkheden:

- Laat de kinderen de invloed van een enkel lampje ervaren. Maak het zo donker mogelijk in het zondagsschoollokaal. Maak licht met een kaars of (voor de brandveiligheid) een (zak)lamp. Wijs ook op de Heere Jezus als het Licht der wereld!
- Maak met de kinderen een lijst met voorbeelden hoe christenen zout en licht in deze wereld kunnen zijn.
- Neem voorbeelden mee van christenen die een bijzondere roeping hebben: mensen die werken in zending, evangelisatie of hulpverlening in Nederland of het buitenland. Laat de kinderen de plaatjes zien uit de diverse magazines en daarbij bedenken hoe deze christenen licht of zout zijn in deze wereld.

