

# Jakob naar Laban

Periodethema: Jakob  
Genesis 28 en 29: 1-30

## KERNTEKST

'En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb.' (Gen. 28: 15)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

God belooft met Jakob te zijn en hem terug te brengen in dit land. Hij heeft het beloofd en zal het waar maken.

## BEGINSITUATIE

Nu Izak oud en blind geworden is, wil hij zijn oudste zoon de zegen geven vóór hij sterft. Ezau krijgt opdracht op jacht te gaan en het vlees te braden. Dan zal zijn vader hem zegenen. God had beloofd dat Jakob de zegen zou krijgen. Als Rebekka hoort dat Izak zijn zegen aan Ezau wil geven, besluit zij Izak te bedriegen. Rebekka braadt een bokje en het vel doet ze over Jakobs handen. Hij draagt kleren van Ezau en zo gaat hij het gebraden vlees naar Izak brengen. Izak twijfelt, maar zegent Jakob toch. Het bedrog komt uit als Ezau ook met heerlijk vlees bij Izaks bed staat. Ezau haat zijn broer, omdat hij zijn zegen gestolen heeft.

## DOELSTELLINGEN

- De kinderen horen dat God de schepper van het nieuwe leven is.
- Ze zien hoe de Heere ingrijpt in het leven van mensen.
- Leren hoe pijnlijk het is als kinderen niet bij de groep (mogen) horen!

## INDELING

- Jakob in een vreemd land.
- Jakob bij de waterput.
- Ontmoeting met Rachel.
- Ontmoeting met Laban.
- Zeven jaar werken voor Lea.
- Het huwelijk.
- Werken... ook voor Rachel.
- Lea krijgt zonen.
- Rachel blijft zonder kinderen.

## OPMERKING

In deze geschiedenis moeten we keuzes maken. Daarom start het verhaal bij de put.

## ZINGEN

Psalm 95: 4; 121: 2; 146: 3

'Een ladder naar de sterren' (WKK 530)

'Op bergen en in dalen' (WKK 459)

## UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 121: 2 Bij Bethel ontmoet Jakob de Heere als zijn Wachter. Als je *wankelt*, dreigt te vallen, *behoedt*, beschermt Hij je. Deze Wachter *sluimert*, slaapt nooit. Geen kwaad zal je *genaken*, tot je komen. Zo wil de God van Jakob uit genade ook jouw Bewaker en Wachter zijn.

## MATERIAAL

Maak met de kinderen een stamboom van de familie. Mooie link om dan vanuit Juda bij de Heere Jezus te komen. Matthéüs 2: 2.

## BORDPLAN

Bedrieger bedrogen!

**INTRODUCTIE**

Rebekka hoort dat Izak zijn zegen aan Ezau wil geven. Zij besluit Izak haar man te bedriegen. Rebekka braadt twee geitenbokjes en het vel doet ze over Jakobs handen. Jakob draagt kleren van Ezau en zo gaat hij het gebraden vlees naar zijn vader Izak brengen. Izak twijfelt, maar zegent Jakob toch. Het bedrog van Jakob komt uit als Ezau ook met heerlijk vlees bij Izaks bed staat. Ezau haat zijn broer. Jakob moet op de vlucht. Een lange reis. Zal God Jakob nu helpen en beschermen? Luister goed!

**BRUGZIN OF BEGINZIN**

Eindelijk is Jakob in het land Haran aangekomen. Het is een lange reis geweest. Meer dan duizend kilometer. Wonderlijk genoeg heeft de Heere hem tijdens de reis nog opgezocht. Jakob had het echt niet verdiend, maar in Bethel heeft de Heere hem nieuwe krachten gegeven. God bemoedigde hem.

## Vertelling

Nu is hij bijna op de plaats van bestemming. Jakob is weggevlucht van zijn huis, van zijn vader en moeder... Daar staat hij in de eenzaamheid. In een vreemd land. Niets meer. Alleen. Vreemdeling. Hij kijkt naar de mensen bij de put. Een waterput waar de mannen water uithalen. Water voor de kudde. Een put waar zoveel schapen uit moeten drinken. De schapen liggen te wachten. Drie kudde schapen met hun herders. Als alle schapen bij elkaar zijn, wordt de grote steen van de put afgehaald en kunnen de herders de schapen te drinken geven. Als alle schapen gedronken hebben, wordt de steen weer op de put gelegd.

Als Jakob dat allemaal zo heeft bekeken, gaat hij naar de mannen toe, begroet hen vriendelijk en vraagt: 'waar komen jullie vandaan?' De herders vertellen dat ze uit Haran komen en dat ze hier hun schapen altijd laten drinken. 'Haran', zegt Jakob, 'kennen jullie Laban, de zoon van Nahor ook?' Die kennen ze wel. Ze knikken instemmend. Jakob vraagt of het met Laban goed gaat. 'Zeker', zeggen de mannen, 'het gaat goed met hem. Rachel zijn dochter komt zo ook naar de put om haar schapen te drinken te geven.' Jakob is blij als hij dat hoort. Het gaat goed met zijn oom en Rachel zijn dochter komt er zo aan. Het is warm zo midden op de dag. Eigenlijk is het geen tijd om de schapen nu te verzamelen en drinken te geven. De mannen zijn het gewend. Iedere dag komen ze samen en als ze er dan allemaal zijn, dan wordt de steen weggehaald en kunnen de schapen drinken. Het is goed zo... Als Jakob nog met hen spreekt, komt Rachel met de schapen aanlopen. De schapen van haar vader. Rachel is een herderin.

Jakob ziet haar, Rachel de dochter van Laban, de broer van zijn moeder. Familie. Neef en nicht ontmoeten elkaar. Jakob vindt het geweldig. Hij gaat naar de put toe, haalt de steen eraf en Rachel kan haar schapen te drinken geven. Wie is die vreemdeling? Jakob gaat naar Rachel toe en vertelt haar wie hij is. Hij geeft haar een kus. Hij huilt. Het is het einde van zijn vlucht. Hij is blij dat hij zijn familie gevonden heeft, maar verdrietig over wie hij achter moest laten en ook waarom hij weg moest. Jakob vertelt dat hij een zoon van Rebekka is en dat haar vader en zijn moeder broer en zus zijn. Als Rachel dat heeft gehoord, gaat ze snel naar haar vader. Ze vertelt hem wat haar is overkomen. Daar bij de put staat Jakob. Hij is een zoon van Rebekka, uw zus. Als Laban dat hoort, gaat hij in de richting van de put Jakob tegemoet. Hij omhelst hem, kust hem en neemt hem mee naar zijn huis. Jakob heeft Laban veel te vertellen. Familieverhalen. Omdat Jakob zijn bloedeigen neef is, vraagt Laban of hij langer wil blijven. 'Een maand? Je bent tenslotte familie van me.' De afspraak is gauw gemaakt. Jakob blijft. Hij vindt het maar wat fijn dat hij een veilig onderdak heeft gevonden. Voor het werken op het land en bij het huis van Laban, wil Laban Jakob betalen. 'Het hoeft niet voor niets', zegt hij, 'vraag maar wat loon. Iemand die werkt krijgt loon.' Jakob denkt na. Hij heeft als vluchteling natuurlijk niet zoveel te eisen. Dat weet Laban ook. Misschien... Jakob denkt. Misschien... Laban heeft twee dochters. De oudste is Lea en de jongste heet Rachel. Lea heeft bijzondere ogen. Teder. Lea is niet zo knap. Rachel is een mooi meisje, schoon en knap. Jakob houdt van haar. Hij zegt tegen zijn oom dat hij zeven jaar wil werken om Rachel. Rachel is de beloning voor het werk. 'Prima', zegt Laban. 'Het is de prijs die je voor haar betaalt. Het is beter dat ik haar aan jou geef dan aan een andere man. Akkoord, je blijft bij mij werken en na zeven jaar krijg je Rachel.' Jakob houdt van Rachel en de zeven jaren gaan snel voorbij. Het lijken dagen. Eindelijk is het zover en Jakob vraagt of hij met Rachel mag trouwen. Laban maakt alles klaar. Hij nodigt veel gasten van het dorp uit en zorgt voor een lekkere maaltijd. Het is feest. Een bruiloftsfeest. 's Avonds gaat Laban naar Lea en hij brengt haar - zo doet de vader van de bruid dat - met een sluier over haar gezicht naar Jakob. 'Je vrouw, Jakob.' Hij geeft ook Zilpa, zijn dienstmeisje, aan Lea zijn dochter. Die moet straks goed op het huis passen en ervoor zorgen dat alles netjes blijft. Vergist Laban zich niet? Brengt hij Lea naar Jakob? Hij moet toch Rachel bij hem brengen? Zo gaat het fout. Als Jakob de volgende morgen wakker wordt, ziet hij niet Rachel maar Lea. Een hele ontdekking... Zijn oom heeft hem bedrogen. Hij heeft hem Lea gegeven in plaats van Rachel. Hij wil hem bij zich houden. Hij heeft Jakob bedrogen om nog langer van hem te kunnen profiteren. Jakob is bedrogen.

Lea heeft eraan meegewerkt. Als Jakob dat merkt, zal hij wel aan vroeger hebben gedacht. Heeft hij zelf ook niet... Jakob, bedrieger... Hij weet het. Maar waarom heeft Laban hem Lea gegeven? 'Waarom hebt u dat gedaan?' 'Och', zegt Laban, 'het is onze gewoonte om eerst de oudste dochter te geven. De oudste trouwt eerst en dan de jongste. Als je nog zeven jaar bij mij blijft werken, zal ik je ook Rachel geven.' Jakob begrijpt het, maar het is niet eerlijk. Goed, hij blijft ook nog zeven jaar voor Rachel. Dat heeft hij er wel voor over. Jakob houdt van Rachel. Hij houdt meer van haar dan van Lea. Als de bruiloftsweek is afgelopen, geeft Laban ook Rachel als vrouw aan Jakob. En ook Rachel krijgt een dienstmeisje mee, Bilha. Nu heeft Jakob twee vrouwen. Zo heeft de Heere het niet bedoeld. Eén man en één vrouw... Geen twee. Dat kan niet, dat mag niet en dat gaat niet. Lea en Rachel. Jakob die meer van Rachel houdt.... Dat betekent jaloezie. Lea wordt achtergesteld, veracht. Ze komt op de tweede plaats. Het is erg als we zo behandeld worden. Of als we iemand zo behandelen. Lea telt niet mee. Als de Heere dat ziet, neemt hij Zijn maatregelen. Hij grijpt in. Lea krijgt een kindje en Rachel niet. Het is altijd verdrietig als vrouwen geen kindje krijgen. Misschien ken je wel iemand die geen kinderen heeft en ook geen kinderen krijgt. Kinderloos. Een man en een vrouw blijven samen. Wel fijn dat ze getrouwd zijn, maar er komen geen kinderen. Bij Rachel ook niet... Lea wel. Zij krijgt een jongetje. Een eerstgeboren zoon. Ruben noemt ze hem. Dat betekent dat de Heere haar verdrukking, haar moeite heeft gezien en dat Hij voor Lea zorgt. Nu zal Jakob immers Lea wel liefhebben, nu ze samen een kindje van de Heere hebben gekregen.

Is dat zo? Voor de tweede keer raakt Lea in verwachting. Voor de tweede keer krijgt ze van de Heere een kindje. Ze is er blij mee. De Heere heeft gehoord hoe ze werd geminacht. Rachel, haar zus, en Jakob hebben haar links laten liggen en gaven niet om haar, maar nu is er opnieuw een jongetje. Een wonder van God. Simeon noemt ze hem. Hij is een verhoring. Zo is het nog, vader en moeder bidden om een kindje en als de Heere het geeft, danken ze Hem.

Zelfs een derde jongetje wordt geboren, Levi. Nu zal Jakob toch wel heel veel om haar geven. *Zeker nu er drie jongetjes rondlopen. Het is voor een vader en moeder een blijde dag als er een kindje geboren wordt en moeder wordt gespaard. De Heere wordt ervoor gedankt. Hij is de Schepper van het nieuwe leven. Levi is een baby waar vader en moeder trots op zijn. Zo zijn vaders en moeders... blij, trots.*

### AFSLUITING

En Rachel? Zij blijft zonder kinderen. Ze wordt geen moeder die haar eigen kind bij zich kan nemen en kan knuffelen. Jakob weet het... Het doet Rachel verdriet. Zeker als er bij Lea nog een vierde jongetje wordt geboren. Waarom Lea wel en zij niet? Lea is blij. Ze looft de Heere. Hij moet worden geprezen, geloofd en gedankt. Opnieuw heb ik een kindje van de Heere gekregen. Juda is zijn naam. Het is een wonder in haar ogen. Onbegrijpelijk. Weet je, uit deze Juda zal straks de Heere Jezus geboren worden. Is dat geen wonder? God blijft zorgen voor Zijn volk en ook voor Jakob!

### VERWERKING

- Kringgesprek: De leugen van Laban zal Jakob aan het denken hebben gezet. Waarom?
- Kinderloosheid. Geen kinderen kunnen krijgen. Misschien kunnen we daar nog even over nadenken. Wellicht dat er gesproken wordt over adoptie door kinderloze echtparen. Het spreken in onze tijd over het nemen van kinderen. (Let hierbij goed op de groepssituatie, adoptie- of pleegkinderen.)
- Klasgenootjes mogen niet meedoen met de groep, staan alleen! Komt dat voor?
- Welke kinderen ontvingen Jakob en Lea? (Wie weet ze volgende week nog in de goede volgorde?)
- Laat de kinderen (in twee groepen) vragen maken die ze aan elkaar kunnen stellen. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van Jakob tot nu toe.
- Zing psalm 146: 3 (of laat de kinderen een psalm noemen).
- Bespreek dat eruit deze geschiedenis al lijnen zijn vanuit Juda naar de Heere Jezus (zie stamboom op de website).

