

De schepping

Periodethema: Schepping en zondvloed
Genesis 1, 2: 4-7 en 18-25

KERNTekST

'Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heir.' (Gen. 2: 1)

UITLEG VAN DE KERNTekST

Het scheppingswerk is klaar. God maakt en onderhoudt Zijn schepselen in de hemel, in de lucht en op de aarde.

BEGINSITUATIE

Vandaag openen we de Bijbel helemaal aan het begin om te luisteren naar het wonder van de schepping.

DOELSTELLINGEN

- Vandaag horen de kinderen hoe de Heere God het woord neemt en scheidt. Benadruk het grote wonder van scheppen: iets maken uit niets. Dat kan alleen God!
- We zien de almacht en wijsheid van God. Daar kan geen moderne wetenschap tegenop. Laten we het niet beter willen weten dan God. Het geloof belijdt dat de Heere de Schepper is van hemel en aarde.
- Als kroon op de schepping is de mens geschapen. God zegent de mens. Daar mogen we verwonderd over zijn.
- God rust van Zijn werk en geeft aan de mensen ook een rustdag. Dat mag dankbaarheid geven!

INDELING

- God scheidt hemel en aarde.
- Aan de hand van het gedichtje gaan we met elkaar de scheppingsdagen langs.
- De schepping is zeer goed.
- God rust op de zevende dag.

ZINGEN

Psalm 19: 1; 104: 17

'God Die alles maakte' (OTH 495)

'In het begin lag de aarde verloren' (OTH 450)

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 19:1a Heel de schepping getuigt van Gods goedheid en heerlijkheid. Het zwerk is het uitspannel, de hemel/wolken. Gods beleid is Zijn regering. Gods macht is onbegrensd, overal aanwezig. Dag en nacht weten Gods eer en macht af te maken, af te schilderen. Je ziet het voor je!

BORDPLAN

De eerste dag sprak God de Schepper: Er zij licht
De tweede dag heeft Hij de dampkring ingericht
De derde dag deed Hij gras, kruid en bomen
De vierde dag de hemellichten komen.
De vijfde dag zijn vis en vogel voortgebracht
De zesde dag het vee en het menselijk geslacht
Op de zevende dag rustte God van alles wat Hij scheppend had volbracht.

INTRODUCTIE

Stel je voor dat je een vogelhuisje wil gaan maken, omdat het winter wordt. Wat heb je daarvoor nodig? Hout, spijkers, een hamer, een zaag... Je hebt altijd iets nodig als je iets wilt maken. Als je schrijft, heb je pen en papier nodig. Een schilder heeft verf nodig etc. Bij de Heere is dat anders. Hij kan zonder materiaal iets heel moois maken. Hij hoeft alleen iets te zeggen en het is klaar.

BRUGZIN OF BEGINZIN

Weet je hoe de Bijbel begint? Met deze woorden: In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De Heere God neemt het woord. Dan moeten wij luisteren!

Vertelling

In den beginne... Er was dus helemaal niets. Alleen God was er. Hij zegt dat de aarde en de hemel er moeten komen. Hoe gebeurt dat? Dat staat niet in de Bijbel. Maar de hemel en aarde zijn door God gemaakt. Als het verhaal over de schepping niet in de Bijbel stond, wisten we het niet. Nu weten we het, al kunnen we het niet begrijpen. Ziet de aarde er nu zo uit zoals wij zien? Nee. Dat kon de Heere wel doen, maar Hij deed het anders. Hij maakte elke keer een klein stukje. Hij maakte de aarde steeds mooier. De aarde is woest, leeg, zonder vorm en donker. De aarde staat helemaal onder water. Zelfs de hoogste toppen van de bergen. Er leeft niets, er groeit niets.

DE EERSTE DAG SPRAK GOD**DE SCHEPPER: ER ZIJ LICHT**

God spreekt. 'Er moet licht komen.' Gelijk wordt het licht. Als God spreekt, is het er. Hij hoeft niet een tijd te wachten. Bij jou duurt het even voordat het vogelhuisje klaar is. God zegt: 'Ik wil' en het is er direct. Het wordt licht. Er komt nu een scheiding tussen licht en donker (duisternis). Licht en donker kan het niet allebei tegelijk zijn. Als het donker is in de kamer, doe je het licht aan. De Heere geeft het licht een naam: dag. Het donker noemt Hij 'nacht'. Zonder licht is er geen leven mogelijk. Dat weet God en daarom scheidt Hij op de eerste schepingsdag het licht.

DE TWEDE DAG HEEFT HIJ**DE DAMPKRING INGERICHT**

Dan wordt het avond. Bij de Joden begint de nieuwe dag 's avonds als de zon onder is (bij ons begint de dag als het donker is ('s nachts) en eindigt als het weer donker is). Dan is het de tweede dag. Weer spreekt God: 'Er moet een scheiding komen tussen de wateren boven en tussen de wateren beneden.' Direct gebeurt het. Wat?

Er komt een scheiding tussen het water op de aarde en het water in de lucht. In de lucht zie je wolken. Wolken bestaan uit water. Soms is de luchtvochtigheid zo hoog dat het gaat regenen. Dan komt er water uit de wolken. Dat is anders dan water in de zee, rivier of sloot. Deze scheiding maakt God. Hij maakt de lucht, de dampkring, het heelal of het uitspannel. Denk maar aan de lucht die je nu voelt. Je kunt ademen. Onder water kun je niet leven. De tweede dag is voorbij. De nacht komt. Op de derde dag gaat Hij verder met Zijn werk.

DE DERDE DAG DEED HIJ**GRAS, KRUID EN BOMEN**

De aarde is helemaal bedekt met water. 'Ik wil dat het water op bepaalde plaatsen bij elkaar komt. Op andere plaatsen moet er geen water zijn, daar moet het droog zijn.' Het gebeurt. Hoe? Door Zijn Woord. Het water wordt bij elkaar verzameld. Er ontstaan beken, sloten, rivieren, meren, zeeën en oceanen. Het droge land noemt God 'aarde'. Dat is de grond waar wij op leven, waar van alles kan groeien. Wat zorgt God nu al voor mensen, terwijl Hij ze nog niet geschapen heeft! Er staat in de Bijbel: 'En God zag dat het goed was.' Als jij iets maakt, kan het mislukken. Je kunt twijfelen of je het goede antwoord geeft als je een repetitie maakt. Bij de Heere is het goed, precies zoals Hij wil.

God gaat verder. Hij gaat leven scheppen (iets maken uit niets) op aarde. Er komen grasscheutjes, kruiden, bomen, bloemen. Wat wordt het mooi! Gras, rozen, tulpen, boterbloemen. Overal zie je kleuren. Allerlei bomen staan op de droge grond: pruimenbomen, kastanjabomen, eiken. Aan de bomen hangen vruchten waar pitjes in zitten, zodat er later ook weer nieuwe vruchten kunnen groeien. De Heere maakt niet alleen een plaats voor de mensen waar ze kunnen leven, Hij zorgt op de derde dag ook al voor voedsel, zodat mensen kunnen blijven leven. Misschien heb je een tuintje waar aardappels in gepoot zijn. Wij kunnen ze niet laten groeien. We kunnen ze niet maken. Leven kunnen wij niet maken, dat kan God alleen. Aan het einde van de dag ziet God alles wat Hij gemaakt heeft. Hij zegt het: 'Het is goed.'

DE VIERDE DAG DE HEMELLICHTEN KOMEN

Het wordt weer licht, een nieuwe dag. God spreekt. 'Er moeten lichten komen voor de dag en de nacht.' God maakt de zon (het grote licht) voor de dag en de maan (het kleine licht) en de sterren voor de nacht. God maakt nu de tijd. Eerst bestond er geen tijd. Nu zijn er dagen, weken, maanden, jaren. Wij kennen uren, minuten, seconden. God heeft dat gegeven. Wij denken alleen maar in 'tijd'. We begrijpen niet wat 'eeuwigheid' is. Wij begrijpen God, Zijn schepping niet. Dat hoeft ook niet. Je mag geloven: de Heere heeft alles gemaakt. Hij weet wat goed is.

God geeft de tijd. In Openbaring staat dat er eens 'geen tijd meer zal zijn'. Dan maakt God een einde aan de tijd. Opnieuw zegt God: 'Het is goed.' Het werk is nog niet klaar. De vijfde dag breekt aan.

DE VIJFDE DAG ZIJN VIS EN VOGEL VOORTGEBRACHT

Het is nog heel stil op de aarde. God spreekt. 'Ik wil dat er in het water op de aarde levende zielen, dieren, komen.' Wat leeft er diep onder water? Er zwemmen grote vissen en dolfinen in de oceaan, maar ook paling. In de rivieren en meren is zalm, snoek, het voorntje. De Heere gaf op de derde dag al leven: planten en bomen. Nu komt er ander leven: dieren die zich kunnen bewegen en verplaatsen. Het werk van God voor die dag is nog niet klaar. Er moeten ook dieren in de lucht komen. Door Zijn Woord schept Hij vogels: de mus, het koolmeesje, de kanarie. Maar ook de papegaai, de struisvogel. Ze hebben allerlei kleuren. Niemand kan zoiets. De Heere God zegt het weer: 'Het is goed.' God zegent de vissen en vogels. Al die dieren zijn afhankelijk van God. Zonder Hem kunnen ze niet leven. Ze hebben de zegen van de Heere nodig. De Heere wil dat er steeds meer dieren komen in het water en vogels in de lucht. Ze moeten zich vermenigvuldigen. Zelfs de dieren krijgen een opdracht van God en moeten gehoorzamen. Dan is de vijfde dag voorbij.

DE ZESDE DAG HET VEE EN HET MENSELIJK GESLACHT

God spreekt. 'Er moeten dieren op de aarde komen.' De leeuw, het paard, de koe, een slak, een hond... Zoveel verschillende dieren, God heeft ze geschapen. Wat mooi! De vogels zingen tot eer van hun Schepper, de bijen zoemen... Was wat het heerlijk!

Nu gaat God het allermooiste maken. 'Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld en Onze gelijkenis.' God gaat iets heel nieuws scheppen: de mens. De mens lijkt op Zijn Schepper. Hij is anders dan de dieren: de mens kan denken, voelen, beslissingen nemen, praten.

God neemt stof van de aarde en maakt een mens. Wij kunnen van stof niets maken, wel van klei. God maakt van het losse stof een mens. Heel kunstig, heel mooi, maar hij leeft nog niet... Dan blaast God in de neusgaten van de mens en hij leeft! De mens heeft een ziel. Hij is van God afhankelijk. Want als God de adem wegneemt, sterft een mens. De Heere God maakt de mens naar Zijn beeld. Dat betekent dat de mens op God lijkt. De Heere schept de mens zonder zonde. Op dat moment weet de mens niet wat boosheid en verkeerde dingen zijn. De mens kent God.

Hij kan de Heere dienen, loven en prijzen. Dat is het doel van God. *Ook voor jouw leven. Hij wil dat wij Hem dienen, kennen, liefhebben, prijzen en danken.*

Wat was de mens mooi! Er was geen duisternis in hem, geen zonde, maar liefde. De wet van God was in zijn hart. Hij deed niets verkeerd. God was bij hem. Ook de mens krijgt een opdracht: hij moet de aarde bebouwen en bewaren. De mens is geen baas van de schepping, dat is God. Maar de mens moet voor heel de schepping zorgen. *Jij ook! Dat betekent dat je goed zorgt voor de natuur. Dat je geen dieren plaagt en doodt, niet expres bloemen vernielt.* De aarde is voor de mens en alle mensen die nog komen zullen. De zonneschijn, de dieren, de vissen, de vogels, de vruchten van de bomen, de planten: ze zijn allemaal geschapen voor de mens. De Heere zegt ook iets over het eten. De dieren mogen alle planten eten, de mensen het 'zaadzaaiende kruid en zaadzaaiende bomen'. Koren, groenten en vruchten van de bomen. Daar heeft de mens genoeg aan.

Adam, de eerste mens, krijgt een opdracht. Alle dieren komen langs Adam en hij moet ze een naam geven. De dieren erkennen hem als hun meester. Zonder dat ze daarvoor getraind moeten worden! Adem ontdekt dat alle dieren samen zijn: mannetje en vrouwtje. Maar er is niemand die op Adam lijkt, hij is alleen. Niemand kan hem helpen. Dat weet de Heere. Hij gaat zorgen dat Adam een vrouw krijgt. Hij laat Adam diep slapen. Dan neemt God, zonder dat het Adam pijn doet, een rib uit zijn lichaam. De open plek sluit de Heere met vlees. Van die rib bouwt de Heere een vrouw voor Adam. Hij doet iets wat geen mens kan. Hij maakt de vrouw niet uit stof, maar uit een deel van Adam. Zo laat God zien dat man en vrouw bij elkaar horen. Dat is nog zo. Een jongen en meisje verlaten hun eigen vader en moeder en vormen een nieuw gezin. Als God het geeft, worden er weer kinderen geboren. Zo wil God het! Adam is heel blij en noemt zijn vrouw Manninne. Dat betekent: 'van de man genomen'.

OP DE ZEVENDE DAG RUSTTE GOD VAN ALLES WAT HIJ SCHEPPEND HAD VOLBRACHT

De zesde dag is voorbij. Dan komt de zevende dag. God is klaar met Zijn scheppingswerk, Hij gaat rusten, stoppen met scheppen. Alles is klaar. Wat ziet God? Alles wat Hij gemaakt heeft, is zeer goed. God heeft deze rustdag gegeven zodat we erover nadenken dat alles geschapen is tot Zijn eer. We mogen rusten, iedere zondag. De zondag is een dag die afgezonderd is voor de Heere. Deze dag lijkt op de eeuwige rust die er in de hemel zal zijn.

AFSLUITING

Wat was het goed op de aarde. Er was geen pijn, ziekte en verdriet. De grootste vreugde was dat

Adam en zijn vrouw rechtstreeks omgang met hun Schepper hadden, altijd...

VERWERKING

- Leer met elkaar het gedichtje.
 - Schrijf het werk van God op de scheppingsdagen op losse stroken papier en laat de kinderen dit in de goede volgorde leggen.
 - Praat met elkaar over de rustdag als geschenk van God. Waarom is het fijn om op zondag naar de kerk te gaan? Zien de kinderen Gods trouwe zorg dat ze ook op de zondagsschool het Woord van God mogen horen? Wat doen ze na de zondag met het Woord van God?
- Denkvraag: op welke dag is het rustdag in dit gedeelte? Welke dag is onze rustdag? Hoe kan dat?
 - Creatief: zorg voor zeven schilderdoeken, formaat naar keuze en verf. Verdeel de kinderen in zeven groepjes en laat ieder een scheppingsdag en de rustdag schilderen. Laat de kinderen eerst brainstormen over de inhoud van de 'scheppingsdag'.