

Moordplannen tegen Paulus

Thema: Paulus en zijn eerste zendingsreis
Handelingen 9:19b-30

KERNTEKST

En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is (Handelingen 9:20)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Saulus is na zijn bekering door de Heere Jezus verkoren om Zijn Naam te verkondigen onder de heidenen, de koningen en de Israëlieten. Gelijk begint hij dan ook in Damascus in de synagogen te preken dat Jezus de Zoon van God is. Dat wil zeggen: de door God gezonden Zaligmaker. Hebben wij ook niet deze roeping?

BEGINSITUATIE

Er is veel gebeurd in het leven van Saulus. Hij wilde de gelovige Joden in het buitenland vervolgen. Vlak bij Damascus omstraalt hem een hemels licht. Saulus hoort een stem uit de hemel klinken: 'Saul, Saul! Wat vervolgt u Mij?' Bevend vraagt hij Wie het is, Die tot hem spreekt. Het is Jezus, Die hij haat. Volkomen overwonnen vraagt Saulus nederig wat hij moet doen. Hij kan niets meer zien. Saulus is verslagen en kan alleen maar bidden. Vervolgens komt Ananías hem vertellen Wie Jezus is. Saulus gelooft dat Jezus de Messias is en wordt gedoopt. Ananías zegt hem dat Jezus Saulus als Zijn apostel heeft aangesteld.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen leren over de roeping en prediking van Saulus.
- Ze horen van de verwarring over het optreden van Saulus en de haat tegen hem.
- Ze weten van Gods bescherming.

INDELING

Saulus blijft enkele dagen bij de Joodse volgelingen van Jezus in Damascus. In de synagogen vertelt hij

dat Jezus de Messias is. De Joden begrijpen het niet. De Joden daar besluiten hem te doden. Saulus houdt zich schuil en kan de stad niet uit. Zijn broeders laten hem 's nachts ontsnappen over de muur. Hij gaat naar Jeruzalem, maar de mensen wantrouwen hem. Barnabas gelooft Saulus en brengt hem in contact met Petrus en Jakobus. Saulus spreekt ook met de Grieks sprekende Joden over Jezus. Als deze hem willen doden, is het beter dat hij vlucht. Als Saulus bidt in de tempel, verschijnt de Heere Jezus hem en zegt dat hij Jeruzalem met spoed moet verlaten.

OPMERKINGEN

In deze vertelling komt tot twee keer toe de haat naar boven tegen Saulus en tegen de volgelingen van Jezus. Er kan een link gemaakt worden naar christenvervolging.

Laat de trouwe zorg van God over allen die Hem vrezen de boventoon voeren. Er loopt God niets uit de hand.

ZINGEN

Psalm 20:5; 81:13; 89:11, 12

ZB - Roept uit aan alle stranden / Heere Jezus om Uw woord

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 20 is een koningspsalm. De koning, David, moet een veldslag leveren. Hij is eerst naar de tempel gegaan om te bidden dat de Heere de overwinning zal geven. Hij smeekt dat de Heere hem zal helpen, bewaren en verschonen, dat is sparen in de strijd. 'Heere, hoor ons, als we in onze ellenden U voor Uw troon aanbidden'. Christus, de grote Koning heeft al Zijn vijanden verslagen.

MATERIALEN

Landkaart met daarop Damascus, Jeruzalem, Cesaréa en Tarsen.

BORDPLAN

In plaats van een landkaart, zou u ook zelf op het bord de ligging van de verschillende plaatsen kunnen schetsen. Bedenk dat de loopafstand van Damascus naar Jeruzalem ca. 3 dagen is.

INTRODUCTIE

Stel je voor: een jongen uit de klas praat altijd lelijk tegen jou en over jou. Je bent bang voor hem. Op een dag praat de jongen heel vriendelijk tegen je. Hij wil je vriend zijn en met je praten. Vertrouw je hem gelijk? Hoe kun je zien aan de jongen of hij het echt meent?

BRUGZIN

Saulus kijkt eens naar de mensen om hem heen. Wat een verschil met een paar dagen geleden. Toen wilde hij deze mensen doden omdat ze in de Heere Jezus geloofden. En nu zijn het zijn vrienden.

Vertelschets

Ga je mee? Dan gaan we naar de Synagoge in Damascus. Daar in de synagoge horen we Saulus preken. Saulus, die schriftgeleerde uit Jeruzalem, die naar Damascus is gekomen om de volgelingen van die Jezus uit Nazareth te vangen. Maar, hoor ik dat goed? Ja, ik hoor het goed.

Saulus vertelt dat Jezus de Messias, de Christus is! Hij is er helemaal vol van. 'Jezus, Christus, is de Zoon van God', Saulus vertelt het niet alleen in de synagoge, maar aan iedereen die hij tegenkomt. De mensen zijn verbaasd, maar Saulus preekt gewoon door. Hij is een schriftgeleerde, hij weet heel veel van de Bijbel, uit het Oude Testament en die kennis gebruikt hij om te laten zien dat wat de profeten lang geleden hebben gezegd (dat de Messias, de Christus zou komen), met de komst van de Heere Jezus is vervuld. De profetieën zijn uitgekomen. *Saulus is vol van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest weet hij precies wat hij moet zeggen. Maar zijn enorme Bijbelkennis helpt hem daar ook bij. Zie je hoe belangrijk het is om de Bijbel te kennen, teksten uit je hoofd te leren?*

Wat een verschil hè, met de vertelling van de vorige keer? Toen hebben we gehoord hoe Saulus vol haat en nijd naar Damascus ging om die volgelingen van Jezus te vangen, te doden. Maar nu is hij zelf een volgeling van Jezus. Nu verkondigt hij Hem als de Redder van de wereld. Iedereen die in Jezus gelooft, wordt zalig! Wat een heerlijke, blijde boodschap. Dat is Evangelie!

Toch is niet iedereen even blij met de preken van Saulus. Verschillende Joodse mensen in Damascus hebben Saulus een poosje gehoord. In het begin hebben ze zich echt verwonderd: 'Is dit diezelfde man die in Jeruzalem die volgelingen van Jezus gevangen heeft? En die daarom naar Damascus is gekomen, zodat hij die volgelingen hier ook zou vangen en naar de overpriesters zou brengen?'

Er komt steeds meer haat in hun hart tegen Saulus. 'Hoe durft die man zo te spreken?'

'Die man, die Saulus, mag niet blijven leven. Hij moet dood!' zegt iemand. En zo wordt in een vergadering besloten dat Saulus gedood zal worden. En er worden plannen gemaakt hoe ze hem het beste kunnen vermoorden.

Maar hun gemene plan komt Saulus toch te weten. Wat denk je? Zou Saulus bang zijn? Zou hij verwacht hebben dat er gemene plannen tegen hem gemaakt zouden worden?

Zullen we daar, straks, na de vertelling eens over doorpraten?

Wat nu? Er zijn mensen die moordplannen hebben tegen Saulus. Hij moet zo snel mogelijk de stad Damascus verlaten. Hij moet in veiligheid gebracht worden.

Daar hadden de vijanden van Saulus natuurlijk rekening mee gehouden, want die volgeling van Jezus, die eerst aan hun kant stond, mag de stad niet verlaten. Daarom bewaken ze alle poorten van de stad. Dag en nacht! Er komt niemand ongezien de stad in en zeker niet uit. Saulus kan niet aan hen ontsnappen. Zodra hij de stad wil verlaten, zullen ze hem meteen gevangennemen.

Er zijn discipelen die bij Saulus komen. 'Saulus, de poorten van de stad worden dag en nacht bewaakt. Door de poorten kun je de stad echt niet verlaten. Maar we hebben een plan gemaakt. We helpen je 's nachts over de muur van de stad eruit te komen.' En zo gebeurt het.

Een groepje mannen loopt 's nachts door de donkere straten van Damascus. Zachtjes, ze mogen geen geluid maken. Als ze bij de stadsmuur komen, neemt één van hen een grote mand. Met elkaar knopen ze touwen aan die mand. Als ze klaar zijn,

moet Saulus in de mand gaan zitten en laten ze hem, in die mand, over de muur naar beneden zakken.

Geen mens heeft het gezien, maar Saulus is ontsnapt aan de gemene moordplannen tegen hem.

Wat een goed idee, hè, om Saulus zo te laten ontsnappen? Ik moest ook denken aan andere mannen die op zo'n soort manier een stad zijn ontvlucht. Weet je welke mannen ik bedoel? (Laat de kinderen gerust reageren)

Juist, de verspieders die door Rachab werden geholpen om de stad Jericho uit te komen. En denk ook aan David, die door Michal (zijn vrouw, de dochter van Saul) geholpen werd door een raam hun huis te ontsnappen, toen Saul hem wilde doden en zijn huis liet bewaken.

Begrijp je dat het de Heere is die Saulus bewaart? Dat het ook de Heere is, Die de verspieders en David heeft bewaard? Stel je vertrouwen toch op de Heere. Hij kan je bewaren en redden. En Hij doet het ook!

Na zijn ontsnapping uit Damascus gaat Saulus op weg naar Jeruzalem. Hij verlangt er naar om andere discipelen van Jezus te ontmoeten. Nee, niet meer om ze te vangen, maar juist om samen met hen de Heere Jezus te loven en te prijzen. Hem te danken en te aanbidden.

Maar dat valt tegen in Jeruzalem. In plaats van dat ze Saulus met open armen en vreugde ontvangen, en hem toeroepen: 'Saulus, broeder, welkom! Wat zijn we blij dat jij de Heere Jezus ook hebt leren kennen', verstoppen ze zich voor hem.

De discipelen in Jeruzalem vertrouwen het eigenlijk niet. Saulus, die eerst zo fanatiek iedereen die in Jezus gelooft, heeft vervolgd, is hij nu zelf een volgeling van Jezus geworden? Er heerst angst onder de volgelingen van Jezus in Jeruzalem. De deuren blijven gesloten voor Saulus.

Weet je nog dat Ananias in Damascus eerst ook huiverig was om naar Saulus te gaan, maar dat hij van God de opdracht kreeg om Saulus op te zoeken? Die God is dezelfde. Hij heeft werk voor Saulus te doen. Saulus moet de wereld in om te vertellen dat Jezus de Christus is. De Zoon van God, Die in de wereld is gekomen om zondaren te redden.

Toch gaat er een deur open in Jeruzalem. Bárnabas ontfermt zich over Saulus.

Wie is dat eigenlijk, Bárnabas? Zijn naam heeft een heel mooie betekenis. Het betekent: "Zoon van de vertroosting". Dat komt van de Hebreeuwse woorden 'bar', wat 'zoon' betekent (denk bijvoorbeeld ook aan Bártimeüs) en van het woord 'neboea' wat 'troost' betekent. De naam Bárnabas heeft hij van de discipelen gekregen, eigenlijk heet hij Josef, hij is een Leviet die oorspronkelijk van het eiland Cyprus komt.

Deze Bárnabas ontfermt zich over Saulus en Saulus vertelt hem wat er is gebeurd in Damascus. Hoe hij op de heenweg de Heere Jezus heeft ontmoet, hoe Ananias hem de handen opgelegd heeft en hij weer ziende is geworden. Hoe hij heeft mogen vertellen dat Jezus de Christus is, hoe hij ontsnapt is uit Damascus. Saulus vertelt alles aan Bárnabas.

En Bárnabas ziet het, dit is écht. Saulus is écht een volgeling van Jezus geworden. Bárnabas neemt Saulus mee en brengt hem bij de apostelen. Ook zij horen hoe de Heere Jezus Saulus heeft opgezocht onderweg naar Damascus en hoe het allemaal verder is gegaan, voordat hij bij hen in Jeruzalem gekomen is. En het is goed. Saulus is echt een volgeling van Jezus geworden.

Net als in Damascus vertelt hij ook in Jeruzalem aan iedereen van de Heere Jezus, de Zoon van God, de Redder van de wereld.

Dat had Stéfanus jaren eerder ook gedaan. Stéfanus was daarom gestenigd.

Saulus komt in gesprek met een aantal Griekssprekende Joden. Hij wil hen overtuigen dat Jezus de Christus is, maar wat een haat ziet Saulus in hun ogen. Ze proberen hem te doden.

Als de broeders in Jeruzalem dit horen, moet Saulus zo snel mogelijk Jeruzalem verlaten. Zij hebben Saulus lief gekregen en zijn bezorgd over hem.

Saulus wordt naar Cesaréa gebracht en vanuit deze havenstad brengen ze hem naar zijn geboorteplaats Tarsen.

AFSLUITING

Saulus is nog niet zo lang een volgeling van Jezus en hij heeft al twee keer moeten vluchten, omdat ze hem wilden doden. Weet je nog wat de Heere tegen Ananias had gezegd over Saulus?

'Ik zal hem laten zien dat hij veel moet lijden om Mijn Naam'.

Later krijgt Saulus de naam Paulus. Dat is een Latijnse naam en betekent: 'klein, nederig'. Mooi hé? En Paulus mag de Heere Jezus verkondigen onder de heidenen. Al willen de Joodse mannen hem doden. Al vinden ze dat iemand die naar de heidenen gaat om daar te preken, niet meer mag bestaan. Het grote wonder is dat de Heere doorgaat met Zijn werk. Zelfs de heidense mensen mogen horen wie de Heere Jezus is. En jij hoort het vandaag ook!

VERWERKING

Na de vertelling doorpraten, zoals in de vertelling benoemd:

- Zou Saulus verwacht hebben dat er gemene plannen tegen hem gemaakt zouden worden in Damascus?

- Zou hij bang geweest zijn?
 - o Het kan best spannend zijn om voor je geloof uit te komen, maar de Heere zal het zegenen als je voor Hem uitkomt.

Stel in een gesprek de volgende vragen:

- Waardoor vertrouwden de mensen in Jeruzalem Saulus niet gelijk?
- Hoe komt het dat er iedere keer mensen boos worden op Saulus?
- Hoe merk je dat de Heere Saulus keer op keer helpt?
- Saulus wilde graag vertellen over Jezus. En jij? Kun je een voorbeeld noemen?
- Saulus wordt een zending. Wat is dat? Ken jij zendingen? Wat weet je over hen?