

Paulus' bekering

Periodethema: Paulus en zijn eerste zendingsreis
Handelingen 9:1-19a

KERNTEKST

En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet. (Handelingen 9:6)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Saulus, de vijand van God en Zijn volk, wordt op weg naar Damascus door de Heere Jezus stil gehouden. Verschrikt door het hemels licht vraagt hij wie Hij is. Als Saulus hoort dat het Jezus is die hij vervolgt, is zijn eerste vraag wat hij moet doen. Hij moet naar Damascus gaan en zal daar horen wat hij verder moet doen. Ook wij moeten Jezus leren kennen en Zijn bevelen volgen.

BEGINSITUATIE

Saulus wil de gelovige Joden zelfs in het buitenland vervolgen. Hij vraagt volmacht en mankracht aan de Hoge Raad. Vlak bij Damascus verschijnt Jezus aan Saulus. Volkomen overwonnen vraagt Saulus wat hij moet doen. Blind gaat hij naar Damascus. Ananías wordt naar Saulus toegestuurd. Saulus wordt geroepen om apostel te zijn van het Evangelie.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen zien dat er zelfs voor de grootste zondaar bekering mogelijk is.
- De kinderen weten dat God sterker en machtiger is dan de duivel; Hij kan zelfs duivelse plannen niet door laten gaan.
- De kinderen leren dat het belangrijk is om te vragen naar de wil van God.
- De kinderen leren dat wij uit onszelf niet naar de Heere Jezus vragen en zoeken, maar dat Hij ons opzoekt in Zijn oneindige zondaarsliefde.

INDELING

Saulus wil de gelovige Joden zelfs in het buitenland vervolgen. Hij vraagt daarvoor toestemming aan de mannen van de Hoge Raad. Vlakbij Damascus omstraalt hem plotseling een hemels licht. Saulus ziet iemand en hoort: Saul, Saul! Wat vervolgt gij mij? Bevend en verwonderd vraagt hij Wie het is Die tot hem spreekt. Het is Jezus. Volkomen overwonnen vraagt Saulus wat hij moet doen. Dat zal hij horen in Damascus. Als hij opstaat kan hij niets meer zien. Een zekere Ananias krijgt de opdracht naar Saulus toe te gaan in Damascus. Vanaf dat moment kan Saulus weer zien. Hij gelooft dat Jezus de Messias is en wordt gedoopt. Ananias zegt hem dat Jezus hem als Zijn apostel heeft aangesteld.

OPMERKINGEN

Laat in de vertelling doorklinken dat de Heere Jezus ook de kinderen roept. Zijn roepstem is misschien niet zo duidelijk als bij Saulus, maar Hij roept op tot geloof en bekering. Laat de kinderen Zijn stem horen!

ZINGEN

Psalm 65:1, 32:3, 5; 79:4; 86:6

UMK - Saulus meent voor God te strijden

UITLEG VAN DE PSALM

De Israëlieten zijn opgetrokken naar Gods huis, de tempel in Jeruzalem, dat vergeleken wordt met een indrukwekkend paleis. Daar ontmoeten ze hun grote God, hun Koning, en worden ze steeds weer verzaagd door Zijn goede gaven, Zijn heil en genade. Vooral mogen ze daar horen van de 'vreselijke dingen' die Hij, overeenkomstig Zijn heilig recht, voor Zijn volk gedaan heeft. Hij heeft hun vijanden verslagen, zodat ze nu blij kunnen zingen van Zijn reddend heil.

BORDPLAN

Maak een woordweb. Zet in het midden de naam Saulus en laat de kinderen woorden noemen (of laat ze die zelf opschrijven) waar ze aan denken bij de naam Saulus.

INTRODUCTIE

Misschien heb je op straat wel eens gezien dat de politie onverwachts iemand arresteerde.

De man werd vastgepakt door de politie, onder schot gehouden en in het politiebusje geduwd! Spannend! Later las je in de krant dat de arrestant een gevaarlijke moordenaar was. Daar schrok je toch wel een beetje van. Op deze zondag ga ik je vertellen hoe een moordenaar veranderde in een volgeling (discipel) van Jezus Christus.

BRUGZIN

Trots en blij staat hij daar met de felbegeerde aanbevelingsbrieven van de hogepriester in zijn handen! Het is Saulus van Tarsen.

VERTELLING

Ken je hem nog? Toen Stefanus door de mannen van de Hoge Raad gestenigd is, heeft Saulus op hun mantels gepast. Hij is het er helemaal mee eens, die mensen, die de leer van die Jezus uit Nazareth verkondigen, moeten zo snel mogelijk gedood worden. Deze leugen mag niet verder verspreid worden. Wat dacht die Jezus wel? Hij noemde Zichzelf de Messias, de Zaligmaker. Zoon van God, dat is toch wel het toppunt van Godslastering!

Maar hij, Saulus, zal zich als vrome en goede farizeeër inzetten om te werken voor Gods eer. Hij heeft de aanbevelingsbrieven van de hogepriester op zak en nu kan hij zelfs in het buitenland die volgelingen van Jezus doden of gevangennemen.

En zo gaat hij op pad naar Damascus, de hoofdstad van Syrië. Nee Saulus gaat niet alleen, hij heeft een groep mannen, soldaten, meegenomen, zodat hij zoveel mogelijk van die volgelingen van Jezus kan doden of gevangen nemen. Mannen, vrouwen, kinderen allemaal. Hij zal ze vervolgen!

Hij zal de wet van God houden. Dat is zijn hoogste doel op aarde. Daarom is hij farizeeër.

Vol van gedachten hoe hij die Godslasteraars zal vangen en naar Jeruzalem zal brengen, komt de stoet dichterbij Damascus.

Maar ... God regeert! Niet de hogepriester in Jeruzalem, niet Saulus met zijn aanbevelingsbrieven onderweg naar Damascus, niet de satan (die niets liever doet dan het werk van God proberen kapot te maken). Nee! De Heere regeert.

Plotseling schijnt er een licht uit de hemel. Het is geen bliksemschicht, het is niet de zon. Nee, dit licht is veel feller, veel heerlijker. Dit is hemels licht. Het licht van Gods majesteit. In dit licht verbleekt zelfs het zonlicht.

Wat een schrik! Saulus valt op de grond, zo erg schrikt hij. En hij hoort een stem. De stem roept hem bij zijn naam: 'Saul, Saul! Wat vervolgt u mij?' *Heeft God jou ook wel eens bij je naam geroepen? Heb jij Zijn stem wel eens gehoord? Goed luisteren, hoor! De Heere roept ook jou! Misschien niet zoals hier bij Saulus, maar Hij roept jou. Als je de Bijbel leest, hier op de zondagsschool, in de kerk. Echt waar, de Heere roept. Hij wil niet dat jij verloren gaat. Hij wil jouw hart hebben om je er een nieuw hart voor terug te geven. Moeilijk klinkt dat hè? De Heere wil jouw hart hebben. Wat bedoelen we daarmee? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Je hart is het centrum van je leven. Als je hart het niet meer doet, dan sterf je. Je hart pompt je bloed door je lichaam en daardoor krijgen al je organen wat ze nodig hebben om te functioneren. Als de Heere je een nieuw hart geeft, is dat natuurlijk niet het hart wat in je borstkas klopt, maar dat betekent dat de Heere het helemaal voor het zeggen heeft in je leven, dat Hij alles voor je is, dat je Hem onvoorwaardelijk liefhebt.*

Saulus ligt op de grond, zijn handen voor zijn ogen. Oh, dat licht is zo fel, zo helder. Angstig en bevend heeft hij zijn naam horen noemen. 'Saul, Saul', het klinkt in zijn oren, 'wat vervolgt u mij?' 'Wie bent U, Heere?', antwoordt Saulus.

Hij krijgt antwoord! Die stem uit de hemel zegt: 'Ik ben Jezus, Dien u vervolgt.' Het is Jezus! De almachtige Zoon van God! Saulus was vol van haat tegen Jezus en tegen al Zijn volgelingen. En nu komt die Jezus hem opzoeken. Maar Jezus zegt nog meer tegen Saulus. 'Het is u hard de verzenen tegen de prikkels te slaan.'

Dat wil ik je even uitleggen. 'Verzenen' is een ouderwets woord voor 'hiel'. Het achterste deel van de voet waar zich de pezen van je beenspieren bevinden en waarmee we onze voet kunnen bewegen. Vroeger werden runderen gebruikt om te ploegen en als ze dan niet wilden, sloegen (schopten) ze wel eens driftig achteruit. De boer had dan een stok met een punt in zijn hand die hij dan achter hun poten hield. Of er was aan de ploeg een dwarslat met prikkels gemonteerd, waardoor de runderen zich bezerden als ze sloegen/schopten en zo leerden ze dat dus wel af.

Eigenlijk zegt Jezus tegen Saulus dat hij zich net zo dom gedraagt als zo'n rund. Hij denkt goed werk te doen, maar hij is verkeerd bezig.

Bevend en angstig heeft Saulus geluisterd naar de stem van de Heere Jezus. Hij is gebroken. Er is niets meer over van zijn streven om die volgelingen van Jezus te vangen, hij denkt niet meer aan die aanbevelingsbrieven die hij op zak heeft. Vol ontzag horen we Saulus zeggen: 'Heere, wat wilt U, dat ik doen zal?'

Wat doe jij als je Gods stem hoort? De Heere roept niet alleen Saulus, maar hij roept ook jou. Wat zou je doen als je nu niet de naam van Saul hoort, maar als jouw naam klinkt?

Geeft jij je dan ook over, net als Saulus? Dat is wel het allerbeste. Jezelf helemaal overgeven aan de Heere Jezus. Hem de leiding geven in je leven. Jullie zijn nog jong en hoe eerder je naar de Heere Jezus luistert, hoe gelukkiger je zal zijn.

Saulus krijgt antwoord van de Heere Jezus. 'Sta op, ga in de stad Damascus en daar zul je horen wat je moet doen'.

Wat wonderlijk allemaal. De mannen die bij Saulus zijn, hebben wel een stem gehoord, maar zij hebben niemand gezien. Saulus staat weer op van de grond. Hij moet naar Damascus. Maar ... wat is dat? Hij kan niets meer zien, hij is blind. De mannen die bij hem zijn, nemen hem bij de hand en brengen hem in de stad. Saulus kan niets zien. Hij wil ook niet eten en niet drinken. Zo gaat dat al drie dagen lang.

ANANIAS

In Damascus zijn er volgelingen, discipelen, van de Heere Jezus. Eén van hen heet Ananias. Ananias krijgt een visioen van de Heere. Een visioen lijkt op een droom, maar je slaapt niet. Het is juist een middel wat de Heere gebruikt om iets duidelijk te maken. In dat visioen roept de Heere Ananias: 'Ananias!'

Zie je nu wel, dat de Heere roept? Heb jij Zijn stem al gehoord?

'Ja, Heere, zie hier ben ik' zegt Ananias. Hij is een echte discipel van Jezus, meteen bereid om naar zijn Meester te luisteren.

De Heere geeft Ananias een opdracht: 'Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar Saulus van Tarsen, want hij bidt. En hij heeft een gezicht, een visioen, gezien dat een man, met name Ananias, binnenkomt, hem de handen oplegt en dat hij dan weer ziende wordt'.

Maar Ananias gaat niet meteen op pad. Hij zegt tegen de Heere: 'Heere! Ik heb van veel mensen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij Uw volgelingen in Jeruzalem gedaan heeft. En ik heb ook ge-

hoord dat hij toestemming heeft om hier in Damascus mensen die U liefhebben gevangen te nemen of zelfs te doden'.

Maar de Heere antwoordt Ananias: 'Ga naar hem toe, Ananias. Ik heb Saulus uitgekozen om Mijn Naam bekend te maken onder de heidenen, voor koningen en voor de Israëlieten. Ik zal hem laten zien dat hij veel moet lijden om Mijn Naam'.

Dan gaat Ananias op pad, naar Saulus van Tarsen toe. En als Ananias bij Saulus komt, in het huis waar hij tijdelijk verblijft, legt hij hem de handen op en zegt: 'Saul, broeder! De Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u onderweg hebt ontmoet. U zult weer kunnen zien en u zal met de Heilige Geest vervuld worden'.

Meteen, op dat moment, wordt Saulus weer ziende. Het is als of er een vlies van Saulus zijn ogen afvallen. Hij praat met Ananias en hij eet en drinkt weer. Ook ontmoet hij andere discipelen van de Heere Jezus uit de stad Damascus. En Saulus wordt gedoopt.

Saulus gaat zelfs naar de synagogen en vertelt daar geestdriftig, vol enthousiasme over de Heere Jezus, dat Hij is de Christus, de Zoon van God!

AFSLUITING

Saulus wilde in Damascus de christenen grijpen, maar voordat hij de stad Damascus bereikt heeft, wordt hij zelf door Christus gegrepen! Alles heeft God in het leven van Saulus veranderd: van een vijand wordt hij een volgeling van Jezus. Wat een onbegrijpelijk, maar heerlijk wonder!

VERWERKING

Stel in een gesprek de volgende vragen:

- Paulus werd op de weg naar Damascus bekeerd. Wat gebeurde er precies?
- Worden alle mensen zo plotseling bekeerd? Kan het ook anders, en zo ja: hoe dan?
- Vertel eens in eigen woorden wat bekering is.
- Welke belangrijke vraag ging Saulus stellen?
- Kun je een aantal landen opnoemen waar de christenen vervolgd worden? Wat kunnen wij voor de lijdende kerk doen?
- Wat leer je uit deze geschiedenis over Gods bewaring?

Lees met de kinderen de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 88 (zondag 33).

- Hoe zie je dit terug in de geschiedenis van vandaag?
- Wat betekent dat voor jou?

