

Pinksteren

Periodethema: Hemelvaart en Pinksteren
Handelingen 2:1-40

KERNTEKST

'Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest' (Hand.2: 4).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De discipelen worden vol van de Heere. De Heilige Geest maakt hun hoofden en harten vol. Ze denken aan de Heere, ze spreken over Hem en ze doen wat Hij wil. Geweldig. Wat een dag is het voor de leerlingen van de Heere Jezus. Wat een geweldig moment als de Heilige Geest jou vol maakt en je niet eerst aan jezelf denkt, maar aan God en je naaste. Allen worden vol. God maakt de mensen vol. Vol van Hem en van Zijn Woord. Vol van Zijn wonderen en grote daden.

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de vervulling van de belofte van de profeet Joël. Daar hoorden we van in de vorige vertelling. Wat lang geleden is voorgezegd, gaat in vervulling. Het is waar... Gods beloften falen nooit. Hij maakt Zijn woorden waar. In de vorige vertelling hoorden we wat de Heilige Geest in het leven van Petrus deed. Hij maakte hem vol (en waar het hart vol van is, loopt de mond van over) en vol overgave stond hij te vertellen. Nu was Petrus niet de enige. Op de pinksterdag zijn er velen die geloven en van hun Heere getuigen

DOELSTELLINGEN

De kinderen leren zien dat

- de Heilige Geest in mensen werkt (Petrus is daar een voorbeeld van).
- Pinksteren gepaard gaat met tekenen; wind, vuur en vreemde talen.
- Pinksteren betekent dat mensen uitgaan en van Hem getuigen.

- God de Vader onze Schepper boven ons is. Immanuël, God de Zoon met ons en Pinksteren, God de Heilige Geest in ons.

INDELING

- Pinksteren, feest van de oogst.
- Wat we horen... teken van de wind.
- Wat we zien... teken van het vuur.
- Tekenen van de talen.
- Uitstorting van de Geest; een grote oogst.
- Petrus vertelt.
- Wat zullen we doen?
- Bekeert u.

OPMERKINGEN

- We schakelen in deze vertelling even terug naar het begin van de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. Deze vertelling overlapt de voorgaande met name waar het gaat over de profetie van Joël. Misschien goed om het gedeelte uit Joël 2: 28-32 te lezen en te bespreken.
- Pinksteren (Grieks Pentekoste = vijftigste); vijftigste dag. Wekenfeest/oogstfeest na de oogst (Lev. 23: 15 en Deut. 16: 9). Na het gebeuren in Jeruzalem (uitstorting van de Heilige Geest) volgt nog een hele oogst. Straks is het een schare die niemand tellen kan.

ZINGEN

Psalm 108: 2 en ook 118: 11 en 12; 89: 1.

UITLEG VAN DE PSALM

David wekt zichzelf op om de Heere te loven. Hij zegt het a.h.w. tegen zichzelf. Hij bidt om Gods bijstand (genade) en een vast vertrouwen. Hij hoopt op Gods hulp tegen vijanden. Hij voelt zichzelf klein en weet dat hij de Heere nodig heeft.

MATERIALEN

- Bijbels; laat de kinderen Joël 2 lezen, de tekenen die bij de uitstorting van de Heilige Geest te horen en te zien zijn; opzoeken en benoemen.
- Een afbeelding van een duif. Denk aan de doop van de Heere Jezus. De Geest van God en de stem van God 'Deze is Mijn geliefde Zoon'.

INTRODUCTIE

Soms wil ik eerst zien en pas dan wil ik het geloven. Iemand die mij iets heeft beloofd, zal ik erom blijven vragen tot ik het heb. Soms duurt het heel lang en reken ik er bijna niet meer op. Zo lees ik ook in de Bijbel. Het is beloofd en het duurt heel lang voor het gebeurt... Wachten duurt lang. Profeten hebben het voorzegt, maar het wacht op de volheid van de tijd, Gods tijd en dan gaat het gebeuren. Alles gaat zoals God het wil op Zijn tijd en dan overtreft het ook alle verwachtingen.

BRUGZIN

Zullen we eens gaan kijken in Jeruzalem? Het is pinksterfeest...

Vertelling

Op de dag van het pinksterfeest. Het feest waarop heel veel mensen bij elkaar zijn. Daar in Jeruzalem zijn op de pinkstermorgen heel veel mensen vroeg in de morgen bij elkaar. Op deze bijzondere dag zijn de mensen blij en dankbaar voor alles wat ze hebben gekregen. Misschien was het veel of weinig. Op het pinksterfeest, het oogstfeest tellen de mensen de zegeningen en brengen ze offers aan de Heere God. Dank-U-wel Heere, dat U zo goed voor ons hebt gezorgd. Dankdag! Ook de discipelen zijn bij elkaar gekomen om te danken. De discipelen, leerlingen van de Heere Jezus doen dat samen. Eendrachtelijk, eensgezind. Als één groep. Samen bidden en danken.

De discipelen zijn nu samen zonder hun Meester. Hij is tijdens de hemelvaart van hen weggegaan. De discipelen zijn samen op de aarde en hun Meester is in de hemel. En Hij heeft hen wat beloofd. De Trooster zou komen en op Hem moeten ze wachten. Wanneer komt Hij? Ze weten het niet. Maar ze hebben de belofte van de Heere wel gehoord. Hebben ze die belofte ook in hun hart bewaard? Op de dag van het pinksterfeest zijn ze samen in één van de zalen van de tempel en... stil eens... wat horen ze? Een geluid. Vreemd. Het is alsof het plotseling begint te waaien. Heel hard. Het hele huis waarin ze zijn, raakt er vol van. Waar komt dat geluid vandaan? Van buiten? Waait het hard? Nee, daar is niets te zien. Het is alleen het geluid. Het komt van boven. Uit de hemel, lees ik in de Bijbel.

Ze kijken elkaar aan. En wat zien ze? Angst? Nee, ze zien bij elkaar boven hun hoofden vlammetjes als van vuur. Vlammetjes in de vorm van een tong. Wat is dit? Wat gebeurt er? De apostelen horen het geluid en zien het teken van de vuurvlammen en raken helemaal vol. Intens vol. Van binnen in hun hart en in hun gedachten. Vol van de Heilige Geest. Vol van de Heere. Vol van genade. Vol van vrede. Helemaal vol. Het is niet te beschrijven wat hier gebeurt. Zoiets wonderlijks. *Ik zou wel willen dat ik het jou kon vertellen, maar ik heb geen woorden genoeg. Hier gebeurt iets unieks. Een wonder zo groot, zo schoon en het komt van boven naar de aarde, in mensen...*

De apostelen kunnen het wonder niet op. De Heilige Geest maakt hen helemaal vol en dan gaan ze spreken. Iedereen moet het horen. Ja, dat had de Heere ook tegen hen gezegd. Iedereen, de hele wereld moet het horen. Ik zal met jullie zijn. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Ik zal voor jullie zorgen. Ga maar rond en vertel de mensen van Mij. Op het tempelplein in Jeruzalem beginnen de discipelen te vertellen. Het maakt niet uit waar de mensen vandaan komen. Iedereen wordt aangesproken. Ook de vreemdelingen, de Joden uit de verstrooiing die verder weg zijn gaan wonen en nu voor het oogstfeest in Jeruzalem zijn. Ook de mensen die een andere taal spreken. Het maakt niet uit. De apostelen spreken verschillende talen. Hebben ze dat geleerd dan? De Heilige Geest heeft het hen geleerd. Ben je een vreemde in Jeruzalem? God zorgt Zelf dat Zijn Woord wordt verstaan en Hij gebruikt daar Zijn leerlingen voor. De Joden, godvruchtige mannen, heidense mannen die door de verstrooide Joden zich bekeerd hebben tot het Joodse geloof en tot de God van Israël. Mannen die de wet bestuderen. Zij staan erbij en luisteren. Joden van ver weg, uit omringende landen zijn in Jeruzalem en horen wat de Geest door de apostelen zegt.

Er staan heel veel mensen om de apostelen heen. Ze hebben gehoord wat er daar in Jeruzalem gaande is en willen er meer van weten. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Kom en luister. Hier gebeurt iets bijzonders. Moet je horen. De mannen spreken in onze taal. Kom en luister... De mensengroep wordt groter en groter. Ze raken er allemaal bij betrok-

ken. Ze zijn eigenlijk een beetje verward. Opge-
wonden. Het gonst door de groep... In onze taal...
Moederstaal, de taal vanaf onze geboorte. Hoe kan
dat? Het zijn toch allemaal Galileeërs? Mannen die
niet eens een vreemde taal gestudeerd hebben en
moet je horen. Ze spreken mijn taal. Parthers, Me-
ders, Elamieten, inwoners van Mesopotamië... Het
gaat hier wel om vijftien volken. Verbazing en ver-
wondering. Beweging. Mensen trekken elkaar
mee, kom gauw, moet je meemaken. Wat hebben
die mannen ons te vertellen? Gaat het over hen-
zelf? Nee, zeker niet. Het gaat over de grote wer-
ken van de Heere God. Het gaat over Zijn wonde-
ren. De apostelen zijn er vol van, dat kun je zien en
horen. Ze staan daar vol overtuiging te vertellen
van hun Meester en Zaligmaker. Hij is gekomen
om te redden en zalig te maken.

De omstanders snappen het niet. Nee, het is ook
niet gemakkelijk om dit te snappen. Eigenlijk is het
niet te begrijpen wat daar in Jeruzalem gebeurt.
Het werk van de Heilige Geest is niet met je ver-
stand te snappen. Er zijn mensen die twijfelen. Wat
is dit? Wat betekent dit? *Kun jij het hen duidelijk ma-
ken?* Ik zucht. Want bij dit grote wonder hoor ik ook
mensen die spotten. Daar heb je het weer. Waar
de Heere komt en werkt, komt de duivel ook. Hij
probeert het hier op de pinksterdag ook weer. Hij
wil belachelijk maken wat de Heere doet. De spot-
ters weten niet hoe ze het hebben. Wat moeten ze
hiermee? Ze wijzen op de apostelen en zeggen: 'Ze
zijn vol zoete wijn. Ze zijn dronken.'

Als Petrus dat hoort, stapt hij naar voren. Hij staat
daar samen met de elf mannen tussen de mensen
en de spotters en verheft zijn stem. Luid en duide-
lijk laat hij horen hoe hij erover denkt. Petrus is vol
van de Heilige Geest. Dapper. Hij kan niet anders.
Hij moet en wil niet anders. Hij wil niet dat er ge-
spot wordt met het werk van de Heere God. De
Heilige Geest zorgt ervoor dat Petrus de spotters
toespreekt. 'Joodse mannen', zegt hij, 'en alle men-
sen die hier Jeruzalem zijn, luister goed. Deze man-
nen zijn niet dronken, zoals er wordt gezegd. Nee,
het is nog vroeg, pas negen uur. Wat jullie hier zien
en horen, staat in de Bijbel en is al veel eerder door
de profeet Joël gezegd.'

- Hier gaat in vervulling wat hij heeft gezegd. 'In de
laatste dagen...' (We gaan dat gedeelte uit Joël 2:
28-32 lezen – hierbij verwijs ik terug naar de vori-
ge vertelling.)
- Misschien kiest u ervoor om ook Psalm 16 te le-
zen. Een psalm (profetie) van David met een
vooruitziende blik op de Heere Jezus.
- Vanaf vers 22 gaat hij over de Heere Jezus vertellen:
 - Over de tekenen en wonderen die de Joden zelf
hebben gezien;

- ... Hem Die ze hebben gekruisigd (volgens de
raad van God) en
- ... is opgestaan (lees Psalm 16).
- Over de discipelen die daarvan de getuigen zijn.
- God Die Hem heeft verhoogd (Psalm 110).
- Over de tekenen en wonderen die ze nu zien en
dat dit het werk is van de Heere Jezus – de uit-
storting van de Heilige Geest.
- Tenslotte... Ik betuig nu dat jullie allen verra-
ders en moordenaars zijn van de Messias. God
heeft Die Jezus, Die jullie verworpen en gekrui-
sigd hebben, tot Heere Christus (Messias) ge-
maakt/gegeven.

Petrus preek stopt niet met het aanhalen van de
profetie van Joël. Hij heeft nog veel meer te vertel-
len. Vol vuur en met kracht gaat hij verder. Ook Da-
vid (Psalm 16 lezen) heeft van Hem gesproken. Ge-
profeteerd. Eigenlijk moeten de Joodse geleerden
dat wel weten. Het is niet nieuw. Alles wat er met
de Heere Jezus is gebeurd, Zijn lijden, sterven, be-
graven worden en opstaan, is voorzeggd in het
Oude Testament. Petrus heeft het over Psalm 16.
Een psalm van David. In die psalm gaat het over de
Heere Jezus. Daar horen we David zeggen dat de
Heere tijdelijk in het graf is neergelegd en dat Hij
weer zal opstaan. Hij zal niet achterblijven in het
graf. God wekt Hem op. God laat Hem niet in de
steek. Op Golgotha wel. Toen was Hij alleen en riep
Hij: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verla-
ten.' Vreselijk moment. Maar God laat Zijn Zoon
niet in het verderf, niet in het graf, niet in de hel
achter. Hij roept Hem uit het graf om eeuwig bij
Hem te zijn. Alles, alles is volbracht.

David heeft van de Heere Jezus gesproken. Over
Zijn dood en opstanding. 'Het ging (in Psalm 16)
niet alleen over David. 'Nee, want David is gestor-
ven en zijn graf is nog onder ons', zegt Petrus tegen
de mensen. David wist wel dat uit zijn familie de
Heere Jezus geboren zou worden. David zelf had
niet het eeuwige leven, maar de grote Davidszoon
wel. Zijn troon is eeuwig in de hemel. 'Deze Jezus,
waarover David sprak, heeft God opgewekt en
daar bent u met mij getuigen van.' Daar worden de
omstanders - denk ik - wel even stil van. Is Hij dan
werkelijk opgestaan? Petrus spreekt de mensen
aan. Jezus is gedood. Maar Hij is na Zijn begrafenis
opgestaan. Hij is verhoogd door Zijn Vader. Thuis-
gehaald. In de hoogste hemelen zit Hij aan de rech-
terhand van Zijn Vader. Een ereplaats. Hij zit daar
tot het einde van de wereldgeschiedenis en dan
zullen vijanden en vrienden voor Hem buigen.
Vrienden doen dat van harte, maar vijanden zullen
moeten. Davids woorden zijn Gods woorden.

Petrus' woorden klinken in de oren van de men-
sen. 'Deze Jezus, Die jullie gekruisigd hebben is

Heere en Christus.' Gods Zoon is de Zaligmaker. Redder en Rechter. Zegt Petrus het nu weer? Hebben zij Hem gekruisigd? Gedood? Hebben zij de Messias, de Zaligmaker aan het kruis gebracht? Vragen... vragen... vragen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben dagelijks om de komst van de Messias gebeden. En nu Hij is gekomen, hebben ze Hem de beloofde Messias verworpen en gedood. Nu blijkt dat Hij, Die door hen naar het kruis is verwezen en is gedood, weer levend is. De apostelen zijn er de getuigen van.

De mensen om Petrus en de andere apostelen heen raken in verwarring. Wat een schrik. Hun hart klopt sneller. In hun hart voelen ze dat ze het verkeerd hebben gedaan. Verdriet komt boven. Verslagenheid. Wat hebben we gedaan? Je hoort ze roepen: 'Wat zullen we doen mannen broeders?' Ze weten het niet. Hoe moet het verder? Ik hoor verdriet. Schaamte. Ik zie voor me dat ze hun ogen neerslaan en hun hoofd buigen. Het gaat door hen heen... Zij hebben Jezus gekruisigd. De profeten, David en anderen hebben het verteld dat Hij zou komen, maar ze hebben niet geluisterd. Hij is gekomen en zij hebben Hem op Golgotha om het leven gebracht. Hun Verlosser hing aan het kruis. Ze hebben het niet willen geloven. Ze hebben Hem niet willen geloven. 'Weg met Hem', hebben ze geroepen. Zijn zij de moordenaars? Hoe konden ze zo dwaas zijn.

Petrus hoort wat ze zeggen. 'Wat zullen we doen...?' Hij reageert. 'Weet u wat u moet doen? Bekeert u.' Draai je om. Keer je af van de zonden en keer je om naar Hem. Kan dat dan nog wel? Het moet helemaal anders worden. Hem, Die ze hebben verworpen, moeten ze aanbidden. Hij wil hun Verlosser zijn. Voor zulke mensen?

Bekeert u en een ieder van u wordt gedoopt. Gedoopt in de Naam van de Heere Jezus Christus. Hoe is dit mogelijk? Het wonder van Pinksteren. Het wonder van Gods genade. Wat een heerlijke boodschap. Evangelie... De Joden worden door Petrus aangewezen als moordenaars van de Messias en nu wordt hen gezegd dat ze zich moeten laten dopen in de Naam van de Heere Jezus. Dopen in Zijn Naam betekent onderdompelen in het water. Helemaal onder. Helemaal door Hem gewassen worden. Zo is er zaligheid en vergeving van zonden. De Joden moeten hier bekennen dat ze het fout gedaan hebben en dat er maar één weg is. Buigen voor Hem, Die ze hebben weggedaan. Volgens mij is dat heel moeilijk. Ze moeten erkennen dat ze fout zijn geweest. *Vind jij dat ook zo lastig?* 'Hij vergeeft de zonden en u ontvangt de Heilige Geest. Die Geest zal u sturen en leiden. Die zal u vertellen wat u doen moet en laten moet. Hij zal u vol maken van de Heere Jezus en Zijn liefde.' Ja, dat is bekering. Je wordt een nieuw mens. Je gaat an-

ders denken, anders doen en anders praten. Heere, zegt U het maar.

De woorden van Petrus klinken in de oren van de mensen. Ook in de harten klinkt het door. Daar zorgt de Heilige Geest voor. 'U komt de belofte toe en uw kinderen', zegt Petrus, en allen die verre zijn. Zoveel als de Heere God er roepen zal.' Petrus is zo vol vuur, vol van de Heilige Geest, dat hij het als het ware uitroept en zegt dat de mensen zich moeten bekeren. Het kan echt. Het moet... Bij God is het mogelijk. Bij Hem is ruimte. Kom dan. Ga weg bij alle verkeerde dingen. Laat je niet meeslepen. Laat je niet bij de Heere, Zijn Woord en Zijn dienst weghalen. Ga niet weg, maar luister en keer je tot de Heere God. Hij wil je Redder zijn. Je Zaligmaker. Je Helper. Keer je af van de duivel. Ga niet langer met hem mee. Laat de Heilige Geest je vernieuwen. Laat de krachtige wind van de Geest in je hart waaien en vraag Hem of Hij het verkeerde eruit wegblaast. Laat het vuur van de Heilige Geest je vernieuwen. Al het vuil wegbranden. Laat het vuur je verwarmen en aansteken zodat ook andere mensen warm worden. Laat de Geest je leren hoe je van Hem kunt spreken, Die jouw Zaligmaker is.

Er zijn mensen die de woorden van de apostel Petrus geloven en aannemen. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Dank-U-wel Heere, dat U vandaag met Uw Woord bent gekomen. Misschien voor het eerst gehoord of misschien al wel vaker gehoord. Het is een geweldige dag als de Heere door Zijn Geest Zijn woorden in je hart legt. Ze willen daar in Jeruzalem nog wel meer horen. Ze willen ook gedoopt worden. Ze horen er nu helemaal bij. Bij de Heere, bij de gemeente, bij Zijn volk.

AFSLUITING

Pinksterfeest in Jeruzalem. Wat gebeurt er allemaal? Zoveel mensen bij elkaar. Zoveel vragen. Zoveel woorden. Zoveel mensen die vanaf nu niet meer zonder de Heere Jezus kunnen. Ongeveer 3000 mensen worden vandaag opnieuw geboren. Het nieuwe leven is een leven tot Zijn dienst en lof bereid. Samen maken zij de Heere groot en vertellen ze van Zijn wonderen. Vandaag beginnen ze ermee en straks gaan ze ermee door. En later in de hemel is het volmaakt. 'Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid.' Zullen we dat vers met elkaar zingen? Psalm 89: 1.

VERWERKING

Nog een paar aantekeningen waarover we door kunnen praten:

- Het werk van de Heilige Geest. Kunnen we dat horen, zien en merken? Ja. Het is dan niet horen, zien en zwijgen. Nee, het is dan horen, zien en spreken.

- De tekenen van wind (waar vandaan?), vuur (heilig, schoonbranden, licht en warmte) en talen (een ieder - de Filistijn, de Tyriër, de Moren - moet het horen; zendingsbevel).
- God belooft Zijn Geest en maakt mensen door Zijn Geest vol van de Heere Jezus. Ken jij iemand die vol is van de Heilige Geest?
- Pinksterfeest toen - dankdag voor de oogst. Pinksterfeest nu - gedenken de uitstorting van Gods Geest.
- Pinksteren betekent letterlijk vijftig? Heb je daar een verklaring voor? (Zie aantekeningen bij opmerkingen.)
- De vrucht van de Geest is liefde. De vruchten daaruit voortkomend lees ik in Galaten 5. Een tekst om uit het hoofd te leren.
- Praat over de doop. Gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat betekent dat? God belooft Zijn nabijheid (Hij is boven ons), God belooft Zijn Zoon Die met ons is en Hij belooft Zijn Geest Die in ons woont. Lees een deel van het doopformulier. Vertel de kinderen het belang van de kinderdoop. Vertel ook dat er volwassenen gedoopt worden. Hebben ze dat misschien al eens meegemaakt in de kerk? Een belijdenisdienst waarin een volwassene gedoopt wordt.
- Wat weten we van de spraakverwarring van Babel? Wat zien we op het Pinksterfeest?
- Joden in de verstrooiing. De geschiedenis van het Jodendom. We zien door de tijden heen dat de Joden verstrooid raken (diaspora). Verstrooiing door vervolging. Het is een buitengewoon volk. Had de Heere het niet gezegd (Deut. 4: 27)? Ze zijn losgerukt van hun vaderland (Israël) en hun vaderstad (Jeruzalem). Door de verstrooiing is het Jodendom (de dienst aan de God van Israël) wereldwijd verspreid. Er zijn verschrikkelijke dingen (denk aan de Bijbelse geschiedenissen en o.a. aan de Holocaust) gebeurd, waardoor de Joden en het Jodendom over de wereld is verspreid. Sinds 1948 een eigen staat (en nog is er vervolging). Door alle verdrukkingen heen zorgt God voor Zijn volk.