

Profetie

Periodethema: Lijden en sterven
Jesaja 53

KERNTEKST

‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden’ (Jes. 53: 5).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Jesaja, de evangelist uit het Oude Testament, mag in zijn profetie wijzen op de Christus Die komt. In deze tekst geeft hij aan waarom de Heere Jezus, de Messias, zal komen. Namelijk om de straf te dragen die wij verdienen. Door Zijn lijden en sterven kunnen wij genezen worden van onze zondenkwaal.

BEGINSITUATIE

Als eerste les in het periodethema ‘lijden en sterven’ willen we stilstaan bij een bekende profetie uit het Oude Testament over het lijden en sterven van de Heere Jezus. In dit gedeelte zien we hoe al lang van tevoren was voorspeld dat de Messias zou komen om te lijden en te sterven voor de zonden der wereld. En zo zien we in dit gedeelte de lijdende Knecht des HEEREN heerlijk oplichten.

DOELSTELLINGEN

Vanuit dit Bijbelgedeelte kan aan de kinderen duidelijk gemaakt worden dat het lijden en sterven van de Heere Jezus geen loop van het lot was. De profeet Jesaja sprak deze woorden, ruim 700 jaar voor de geboorte van de Heere Jezus. Uit dit hoofdstuk van de Bijbel zien we duidelijk het verband tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

INDELING

- De profeet.
- De roeping.
- De boodschap.
- Afsluiting.

OPMERKINGEN

Als u het moeilijk vindt dit Bijbelgedeelte te vertellen, kunt u er ook een Bijbelstudieles van maken. U zou dan kunnen beginnen in Jes. 52: 13 en aan de hand van dit vers uitleggen Wie er met deze Knecht bedoeld wordt. Zo kunt u elk vers of enkele verzen samen met de kinderen lezen en telkens de teksten uitleggen of aan de kinderen vragen of zij kunnen uitleggen wat er bedoeld wordt. Gebruik hierbij de Bijbeluitleg bij deze les.

ZINGEN

Psalm 22: 1, 4, 6 en 7; 23; 85: 1; 86: 3 en 103: 6.

UITLEG VAN DE PSALM

In psalm 22 horen we als het ware de Heere Jezus spreken aan het kruis. Deze psalm is vele jaren voordat de Heere op aarde gekomen is gedicht. Ook hier zien we de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament.

Psalm 23 geeft de blijdschap en het vertrouwen weer als we geloven dat de Heere Jezus Gods Zoon is en dat Hij voor onze zonden heeft betaald. Datzelfde horen we ook terug in Psalm 85 en 86.

Psalm 103: 6 zingt van de genadige God, Die om Jezus’ wil onze zonden onmetelijk ver wil weg doen.

MATERIALEN

Geef de kinderen een beeld van de profeten. Waaraan waren zij te herkennen? O.a. aan hun mantel van kamelenhaar.

BORDPLAN

Maak een tijdlijn op het bord. Ruim 700/750 jaar voor de geboorte van de Heere Jezus heeft Jesaja geleefd en geprofeteerd. Toen heeft hij al voorgezegd dat de Messias zou komen.

INTRODUCTIE

Vandaag horen jullie uit de Bijbel geen geschiedenis zoals een wonder of een gelijkenis. Nee, het gaat dit keer over een gedeelte uit het Oude Testament en wel uit het boek Jesaja. Misschien is het soms wel wat moeilijk te begrijpen. Als dat zo bij jou is, dan ben je niet de enige.

Lang geleden was er een man die ook in de Bijbel zat te lezen. Hij kwam uit een land in Afrika en was naar Jeruzalem gegaan. Waarschijnlijk had hij in zijn land gehoord van de God van Israël en wilde hij meer van deze God weten. In Jeruzalem had hij een boekrol gekocht, de boekrol van de profeet Jesaja. Terwijl hij op de terugweg naar zijn eigen land was, zat hij in deze boekrol te lezen. Hij las Jesaja 53. Maar hij begreep het niet. Hij las de woorden wel, maar begreep niet wat de woorden nu echt betekenden.

Maar de Heere zorgde er voor dat hij deze woorden wel zou begrijpen! De Heere gaf opdracht aan Filippus om naar deze man toe te gaan. En dat deed Filippus! Hij legde aan deze man uit wat Jesaja bedoelde met de woorden die hij had neergeschreven.

BRUGZIN

En zo zal ik vandaag aan jullie proberen uit te leggen wat er bedoeld wordt met dit hoofdstuk uit Jesaja. Luister maar goed.

Vertelling

Je hebt vast wel eens gehoord van de profeet Jesaja. Hij leefde ongeveer 750 jaar voordat de Heere Jezus werd geboren. Jesaja is een prachtige naam. Het betekent 'heil (dat is redding) van de Heere'. Ja, dat heeft Jesaja de mensen mogen voorhouden! Maar de preken van Jesaja waren wel heel eerlijk. In zijn preken vertelde hij ook telkens dat God een heilig God is en dat Hij de zonde haat! Jesaja vertelde het eerlijk aan de mensen dat een zondig mens, zonder geloof en zonder bekering, de Heere niet kan ontmoeten. Maar Jesaja mocht ook al vooruitzien! Hij mocht het de mensen vertellen dat eens de Messias zou komen. O nee, lang niet alle mensen uit die tijd zullen hem geloofd hebben.

Zo gaat het ook vandaag nog. De mensen horen het Woord van de Heere, bijvoorbeeld in de kerk. Maar wat doen ze er mee? Ja, wat doe jij er mee? Er zijn veel mensen die het Woord horen en bij zichzelf denken: Later, later zal ik wel gaan geloven. Nee, nu nog niet. O, wat is dat dom, ja vreselijk dom. Want komt er nog een 'later'? Misschien is vandaag wel de laatste dag van ons leven en dan... Dan zullen we de Heere ontmoeten!

Daarom is het zo belangrijk dat we luisteren naar de boodschap van de Bijbel, de boodschap van God Zelf! Daarom is het zo belangrijk dat we de boodschap van de Heere geloven zullen, dat we geloven in de Heere Jezus als de Messias, de Redder van de wereld.

Nee, Jesaja verzond de woorden niet die hij sprak, maar de Heere gaf hem die woorden. En zo mogen jullie vandaag ook luisteren naar die woorden. Waarom? Omdat ook jij zult geloven in de Heere Jezus. Want daar gaat het over in dit hoofdstuk.

Nee, lang niet iedereen geloofde de boodschap die Jesaja de mensen vertelde. Waarom zouden de mensen ook? Jesaja was toch ook maar een gewone man? Ja, dat is misschien wel zo, maar toch...

In Jesaja 6 lezen we dat de Heere Zelf Jesaja roept tot profeet. De Heere zegt dat hij naar het volk moet gaan en moet gaan preken. Nee, dat is geen eenvoudige boodschap. Want de woorden die Jesaja moet zeggen tegen het volk zijn lang niet altijd fijne en aangename woorden. En de Heere zegt ook tegen Jesaja dat het volk vaak niet naar hem zal luisteren.

Zo begint Jesaja ook in hoofdstuk 53. We horen de profeet hier als het ware klagen: 'Wie heeft onze prediking geloofd?' Aan zoveel mensen had hij al de boodschap verteld en wie geloofde hem?

Die vraag kan ook aan ons gesteld worden! Geloof jij wat er in de Bijbel staat? Geloof jij in God? Heb jij de Heere echt lief? Oei, wat een lastige vragen, denk je misschien. Maar wel belangrijke vragen. Want daar komt het uiteindelijk voor ons allemaal op aan. We horen het Woord van God, maar is er ook geloof, echt geloof in ons hart? Nee, vanuit onszelf is dat geloof er niet. Daar is het werk van de Heilige Geest bij nodig. Die schenkt ons het geloof. Daarom is het zo belangrijk dat je iedere keer weer bidt tot de Heere of Hij ook jou die Geest wil schenken.

En dan gaat Jesaja vertellen aan de mensen van de Messias Die eens zal komen. Nee, de Naam van Jezus komen we in dit hoofdstuk niet tegen en ook de Naam van de Messias niet. En toch weten we het dat Jesaja het over Hem heeft.

Jesaja begint niet met te vertellen dat Jezus een Koning was. Integendeel. Jesaja noemt Hem 'een rijsje', dat is een takje. Een takje wat zomaar uit de grond komt. Wat stelt dat nu voor? Dat is toch niet zo bijzonder? Nee inderdaad, maar zo was de Heere Jezus toch? Toen Hij op aarde liep heeft Hij Zich niet gedragen als een Koning, terwijl Hij dat wel was. Hij heeft Zich niet laten eren, maar Hij deed

het werk van een dienstknecht, van een slaaf! Het was niet zo dat wanneer je Hem zag lopen dat je het gelijk zou zeggen: dat is de Zoon van God! Maar uit wat Hij deed en wat Hij zei, bleek dat wel! Maar de mensen luisterden niet naar Hem! Erger nog, ze verachtten Hem. 'Weg met Hem, kruisig Hem!' Zo werd Hij de onwaardigste, de minste onder de mensen. Hij werd behandeld als een misdadiger, terwijl Hij in Zijn leven alleen maar goed gedaan heeft.

En waarom deed Hij dat? Uit liefde voor verloren zondaren zoals wij zijn. O ja, de Heere Jezus kent ons wel. Hij weet wat er allemaal in ons hart leeft. Hij weet ook dat wij vanuit onszelf voor eeuwig verloren zullen gaan. Maar daarom kwam Hij naar deze aarde. Hij wilde de straf dragen die wij verdiend hebben. Alles wat wij verdiend hebben door onze zonden, heeft Hij op Zich genomen. Nee, de mensen uit de tijd van de Jesaja begrepen de boodschap niet. De mensen uit de tijd van de Heere Jezus begrepen de boodschap ook niet. Begrijpen wij de boodschap wel? Hij kwam om jou en mij te redden, te verlossen van de eeuwige verlorenheid!

Dan lezen we een prachtig vers. Je zou kunnen zeggen dat in dit vers de hele boodschap uit de Bijbel is samengevat. 'Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.' In dit vers gaat het over Jezus en gaat het over ons. We horen van onze overtredingen en van onze ongerechtigheden. Dat zijn al de zonden die wij gedaan hebben, al de zonden van ons hele leven. En dan horen we ook van de Messias. Hij heeft de straf gedragen die wij verdiend hadden. Hij is verwond, Hij is verbrijzeld, zeg maar gedood. En waarom? Zodat er tussen God en ons VREDE is! Hij heeft onze straf gedragen, zodat wij, door het geloof in Hem, vrijspraak mogen ontvangen.

Begrijp jij dat? Nee, ik begrijp het niet. God heeft jou en mij zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de dood heeft overgegeven! Wat een liefde, ja, wat een ongrijpelijk grote liefde!

Dan gebruikt de profeet Jesaja een beeld wat heel vertrouwd was voor de mensen in die tijd. Hij gebruikt het beeld van een schaap. In die tijd waren er veel schaapskuddes. De herder trok er iedere dag met de kudde op uit om voedsel voor de dieren te zoeken. Maar schapen kunnen heel eigenwijze beesten zijn. Het is niet voor niets dat een herder vaak een hond bij de kudde had lopen om de schapen bij elkaar te houden. Ook had de herder altijd een staf bij zich. Aan deze staf zat een soort van schepje. Als een schaap te ver bij de kud-

de vandaan ging, gooide de herder met dit schepje een kluitje aarde naar het schaap. Wanneer het kluitje het schaap raakte, schrok het schaap en begreep het dat het weer terug moest naar de kudde en terug naar de herder. Daar was het veilig!

O, wat lijken wij ook vaak op zo'n eigenwijs schaap. We denken het zelf wel te redden, zonder de Herder. Wij dwalen ook zo vaak weg van de kudde, weg van de Herder, de goede Herder.

Dan gebruikt Jesaja vervolgens het beeld van een lammetje. In het voorjaar zie je de lammetjes in de wei springen. Wat een leuk gezicht is dat. Maar kijk eens, daar komt een hond aangerend, door het weiland heen. De hond rent naar het lammetje en wil het pakken! Wat kan het lammetje doen? Niets! Het is klein, het is weerloos... Zo'n beeld gebruikt Jesaja nu, het beeld van een weerloos lammetje. En dit beeld gebruikt Hij voor de Messias. Weet je nog hoe Johannes de Doper de Heere Jezus noemde? Hij zei tegen de mensen toen hij Jezus zag lopen: 'Zie het Lam Gods!' De Heere Jezus is een Lam, ja, Hij is HET Lam, het Offerlam dat geslacht is voor de zonden van de wereld. Jesaja zegt dat Hij als een lam ter slachting is geleid. Nee, een lam kan zichzelf niet verdedigen. Daar is het veel te klein en weerloos voor. En zo heeft de Heere Jezus Zich vrijwillig laten slachten. Hij heeft Zich niet verzet toen Hij geslagen werd. Hij schold niet terug toen Hij uitgescholden werd. Hij heeft Zich niet verzet toen Hij aan het kruis werd gespijkerd.

O, wat een liefde spreekt hieruit. Liefde van de Heere voor verloren zondaren zoals wij zijn! Om onze zonden hing Hij daar. Hij stierf in onze plaats, zodat er voor ons leven zou zijn! Ja, er is leven, eeuwig leven bij God, voor alle mensen, groot en klein, die in Hem geloven! Zou je Hem dan niet liefhebben boven alles?

Vrijwillig ging de Heere Jezus die weg. Ja, helemaal vrijwillig! In Zijn leven had Hij toch laten zien dat Hij machtig was? Toen Hij sprak ging de wind liggen, Hij gaf een schare van duizenden mensen te eten van vijf broden en twee visjes. Op Zijn woord werden zieken gezond en doden weer levend. Zo machtig was Hij. En toch... Hij liet Zich slachten als een klein en mak lammetje. Uit liefde voor ons! De Heere Jezus werd aan het kruis gespijkerd en daar stierf Hij. Een vreselijke dood! Een heel pijnlijke dood. Maar het ergste was nog wel dat dit de dood was voor de grootste misdadigers. En wat heeft de Heere Jezus in Zijn leven verkeerd gedaan?

Als Petrus het later tegen Cornelius over de Heere Jezus heeft, dan zegt hij dat Jezus het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van den duivel overweldigd waren. Ja, de Heere Jezus

heeft alleen maar goed gedaan en toch stierf Hij de dood van een misdadiger.

En dan zeg ik het weer: o, wat een liefde. Ja, Hij deed dit uit liefde tot ons, zodat wij niet de eeuwige dood zouden hoeven te sterven!

Zo stierf Hij aan het kruis. En we weten uit de evangeliën dat de Heere Jezus begraven is geweest. Jozef van Arimathéa, een rijke discipel van Jezus, ging naar Pilatus toe en vroeg of hij het lichaam van Jezus van het kruis mocht halen. En dit heeft hij gedaan. Hij heeft het lichaam van Jezus verzorgd en het in zijn eigen nieuwe graf gelegd. Daarom kan Jesaja ook zeggen dat Hij bij de rijken in Zijn dood geweest is. O, en wat heerlijk wat er dan nog meer bij staat in dit vers: omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. Zo was het leven van de Heere Jezus. Nooit iets verkeerd gedaan, nooit gezondigd en toch zo zwaar gestraft! Het leven van de Heere Jezus was vanaf het begin, dus meteen na Zijn geboorte lijden. En Hij heeft geleden tot het einde toe. Maar alleen op die manier is het mogelijk dat wij, zondaren, weer tot God kunnen komen. Alleen op die manier kan een zondig mens weer rechtvaardig voor God zijn.

Rechtvaardig, dat vind je misschien een moeilijk woord. Door onze zonden kunnen wij niet meer bij God komen, omdat wij onrechtvaardig zijn. Er is tussen God en de mens geen vrede meer, het is niet meer goed tussen God en ons. Maar de Heere Jezus is, omdat Hij nooit gezondigd heeft, wel rechtvaardig voor God. En Hij gaat nu tussen God en ons mensen in staan. En als God nu naar ons kijkt, ziet Hij ons niet staan, maar Zijn eigen Zoon, de Rechtvaardige!

‘Geldt dit dan voor alle mensen?’ zo vraag je misschien. Nee! O nee, en dat zegt Jesaja ook. Er staat namelijk in vers 11 dat Hij er velen zalig zal maken. Hoor je dat: velen! Dus niet alle mensen worden zalig. Dat komt door hun ongeloof. Er zijn mensen die denken dat ze geen Zaligmaker nodig hebben. Er zijn ook mensen die zeggen: ‘Maar God is toch liefde? Nou dan...’

O, vreselijk om zo te spreken. Ja, God is liefde. Kijk maar eens naar Golgotha. Daar geeft Hij Zijn eigen Kind over in de dood, zodat zondaren weer zalig kunnen worden. Maar God is ook een heilig God. Hij ziet de zonde niet door de vingers! Alleen door die weg te gaan kon de Heere Jezus zondaren zalig maken. En dat werk heeft Hij niet voor niets gedaan. Er zullen er velen zijn die in Hem zullen geloven. Maar daarvoor moest Hij onder de overtreders geteld worden, zo zegt Jesaja. En in die weg heeft Hij hun zonden gedragen en Hij heeft voor

hen gebeden. Ja, zelfs aan het kruis bad Hij voor Zijn vijanden: ‘Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.’

En zo bidt Hij nog steeds, ook nu Hij aan de rechterhand van Zijn Vader in de hemel zit. Hij bidt voor ons, voor jou en voor mij. Opdat wij niet voor eeuwig verloren zullen gaan, maar onze redding en ons behoud bij Hem alleen zullen zoeken.

AFSLUITING

Misschien was het vandaag wel een beetje moeilijk. Maar wat een heerlijke profetie hebben we gehoord! Woorden die de profeet Jesaja ongeveer 750 jaar voordat de Heere Jezus werd geboren al gezegd heeft! En het is allemaal uitgekomen. Weet je waarom? Omdat het ten diepste niet de woorden van Jesaja waren, maar de woorden van God Zelf! En zo laat Hij aan jou en mij zien dat Zijn Woord betrouwbaar is!

Weet je nog wat de naam Jesaja betekent? ‘Heil (dat is redding) van de Heere.’ En wat mocht Jesaja in dit hoofdstuk daar heerlijk van getuigen. Er is heil, er is redding bij de Heere voor verloren zondaren.

En dan blijft voor ons nog maar één vraag over: geloof je dit? Geloof je dat Jezus ook voor jou Zich als een lam heeft laten slachten, Zich heeft laten behandelen als een misdadiger, gedood is om jouw zonden? Als je dit echt gelooft, dan mag je ook weten en geloven dat er weer vrede is. Vrede tussen God en tussen jou! En dan ga je zingen van Gods onbegrijpelijke zondaarsliefde. ‘Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij ‘t hebt gedaan!’ Ja, Hij heeft het gedaan, Hij heeft alles gedaan. Door Zijn lijden en sterven heeft Hij ons van de eeuwige verdoemenis verlost, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verworven. Zing jij dit ook al echt mee?

VERWERKING

Leg aan de kinderen uit wat het betekent ‘vrij-spraak’ te mogen ontvangen.

Lees nog een keer Jes. 53 en probeer te achterhalen of de kinderen de rijke inhoud van het hoofdstuk begrijpen. Betrek hierbij ook zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 37: ‘Wat verstaat gij door het woordje: Geleden?’ ‘Dat Hij aan lichaam en ziel, den gansen tijd Zijns levens op de aarde, maar inzonderheid aan het einde Zijns levens, den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft, opdat Hij met Zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven.’

In het A5 rooster vindt u een kruis-puzzel, deze kunt u gebruiken om de kinderen zelf aan de slag te laten gaan met de woorden die voorkomen in Jes. 53.