

De rijke man en Lazarus

Thema: Gelijkenissen
Lukas 16: 19-31

KERNTEKST

'Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen' (Luk. 16: 31).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Als we de Bijbel niet geloven, dan zullen we ons door niets anders laten overtuigen.

BEGINSITUATIE

Vandaag een aangrijpende gelijkenis: de rijke man en Lazarus. Hoe wij met ons bezit omgaan, heeft blijkbaar alles met onze grote toekomst te maken. Lukas plaatst deze gelijkenis na die van de 'onrechtvaardige rentmeester'. Deze man dacht in ieder geval na over zijn toekomst. Ook vandaag gaat het over die grote toekomst. Hoe zal die zijn? Blijkbaar is dat zichtbaar in hoe wij met ons bezit omgaan.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen begrijpen dat de omgang met ons bezit toont wie wij zijn.
- Ze denken na hoe zij hier mee omgaan.
- Ze beseffen de grote waarde van Gods Woord.

INDELING

- Jezus vertelt van een rijk man die geniet van het leven.
- Hij heeft geen enkel oog voor Lazarus die bij zijn poort ligt.
- Beiden sterven: de rijke man gaat naar de hel, Lazarus naar de hemel.
- De rijke man ziet Lazarus bij Abraham in de hemel.
- Hij smeekt Abraham of Lazarus hem enige verkoeling mag brengen.

- Abraham zegt dat hij en Lazarus nu beiden hun loon hebben ontvangen.
- Bovendien is het niet mogelijk wat hij vraagt.
- De rijke man vraagt nu of Lazarus zijn broers mag waarschuwen.
- Abraham zegt dat dit niet nodig is. Zij hebben het Woord van God.
- De rijk man meent dat ze zich bekeren als er iemand uit de dood terugkomt.
- Abraham zegt dat dit niet het geval is.

OPMERKINGEN

Het is belangrijk dat we beseffen dat het hier om een gelijkenis gaat, hoewel dit er niet bij staat. We krijgen hier niet zozeer een inkijkje in het hierna maals. Het gaat erom hoe verschrikkelijk het zal zijn, als straks zal blijken dat we voor onszelf geleefd hebben, doordat we Gods Woord niet geloofden.

ZINGEN

Psalm 73: 13 en 14.

UITLEG VAN DE PSALM

Psalm 73 zingt van het verlangen om straks bij God te zijn. Hij is het hoogste goed, boven alle aardse schatten.

BORDPLAN

Zalig of zielig?

INTRODUCTIE

Gespreksvraag: Wie zou er erg graag miljonair willen zijn? Waarom? Wat zou je met al het geld doen? (Laat kinderen reageren en uitleggen waarom.)
 Ontdekkende vraag: Wie dacht hierbij: Ja, want dan kan ik veel weggeven en mensen gelukkig maken?
 Onze gedachten hierover verraden vaak hoe egoïstisch wij denken!

BRUGZIN OF BEGINZIN

Rijkdom is geen zonde, maar het gaat wel om, hoe wij hier mee omgaan.

Vertelling

Hé, wat hoor ik? Muziek! Wordt er ergens feest gevierd? Ja natuurlijk. Het is weer eens zo ver. Het komt uit het huis van die rijke man! Hij viert weer feest. Dat gebeurt zo vaak.

De rijke man woont in een prachtig groot huis. Het heeft wel iets van een paleis. Hij leidt een zeer luxe leven. Hij organiseert vaak grote feesten. En als je dan daar naar binnen kijkt? Nou, dan val je van de ene verbazing in de andere. Alles wat je ziet is even mooi en duur. Op de tafels staan de heerlijkste gerechten. Hijzelf en de gasten zijn vrolijk. Ja, natuurlijk, want dit is toch een heerlijk leventje! Wie zou dat niet willen? Ja toch?

Maar weet je wat zo vreemd is in deze gelijkenis? De Heere Jezus noemt niet eens de naam van deze man. Iedereen in de stad zal deze rijke man zeker gekend hebben. Rijkdom maakt toch beroemd, of niet? Ach, blijkbaar kijkt de Heere Jezus daar heel anders tegenaan.

Buiten bij de poort van de rijke man ligt Lazarus. Hé, zijn naam wordt wel genoemd. Misschien kennen de mensen zijn naam niet eens. Maar de Heere Jezus noemt hem wel! Deze Lazarus is arm en ziek. Zijn lichaam zit onder de zweren. Hij is hier waarschijnlijk neergelegd. Misschien wel met de gedachte: In de buurt van zo'n rijke man zal hij het wel goed hebben.

Maar wat valt dat tegen! Lazarus krijgt niets. Hij hoopt zijn hongerige maag te kunnen vullen met de kruimels die bij de rijke man van tafel vallen. Maar niets van dat alles! En aan zijn wonden wordt ook niets gedaan. Ja, weet je wie er bij hem op bezoek komen? De honden, het zijn straathonden. Zij komen naar Lazarus toe en likken zijn zweren. Wat een enorme tegenstelling! Rijk en arm. De rijke man en de arme Lazarus, of is het andersom? Want hoe groot de verschillen ook mogen zijn. Eén ding hebben ze gemeenschappelijk. Dat is bij beiden hetzelfde? Wat dan? Ze moeten allebei sterven. *Dat geldt ook ons! Wie we ook zijn, wat we ook bezitten...*

Als Lazarus op een dag sterft, wordt zijn ziel door de engelen bij Abraham, bij God in de hemel gebracht. *(Wat fijn als je dicht bij de Heere leeft, als je in Hem gelooft, want dan zal het eenmaal ook bij jou zo gaan.)*

Maar als de rijke man sterft... dan staat er in de Bijbel iets aangrijpends: Hij slaat zijn ogen op in de hel, in de pijn. Wat verschrikkelijk!

Maar nu gebeurt er in de gelijkenis iets wonderlijks. De rijke man ziet vanuit zijn verschrikkelijke situatie Lazarus in de hemel, vlakbij Abraham. Dan roept hij: 'Vader Abraham, heb medelijden met mij. Stuur Lazarus naar mij toe, dat hij met een natte vinger mijn tong verkoele.' Hoor je hoe de rijke man hier nog denkt te kunnen bevelen. Maar Abraham zegt eerlijk dat het niet kan. De diepe kloof tussen hel en hemel is niet te overbruggen. Bovendien heeft de rijke man zijn deel op aarde toch gehad?

Het lijkt erop dat de rijke man dit begrijpt. Maar opeens denkt hij aan zijn vijf broers. Die leven nog op de aarde. Die moeten gewaarschuwd worden voordat het te laat is. 'Vader Abraham', smeekt hij, 'stuur dan alstublieft Lazarus naar het huis van mijn vader. Dan kan hij mijn vijf broers nog waarschuwen.' De rijke man denkt dat als er iets heel bijzonders gebeurt, zijn broers het wel zullen geloven. 'Nee', zegt Abraham, 'ze hebben Mozes en de profeten.' Ze hebben de Bijbel. Dat is genoeg. *(Horen jullie dat, hoe belangrijk de Bijbel is. Besef je dat eigenlijk wel?)*

Nog geeft de rijke man het niet op. Hij zegt: 'Maar als er iemand uit de dood opstaat, die zullen ze geloven.' Want dat zal indruk maken, ja toch? Weer antwoordt Abraham: 'Nee, ook die zullen ze niet geloven. Als ze de Bijbel niet geloven, dan zullen ze het nooit geloven!'

VERWERKING

Lezen:

- Matth. 19: 16-26 (de rijke jongeling) Bespreek hierbij de stelling: 'Hoe rijker, hoe moeilijker je zalig kunt worden.' Is dat zo?
- Heidelbergse Catechismus, vraag en antw. 57 (over 'de opstanding des vleses').

Gesprek:

- Zie bordschets: Zielig of zalig. Op wie slaan deze woorden eigenlijk?
- Wat kunnen wij allemaal van deze gelijkenis leren?
- Wat was de grootste probleem van deze rijke man? (Zijn rijkdom of zijn egoïsme?)
- Waaraan kun je merken dat dit een gelijkenis is? (Terwijl het er niet bij staat in de Bijbel.)
- Waarom verwijst Abraham alleen naar de Bijbel?

(Vers 29 en 31) Benadruk hier de ontzaglijke waarde van de Bijbel, wij denken soms ook dat bijzondere gebeurtenissen meer indruk maken.

- Hoe moeten wij met ons bezit omgaan? Is dat te leren?

- Nadenkertje: 'Bezit jij je bezit; of bezit het bezit jou?'

Zingen:

- Psalm 16 :6; 17: 7; 21: 8-9; 49: 3-7.

