

Hizkia genezen

Periodethema: Jesaja
Jesaja 38

KERNTEKST

'O HEERE, ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg' (Jes. 38: 14).

'Maar Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelsd, dat zij in de groeve der vertering niet kwame; want Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.' (Jes. 38: 17)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De nood van Hizkia stijgt tot aan de lippen, zodat hij alle grond in zichzelf verliest en Christus als Borg niet meer kan missen. Als antwoord ontvangt hij de liefde van God in zijn hart, vrede met God en de vergeving van al zijn zonden.

BEGINSITUATIE

Er is een opmerkelijke parallel tussen de vorige vertelling (over de bevrijding van Jeruzalem) en de genezing van Hizkia.

DOELSTELLINGEN

De kinderen

- weten hoe en wanneer Hizkia ziek werd en hoe hij is genezen.
- weten welke rol Jesaja daarin heeft gespeeld.
- begrijpen iets van de grote nood van Hizkia en van zijn roep om een Borg.
- horen hoe zijn zonden zijn vergeven.
- zien dat, ondanks alles, Hizkia toch in zichzelf een zondig mens was en bleef.
- beseffen dat dit alles tot roem en eer van God is.

INDELING

- Hizkia huilt.
- Jesaja met een boodschap.
- Hizkia bidt.
- Opnieuw een boodschap.
- Een middel en het teken.

OPMERKINGEN

- Probeer je de situatie vooral in te leven, terwijl je niet weet hoe het afloopt.
- Zonder Jes. 39 is dit verhaal niet compleet, daarom is dat in deze vertelling ook tenslotte even aangestipt. Hizkia blijft het stempel van 'zondaar' dragen. Hiermee laat God de vrome Joden van het Oude Testament zien dat de Messias nog niet gekomen is.

ZINGEN

Psalm 30: 2 en 4 en ook 116: 1-3; 142: 2 en 4; 130: 1-2; 103: 2 en 6.

UITLEG VAN DE PSALM

God brengt Zijn kinderen in de grootste nood om daardoor de grootste verlossing te geven. Deze psalm van David is zo toepasselijk op het verhaal van Hizkia dat hij het zelf wel zou hebben kunnen schrijven, waaruit we kunnen zien dat Hizkia een echte zoon van zijn vader David is.

MATERIALEN

Afbeelding van vijgen en een kraanvogel.

INTRODUCTIE

Jongens en meisjes, de Bijbel is echt een wonderlijk boek. Vanaf het begin van zijn regering heeft Hizkia zich beijverd voor de dienst van de HEERE. En vorige week hebben we gezien hoe de godvrezende koning naar de tempel vluchtte. De HEERE heeft hem wonderlijk verlost van Sanherib. Niet één Assyrische soldaat bleef in Juda achter. Je kunt begrijpen dat Hizkia heel blij en dankbaar was.

BRUGZIN

Maar hoor nu wat er in het leven van Hizkia gebeurt!

Vertelling

HIZKIA HUILT

Het is angstig stil in het paleis van koning Hizkia. Alle knechten lopen zacht en met een bedrukt gezicht door het paleis. En in de stille gang hoor je uit één van de kamers een gepiep, een gekerm. Het lijkt net alsof er een duif droevig zit te koeren of dat er een kleine zwaluw angstig zit te piepen. Zacht lopen we naar de kamer toe. En wat denk je, daar ligt de koning Hizkia op zijn bed, met zijn gezicht naar de muur. Hij is ziek, doodziek. Ergens uit zijn lichaam puilt een grote zweer, een gezwel. Hizkia voelt het: dit gaat niet goed!

Hizkia huilt. Hij heeft een bange nacht achter zich. De dood is op hem afgekomen. Hizkia is zo bang. Zou hij de morgen nog wel halen? En de HEERE? - Hizkia heeft het zelf opgeschreven - Het leek net alsof de HEERE als een leeuw tegenover hem stond, klaar om hem te verslinden. O, wat heeft Hizkia het moeilijk. En dat juist nadat Jeruzalem zo wonderlijk is gered. En juist nadat de HEERE heeft gezegd dat hij die spottende koning Sanherib in zijn eigen land zou doden, ligt Hizkia nu op zijn bed in Jeruzalem met de dood voor ogen. Ziet God dan tussen Sanherib en Hizkia geen verschil?

JESAJA MET EEN BOODSCHAP

Maar gelukkig, er komt iemand op bezoek. Niet zo maar iemand, maar het is de profeet Jesaja zelf. Dan komt het vast goed. Maar hoor wat Jesaja zegt: 'Alzo zegt de HEERE: Geef bevel aan je huis, want je zult sterven en niet leven.' O, dat is schrikken. In plaats dat Jesaja Hizkia komt troosten, in plaats dat hij met een blijde boodschap van verlossing komt, zegt hij: 'Hizkia, zeg tegen je knechten, hoe ze het moeten doen na jouw dood! Neem afscheid van je vrouw, knechten, volk en land en sterf!' 'Je zult sterven en niet leven!' En dan gaat Jesaja, de knecht van God, weer weg. Alle hoop op beterschap is vervlogen. Het is uit.

En Hizkia? In deze grote nood kan hij maar één ding doen: roepen tot God. Luister wat hij zegt:

'Och Heere, U weet toch wat ik allemaal gedaan heb. U weet toch dat ik heel mijn leven met mijn hele hart U gezocht heb en die dingen gedaan heb die U goed vindt!' Ja, dat kon Hizkia in waarheid zeggen. Vinden jullie dat niet mooi!? Als je dat op je sterfbed mag zeggen! Zal je dat nooit vergeten!?

En toch, ook al is het waar wat Hizkia zegt, toch helpt dat niet echt. Want tegelijk weet Hizkia dat alles wat hij heeft gedaan met zonden is besmet. God is zo heilig. Als de engelen hun gezicht en voeten moeten bedekken voor God (zoals Jesaja dat heeft gezien), dan kan geen mens, als is hij nog zo goed, voor God bestaan. O, wat moet Hizkia huilen.

HIZKIA BIDT

Maar kan dan niemand helpen? Hoor wat Hizkia roept, uitschreeuwt tot God: 'O Heere. ik word onderdrukt, wees U mijn Borg.' Hizkia bedoelt: Heere, ik bezwijk, ik zink in het graf en niemand kan mij helpen, dan U alleen. Heere, wilt U het dan voor mij opnemen? Wilt U dan mijn Verlosser zijn?

Jongens en meisjes, hebben jullie het goed gehoord? Hizkia ziet aan de ene kant God voor zich als een leeuw die hem wil doden (er is geen ontkomen aan) en aan de andere kant roept hij tot God: 'Wees U mijn Borg.' Een borg of een advocaat is iemand die er tussen gaat staan. Iemand die verstand heeft van de heilige wet, maar die ook luistert naar de zondaar. Iemand die de partijen bij elkaar brengt. Als ik dat zo zeg, kunnen jullie mij dan vertellen Wie Hij is, Die tussen de heilige God en de zondige mens instaat om die twee met elkaar te verzoenen? Wie is de Middelaar tussen God en de zondaar? Kennen jullie Hem? Dat is de Heere Jezus. Als Hizkia dus bidt om een Borg, dan bidt hij als iemand die geen grond heeft om op te staan en die toch God niet kan loslaten om hulp. (Zeg het nog eens, als een intense schreeuw vanuit de grootste nood:) 'O Heere. ik word onderdrukt, wees U mijn Borg!'

OPNIEUW EEN BOODSCHAP

En wat denken jullie dat God dan doet? Kan God iemand die zo tot Hem roept, laten staan? O nee, dan laat God niet lang op Zich wachten. Kijk maar. Jesaja is nog maar net het paleis uitgelopen. In de tuin van het paleis, vlak bij de grote zonnewijzer, krijgt Jesaja weer een boodschap van God. Jesaja draait zich om en gaat opnieuw gaat hij het paleis in, naar de kamer van Hizkia. Maar nu komt hij met een blijde boodschap. Luister maar. 'Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal vijftien jaar tot uw dagen toedoen.'

Horen jullie dat? Hizkia krijgt nog vijftien jaar extra. Is dat geen wonder? Maar er is nog meer. God zegt: 'En Ik zal u en deze stad Jeruzalem beschermen tegen de koning van Assyrië. Voor hem hoeft je nooit

meer bang te wezen.' Mooi hé? Maar er is nog meer. Want toen deze woorden in de oren van Hizkia kwamen, gebeurde er ook iets in zijn hart. Luister, hoe Hizkia het zelf heeft opgeschreven: 'Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelsd, dat zij in de groeve der vertering niet kwame; want Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.'

Horen jullie dat? Toen de woorden van Jesaja in de oren van Hizkia kwamen, leek het net alsof de Heere Zelf Zich over Hizkia heen boog en hem in Zijn armen sloot (zoals de goede Herder Zich ontfermt over het verloren schaap) en hem kuste met Zijn liefde. En de zonden? Die heeft God achter Zijn rug geworpen. Wat je achter je rug gooit, zie je niet meer. God zal de zonden van Hizkia nooit meer zien. Ze zijn weg, eeuwig weg, gezonken in de zee van vergetelheid. O, wat komt er nu een stille, zoete vrede in het hart van Hizkia. De Heere is zo goed. Hizkia is er helemaal vol van. Hij zegt: 'O, laat ik toch snel weer beter worden, dan zal ik naar de tempel gaan om God op mijn snarenspeel te loven en te prijzen!'

EEN MIDDEL EN HET TEKEN

Jesaja zegt er nog twee dingen bij: wat het middel is tegen de ziekte en wat het teken van God is dat Hizkia zeker zal genezen. Het middel is een klomp vijgen. Die moest Hizkia op de zweer, op het gewel leggen. Zo zal Hizkia genezen van zijn dodelijke ziekte. Hizkia krijgt ook een teken dat wat God belooft, zeker zal gebeuren. Het teken heeft te maken met de tijd. Wij kijken naar de klok om te zien hoe laat het is. Een klok kan wel eens stilstaan. Maar je weet dat de tijd gewoon doorgaat. Vroeger hadden ze geen klok om de tijd te kunnen zien, maar de zon. Die gaf de tijd aan. De zon kan niet stilstaan. Om precies te zien hoe laat het is, moest je kijken naar de schaduw van de zon. Dat zag je op een zonnewijzer. En nu komt het teken dat Hizkia krijgt: de schaduw op de zonnewijzer gaat tien graden terug. De tijd wordt eventjes teruggezet. Dat is wel heel bijzonder. Net zoals in het leven van Hizkia. Zijn tijd wordt teruggezet. Nog vijftien jaar mag hij blijven leven. Wat is hij blij.

AFSLUITING

Vinden jullie dit een mooi verhaal? Ik wel. Maar kun je het ook begrijpen? Eerst de belegering van Jeruzalem en dan die wonderlijk verlossing. En Hizkia: eerst komt de dood op hem af en dan die wonderlijke verlossing. Valt jullie dat ook op? Het lijkt een beetje op elkaar. Zoals het met Jeruzalem gegaan is uiteindelijk, zo is het ook met Hizkia gegaan in zijn hart. En nu denken jullie misschien dat Hizkia daarna nooit meer zonden heeft gedaan! Nu, dat is het verhaal van Jes. 39. De Bijbel is heel eerlijk. Want toen de gezanten van de koning van Babel kwamen om Hizkia te feliciteren met zijn overwinning en met zijn genezing, liet de Heere Hizkia even los en wat denk je? Hizkia werd trots. Hij heeft hen heel zijn paleis laten zien, al zijn wapens, zijn zilver en zijn goud. O, jongens en meisjes, daarom moest de profeet Jesaja weer bij Hizkia komen. En weten jullie wat hij zei? 'Al deze schatten, die jij aan de koning van Babel heb laten zien, zullen naar Babel worden weggevoerd!' Maar toen is Hizkia niet boos geworden, hij zei: 'Ja, ik heb gezondigd, het is goed wat de Heere doet.'

En zo eindigt het verhaal van Hizkia een beetje droevig. Maar toch mag je nu heel blij zijn. Want de Bijbel vertelt ons niet vooral wie de mensen zijn, maar vooral Wie God is. Hij is een God Die redt en bevrijdt. Jeruzalem van de Assyriërs, Hizkia van zijn zonden! Niet omdat Jeruzalem zo goed is, niet omdat Hizkia zo goed is, maar alleen omdat God Zelf zo goed is. En zo wil Hij ook jou en mij bevrijden van de zonden. Dat heeft Hij in de doop laten zien. Geloof je dat?

VERWERKING

- Gesprek over de vraag waarom Jesaja eerst met een harde boodschap komt en daarna met een blijde boodschap. God snijdt Hizkia af van zijn oude stam om hem over te planten in de ware wijnstok. Zo wordt Hizkia met een heilig God verzoend. Vergelijk Jes. 6: 5-7. Dit (vuil) ondergaan en (schoon) weer boven komen (de afwassing van de zonden) wordt ook afgebeeld in de doop.
- Quiz over Jes. 36-39.