

# Jesaja geroepen

Periodethema: Jesaja  
Jesaja 6

## KERNTEKST

'Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen; de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol.' (Jes. 6: 3)

## UITLEG VAN DE KERNTEKST

Dit is de uitroep van de engelen boven de troon van God. Ze zijn vervuld van Gods heerlijkheid en vol aanbidding van Zijn heiligheid en majesteit en macht en roepen zonder ophouden met alle macht dit heerlijke lied uit (vgl. Openb. 4: 8).

## BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de eerste van het thema 'Jesaja' en volgt op het thema van Aäron.

## DOELSTELLINGEN

De kinderen leren zien, dat de mens goed geschapen is.

## INDELING

- Jesaja ziet God, hoort de engelen en vreest.
  - vers 1-5
- Jesaja wordt verzoend en gezonden.
  - vers 6-8
- Een moeilijke opdracht.
  - vers 9-13

## OPMERKINGEN

- Deze schets komt het beste tot zijn recht als Bijbelleesles. (Als er geen Bijbels zijn, kun je ook werken met een kopie.)
- Melaatsheid is een verzamelnaam voor verschillende huidziekten. De plotseling opkomende melaatsheid zoals bij Uzzia, waarbij het gezicht wit wordt, moet je je zo voorstellen dat de opperhuid in zijn geheel losraakt, zodat het veel weg

heeft van een vel perkament, ongelooflijk veel jeuk geeft en afschuwelijk is om te zien.

- Het zien van God. God is onzichtbaar, maar hier gaat het over een visioen. Dat is dus een beeld, menselijkerwijs van God gesproken. Jesaja ziet van God slechts het onderste stukje van Zijn kleet. Maar dit kleine deel is zo vol zo'n Gods majesteitelijke heiligheid dat Jesaja daaronder moet bezwijken. Vergelijk Mozes met de oudsten (Ex. 24: 10-1; 33: 20), Elia (1 Kon. 19: 13) en Daniël (Dan. 10: 8-10).

## ZINGEN

Psalm 84: 5, 1 en 2 en 99: 1 (tussen cherubs woont); 26: 8 (liefde voor Gods woning); 132: 9 (God woont in Sion).

## UITLEG VAN DE PSALM

Aansluitend bij de vertelling is in dit psalmvers het verlangen om in het huis van God te mogen wonen. De waardering van dat huis overtreft alles. Eén dag vergeleken met duizend, de drempel vergeleken met het binnenste van het huis. Dat wil dus zeggen: het allerkortste en allerminste genieten van Gods huis overtreft verre het volle genieten van deze wereld. Het was te wensen dat alle kerkgangers, jong en oud, dit van hart konden beamen. Want hoe vaak wordt de kerk en de wereld niet gecombineerd: Dan zit je 's zondags in de kerk om de roes van de zaterdag uit te slapen. Straks in de hemel wordt het eindeloos genieten voor hen die de voorsmaak in Gods huis hebben leren kennen.

## MATERIALEN

Afbeelding van de tempel en de ark.  
Bijbels (of een kopie van Jes. 6).

## INTRODUCTIE

Vandaag gaan we het hebben over 'de evangelist uit het Oude Testament'. Wie weet wie ik daarmee bedoel? Jesaja. Waarom? Er is geen profeet in het Oude Testament die zoveel voorspelt heeft van de Heere Jezus. Wie kent een voorbeeld? Jes. 53, waarin het gaat over het lijden van de Heere Jezus. Als een lam werd Hij ter slachting geleid...

Jesaja heeft heel lang geprofeteerd: Ongeveer vijftig jaar, globaal van 750 tot 700 v. Chr., ongeveer 150 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem in 586 v. Chr.

## BRUGZIN

Vandaag nemen we de Bijbel erbij. (Als je de kinderen niet laat lezen, kun je zelf een Bijbel in de hand nemen.) We gaan lezen over de roeping van Jesaja in hoofdstuk 6.

## Vertelling

### VERS 1; IN HET JAAR TOEN DE KONING UZZIA STIERF...

Ik denk dat het sterven van koning Uzzia grote indruk op Jesaja heeft gemaakt. Want toen Uzzia stierf, was hij eigenlijk geen koning meer. Hij heeft de laatste jaren van zijn leven in eenzaamheid doorgebracht, helemaal alleen in een huis buiten Jeruzalem. Weet je waarom? Hij was melaats en dat was zijn eigen schuld, een straf van God. Luister maar. Eerst was Uzzia (die ook wel Azaria genoemd wordt) eigenlijk een vrome koning, die goed naar de Heere luisterde. De Heere had hem dan ook rijk gezegend. Koning Uzzia werd zelfs beroemd in het buitenland. Maar door al die voorspoed was Uzzia hoogmoedig, trots geworden. Hij dacht: 'O, als de Heere zo met mij is, dan mag ik ook zelf wel reukoffers gaan brengen in de tempel.' En zo wilde hij, als koning, de tempel binnengaan. De hogepriester probeerde hem tegen te houden samen met de priesters. En terwijl ze zo tegenover elkaar stonden, werd Uzzia plotseling helemaal wit op zijn hoofd: melaats. Uzzia is toen uit de tempel gevluht. Je kunt wel zeggen: God Zelf heeft hem er uitgejaagd (zie 2 Kon. 15; 2 Kron. 26). En zo kwam het dat hij na jaren in de eenzaamheid gestorven is. Toen moest hij voor Gods troon verschijnen. Laten we hopen dat de Heere Jezus zijn zonden heeft vergeven. Misschien is de jonge Jesaja wel bij de begrafenis geweest, want koning Uzzia was zijn oom.

Weten jullie wat ik zo apart vind? Dat er steeds weer mensen in de Bijbel zijn die God willen dienen op hun eigen manier. Die zelf voor priester willen spelen. Wie weet een voorbeeld? Juist, Korach

en die 250 mannen. Dat weten jullie nog wel en ook dat de Heere toen de bloeiende staf van Aäron gegeven heeft.

'In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere zittende op een hohen en verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel.'

En precies in dat jaar krijgt Jesaja een gezicht, een visioen een soort droom. En niet zo maar iets... straks zullen we zien dat Jesaja denkt dat hij door dat visioen zal sterven, zo indrukwekkend is dit gezicht.

Wat ziet hij? God! De HEERE. Jahweh, de God van Israël. Waar? In het huis van God, in de tempel op een hoge en verheven troon.

Jongens en meisjes, God is zo groot, zo heilig! Dat gaat ons verstand te boven. Als hier in de Bijbel staat dat het een hoge en verheven troon was, dan moet je daarbij bedenken dat de hoogte van die troon tot in de hemel reikte. Dat kun je ook wel zien, aan het laatste stukje van vers 1: 'en Zijn zomen vervullen den tempel'.

In het Oosten dragen de mensen lange mantels tot aan de grond. Als iemand zit, dan hangen de zomen van zijn kleeed op het laagste punt. Dus Jesaja ziet in het visioen alleen het alleronderste stukje van, zeg maar, de klederen van God. Die zomen vervullen de tempel. De tempel van Salomo was wel vijftien meter hoog. De zomen van het kleeed van Gods Majesteit vervullen als een wolk heel de tempel. Vergeleken met God is die grote tempel zo klein. Dan moet ik denken aan het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel: 'Zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden U niet begrijpen; hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb' (1 Kon. 8: 27).

### VERS 2; DE SERAFS STONDEN BOVEN HEM.

Wat zijn serafs? Engelen. De naam seraf is afgeleid van vlam. Zoals de vlammen boven het brandaltaar dansend naar de hemel wijzen, zo zweven deze engelen dansend rondom de heilige troon van God.

In de tempel, in het heilige der heilige, staat de ark van God met daarop het gouden verzoendeksel. In dat heilige der heilige mocht niemand komen dan alleen de hogepriester slechts één keer in het jaar. Want bij die ark woont God. Dat verzoendeksel wordt daarom ook de troon van God genoemd. God 'woont' daar tussen de cherubs, de engelen. Want dat verzoendeksel is zo kunstig gemaakt, dat er links en rechts twee gouden engelen uit opkamen, die elkaar met vleugels aanraken.

En nu ziet Jesaja die engelen levend, zwevend boven de troon van God, rondom Hem en boven

Hem. Die engelen hebben zes vleugels. En lees nu eens wat ze daarmee doen: met twee bedekken zij hun gezicht, met twee bedekken zij hun voeten en met twee vliegen zij. Vinden jullie dat niet apart? Vier vleugels om zich te bedekken en twee om te vliegen. Wat zou dat betekenen? God is zo heilig, ik zal maar zeggen, zoals het licht van de zon. Daar kun je niet tegen inkijken. Daarom bedekken zij hun gezicht. God is zo heilig, die engelen bedekken ook hun voeten, alsof ze willen zeggen: 'Ook al volgen wij in alles Uw wil, toch zijn wij tegenover U vol tekort en gebrek.'

**VERS 3; EN DE EEN RIEP TOT DEN ANDER EN ZEIDE: HEILIG, HEILIG, HEILIG IS DE HEERE DER HEIRSCHAREN.**

De engelen roepen wat, hoor maar: Heilig, heilig, heilig. (Zeg het bijna zingend.) Ik heb een vraag. Zou jij naar de hemel willen als je daar dag en nacht alleen maar uitroept: 'Heilig, heilig, heilig is de Heere'? Misschien denk je: 'Dat is saai, daar zou ik doodmoe van worden.' Maar dan begrijp je het niet goed. Ik geef een voorbeeld. Als je voor het eerst in de bergen van Zwitserland komt en alles bedekt ziet met witte sneeuw, dan ben je daar helemaal vol van en overal waar je ogen kijken, roep je: 'O, wat mooi, wat mooi, wat mooi!' Je mond loopt gewoon over van verbazing. En zo is het ook hier. God is zo wonderlijk schoon en zo eindeloos heilig, dat de gezaligden in de hemel daar niet over uitgejubeld raken. Het is iets wat nooit verveeld en altijd nieuw is. Daarom is de hemel ook een groot, mooi, eindeloos feest!

De engelen noemen God 'HEERE', dat is Jahweh, de God van het verbond, de God van Israël. Hij is HEERE der legerscharen, de HEERE Zebaoth. God heeft grote legers. Miljoenen en miljoenen engelen dienen Hem. In de tijd van Jesaja was er veel oorlog. Maar God is de Almachtige. Hij regeert. Daarom zingen de engelen ook: 'De ganse aarde is vol van Zijn heerlijkheid.' Ook al lijkt het dat op de aarde de machtige koningen de baas zijn, God heeft alles in Zijn hand. Heel deze aarde is vol van Zijn heerlijkheid. (Zing het nog een keer): 'Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen; de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol.' Dit zingen van het engelenkoor is zo machtig, zo groot, dat de tempel trilt en dat de deurposten bewogen worden. De tempel is vervuld met rook (vers 4).

**VERS 5; WEE MIJ, WANT IK VERGA.**

Jesaja schrikt geweldig als hij dit schouwspel ziet. Hij voelt zichzelf zo klein, zo nietig, maar ook vooral zo onheilig, zo zondig, zo vuil. Daarom zegt hij: Wee mij, ik verga, ik ga dood, ik bezwijk. Want ik ben een man van onreine lippen. Alleen de zonden van zijn mond zijn voor Jesaja al zo erg, dat hij voor God

niet kan bestaan. Hij voelt zich als een klein strootje bij een groot vuur, binnen een seconde is het verbrand.

Wat denken jullie, zou Jesaja veel gevloekt hebben? Veel vieze woorden gezegd hebben of veel ruzie hebben gemaakt? Ik denk het niet, want Jesaja was een kind van God. *Ik hoop dat jij dat ook nooit doet!* Maar als Jesaja de heilige engelen, die hun gezicht voor God bedekken, zo zuiver hoort zingen, dan voelt hij zichzelf met al zijn woorden totaal onwaardig, ongepast, misvormd door duizend zonden. En daarbij woont hij ook nog eens te midden van volk dat onrein van lippen is. Jesaja voelt zich ook besmet met het volk waartussen hij woont. Daarom zegt hij: 'Wee mij, want ik verga! Mijn ogen hebben de Koning, de HEERE der legerscharen gezien.' Jesaja is als het ware in het heilige der heilige, een plaats waar alleen de hogepriester een keer in het jaar mocht komen. En nu lijkt het alsof de Heere Zelf zo ineens het gordijn opzij heeft geschoven en Jesaja zo God ziet. Precies in het jaar toen koning Uzzia stierf. Jesaja voelt zich bezwijken. Hij heeft God gezien. Bij deze Heiligheid kan hij niet bestaan...

**VERS 6; MAAR! EEN VAN DE SERAFS VLOEG TOT MIJ, EN HAD EEN GLOEIENDE KOOL IN ZIJN HAND (...) EN HIJ ROERDE MIJN MOND DAARMEDE AAN EN ZEI: '(...) ALZO IS UW MISDAAD VAN U GEWEKEN EN UW ZONDE IS VERZOEND.'**

Juist op dat moment, toen Jesaja dacht te sterven, juist toen kwam één van die engelen naar hem toegevlogen. En wat had hij in zijn hand? Een tang met een gloeiende kool. Een stuk gloeiendheet houtskool. Misschien hebben jullie dat weleens gezien, bijvoorbeeld bij de barbecue, hoe een stuk houtskool blijft gloeien. En met zo'n gloeiende kool raakt de engel een fractie van een seconde de lippen van Jesaja aan. Jesaja ziet het in een gezicht, net als in een droom, niet echt. Jesaja brandt zijn lippen niet door het vuur. Maar er gebeurt wel iets anders. Hoor maar wat de engel zegt: 'Uw misdaad is van u weggegaan en uw zonde is verzoend.' Je kunt eigenlijk wel zeggen: door dat vuur in die kool zijn de zonden weggebrand. Het vuur brandt wel de zonden weg, maar niet Jesaja zelf. Dat is het wonder. Jesaja blijft leven en zijn zonden worden verteerd. Maar welke vurige kool heeft de kracht om de zonden weg te branden? Nou, lees maar waar die kool vandaan kwam. Van het brandaltaar. Op dat altaar werden de offerdieren verbrand. Die offerdieren wijzen heen naar het grote Offer van Golgotha. Daar heeft de Heere Jezus de hitte van de toorn van God gedragen. Dankzij dat Offer heeft het altaar kracht om de zonden weg te nemen. En nu mag Jesaja blijven leven! Let op, bij de heiligheid van God.

*Ik denk dat niemand van jullie naar de hel wil. Maar weet je, als je in de hemel komt met je eigen zonden, dan verandert de hemel voor jou in een hel. Want God is zo heilig, Hij kan de zonden niet verdragen. Als ik een klein strootje ben, dan moet ik niet in de buurt komen van een groot vuur. Maar, dankzij het bloed van de Heere Jezus kunnen zondaren zalig worden. Gewassen met dat bloed ben je rein en zonder zonde voor God. Zo als een klein kindje gereinigd wordt door water, zoals jij gedoopt bent met water, zo wil ook God jouw zonden afwassen in het bloed van het Lam. Dan ben je net als Jesaja, rein en zonder zonden voor God. O, wat ben je dan gelukkig.*

**VERS 8; DAARNA HOORDE IK DE STEM DES HEEREN, DEWELKE ZEIDE: WIEN ZAL IK ZENDEN EN WIE ZAL VOOR ONS HEENGAAN?**

Hoor, een stem. De stem van God. 'Wie zal Ik zenden? Wie zal voor ons heengaan om te preken tot dit volk?' En weten jullie? Nu zwijgen de engelen. Niet één engel zegt: 'Ik, Heere, zend mij!' Maar dan kan Jesaja zijn mond niet meer houden en hij zegt: 'Zie, hier ben ik, zend mij heen.' Vinden jullie dat niet mooi? Jesaja is nu zo vol van de liefde voor God, dat hij zichzelf er helemaal voor over heeft. Hij zegt: 'Zend mij maar.'

**VERS 9-10; TOEN ZEIDE HIJ: GA HEEN EN ZEG TOT DIT VOLK: HORENDE HOORT, MAAR VERSTAAT NIET, EN ZIENDE ZIET, MAAR MERKT NIET. MAAK HET HART DEZES VOLKS VET EN MAAK HUN OREN ZWAAR EN SLUIT HUN OGEN, OPDAT HET ...**

- 1 niet zie met zijn ogen, noch
- 2 met zijn oren hore, noch
- 3 met zijn hart versta, noch
- 4 zich bekere, en Hij het geneze.

Wat is het doel van de prediking? Waarom zit je in de kerk te luisteren? Opdat je ogen open gaan en je ziet Wie God is, wie jezelf bent en Wie de Heere Jezus voor jou wil zijn. Daarom moeten je oren open gaan, zodat je het Woord van God echt hoort. Ja, ook je hart gaat open, zodat het Woord van God diep in je hart daalt. En daar, diep in je hart, wil God dat je je bekeert tot Hem, dan zal Hij je zalig maken. Maar lees eens goed welke opdracht Jesaja krijgt. Begrijp jij het? Ik niet. Want er staat eigenlijk: 'Ga preken, maar het zal toch niet helpen. De Israëlieten zullen toch niet luisteren!' Ze zullen niet zien, niet horen, het woord zal niet in hun hart komen en ze zullen zich niet bekeren. O, wat is dat erg. Je moet het zo begrijpen: de zonden van de Israëlieten zijn zo groot dat Gods oordeel zeker komen zal.

**VERS 11; HOE LANG, HEERE?**

Jesaja vraagt aan God hoe lang hij zo vruchteloos moet preken. En wat zegt God dan? 'Totdat alle steden verwoest zijn en er (bijna) geen mensen meer wonen in dit land.'

**VERS 12; WANT DE HEERE ZAL DIE MENSEN VERRE WEGDOEN, EN DE VERLATING ZAL GROOT WEZEN IN HET BINNENSTE DES LANDS.**

Tijdens het leven van Jesaja is het tienstammenrijk weggevoerd (722 v. Chr). Maar Jesaja preekte in Jeruzalem. Dat zou 150 jaar later verwoest worden. Alle Joden zouden weggevoerd worden naar Babel, precies zoals de Heere het gezegd heeft. Want ook al komt het oordeel zeker, God heeft toch nog steeds een groot geduld.

**VERS 13; DOCH NOG EEN TIENDE DEEL ZAL DAARIN ZIJN, EN HET ZAL WEDERKEREN EN ZIJN OM AF TE WEIDEN; MAAR GELIJK DE EIK EN GELIJK DE HAAGEIK, IN DEWELKE NA DE AFWERPING DER BLADEREN NOG STEUNSEL IS, ALZO ZAL HET HEILIGE ZAAD HET STEUNSEL DAARVAN ZIJN.**

Maar dan komt er toch nog een kleine hoop. God zal het tiende deel sparen. Ja, er zullen altijd nog echte kinderen van God zijn. En weet je waar dat op lijkt? Op de bomen in de winter. Dan zit er geen blad meer aan de boom. Dan lijkt de boom dood. Maar aan het einde van elk takje zit een knop. In die knop is het leven verborgen. En zo, zegt God, zal het heilige zaad net zijn als die knoppen. Want als de winter voorbij is, dan lopen de knoppen weer uit en dan ken je niets meer van de dode boom terug. Weten jullie waar dit over gaat? Over de trouw van Gods verbond dat van geen wanke-len weet. Ondanks de zonden van het volk, zodat de Heere wel alles weg zou moeten doen, houdt God toch vast aan Zijn verbond! Vind je dat niet mooi?

**AFSLUITING**

- Gesprek over de preek en hoe we daarnaar luisteren, met een biddend hart. Wij zijn niet beter dan de Joden.
- Gesprek over het werk van de predikant dat misschien wel heel moeilijk is: Ploegen op de rotsen. Dat we voor de dominee moeten bidden.
- Gesprek over hoe je de boodschap van Jesaja moet verstaan. Als God zegt dat er geen ontkomen meer aan is, dan zegt Hij dat toch met de bedoeling dat we daarvan schrikken en ons tot Hem bekeren.
- Gesprek over de trouw van God ondanks de zonde, dat Hij nog steeds waakt over Zijn volk en dat er (1) tot op deze dag een volk van de Joden is en (2) een kerk van Christus.

**VERWERKING**

## Quiz over profeten

Daniël,	doopte de Heere Jezus	Als een lam werd hij ter slachting geleid
Elia,	gevoed door de raven,	De zon der gerechtigheid zal opgaan
Elisa,	in de buik van de vis,	Er zal geen regen meer komen
Jeremia,	in leeuwenkuil,	Ga en was u zeven keer in de Jordaan
Jesaja,	laatste bijbelboek OT,	Gij zijt die man
Jona,	liet bijl drijven,	God is de grote pottenbakker
Johannes de Doper	sprak met God als met een vriend,	Luister goed naar de wet
Maleachi,	vriend van David,	Nog veertig dagen en dan wordt Nineve omgekeerd
Mozes,	weende op de puinhoop van Jeruzalem,	U o koning bent dat gouden hoofd
Nathan.	zag God in de tempel,	Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt