

Schatten vergaderen

Periodethema: De Bergrede
Mattheüs 6: 19-34

KERNTEKST

'Vergadert u geen schatten op de aarde' (Matth. 6: 19).

'Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden' (Matth. 6: 33).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Jaag niet achter de schatten van deze wereld aan, zet er je hart niet op. Maar stel je leven, je tijd en je kracht vooral in dienst van Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid (dat is een leven naar Gods geboden). Met 'al deze dingen' worden alle dingen voor dit tijdelijke leven bedoeld.

BEGINSITUATIE

In het gedeelte van vandaag is de Heere Jezus met Zijn discipelen in de buurt van de zee van Tiberias. Hij onderwijst Zijn discipelen en het volk met de bekende Bergrede. Daarin laat Hij zien wat de werkelijke bedoeling van de wet van God is.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen weten wat er met de 'schatten in de hemel' bedoeld wordt.
- Ze worden opgeroepen de schatten van dit Koninkrijk te zoeken.

INDELING

- Jezus gaat naar een berg bij het meer van Galilea.
- Hij houdt hier zijn Bergrede.
- Het gaat in het geloof niet om vroom vertoon, maar om echtheid.
- Aalmoezen: doe het ongemerkt, zonder ophef voor God.

- Bidden: doe het ongezien, eenvoudig en oprecht voor God.
- Jezus leert het 'Onze Vader'.
- Vasten: de anderen hoeven het niet te merken.
- Welke schatten we moeten vergaren.
- Zoek eerst het Koninkrijk van God.
- Leef dan in die heilige onbezorgdheid: God zal zorgen!

ZINGEN

Psalm 49: 6

UITLEG VAN DE PSALM

Kijk niet (jaloers) op tegen mensen die erg rijk zijn en veel schatten hebben. Je neemt er bij het sterven niets van mee! Maar als Christus je Schat is, dan is het leven je bereid. Dan ligt dat voor je klaar!

BORDPLAN

Waar ben jij vol van?

INTRODUCTIE

(Opmerking: In de vertelling zijn ook wat eerdere verzen van Mattheüs 6 meegenomen)

Illustratieverhaal:

Een rijke kunsthandelaar was overleden. Op een dag worden zijn dure schilderijen geveild. De zaal zit vol begerige kopers. Ze willen hoog bieden. Maar de veiling verloopt anders. Eerst wordt er een klein eenvoudig schilderijtje te koop aangeboden. Daarop staat een portret van de zoon van de overleden kunsthandelaar. Niemand heeft interesse. Ze roepen dat ze daar niet voor gekomen zijn. Een eenvoudige man wordt getroffen door het kleine schilderijtje en koopt het. De anderen zijn opgelucht, want nu kan volgens hen de veiling pas echt beginnen. Maar de veilingmeester kondigt tot ieders verbazing aan dat de veiling al afgelopen is. De kunsthandelaar heeft in zijn testament laten beschrijven: 'Wie de zoon in zijn bezit heeft, krijgt alles'. Wat gaat deze eenvoudige man rijk naar huis. Met 'de zoon' ontvangt hij alles!

BRUGZIN OF BEGINZIN

Zo is het met de Heere Jezus en Zijn Koninkrijk ook. Wie de Zoon heeft, heeft alles!

Vertelling

Daar gaat Hij. Jezus loopt te midden van Zijn discipelen. De grote schare volgt Hem. Ze willen nog meer van Hem zien. Ze hebben van Zijn wonderen gehoord. Hij heeft zelfs op een bruiloft water in wijn veranderd. Nieuwsgierig lopen de mensen achter Jezus aan.

Als ze op een grote heuvel staan, gaat Jezus zitten. Ze zijn in de buurt van het meer van Galilea. De mensen gaan om Jezus heen staan. Anderen gaan zitten. Zo kunnen ze Hem goed zien. Wat zal Hij nu gaan doen? Gaat Hij weer een wonder verrichten? Nee, misschien niet zoals de mensen verwachten. De Heere Jezus gaat vertellen. Hij gaat het evangelie verkondigen. Daar gaat het de Heere Jezus om. Velen komen om wonderen te zien. Maar Jezus doet juist wonderen opdat de mensen Zijn woorden zullen geloven! De preek die de Heere Jezus hier gaat houden noemen we de Bergrede.

Maar wat zegt de Heere Jezus dan? Wat vertelt Hij dan tegen de mensen? De Heere Jezus gaat de mensen leren. Hij laat hen heel scherp zien dat de Farizeers wel vroom doen, maar dat het hun eigenlijk helemaal niet om God gaat, maar om henzelf. Ze willen door de mensen geëerd worden. Daarom doen ze zo vroom. Laten we eens meeluisteren naar wat de Heere Jezus zegt.

Wanneer u een aalmoes (uitleggen!) geeft, dan moet u dat niet zo doen, zodat iedereen het bij wij-

ze van spreken kan zien. Want u doet het dan voor de mensen. De mensen zullen dan zeggen of denken: 'Zo, moet je hem of haar zien. Die geeft veel.' 'Nee', zegt de Heere Jezus, 'want dan doet u het eigenlijk voor de mensen. Je wil dan zelf de eer ontvangen. Maar het gaat erom dat je het voor God doet. Doe het daarom in stilte, in het verborgene.' De Heere Jezus zegt het zo mooi, Hij zegt: 'Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand geeft.' Misschien begrijp je wel wat de Heere Jezus daarmee bedoelt. Je moet het als vanzelf geven, uit dankbaarheid, zonder ophef. Je doet het niet voor de mensen, maar omdat God jou zoveel geeft. En ook al zien de mensen er dan niets van, God ziet het wel! Hij zal je er voor zegenen.

Weet je waar de Heere Jezus ook op wijst. Wij kennen dat misschien niet meer zo: het vasten. Door het vasten beseffen mensen soms nog beter hun afhankelijkheid van God. De Farizeeën en Schriftgeleerden vasten vaak. Maar deden zij het echt om nog dichter bij God te leven? Helaas niet. Ze vasten soms zolang, dat ze er zelfs mager en slecht uit gingen zien. Dan gingen ze de straat op en je begrijpt wel wat er dan gebeurde. De mensen zagen dat en dachten: 'Zo, dat zijn vrome mensen, moet je eens kijken hoe lang zij vasten' Maar daar gaat het niet om, zegt de Heere Jezus. Dan doe je het weer voor de mensen, eigenlijk doe je het dan voor je eigen eer, dan doe je het niet echt om God te dienen. Als je vast, doe het dan in het verborgene, zodat niemand het hoeft te zien. En als je toch naar buiten moet? Zalf uw hoofd, zorg dat je er goed uitziet, niemand hoeft te weten dat je vast. De Heere weet wel of je het echt om Hem doet.

Horen jullie dit? Het gaat er bij de Heere om of we echt menen wat we doen. Hij wil dat we Hem echt dienen. Niet zomaar een beetje buitenkant! God heeft er een hekel aan als we vroom doen, maar het niet menen. Dan zijn we eigenlijk ook huichelaars!

Je voelt wel hoe scherp de woorden van de Heere Jezus kunnen zijn. Maar de Heere Jezus zegt dit niet om de mensen pijn te doen. Nee, Hij wil ze juist behouden! Hij wil ze echt gelukkig maken!

De Heere Jezus gaat nog verder. Weet je wat Hij ook zegt: 'Vergader geen schatten op aarde.' Wat lopen wij mensen toch vaak achter de schatten van deze wereld aan. We willen dit hebben en dat moeten we ook nog hebben...we jagen maar door. Wie wil er niet graag rijk worden, veel geld hebben? Sommigen dromen er zelfs van! Toch zegt de Heere Jezus: 'Vergader geen schatten op de aarde.' Mag je dan niets hebben? Dat zegt de Heere Jezus niet. De Heere Jezus zegt dat je ze niet moet 'vergaderen'. Vergaderen wil zeggen: bij elkaar graaien,

alles willen hebben en houden, omdat het ALLES voor je betekent. Want dan ben je eigenlijk slaaf van je eigen hebzucht. Dan blijkt dat die aardse dingen het allerbelangrijkste voor je zijn. Nee, verzamelen schatten in de hemel. De grootste Schat, je weet het wel...dat is de Heere Jezus Zelf. Hij geeft vergeving van zonden; Hij geeft rust in je hart; Hij geeft zelfs eeuwig leven! Dat zijn schatten waar alle aardse schatten niets bij zijn. Ja toch? Zorg er daarom voor dat je Hem hebt. In die ene Schat bezit je al die andere schatten. En die Schat kan niemand je afnemen. Hier op aarde zijn schatten echt niet veilig. Dieven kunnen ze stelen; ze kunnen verroesten; ze hebben uiteindelijk geen waarde. Vergader daarom schatten in de hemel!

AFSLUITING

Waar is jouw schat? Wat is voor jou het belangrijkste? Weet je hoe dat kan weten? De Heere Jezus zegt het zo duidelijk: 'Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.' Daar gaat je hart dan naar uit! Als je iets heel fijn vindt, dan moet je er toch vaak aan denken! Dan ben je er vol van. Zo is het ook met de Heere Jezus. Als Hij je schat is, dan gaat je hart naar Hem uit, dan wil je voor Hem leven!

'Want we kunnen niet twee heren dienen', zegt Jezus. Je kunt niet Mammon (de afgod van het geld) en de Heere dienen. Er kan er uiteindelijk maar één echt belangrijk voor je zijn!

Als je dat beseft, als je schat de Heere is, dan hoef je niet meer bezorgd te zijn. Hoor je dat? Wat maken wij ons toch vaak zorgen hè. We denken aan dit, we zorgen voor dat. Voor ons eten, voor onze kleding en noem maar op. Wat zijn we er toch vaak druk mee!

'Wees toch niet bezorgd voor uw leven en voor uw kleding. Kijk toch eens naar de vogels. We kunnen veel van ze leren,' zegt Jezus. 'Ze zaaien niet en maaien niet en toch zorgt God voor hen dat ze niets te kort komen. En kijk eens naar die mooie lelie die bloeit. Hoe mooi hij door God aangekleed is. Zelfs Salomo met al zijn rijkdom zag er niet zo mooi uit als die bloem! God zorgt zelfs voor de vo-

gels en de bloemen. Zou Hij dan voor ons niet willen zorgen als we ons aan Hem toevertrouwen?

Kijk eens naar het gras met de mooie bloemen. Morgen wordt het afgemaaid. Je zou je bijna afvragen waarom God de moeite neemt om ze zo mooi te bekleden voor zo'n korte tijd. Maar als Hij al zoveel zorg besteedt aan het gras, zou Hij dan niet voor ons willen zorgen?

Wat denken wij toch vaak klein van Gods liefde en zorg die Hij wil tonen. Wat leven we toch vaak krampachtig. Wat jagen we toch vaak dingen na die helemaal geen waarde hebben.

Weet je wat de Heere Jezus dan zegt: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God' Dat eerst! 'En alle het andere zal je toegeworpen worden'.

Als je naar de schatten van deze wereld jaagt, zul je uiteindelijk alles verliezen. Maar wie het Koninkrijk van God zoekt, de Heere Jezus zoekt, die zal vinden. En wie de Zoon heeft, die heeft alles!

VERWERKING

Gesprek:

- Probeer eens een gesprek te hebben over: Hoe weet je nu echt of de Heere Jezus de belangrijkste in je leven is? Kun je dat weten? Laat in dit verband Matth. 6: 21 richtlijn zijn. Onze schat is daar waar ons hart naar uit gaat! Daar ben je vol van. Als je veel van iemand houdt, dan gaat je hart naar hem/haar uit! (Zie bordplan: Waar ben je vol van?)
- Wat heeft het verhaaltje van de kunstschilder met deze geschiedenis te maken?
- Waarom zou in de Bijbel 'bidden' en 'vasten' zo vaak bij elkaar genoemd worden?
- Kunnen wij ook verkeerd bidden? Zo ja, hoe dan?
- Wat is 'heilig onbezorgd leven'? (Leven vanuit het vertrouwen dat er voor je gezorgd wordt!)

Opzoeken:

Laat de kinderen zelf eens psalmen/liederen opzoeken die bij deze vertelling passen. Laat ze verwoorden waarom ze dat vinden!

Zingen:

Psalm 19: 6; 49: 2-7; 119: 13 en 19; 127: 1 en 2
Lied: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God'.