

De verzoeking

Periodethema: De rondwandeling
Lukas 4: 1-15

KERNTEKST

'Er is geschreven...' (Luk. 4: 4 en 10)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Let op wie het zegt. 'Er is geschreven', zegt de Heere Jezus. Hij zegt tegen de duivel dat Hij niet naar hem luistert. Hij gebruikt een Bijbelwoord om dat duidelijk te maken. Ken jij de Bijbel ook zo goed? De Bijbel is het Woord van God. Het is de waarheid en alleen met dat Woord kun je de strijd aan. Er is geschreven, er staat in de Bijbel... en daarom luister ik niet naar jou. Ik wil God gehoorzamen en niet de satan en anderen die mij verleiden.

Als ik dan het tweede 'er is geschreven' (vers 10) lees, zie ik dat de duivel het Woord van God ook kent. Hij gebruikt een tekst uit Psalm 91: 11. Het klinkt erg goed, maar het is levensgevaarlijk, omdat het uit de mond van de satan komt. Hij verleidt ons op deze manier. Pas op. Daarom zeggen we zo vaak: 'Is het van de duivel of van de Heere?' Weet jij het altijd?

BEGINSITUATIE

We leiden het thema 'de rondwandeling' kort in. Het is goed als we de Heere Jezus volgen op zijn rondwandeling. Na Zijn geboorte lezen we van de besnijdenis en het gaan naar de tempel (voorstellen) en dan lezen we over de twaalfjarige Jezus in de tempel. Wat weten we over het leven van de Heere Jezus? Hij heeft als een kind geleefd. De twaalfjarige Jezus blinkt uit in kennis en stelt vragen die de geleerden verbazen. Hij wil zijn in de dingen van Zijn Vader. Wat betekent dat? Hij wil doen wat Zijn Vader wil.

DOELSTELLINGEN

- De kinderen leren zien dat Bijbelkennis belangrijk is. Er is geschreven!
- De Heere Jezus valt niet voor de verzoeken van de duivel. Hij overwint.
- Alleen in de kracht van de Meester kunnen we overwinnen. De geestelijke wapenrusting is nodig.
- Laten we wegkruipen in de Heere Jezus als de duivel ons bespringt. Kinderen horen van de weg die ze gaan moeten als de duivel heel dichtbij is.
- De rondwandeling van de Heere Jezus laat zien Wie Hij is; volmaakt in woorden en werken. Hij deed alles als Borg voor Zijn volk.

INDELING

- Als de duivel komt.
- De Heere heeft honger.
- Van stenen brood maken.
- Er is geschreven; God zorgt.
- De duivel komt.
- Eén keer aanbidden.
- Er staat geschreven.
- De duivel doet nog een poging.
- Ook de duivel weet wat er is geschreven.
- Jezus' antwoord: 'Er is gezegd.'

OPMERKINGEN

- In het gesprek vooraf is het goed om duidelijk te maken wat het is als we *verzocht worden door de duivel* (hij wil het liefst dat we vallen in zonden, kwaad doen en zondigen tegen God) of *op de proef gesteld worden door de Heere*. De Heere wil dat we sterker worden in ons geloof. Hij wil dat we leren afhankelijk te zijn. Dat we het van Hem verwachten in ons leven. Beproeving of verzoeking

king. Hebben we daar voorbeelden van? Een zieke moeder wordt door de Heere op de proef gesteld. Ze is ernstig ziek, maar zij vertelt dat de Heere voor haar zorgt en ook voor haar gezin. Ze is dankbaar voor alles wat ze samen nog hebben. Een leerling wordt verzocht door de duivel. Vrienden vragen hem mee te doen met verkeerde plannen. Hij stapt erin en handelt even later in drugs. Steelt geld en komt met de politie in aanraking. Steeds verder raakt de jongen van het pad. Hij verlaat de kerk en zegt God vaarwel. Zo wil de duivel het. Je mag zelf weten wat je wil, ga je gang. De satan wil je ondergang. God wil je redding.

- Een vertelling is geen 'preek', maar ik wil de toepassing wel graag een plaats geven. Als u de toepassing liever buiten de vertelling wilt houden, kunt u het bij de verwerking een plaats geven.

ZINGEN

Gebed des Heeren: 8.

UITLEG VAN DE PSALM

In het gebed des Heeren (vers 7) vragen we of de Heere ons niet in verzoeking wil brengen. Er wordt

gevraagd of de Heere bij ons wil blijven. Onze kracht is te klein. We zijn te zwak om staande te blijven als de duivel ons probeert te verleiden. We zijn in onszelf boos genoeg om de duivel te gehoorzamen. Ons hart wil het verkeerde. Als God het niet tegenhoudt, gaat het verkeerd.

Als God ons alleen laat vechten tegen het verkeerde, redden we het niet. De duivel is te sterk, ik ben te zwak. De wereld trekt ons, de duivel verleidt ons en ik ga met hem mee. Hoe moet het ooit goed komen? Goed om met vers 8 mee te zingen en te bidden. Verlos ons, bescherm ons (de wereld is zo sterk) en geef ons kracht (ik ben zwak). Elk ogenblik zijn we in nood. *Hebben we dat ook in de gaten? Heere, maak ons vrij van de macht van de bedrieger, de satan, de duivel, de vernielers.*

MATERIALEN

Een plaat van de woestijn, de bergen rondom Jeruzalem en de tempel.

BORDPLAN

Er staat geschreven!

INTRODUCTIE

Vandaag denken we samen na over de verzoeken en verleidingen van de duivel. Wie kan er voorbeelden noemen? (Wanneer en waarmee ben je verleid?) Wat is jouw reactie als je merkt dat de verleider/verleiding (verzoeking) je laat twijfelen? Mag het wel? Kan het wel? Wat doe je dan?

BRUGZIN

Vandaag zien we hoe de duivel je verzoekt. Let op Hem Die wordt verzocht en aan jou (en mij) vertelt wat je moet doen.

Vertelling

Wat doet de Heere Jezus daar in de woestijn? Waarom is Hij daar? Na Zijn doop in de Jordaan wordt Hij door de Heilige Geest in de woestijn geleid. *Ja, dat is vaker zo. Na de doop gaan we het leven in en de strijd. Kleine, gedoopte kinderen ervaren het misschien niet zo, maar toch... Het leven en alle verleidingen maken het voor ons soms erg moeilijk. Als jonge kinderen en jongeren ervaren we dat dikwijls. Met ons gedoopte voorhoofd kunnen we niet overal zijn en aan meedoen. Is dat niet wat we vaak tegenkomen in ons leven? Gedoopt en dan het leven in... Juist gedoopte kinderen, mensen worden vaak door de duivel aangevallen. Verzocht. De duivel wil graag dat gedoopte kinderen zondigen. Daarom bidden we: 'Leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze.'*

De Heere Jezus gaat niet Zelf naar de woestijn. Hij wordt er gebracht. Hij laat Zich leiden. De Heilige Geest brengt Hem daar. *Wat moet je daar nu zoeken?* Een woestijn is een plaats waar we niet graag komen. Nu heeft de Geest de Heere Jezus daar gebracht. Waarom? Een woestijn. De woestijn van Juda. Kaal en steenachtig. Onherbergzaam.

Ik moet denken aan het volk Israël. Niet veertig dagen en nachten, maar veertig lange bange jaren. Hoeveel heeft het gekost? Uithoudingsvermogen. Verdriet. Mensen kwamen om. Dorst... De woestijn is een plaats waar je alleen bent en voor jezelf moet zorgen. Alleen. Eenzaam. De Israëlieten weten ervan. Het is veertig jaar op de proef gesteld. Ze hebben heel vaak gemopperd. Ze hebben het geroepen: 'Had ons in Egypte gelaten. We zullen nu in de woestijn sterven.' Ze zijn overigens wel beschaamd uitgekomen. God heeft in de woestijn wel heel bijzonder voor Zijn volk gezorgd. Hij heeft hen door de woestijntijd geleid en gebracht in het beloofde land. Hij nam niet alle zorgen weg, maar gaf wel kracht om het verdriet en de zorgen te dragen. Hoe heerlijk kon het zijn als de Heere Zich liet zien en het volk merkte dat God bij hen was in de wolkkolom en de vuurkolom. Zelfs in de woestijn (van het leven) is het goed als God er is. Misschien is jouw leven soms ook wel als een leven in een woestijn. Eenzaam, verdrietig en pijnlijk. Hoe wonderlijk kan het zijn als God laat merken voor je te zorgen.

Veertig dagen en nachten is de Heere Jezus in de woestijn. Hoe lang is dat als je niet weet wanneer

het stopt? De dagen worden geteld. Als het langer duurt, lijkt er geen einde aan te komen. Is het een periode van voorbereiding op Zijn leven? Biddend bereidt de Heere Zich voor op Zijn werk. Op wat komen gaat. De komende tijd van Zijn leven zal het zwaar worden. Hij zal straks ervaren dat er niemand is die voor Hem kiest. Straks blijft Hij echt alleen over... Weet je, juist daar waar wordt gebeden, komt de satan. Duivelse plannen worden be-raamd. Zal Hij de Heere Jezus kunnen verleiden? Het is de Geest Die de Heere in de woestijn brengt. Het is Gods Geest Die Hem zal ondersteunen. Ja, als het moeilijk is, zal God er zijn. God Zelf brengt Zijn Zoon dicht bij de verleider. Niet om Hem in het kwaad te laten vallen. Nee, dat niet. God beproeft en satan verzoekt.

Veertig dagen en nachten in de woestijn. Waarom toch? Veertig dagen en nachten niemand ontmoeten. Alleen zijn... Of is de Heere Jezus niet alleen? Wat zal Hij daar gedaan hebben? Een plaats van stilte, is voor de Heere Jezus een plaats van gebed. *Heb jij ook een stil plekje om stil te zijn voor God?*

De Heere Jezus is niet alleen in de woestijn. Daar in de eenzaamheid, in de warmte overdag en de koude 's nachts is er iemand die op de Heere loert en hem als zijn prooi wil bespringen. Veertig dagen lang is de duivel, de aartsleugenaar daar om Hem te verzoeken. Hij probeert de Heere Jezus te laten zondigen. De vorst van de duisternis wil Hem verleiden en strikken in zijn duivelse strikken. Weet je hoe? Na veertig dagen vasten, niet eten heeft de Heere Jezus honger. Hij is ten dode toe verzwakt. Ja, Hij is een mens en heeft eten nodig... Nu heeft Hij honger en de duivel, de verzoeker ziet zijn kans schoon. Nu heeft hij Hem, denkt hij. De duivel zegt tegen de Heere Jezus: 'Als U Gods Zoon bent, als dat waar is, dan hoeft U geen honger te lijden. Zeg dan tegen deze stenen dat ze broden worden.' Natuurlijk kan de Heere Jezus dat. Hij kan van stenen best wel broden maken. Het lijkt alsof de duivel hier als vriend verschijnt. Nog even en de Heere Jezus zal van honger sterven. De duivel wil nu dat Jezus Zijn Goddelijke macht gebruikt. 'Je bent toch Gods Zoon. Maak dan van die stenen brood.' De duivel zal wel gelachen hebben. Hij denkt dat deze valstrik Hem wel zal strikken.

Als Jezus doet wat satan heeft bedacht, dan heeft hij gewonnen. Als Hij luistert naar de boodschap van de satan en doet wat goed lijkt, dan heeft Hij de stem van Zijn Vader niet gehoord. Wat wil Zijn Vader dat Hij doet? Nu, dat weet de Heere Jezus wel. Hij kent de wil van Zijn Vader en Hij kent ook de Bijbel. Zijn antwoord klinkt duidelijk daar in de woestijn. 'Er staat geschreven, dat de mens niet alleen van brood zal leven, maar zal leven bij alle woord van God...' Geen discussie. Gods Woord is

duidelijk. Het gaat dus niet om het brood. Brood kan ons het leven niet geven, als God het brood niet zegent. Ook al heeft de Heere honger. Het gaat erom dat we de woorden van God horen en gehoorzamen. De Heere Jezus wil de wil van Zijn hemelse Vader doen. Als God de Vader wil dat Hij sterft van de honger, dan is het goed. Hij sterft liever dan dat Hij gebruik maakt van Zijn macht om Zelf voor brood te zorgen.

We mogen altijd op God vertrouwen. Hij geeft brood. Hij geeft manna in de woestijn. Hij geeft wat we nodig hebben. Vertrouwen we daar op? De duivel hoort het en voelt zich de verliezer. Hij dacht dat de Heere Jezus zijn raad wel op zou volgen. Maar Jezus weigert te luisteren naar de verleider. De verleider heeft verloren. Zijn eerste plan is mislukt.

De duivel laat het er niet bij zitten. Hij wil de Heere Jezus vangen in zijn boze plannen. Hij brengt Hem op een heel hoge berg. Moet je eens kijken. Wat zie je daar? Kijk om je heen. Je ziet heel veel van de wereld. Vind je het niet geweldig? De satan laat de Heere Jezus vanaf die hoge berg alles zien. De koninkrijken van de aarde trekken aan Zijn gezicht voorbij. Van het noorden naar het zuiden van het oosten naar het westen. Wat een geweldig gezicht moet dat zijn geweest. Alle heerlijkheden en macht... *Dingen waar wij ook zo naar kunnen verlangen.*

Of verlang jij soms niet naar macht en pracht? Wil jij ook niet wat meer van de wereld hebben? Voor de tweede keer doet de duivel een poging om de Heere Jezus te verleiden. De verzoeking klinkt en wat zal de Heere Jezus doen?

De duivel spreekt. Weet je wat hij zegt? 'Ik zal U alle macht geven en alle heerlijkheid van de koninkrijken van de aarde die U nu hebt gezien. Want de macht is mij en ik zal ze geven aan wie ik wil...Als U mij zult aanbidden, dan is het allemaal voor U.' Zijn dat de woorden van de satan? Heeft hij alle macht? Het is grootspraak. Wie denkt hij wel dat hij is? *Ja, soms lijkt het daar wel op. Hij is de overste van deze tijd, van deze wereld. Het lijkt erop dat de duivel het voor het zeggen heeft. Kijk maar eens om je heen. Hij verleidt de mensen en brengt ze in de rampzaligheid. Word jij ook vaak verleid? Hoeveel gruwelijks doen de mensen elkaar niet aan. Wie luistert er nog naar God? Wie heeft zijn naaste nog lief? Het is overal zo goddeloos en spottend gaan de mensen over de aarde. Ze doen net alsof er geen God meer is en ze maken zelf de dienst wel uit. Heeft de bedrieger van de mensen het dan werkelijk voor het zeggen? Wat denk jij ervan? Soms houd ik mijn hart vast. Wie luistert er naar de Heere? Wie gehoorzaamt werkelijk Zijn stem?*

Alle macht... Wie? Eén knieval en alles is voor de Heere Jezus. Eén keer aanbidden en... De leuge-

naar. Hoe gemeen. Hij probeert de Heere Jezus te verleiden. Is het niet verleidelijk? Voor één knieval. God de Vader geeft Hem alle macht en heerlijkheid... straks... na een weg van sterven. Toch twijfelt onze Borg niet. Gods weg is de weg van het leven, eeuwig leven. De boze heeft niet alle macht. Hij is de overste van de wereld en heeft veel macht, maar hij is niet de almachtige. Hij heeft het niet voor het zeggen. *Geloven we dat ook?*

De Heere Jezus geeft antwoord. Hij is overduidelijk. 'Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: U zult de Heere Uw God aanbidden en Hem alleen dienen.' Van deze woorden heeft de duivel niets terug. Nee, daar kan hij niets tegenin brengen. De Heere Jezus zal niet voor hem buigen, zal niet voor hem op de knieën gaan. Wat denkt de satan wel. Hij heeft helemaal niets te vertellen. God heeft alle macht in hemel en op aarde. Hem moeten we dienen. Hem moeten we eren. *Stil duivel, jouw stem willen we niet horen. Heb je er ook veel last van? Je wilt het mooiste van het mooiste. Je zit soms op een site, waar je wordt verleid. Vraag dan: 'Heere, leidt ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze.'*

Ik zie in mijn gedachten de duivel weggaan. Hij heeft weer verloren. Een nederlaag... Zal hij het nu opgeven? Nee, dat doet hij niet. Hij bedenkt nog een list. Een list om de Heere Jezus te vangen. *Zo bedenkt hij ook iedere dag een list om jou te vangen. Om jou te laten zondigen. Heb je dat in de gaten? Levensgevaarlijk. Zeker als we het niet in de gaten hebben. We gaan dan zomaar doen wat hij wil dat we doen. Let eens op de Heere Jezus.*

Als de duivel voor de derde keer komt en probeert de Heere Jezus te verzoeken, te verleiden tot zondigen, dan word ik weer stil. *Als de Heere doet wat de duivel vraagt, dan is het voor mij verloren.* Hoe moeilijk is het om de listige plannen van de boze te doorzien. Hij is doortrapt gemeen. Ik heb het niet eens altijd door. Kijk daar is hij weer. Hij brengt de Heere Jezus naar de heilige stad Jeruzalem. De stad waar God woont in de tempel. Durft de satan in die stad met zijn verzoeking te komen? Ja, dat durft hij. Hij waagt het om zelfs in de heilige stad, in de tempel... in de kerk in onze tijd... binnen te komen en daar mensen te verleiden tot het kwaad. Duivels. Jeruzalem is de stad waar straks de Heere Jezus zal rondwandelen en waar Hij later zal sterven. De Heere Jezus weet het. De duivel brengt Hem daar in Jeruzalem op het dak van de tempel. Hij spreekt de Heere Jezus aan. Listig en gemeen. Weer een strik om Koning Jezus te vangen. Een strik om te voorkomen dat Hij straks in Jeruzalem zal lijden en sterven. Want daar is het de duivel om te doen. Hij wil voorkomen dat de Heere Jezus op Golgotha zal sterven voor de zonden van Zijn volk. Nee, dat mag

niet gebeuren. De verzoeken zijn erop gericht om dat tegen te houden. Gods plan mag niet doorgaan. Het plan van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest moet mislukken. Er mogen geen mensen gered worden. Nee, de duivel wil ons allemaal verloren laten gaan. Jezus' reddingsplan moet voorkomen worden.

Daar op het dak van de tempel, aan de rand van het dak, hoor ik de stem van de duivel. Hij heeft zijn woordje al weer klaar. De Heere Jezus heeft toch gezegd: 'Daar staat geschreven', de duivel kent de Bijbel ook. Hij weet wat erin staat en gebruikt de woorden voor zijn valse plannen. Hoor maar... 'Indien U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan van het dak naar beneden; want er is geschreven...' Daar heb je hem met zijn Bijbelwoord... 'Er is geschreven.' Hij misbruikt de woorden van God. 'Er is geschreven dat Hij, Uw Vader, de engelen bevel zal geven om U op te vangen, om U te bewaren.' Zo klinkt de stem van de boze. *Heb je het gehoord. Hij kent de woorden van God en gebruikt ze om ons te verleiden.*

'Ze zullen U op handen dragen en U zult Zich aan geen steen stoten.' Helemaal waar. Zo staat het in de psalmen. Psalm 91. Gods Zoon zal worden bewaard. Hem zal niets overkomen als God het niet wil. Duidelijke woorden. De Heere Jezus kan dus wel springen en laten zien dat Hij Gods Zoon is. Een mooi bewijs. Erg verleidelijk. *Misschien dat de mensen Hem dan zullen geloven als Hij zegt dat Hij Gods Zoon is. Niemand zal dan nog twijfelen. Is dat geen geweldige oplossing van de duivel? Denk jij dat ook wel eens? Laat eens zien wat U kunt.* Toch springt de Heere Jezus niet. Zeker niet. Hij weerlegt de leugen van de duivel. Zo heeft God het niet bedoeld. 'Er is gezegd: U zult de Heere Uw God niet verzoeken.' Je mag niet zomaar iets doen en zeggen dat God wel voor je zal zorgen. Hij zal me wel sparen. Nee, dat is roekeloos en zo verzoek je God. Je daagt Hem uit.

Als de duivel dat hoort, wordt het weer stil. Hij voelt zich opnieuw de verliezer. Hij gaat weg. God vindt het genoeg. Het is nu wel even klaar. De duivel krijgt de Zoon van God niet op de knieën. Hij wil niet luisteren naar de kwade woorden van de bedrieger. Jezus kan het niet en wil het niet. Het gaat erom dat we de wil van God doen. Zijn woorden zijn van eeuwigheidsbelang. Luister dan en gehoorzaam. Zijn woorden zijn de waarheid. *Naar wie luisteren wij? Volgen we het voorbeeld van de Heere Jezus en laten we satan weten wat er geschreven staat en wat God wil?*

De duivel gaat voor een tijd weg, maar hij komt terug. Wacht maar af. Wat een vermoeide woestijn-tijd is het voor de Heere Jezus geweest. Daar in de

eenzaamheid heeft Hij onafgebroken gestreden met de boze, de mensenmoordenaar van het begin. Een heftige, zware strijd. Hij overwon, die sterke Held. Gods Zoon, Hij was niet voor niets in de woestijn. Hij is er gebracht door de Geest en heeft daar gestreden met de boze. Op Zijn levensweg - niet alleen die veertig dagen en nachten in de woestijn - heeft Hij steeds weer met de duivel te maken gekregen. De listige slang wilde Hem verleiden. Telkens weer ging het om het gevecht tussen de hemel en de hel. Het gevecht tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Het is een heilige oorlog. Wie zal overwinnen? Hier hangt onze zaligheid vanaf. Wie is straks de Overwinnaar over dood, graf en hel? Wie roept het straks uit: 'Het is volbracht?' Je weet het...

Daarna zien we de Heere weer in Galilea. De Geest brengt Hem daar. Daar spreken de mensen over Hem en overal vandaan komen mensen en zoeken Hem op. Nee, dat wilde de satan niet. Hij wil geen volgelingen zien bij de Messias. Toch zien we discipelen, kinderen, ouderen en jongeren die Hem volgen. *Ook nu nog. Straks zullen ze Hem dienen. Eeuwig dienen. Hoe heerlijk zal het zijn.*

Daar in Galilea zie je het gebeuren. De Meester gaat rond en vertelt Zijn evangelie in de synagogen. De mensen volgen Hem op de voet. Ze danken, loven en prijzen Hem... Zo klonk het in Galilea. *Zo klinkt het... Waar nog meer? In jouw hart mischien? 'Dank U, Heere Jezus, dat U hem hebt overwonnen die ons telkens weer probeert te verzoeken en te verleiden. Maak ons sterk in Uw woord en wilt U*

zorgen dat we zijn stem niet gehoorzamen. Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen.'

AFSLUITING

Nu wij. Jij en ik. Als morgen de duivel ons (weer) verleid, verzoekt wat doen we dan? Ik vraag of Hij mij kracht geeft zodat ik niet val en zondig. Doe je dat ook?

VERWERKING

- Waarom konden Adam en Eva de verzoeking van de duivel niet weerstaan?
- De Heere Jezus (tweede Adam) heeft de verzoeken weerstaan. Gelukkig. Alleen zo kon Hij laten zien sterker te zijn. Alleen zo kon Hij Redder zijn van een wereld verloren in schuld. Als Hij was gevallen voor de verzoeken van de duivel, was Hij niet zonder zonde en kon Hij onze Zaligmaker niet zijn.
- Nog even over verzoeken (verleidingen) en beproevingen. Wat is het verschil? Zien we altijd heel duidelijk wat van de duivel is en van God?
- In Roemenië vertelde een dominee dat Nederland wordt verzocht (door de duivel) door de welvaart. Jullie hebben het zo goed dat je God niet nodig hebt. In Nederland hoor ik vaak dat het een zegen is van God dat we zo welvarend zijn. Wat denk jij?
- Kun jij uit jouw leven een aantal verleidingen noemen? Gebruik je de computer, je mobiel? Ben je jaloers om wat klasgenoten hebben?