

In de tempel

Periodethema: Geboorte
Lukas 2: 21-38

KERNTEKST

'Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord' (Luk. 2: 29).

UITLEG VAN DE KERNTEKST

Wie zegt dat? Simeon. Hij weet het zeker. Hij gelooft het oprecht. Straks wordt het sterven en mag Hij in vrede heengaan. Ingaan in de hemel, waar de Vredevorst is en de echte shalom (vrede). God heeft het hem beloofd. Hij weet het. Vast en zeker. Zo klinkt het uit zijn mond. Hij mocht dienstknecht zijn van de Allerhoogste. Straks is daar de eeuwige rust. Ook voor Simeon. Hij heeft zijn Zaligmaker gezien. Hij heeft de Redder gezien. Zo klein nog, maar toch... De Heere Jezus is Zijn Verlosser. *Ook jouw Verlosser?*

BEGINSITUATIE

De geboorte van de Heere Jezus, daar weet je van. Kun je me iets vertellen over jouw geboorte? Toen je geboren werd of toen je broertje of zusje geboren werd? Of ben jij de eniggeboren zoon/dochter? Dan heb je geen broer(tje) of zus(je). Vaak is er veel vreugde als er een kindje geboren wordt. Soms minder. Wanneer? Als er een kindje geboren wordt, schrijven we vaak op het kaartje dat we blij zijn en ook dankbaar voor het leven dat gespaard werd. Dankbaar en blij. Begrijp je dat? Ik denk dat je al heel vroeg je eerste kerkgang maakte. Weet je wat ik bedoel?

DOELSTELLINGEN

- Kinderen horen van de blijdschap en dankbaarheid bij de geboorte van een kindje. Ze beseffen dat het niet 'gewoon' is als een moeder wordt gespaard en er een gezonde baby op de wereld

komt. (Let op: misschien zijn er kinderen waarvan de moeder nieuw leven verwacht!)

- Wat een vreugde is er/zal er zijn als Jezus niet alleen in Bethlehem, maar ook in mijn hart wordt geboren.
- De reis naar Jeruzalem en de ontmoetingen in de tempel.
- De woorden van Simeon en Anna (de dienst van de Heere is een liefdedienst) sporen ons aan om Hem lief te hebben en nodig te hebben. Zien wij uit naar de wederkomst?
- In deze geschiedenis horen we hoe mensen de wetten van de Heere onderhouden. (Reinigingswetten, offers brengen in de tempel, voorstellen in de tempel, besnijdenis). Om over na te denken: gehoorzamen wij ook?

INDELING

- Acht dagen oud, besneden en een naam gekregen.
- Na veertig dagen naar de tempel gebracht.
- Een offer.
- Voorstellen (loskopen en toewijding).
- Reinigingsoffer, armenoffer.
- Simeon door de Heilige Geest onderwezen.
- Simeon, nu laat Gij Heere.
- Simeon 'zingt' zijn loflied.
- Simeon vertelt meer; een val en opstanding, een zwaard door de ziel.
- Anna sluit zich aan en zij belijdt de Heere en spreekt van Hem.
- Wat een woorden klinken daar in Jeruzalem.

OPMERKINGEN

- Over de besnijdenis (zie Leviticus). U kent uw groep en u weet wel hoe erop gereageerd zal wor-

den. Misschien moet u het vooraf of na de vertelling met elkaar delen. Misschien is er een kind die weet wat een besnijdenis is. Vertelt u over het wegsnijden van de voorhuid van het mannelijk geslachtsdeel. Moest Jezus besneden worden? Nee, Hij wilde gehoorzaam zijn aan de wet. Jezus ondergaat al het menselijke, ondanks Zijn heiligheid.

- Hij liet Zich besnijden en dopen (roept vaak vragen op). Besnijdenis toont dat Jezus Kind is geworden onder de wet en het verbond. De doop laat zien dat Hij de schuld op Zich neemt en ondergaat (in het doopwater) en overwint.
- U kunt iets vertellen over de wetten van Mozes aangaande de onreinheid van Maria na de geboorte van haar eerstgeboren Zoon. Haar reinigingsdagen en het offer in de tempel. Laat het in uw verwerking nog even terugkomen.

ZINGEN

- Lofzang van Simeon: 2.
- Psalm 1: 1 en 3
- Lofzang van Zacharias: 1.

UITLEG VAN DE PSALM

Lofzang van Simeon: 2. Simeon heeft de langverwachte Messias in zijn armen en looft God. De lofzang heeft hij uitgesproken toen hij Jezus en Zijn ouders in de tempel ontmoette. De tekst staat in Luk. 2: 29-32. Simeon had van de Heilige Geest de belofte gekregen, dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias had gezien. Op dit moment gaat de belofte in vervulling. 'Meester', zegt Simeon, 'nu laat Gij Uw dienaar gaan in vrede, zoals U hebt gezegd.' Datheen heeft berijmd: 'Een Zaligmaker rein

/ Aller volken gemein / Die aanneme Zijn lere...'

Psalm 1: 1 en 3. Waar de Heere voor de ene mens tot 'val' (struikelblok, vallen) is, is Hij voor de ander 'opstanding' (leven). Er zijn mensen die zich aan Hem stoten, storen en niet naar Hem willen luisteren. Zo zijn we! Maar er zijn (door genade) ook mensen die met Hem leven en voor Hem leven. Herken je dit in deze psalm?

Lofzang van Zacharias: 1. Lof zij de God van Israël, de Heer', Die aan Zijn erfvolk dacht. Welk volk is dat? Hoe heeft Hij aan hen gedacht? (Door de geboorte van Zijn Zoon. Door Hem kunnen Joden (en heidenen) zalig worden.)

MATERIALEN

- Een bouwplaat of tekening van de tempel.
- Neemt u uw doopkaart mee!
- Laat een (afbeelding van een) schilderij zien van Rembrandt: 'Simeon en Anna in de tempel'.

BORDPLAN

- Schrijf de punten van 'de indeling' op het bord. Zo is het eenvoudiger om de verteller te volgen en de verschillende aandachtspunten te onthouden.
- Ook de punten; Besnijdenis achtste dag – opgenomen in het verbond (Gen.17 :12; Lev. 12: 3; Joh. 7: 22) / naamgeving / voorstellen (let wel; niet opgedragen zoals sommigen het opdragen zien i.p.v. de doop) in de tempel – veertig dagen na geboorte – aangeboden ten offer - vrijgekocht (Ex. 13: 2 en 12) / reiniging – Maria en Jezus – offer tortelduiven. Moest Hij dit alles ondergaan? Nee, Hij wilde dit alles ondergaan.

INTRODUCTIE

Als er een kindje wordt geboren staat alles al klaar. Tenminste, zo gaat het bij ons. Het kamertje, de wieg, babykleertjes. Noem maar op. Een tijdje later gaan vader en moeder, het hele gezin (en vaak ook nog familie) naar de kerk om het kindje te laten dopen. Wie heeft dat weleens meegemaakt? Wat gebeurt er dan? Wat betekent het? (Een mooi moment om over de kinderdoop te praten). Het water bij de doop is een teken. Waarvan?

BRUGZIN

Er wordt een kindje gedoopt in de kerk. Wat zie je dan? Wat hoor je dan? De naam wordt genoemd. 'Ik doop je in de Naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen.' God belooft voor het kindje te zorgen.

VERTELLING

In de Bijbel lezen we van de geboorte van een baby. Heel bijzonder. Precies op Gods tijd. Ergens in een stal. Bethlehem. Zijn wieg was een kribbe.

Herders komen op bezoek en verheerlijken God. Zij prijzen Hem. *Hebben wij de Heere ook al gedankt voor het grote wonder van de geboorte van de Heere Jezus?*

Op de achtste dag wordt het jongetje Jezus besneden. Vader Jozef - misschien in het bijzijn van een priester - besnijdt het jongetje. Hij snijdt een deel van de voorhuid van het mannelijk geslachtsdeel weg. Zo heeft God het bevolen. Zo wil Hij het. Zo doet Jozef het. Dit Kind, Hij hoort bij het volk Israël. Het teken draagt Hij mee. Besneden op de achtste dag. Hij hoort bij het verbondsvolk. Het volk van Abraham waarmee God een verbond heeft gesloten. De besnijdenis is een ereteken. Het herinnert aan de God van het verbond, Die voor je wil zorgen. Is dit teken ook een ereteken voor de Heere Jezus? Hij Zelf God en had dit teken toch niet nodig? Toch wil Hij het teken ontvangen. Net zoals de andere jongetjes die bij het verbondsvolk horen. Geweldig. Het Kindje krijgt ook Zijn Naam. Hij heet Jezus. Die Naam heeft de engel al eerder uitge-

spoken. Toen Hij nog niet geboren was en nog in de moederschoot van Maria zat. Toen al klonk het uit de mond van de engel. Jezus, Zaligmaker. Er waren in die tijd wel meer jongetjes die Jezus heetten, maar dit Kind heet niet alleen zo, maar is ook zo. Jezus, Zaligmaker. Hij redt. *Niemand kan zeggen dat hij zaligmaker is, maar deze Jezus maakt zondaren zalig. Hij redt. Verlost. Echt waar.*

Veertig dagen na de geboorte van de Heere Jezus maken Jozef en Maria met hun Kindje een reis naar Jeruzalem. Twee uur lopen. De geboren jongetjes kunnen nog maar net naar buiten en dan gaan ze richting de tempel. Richting het huis van God. *Heel belangrijk. Kinderen heel vroeg bij de Heere brengen. Ben jij door je vader en/of moeder ook vroeg bij de Heere gebracht? Bij de doop? Of misschien al eerder, toen ze jou in hun gebed bij de Heere brachten. Vraag het eens aan ze. Vader en moeder, heeft u mij ook al zo vroeg bij de Heere gebracht? Misschien hebben ze jou al bij de Heere gebracht toen je nog in je moeders buik zat. Mooi is dat! Vaders en moeders brengen hun kinderen in de kerk.*

Zo wordt Hij voorgesteld aan God de Vader. *Zie je het voor je? Een Kindje in de armen wordt voorgesteld aan God.* Hier is Uw Kind. Hij is er voor U. Voor Uw dienst. Hij is aan U toegewijd. Zo zijn alle eerstgeborenen jongetjes voor de dienst van de Heere, heilig en apart gezet. Ook de Heere Jezus. Hij was al in dienst van Zijn Vader, maar hier in de tempel laten de ouders het zien. In gehoorzaamheid aan het gebod. Hij is er voor U.

Veertig dagen mag moeder Maria niet naar de tempel. Ze is onrein. Zo stond het in de wet van Mozes. Op de geboorte volgen dagen van uitgesloten zijn van de gemeenschap met God en Zijn heiligdom. Je mag geen heilige dingen aanraken. Ook Maria die haar heilig Kind Jezus, Gods Zoon heeft gebaard, valt onder de wet. Veertig dagen later mag Maria in de tempel komen en ze gaat. Ze brengt de Heere een offer. Ze is gehoorzaam aan de wetten van Mozes. Ze luistert ook goed naar de wet die zegt dat haar Jongen bij God gebracht moet worden. Haar Eersteling, een Jongen, haar eerstgeboren Kindje moet voorgesteld worden aan God. Hij is er voor U en wij mogen er een tijdje voor zorgen. Zo is het nog. Vaders en moeders krijgen hun kind(eren) te leen. Zo geldt dat alle kinderen. Zij worden geboren voor de Heere. Zij zullen Hem dienen. *Doen ze het ook?*

Daar in de tempel in Jeruzalem worden de offers gebracht. Vijf sikkels en een offerdier. Maria en Jozef brengen een reinigingsoffer. Een dankoffer. Ze offerden zoals de wet voorschrijft. Hun Kindje mag straks weer mee naar huis. Het hoeft niet in de tempel te blijven. De priesters uit de stam van Levi doen

de dienst in de tempel. Zo heeft God het bepaald. *Weet je nog van een moeder die haar kindje wel in de tempel achterliet? Hanna. Haar jongen bleef in de tempel om daar de Heere te dienen. Het jongetje van Elkana en Hanna: Samuël.* Jozef en Maria offeren twee tortelduiven. Als je arm bent, kun je geen lam offeren. Twee duiven, zo is het genoeg. *Als je offert met je hart dan is het goed.* De Heere vraagt niet meer van Jozef en Maria. Wel opvallend. De Heere Jezus, het grote Offer voor Zijn volk, wordt in de tempel voorgesteld en Zijn vader en moeder brengen het offer en betalen de sikkels. Zo wordt Hij vrijgekocht en wordt Hij voorgesteld aan God, net zoals alle eerstgeborenen jongetjes. 'Hier is Uw Kind.'

Daar staan Jozef en Maria. Hoe blij zijn ze? Een Kind ontvangen. Niet zomaar een kind. Nee, het is Gods Zoon. Daar staan ze en Maria heeft de woorden, die ze heeft gehoord, in haar hart bewaard. *Weet je nog? De woorden van de herders over de geboren Messias.* Alles wat ze van de engelen heeft gehoord. Daar staat ze, Maria, de moeder van Jezus. Hoe zal het in haar hart zijn? Haar hoofd en hart zijn vol. Wat heeft ze al veel meegemaakt. Hij is Gods Zoon en alles gaat zoals bij andere jongetjes. Besneden. In de tempel gebracht. Wat heeft dit alles toch te betekenen? Zo jong en nu is zij de moeder van de Heere Jezus. Ik denk dat ze het wel kan uitzingen: 'Heere, dank U wel.' En toch. Zijn er geen vragen? Zeker wel. Maar God zorgt op Zijn tijd voor antwoorden. 'En zie.' Iets bijzonders.

Daar zien we Simeon. Een mooie naam heeft hij. Het betekent: verhoring. God hoort en verhoort. Hij is rechtvaardig, eerlijk en recht. Een man waar je van op aan kunt. Hij vreest God. Hij heeft God lief. Hij verwacht de Heere Jezus. Hij verwacht Hem Die Israël zal verlossen. Verlangend heeft hij uitgezien naar de Messias. Zie hem daar staan...

Hij is vol van de Heilige Geest. Dat moet aan hem te zien zijn. Vol van God de Vader en vol van God de Zoon. Vol. Hij weet dat Hij komt. Wanneer komt Hij? Hij ziet vol verlangen uit naar de komst van de Messias. *Kijk jij ook wel eens naar de wolken en denk je dan ook aan de wederkomst van de Heere Jezus op de wolken? Zie je naar Hem uit? Verlang je ernaar?*

Simeon is vol verlangen. God heeft hem geopenbaard dat de Messias komt. Hij heeft hem in zijn hart laten weten dat hij niet zal sterven voor hij de Messias, de Heere Jezus Christus, heeft gezien. De Heilige Geest heeft het in zijn hart verteld. Hij weet het. Hij gelooft het. Eerst zal hij Hem zien en dan komt het einde. Zo zal het gaan. Zeker weten!

Nu heeft de Heilige Geest hem in de tempel gebracht. Simeon wil daar zijn. Hij moet daar zijn. Ja, dat kan. *Je voelt in je hart dat je moet gaan.* Simeon is er en op het tempelplein tussen de andere men-

sen weet hij om Wie het gaat. Hij ontmoet daar op het tempelplein Jozef en Maria die een Kindje in de tempel brengen. Het Kindje wordt door vader en moeder in de tempel gebracht om voorgesteld te worden. Zo was de gewoonte. Zo was de wet. Zo stond het voorgeschreven. Gehoorzaam hebben Jozef en Maria gedaan wat er moest gebeuren. En Simeon? Hij weet het. Wonderlijk is dat. Deze is het. Bij Hem moet ik zijn. Gehoorzaam is Simeon naar de tempel gegaan. Hij luistert naar de Heilige Geest en dan... Zie je ze staan? Ze komen elkaar tegen daar op die plaats. Zo is het bestuurd.

Simeon neemt het Kind in zijn armen en hij looft God. Wat een mooi moment. Zie je hem staan? Zie je Jozef en Maria staan? *Als we de Heere Jezus bij ons hebben, loven wij God dan ook? Als we Hem in ons hart hebben, wat zeggen we dan? Dank-U-wel-Heere!* Wat een heerlijke ontmoeting daar bij de tempel. Geweldig. Precies zoals gezegd. God heeft Simeon het mooiste gegeven. Daar staat hij met Jezus in zijn armen. Het is vrede in zijn hart. Hij draagt Hem in zijn hart. Overgelukkig is hij. Welgelukzalig. Het zingt in zijn hart. *Zing jij ook mee?* 'Nu laat U, Heere, Uw knecht gaan - ik heb de Vredevorst gezien- in vrede, zoals U gezegd hebt. Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien. De Zaligmaker gezien.' Zo kan hij sterven. Hij Die gekomen is om zalig te maken. Hij Die is gezonden en is geboren voor een ieder die Hem ziet en in Hem gelooft, van alle volken is Hij een Licht. Voor mensen die in het donker leven. Voor slechteriken. Hij is het Licht van de wereld. Een Licht voor heidenen. Hij maakt het licht in het donker, het verkeerde, het zondige doet Hij weg. Ook voor Zijn volk Israël. Voor Joden en heidenen zorgt Hij. Het Licht van de wereld is reddend verschenen. Hij redt. Hij verlost. Hij zorgt ervoor dat het donker verdwijnt. Ja, daarom is Hij gekomen. De hemel gaat weer open. Ja, de hemel was gesloten. *We hebben gezondigd en toen moesten we uit het paradijs. Weg van God. Het was voorbij. Verloren.* Simeon weet het. Hij gelooft het. Wat een heerlijke Zaligmaker heeft Simeon in zijn handen. In zijn hart... *Is mijn hart al door Hem schoongemaakt? Is Hij ook mijn Licht waardoor het donker verdwijnt?*

Jozef en moeder Maria zijn verwonderd nu ze Simeon horen. Hun Kind, Gods Zoon is de Zaligmaker. Simeon zegent Jozef en Maria - *zoals wij iedere zondag de zegen meekrijgen in de kerk* - en hij vertelt dat Deze de geboren Koning is, de Zaligmaker van de wereld... *Daar worden we stil van. Is Hij daarvoor naar de aarde gekomen?*

Het is ontroerend wat er hier gebeurt. Simeon, die precies weet Wie Hij is Die in zijn armen ligt. Daar heeft hij naar uit gezien. Hem heeft hij verwacht. En nu... wat een geluk, wat een zegen, wat een vrede. Jozef en Maria zullen zich de woorden van de

herders herinneren. En nu de woorden van Simeon. Het is duidelijk. Het gaat hier om de geboren Zaligmaker. Het kan niet op... Wat een vreugde. Daar staan Jozef en Maria. Twee jonge mensen die van de oude Simeon de zegen ontvangen. Dat 's Heeren zegen op u daal'... *Zie je het gebeuren? Herken je het? Ook bij de doop van kinderen zingen we vaak dat 's Heeren zegen op u daal'.*

Na alle die mooie woorden en heerlijke momenten komt Simeon met een andere boodschap. Simeon zegt tegen Maria: 'Dit Kindje zal tot een val en opstanding zijn van velen in Israël.' De één zal over Hem vallen, zal tegen Hem zijn, wil niets van Hem weten. Hij ergert zich aan Hem. En een ander zal voor Hem buigen en Hem dienen, zal Hem nodig hebben. Wat een verschil. De één wil niet dat Hij Koning is en een ander bidt of Hij de Koning van Zijn hart wil zijn. De één buigt voor Hem en een ander staat tegen Hem op. De één zal door Hem worden veroordeeld, weggedaan, omdat hij niet luistert. Een ander zal door Hem en voor Hem leven. Eeuwig leven. Opstaan in een nieuw leven... *Nu wij. Is Hij, de Heere Jezus voor ons een val, een struikelblok, een steen waar we ons tegen stoten? Moeten we niets van Hem hebben? Of is Hij voor ons een Rots om in te wonen? Is Hij voor ons alles en leven we met Hem? Zeg het maar. Of het een of het ander.*

Simeon weet het. Hij weet dat veel mensen Hem niet moeten. Tegen Hem zijn en met Hem spotten. Ze hebben de duisternis liever dan het licht. Ze lachen om Hem. Ze maken van Hem een spotkoning. Ze willen niet dat de Heere Jezus Koning over hen is. Ze willen zelf baas zijn. Ze willen niet door Hem gered worden. Ze willen niet met Hem leven... *Het betekent dat ze omkomen. Verloren gaan. Triest is dat. Staan we daar eens even bij stil.* (Wacht een poosje...)

Ja, dat is de boodschap die Simeon doorgeeft. *Hoe weet hij dat zo?* De Heilige Geest heeft het hem in zijn hart verteld. Hij geeft het door aan Jozef en Maria. Hij vertelt moeder Maria ook dat er later een zwaard door haar ziel zal gaan. Een zwaard door haar hart... Wat een pijn zal het doen als ze haar Zoon, de Heere Jezus, straks aan het kruis zal zien hangen en sterven. *Hoeveel verdriet is dat voor een moeder. Een moeder die haar kind ziet sterven. Onbeschrijfelijk. Niet onder woorden te brengen... Misschien weet je wel iemand die dat heeft meegemaakt.* Maria zal het ook meemaken. Daar op Golgotha blijkt hoeveel haat er is. Haat tegen de Koning van de Joden. Haat tegen de Messias. Tegen de Verlosser. Hoe is het mogelijk. Wat een pijn en intens verdriet voor Maria. Zij heeft dit Kind, Gods eniggeboren Zoon, onder haar hart gedragen en ze heeft Hem groter zien worden. En op Golgotha ziet ze zoveel tegenstand en zoveel haat. Ze hebben Hem aan een kruis laten nagelen. 'Weg met Hem', heb-

ben ze geroepen. *Wie hebben daar staan roepen? Vijanden die niets van Hem wilden weten. Vijanden die het wel zonder Hem kunnen redden. Wat een grote fout maken ze. Zonder Hem is er geen redden aan. Onbegrijpelijk, zonder de kruisdood, zonder het lijden en sterven en zonder het graf kon het ook niet. De Heere Jezus heeft door Zijn lijden en sterven de dood overwonnen, de duivel overwonnen en zo kan Hij Redder zijn van mensen die het zeggen: 'Heere Jezus, ik heb U nodig. Verlos ons van de boze, want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, Amen.'*

In gedachten zie ik Maria en Jozef daar staan. Simeon met het Kindje in zijn armen. Een Kindje klein en teer. Hij zal zijn tot een val en opstanding. Wat een verschil tussen mensen die niet geloven en die wel geloven. Kijk nog eens even naar dat Kindje. De Heere Jezus Christus. De Koning, de Zaligmaker van God gegeven. Een wonder uit de hemel. Hij is ons enig houvast. Zonder Hem kan ik niets en ben ik niets. *Hoe zit het met ons? Is Hij voor onze de enige troost, ons enig houvast?* Wie niet voor Hem is, is tegen Hem.

We blijven nog even in de tempel. Daar komt Anna aan. Anna, zij is een profetes. Een dochter van Fannuël, uit de stam van Aser. Ze is al oud. Ze is zeven jaar getrouwd geweest en toen is haar man gestorven. Ze is een weduwe. Alleenstaand. Ze is nu 84 jaar. Een voorbeeld voor anderen. Iedere dag is ze in de tempel te vinden. Ze kan de gang naar de tempel niet missen. Iedere dag vast ze en bidt ze. Ze vast om nog vuriger aan de Heere te kunnen denken. Even geen tijd voor eten en drinken, nee bidden. *Zo belangrijk dat we daar tijd voor nemen. Dag en nacht. Lig je wel eens wakker? Vouw je handen. Overdag. Vraag naar de Heere en vertel Hem alles. Laat Anna een voorbeeld voor je zijn.* Anna verlangt naar de Heere Jezus. Zij verlangt naar Zijn komst. Ze weet dat Hij komen zal en ziet naar Hem uit. Ze komt bij Maria, Jozef en Simeon staan. Ze ziet het jongetje, het Kindje Jezus en met hart en mond belijdt ze Wie de Heere is. Ook Wie Hij zal zijn voor alle mensen die de verlossing, de Verlosser verwachten. Voor de mensen die uitzien naar Hem, Die hen zal bevrijden van de boze. Voor de mensen in Jeruzalem die weten dat de Messias komt. Hij komt en als Hij komt, *ook in jouw hart*, dan wordt het helemaal anders. Wat een heerlijke boodschap brengt Anna. Ze dient God dag en nacht. Het is voor haar een echte liefdedienst. *Ze wil bijna niet weg uit de tempel. Mooi is dat, als we met vreugde in het huis van de Heere gaan.* Het is daar bij de tempel een echte eredienst. Anna is vol en Simeon is vol. Ze hebben het met hun eigen ogen gezien. De beloofde Messias, de Zoon van God. Wat een vreugde voor Jozef en Maria. *Ik had daar wel bij willen staan in dat kringetje. Daar wordt heel veel gezegd tot eer*

van de Heere. Zo is het goed. Hij moet alle eer ontvangen.

Als alles is gebeurd – voorstellen, offers brengen – wat volgens de wetten moet gebeuren, gaan Jozef en Maria weer naar huis, naar Galilea, naar Nazareth. Zie je ze in gedachten gaan? Jozef, Maria en het Kind Jezus. Ze hebben heel veel om over na te denken. Hun Zoon, de Zaligmaker. Hun Kind, Gods Kind. De Heere Jezus gekomen om Israël te redden. De Messias, Die het Licht is en het licht maakt in donkere harten van heidenen. Simeon wist het zeker. Anna ook. Niemand kan ons redden dan alleen de Zoon van God. Weet je het ook?

AFSLUITING

- Ben je eerder meegereisd naar Bethlehem en wat zag je daar? Laat kinderen even nadenken, desnoods met hun ogen dicht. Wat zien ze?
- Ben je ook meegereisd naar Jeruzalem? Wat zag je daar en wat hoorde je...? Hebben de woorden van Simeon en Anna ook indruk gemaakt? Zag je hoe God mensen bij de tempel bij elkaar bracht en Wie was daar het middelpunt?

VERWERKING

- Gesprek met de kinderen over wat ze zagen toen ze even hun ogen dicht deden.
 - Laat ze vertellen wat ze meemaakten toen ze in gedachten in het kringetje van Jozef, Maria, Simeon en Anna stonden. Hebben ze Jezus ook gezien? Hij is het middelpunt. Om Hem gaat het.
 - Kunt u een afbeelding van het schilderij van Rembrandt laten zien? 'Simeon en Anna in de tempel'. Wat 'vertelt' ons het schilderij?
 - Zingen de lofzang van Simeon: 1 en 2. Het is een loflied uit het hart van Simeon. Hij maakt de Heere groot. Wie heeft hem geleerd om Hem te loven? De Heilige Geest.
 - Kunnen we nog iets vertellen over de besnijdenis / doop van de Heere Jezus?
- Besnijdenis - oude verbond/bloedig en doop - nieuwe verbond. Teken en zegel. Het sacrament (zichtbaar teken van de Heere) wijst ons op de onreinheid. We moeten gewassen worden. Lees uit het doopformulier over de onreinheid van onze zielen en over de ondergang en besprenging met het water. Over de besnijdenis (zie Gen. 17).
- De doop is als een 'tegoedbon'. We moeten er mee naar God. Hij heeft ons wat beloofd. Met ons gedoopte voorhoofd mogen we vragen of de Heere Zijn beloftewoorden waar wil maken. We hebben het niet verdiend, maar God wil uitgenade geven wat we nodig hebben.
 - Waar is jouw doopkaart?
 - Een woordweb rond het woord 'tempelplein'.