

De zondeval

Thema: Zondeval en belofte
Genesis 3

KERNTEKST

'En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen.' (Gen. 3: 15)

UITLEG VAN DE KERNTEKST

De kern van de moederbelofte is vijandschap, strijd, oorlog! God zal daarvoor zorgen. God richt Zich rechtstreeks tot de slang, de satan en verklaart hem de oorlog. De Overwinnaar is het Zaad van de vrouw. Terwijl de satan Hem een kleine schade zal toebrengen, zal dat Zaad zijn kop verpletteren. Opvallend is dat Adam, de man, in deze moederbelofte geen rol speelt. Alles wordt voor hem gedaan. Het is een genadeverbond (Joh. 3: 16).

BEGINSITUATIE

Deze vertelling is de eerste van het thema: Zondeval en belofte. Twee dingen kunnen ons in de voorbereiding helpen om dit 'bekende' verhaal 'als nieuw' te vertellen: inleven en gebed. Probeer het verhaal als nieuw te lezen. Je weet niet hoe het afloopt! Daardoor krijgt je vertelling spanning en diepte.

DOELSTELLINGEN

De kinderen leren zien:

- dat de mens goed geschapen is.
- de manier waarop de vrouw tot zonde wordt verleid.
- waarom het eten van de vrucht van de boom zo erg is
- hoe God de mens verlost heeft.
- hoe wij tot genade kunnen komen.

INDELING

- Vrede in het paradijs.
- Leugen in het paradijs (slang).
- De dood in het paradijs (Eva).
- Belofte in het paradijs (moederbelofte).
- Weg uit het paradijs (straf).

OPMERKINGEN

Deze schets is meer een gespreksvorm dan een vertelling. Ook leent hij zich voor een Bijbelleesles. Zo is de zondagschool in de bovenbouw voorbereidende catechese.

ZINGEN

Psalm 89: 19 en ook 79: 4; Ps. 81: 12, 13 en 15; Ps. 106: 4.

UITLEG VAN DE PSALM

Een ootmoedig smeekgebed van een gelovige die worstelt met de dood. Help ons, niet omdat wij dat verdienen, maar alleen vanwege het verbond met David. (David is een voorbeeld van de Heere Jezus.)

MATERIALEN

Bijbels

INTRODUCTIE

Waarom hebben jullie kleren aan? (Kinderen zullen gaan lachen.) Ook in warme landen dragen de mensen kleren. Adam en Eva droegen geen kleren. Wij wel. Weten jullie waarom?

Naakt is open en bloot. Adam en Eva hadden geen zonden, zij hoefden zich nergens voor te schamen en daarom hoefden zij zich ook niet te bedekken.

BRUGZIN

Vandaag horen we waar die schaamte vandaan komt.

Vertelling

VREDE IN HET PARADIJS

Zullen we vandaag eens een kijkje nemen in het paradijs? Het is daar zo mooi. Wat je ziet, ruikt en hoort: de prachtige bloemen, de fladderende vlinders, de zingende vogels.

Hebben jullie Adam en Eva ook gezien? Kijk eens hoe gelukkig ze zijn, samen genieten zij in volmaakte liefde. Maar het allermooiste heb ik nog niet verteld. Wie weet wat dat is? De liefde van God in hun hart. Als je het in één woord wil zeggen: In het paradijs is vrede, *sjalom!*

Midden in het paradijs staat een boom: de boom van kennis van goed en kwaad. Aan die boom hangen vruchten. Maar die mag je niet eten. Want God heeft gezegd: Als je daarvan eet, dan zul je sterven. De dood is zo ontzettend erg. Soms sterven jonge kinderen. (Misschien is er een voorbeeld in de gemeente.) Wat wij kunnen zien is de zichtbare dood. Maar God bedoelt hier meer wat er achter ligt: de eeuwige dood. (Dat is de hel.) Denken jullie dat Adam en Eva graag dood willen? Nee hè? En jij? Als je weet dat iets heel gevaarlijk is, dan doe je het toch niet? Dat is toch heel logisch? (Misschien komen kinderen met voorbeelden, waar het toch niet zo gemakkelijk is, bijv. alcohol.)

LEUGEN IN HET PARADIJS

(Lees vers 1-6)

Luister: De slang, wat zegt hij? Lees vers 1: Is het ook...? Een vraag. Kennen jullie die vraag? Je wil iets waarvan je weet dat het niet mag. Wat denk je dan? Is het echt zo erg? De duivel begint met TWIJFEL te zaaien.

En dan, wat gebeurt er dan? Eva is heel dapper. Ze zegt: 'We mogen overal van eten, behalve van die ene boom, want God heeft gezegd dat als je dat doet, je de dood zult sterven.' Goed zo Eva, dat heb je goed gezegd. Maar dan lijkt het net of de slang plotseling naar voren schiet. 'Gij zult de dood niet

sterven!' sist hij. (Wacht even met uw verhaal, kijk de kring rond, wijs iemand aan en vraag: Wat hoor je in het gesis van de slang? Een LEUGEN.) Nu moet Eva kiezen. Kiezen tussen wat God gezegd heeft - de waarheid - en wat de satan zei - de leugen. God zegt: 'Niet doen!' De satan zegt: 'Geef niets, je kunt het gerust doen hoor.' Wat doet Eva? Luistert ze naar haar linkeroor of naar haar rechteroor? Weten jullie wat ze doet? Ze gaat KIJKEN. En wat ziet ze dan? Dat die vrucht er zo aantrekkelijk uit ziet. De Bijbel zegt: 'Een LUST voor de OGEN'. Hoe langer ze naar die vrucht kijkt, hoe meer zin ze er in krijgt. Op het laatst kan ze er niet meer van afblijven. Ze steekt haar hand uit en eet van de verboden vrucht. Ze vertrouwt liever op wat ze ziet, dan op wat God zegt.

DE DOOD IN HET PARADIJS

Jongens en meisjes, ik heb een paar vragen.

- Hoe heet de boom? Juist, de boom van kennis van goed en kwaad. Dat is een moeilijke naam, vinden jullie niet? Je kunt de naam zo uitleggen: 'ik-maak-zelf-uit-wat-goed-en-kwaad-is'. Kijk maar naar Eva. Eva maakt zelf uit wat goed voor haar is. Terwijl God zegt: 'Niet doen' en de slang: 'Wel doen' luistert ze naar de slang.
- Waarom is de zonde zo erg? Een voorbeeld. Er is iemand die heel veel van jou houdt. Hij weet precies wat jij nodig hebt en geeft je nooit een verkeerd advies. Dan komt er iemand die heel vals is. Je hebt hem nooit eerder gezien. Hij doet zich heel aardig voor, maar ondertussen wil hij je leven helemaal kapot maken. Dat is de satan. Hij zegt: 'God bedriegt je! Doe het maar wel.'
- Kun je nu begrijpen hoe verdrietig God is, als je wel naar die valse bedrieger luistert en niet naar God, Die zoveel van je houdt? Dan noem je de slechte raad van de duivel goed en goede raad van God noem je slecht, alsof de duivel je vriend is en God een gemene bedrieger. Dan trap je God op Zijn hart.

Eva heeft gezondigd, maar Adam (nog) niet. En weet je wat de vrouw nu doet? Eva lijkt nu precies op de slang. Zoals zij bedrogen is, zo gaat zij Adam verleiden tot zonde. Wat is dat erg. Is dat nog die schone vrouw zoals de Heere God haar heeft geschapen? De aanval lukt! Ook Adam eet van de verboden vrucht.

BELOFTE IN HET PARADIJS (MOEDERBELOFTE)

(Lees vers 7-15)

En nu? God had gezegd: 'Op dezelfde dag dat je daarvan eet, zal je de dood sterven.' Die dood is al begonnen in hun hart. Je hebt dat gezien bij Eva. Ze is een moordenaar geworden. Je ziet het ook aan hun gedrag. Want ineens voelen Adam en Eva zich zo staan. Iedereen kan alles zien! Ze zijn naakt. Adam en Eva schamen zich, want ze zijn misvormd

door de zonde. Ze willen zich bedekken. Ze kijken om zich heen. Dan zien ze een boom met grote bladeren, een vijgenboom. Van die bladeren maken ze schortjes. Die binden ze om hun middel. Maar echt gerust zijn ze niet. Let maar op.

De bladeren van de bomen ritselen. Het is de de wind die de toppen van de bomen aanraakt. Het is de stem van God. De rillingen gaan Adam en Eva over de rug. Ze rennen naar de struiken en verstoppen zich voor God! Erg hè? Dat is het gevolg van de zonde. Dan ben je bang voor God. Dat is ook een teken van de dood.

(Luid en duidelijk:) 'Adam, waar ben je?' Bevend van angst komen Adam en Eva tevoorschijn. Als God vraagt waarom ze zo bang zijn, hebben ze een smoesje: 'We zijn naakt.' Adam schuift de schuld af op Eva. Eva op de slang. Maar dan gaat God spreken! Adam en Eva weten niet wat ze horen. Ze verwachten een straf, de doodstraf. Die hebben zij verdiend. Maar weet je wat God doet? Hij zegt: 'Ik verklaar de oorlog tussen jou (duivel) en deze vrouw, tussen jouw zaad en tussen haar Zaad en haar Zaad zal jouw kop vermorzelen als jij Zijn hiel vermorzelt.' Hier begrijpen Adam en Eva niets van. Het lijkt net alsof God hun vriend is, die vóór de mens gaat strijden tégen het kwaad, de zonde en de dood. Het Zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Dat beloofde Zaad is de Messias, de Heere Jezus.

Gen. 3: 15 noemen wij de moederbelofte. Het is het begin van het evangelie, de blijde boodschap van verlossing. Niet de mens, maar God zorgt voor verlossing.

(Lees vers 16-24)

De gevolgen van de zonden zijn vreselijk. De mens moet het mooie paradijs uit. Voor straf! De vrouw zal met smart kinderen krijgen. Voor straf. De man

zal hard moeten werken en daarbij zijn handen prikken in doornstruiken en distels. Voor straf. En tenslotte zal zijn lichaam weer terugkeren naar de aarde. Want je bent stof en zult tot stof terugkeren. Elke dag zien we dat God doet wat Hij gezegd heeft. Maar nu komt het wonder. In al het lijden en in de dood heeft God ons een Helper gezonden en dat is de Heere Jezus. 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe' (Joh. 3: 16).

En dan lees ik nog iets heel moois in vers 20. Daar komt Adam bij zijn vrouw. Is hij nog boos, omdat zij hem verleidt heeft tot de zondeval? Nee, kijk maar. Hij geeft haar een nieuwe naam. Hij noemt haar Eva. Dat betekent: jij bent de moeder van het leven. Daarmee bedoelt Adam niet alleen dat Eva de moeder is van het hele menselijke geslacht, maar vooral dat uit haar nageslacht de Messias komen zal. Zonder Eva zou Adam niet zalig kunnen worden.

AFSLUITING

Wat moeten jullie van deze geschiedenis leren?

- De naam Adam betekent gewoon: mens. Dat zijn we allemaal. Wat Adam deed, doen wij ook, elke dag.
- Zonde is heel verleidelijk. Het begint vaak in je gedachten, het gaat door in verkeerde verlangens en het eindigt in daden.
- We kunnen nooit in eigen kracht verlost worden van de zonden, alleen door de Heere Jezus. Bid erom.
- Adam en Eva kregen de belofte van het evangelie op het moment dat ze de dood verdienden. Dat is genade. Zo mogen wij ook altijd bij God komen om vergeving van zonden.

VERWERKING

Maak een tekening van Adam en Eva.

Maak een woordspel met de woorden uit Gen. 3: 15.

