

▶ Les 3: Beloften vragen om gebed en gehoorzaamheid



Salomo en de koningin van Scheba



Thema

Salomo krijgt een belofte van God: “Begeer wat Ik u geven zal” (1 Koningen 3:5). God zal hem een schat geven. Na het gebed van Salomo om wijsheid belooft God nog veel meer aan hem (wijsheid, rijkdom, lang leven). Hij krijgt veel schatten en beloften. De koningin van Scheba is zeer verbaasd over zijn wijsheid en zijn rijkdom. Je ziet in Salomo’s leven dat God doet wat Hij belooft. De grootste schat is dat hij leeft met God. We kunnen snel zeggen: “Je mag de Heere om alles vragen” (zoals de HEERE het hier tegen Salomo zegt). Maar zo zegt de Heere het niet tegen iedereen. We mogen de Heere vragen om wat Hij heeft beloofd. Om het concreet te maken: God belooft welmenend aan ieder kind vergeving van zonden en vernieuwing van het leven. God belooft de komst van de nieuwe hemel en nieuwe aarde, Zijn zorg temidden van de moeiten van het leven en de geestelijke strijd, Zijn nabijheid en leiding in het kiezen van de juiste weg om God te dienen, etc. Wat een schatten! Deze schatten worden ontvangen in de weg van geloof en bekering. Door de Heere Jezus, Die veel wijzer, rijker en machtiger is dan Salomo. In Hem zijn Gods beloften ja en amen: betrouwbaar en zeker.

Bijbelgedeelten

1 Koningen 3:1-15, 10:1-13

Kernboodschap

Gods belofte vraagt om gebed en gehoorzaamheid.

Bijbelteksten bij de kernboodschap

Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. (1 Koningen 3:9a)

En zo gij in Mijn wegen wandelen zult, onderhoudende Mijn inzettingen en Mijn geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal Ik ook uw dagen verlengen. (1 Koningen 3:14)

Aanleren Bijbeltekst

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. (Mattheüs 7:7)

Kerntoepassingen

Toepassing gelovig en niet-gelovig kind: Bid tot God om de vervulling van Zijn beloften.

Hulpmiddelen

Vertelplaten



Uitleg en achtergrondinformatie

1 Koningen 3:1-15

Vers 1-3 Het hoofdstuk begint met enkele korte mededelingen over de beginperiode van Salomo's regering. Wat opvalt, is dat tot drie keer toe iets wordt gezegd over de godsdienstige praktijken. In vers 1 dat de tempel er nog niet is en in vers 2 dat daarom het volk nog offert op de hoogten. In vers 3 staat dat de koning dat ook doet. Het wordt door de schrijver ter verontschuldiging van Salomo aangevoerd. De tabernakel fungeert in die tijd niet meer als centraal heiligdom en de tempel moet nog gebouwd worden.

Vers 4 In Gibeon stond een restant van de tabernakel uit de woestijntijd. De tabernakel was diverse keren verplaatst. Van Silo naar Nob en toen naar Gibeon. Al in de Silo-periode is de ark uit de tabernakel verdwenen. Na lange tijd is die toen door David naar Jeruzalem gebracht (2 Samuel 6). In Gibeon (ca. 15 km ten noorden van Jeruzalem) staat nog wel het oorspronkelijke koperen altaar. Op dat altaar gaat Salomo nu offers brengen. Hij kiest voor deze plaats, omdat die ruim genoeg is voor de hoeveelheid offers die hij wil brengen.

Vers 5 Duizend dieren offeren vraagt wel even wat tijd. Tijd die Salomo graag voor de HEERE overheeft. Omdat het laat wordt, of omdat deze offers verspreid over meerdere dagen gebracht worden, overnacht Salomo in Gibeon. 's Nachts verschijnt de HEERE aan hem in een droom. In de offers die Salomo bracht, zag Hij dat Salomo oprecht de HEERE wilde dienen. Het is daarom ook niet 'gevaarlijk' voor God om Salomo voor te stellen dat hij mag begeren wat hij maar wil. In Salomo's hart leeft de liefde voor de HEERE (vers 3) en dat is een liefde die er door Hem Zelf is ingelegd. Behalve liefde voor God heeft Salomo ook liefde voor het volk. Die liefde blijkt uit het feit dat hij een koning van recht en vrede wil zijn. Maar daar voelt hij zich eigenlijk niet toe in staat. Want daar is wijsheid voor nodig! En nu gaat de HEERE Salomo vragen wat hij nodig heeft. Daaruit blijkt dat de HEERE soms al antwoord geeft, voordat wij tot Hem roepen.

Vers 6-9 Wat Salomo begeert, is voortzetting van de hartelijke verhouding zoals die er was tussen de HEERE en zijn vader David. David ontving 'grote weldadigheid' van de HEERE. Genadegaven die David niet verdiend had, maar waartoe God zich toch verplicht had om die te geven. David mocht die weldadigheid beantwoorden door te leven in trouw, rechtvaardigheid en oprechtheid van hart. Zo wil Salomo ook koning zijn. En hij beseft dat daarvoor een 'verstandig hart' nodig is. Door te luisteren krijg je inzicht. Met een goed inzicht kan ook recht gesproken worden. Wel met een luisteren naar twee kanten. Allereerst naar wat God zegt in Zijn wetten en inzettingen. Vervolgens naar allerlei rechtsvragen waarmee de mensen naar hem toe zullen komen.

Vers 10-12 Dit verzoek van Salomo behaagt de HEERE. Hij geeft hem daarom in overvloedige mate waar Salomo om vroeg. Het zal een wijsheid zijn die de wijsheid van alle andere wijze mensen zal overtreffen.

Vers 13 Behalve wijsheid zal God Salomo ook rijkdom en eer geven, heel zijn leven lang. De HEERE belooft hem dit zonder voorwaarden.



Vers 14 Op voorwaarde, namelijk die van een blijvende gehoorzaamheid aan Gods geboden, belooft de HEERE Salomo ook een lang leven.

Vers 15 De volgende morgen reist Salomo weer terug naar Jeruzalem. Daar gaat hij weer offers brengen. Nu op het altaar dat bij de ark van het verbond staat. Met name worden nu ook de dankoffers genoemd. Dankoffers werden niet helemaal verbrand. Een deel mocht worden gegeten. Daarmee houdt Salomo nu een feestmaaltijd.

1 Koningen 10:1-13

Vers 1 In Scheba, het tegenwoordige Jemen, dringen geruchten door over de bijzondere wijsheid en rijkdom van de koning van Israël. Bij de verhalen die de ronde doen, wordt ook steeds de naam van de God van Israël genoemd. Hij, HEERE, de God van Israël, is het Die Israël deze bijzondere koning geeft.

Vers 1c-2 De koningin besluit om op staatsiebezoek te gaan. Geen kleine onderneming. Een reis van ca. 2000 km, vergelijkbaar van Noord-Nederland naar Zuid-Spanje, en dat per kameel. Een reis van ongeveer twee maanden. Bij het gevolg van de koningin zullen ook lakeien, soldaten en handelaren zijn geweest. De kamelen hebben ook kostbare geschenken te dragen. Alleen het goud woog al ca. 4000 kilo. Zeg maar acht auto's.

Vers 3 Toen de stoet eindelijk in Jeruzalem aankwam, zal dat heel wat bekijks getrokken hebben. Misschien hebben koeriers haar komst al aangekondigd. Koning Salomo zit klaar voor de ontvangst en neemt er de tijd voor. Er is ook heel wat te bespreken, want de koningin komt met vragen, waar ze nog nooit een antwoord op heeft gevonden. Ze zal ook de vraag wel gesteld hebben hoe Salomo toch aan al die wijsheid kwam. Dat heeft Salomo de gelegenheid gegeven om te spreken over de HEERE, aan Wie hij om wijsheid gevraagd heeft. Hoe Salomo de God van Israël dient, zal ze ook nog te zien krijgen.

Vers 4-5 Er is niet alleen veel wat de koningin hoort, er is ook veel wat ze ziet. Het is voor haar een bevestiging dat de HEERE, de God van Israël, ontzettend veel aan Salomo heeft gegeven. Wat ze ziet, getuigt ook weer van de wijsheid van Salomo. Hoe hij omgaat met zijn personeel en door hen wordt bediend. Hoe hij ook zijn voorraden beheert. Van de kleding die het hofpersoneel draagt, tot de wijnvoorraad in de kelders die door de schenkers geschonken wordt.

Vers 5c In het bijzonder wordt ook vermelding gemaakt van Salomo's 'opgang'. Hiermee worden de offers bedoeld die hij in de tempel brengt. Hiermee worden de offers bedoeld die hij in de tempel brengt. Een vorstelijk geschenk aan God. Maar anders dan de koningin van Scheba die zelf gewend was haar offers te brengen aan de goden. Alle heidenen dienen hun goden om ze tevreden te stellen, om ze ook in hun behoeften te voorzien. Hoe anders is de godsdienst in Israël, waar de HEERE uit dankbaarheid gaven mag worden geschonken. Vanuit de overvloed die Hij eerst schonk.

Vers 5d-7 De koningin is door alles wat ze gezien en gehoord heeft helemaal overweldigd. In alles overtreft dit bezoek haar verwachtingen.



Vers 8-9 De koningin prijst alle knechten en slaven die aan het hof van Salomo mogen werken. Ze prijst ook de God van Israël, die zo'n wijze koning aan dit volk schonk. Voor haar is dit een teken van Goddelijke liefde tot Zijn volk. Zo wordt het recht verhoogd en heerst de gerechtigheid. Het valt op dat de koningin spreekt van uw God. Anders dan bijv. Ruth komt ze niet tot de belijdenis dat zij ook deze God tot haar God aanneemt. Toch wordt door de Heere Jezus deze koningin ten voorbeeld gesteld. Zij had er ontzettend veel voor over om naar de wijsheid van Salomo te komen luisteren. Nog wijzer dan Salomo is de Heere Jezus. Maar bij Hem liepen de mensen weg. Zij liepen niet met een hart vol vragen. Of ze wilden de diepste levensvragen niet aan Hem stellen.

Vers 10 en 13 Bij een staatsiebezoek worden geschenken gegeven. Zo ook hier. Over en weer, beiden naar hun eigen vermogen. Dat waren geen kleinigheidjes. Het accent wordt hier gelegd op de specerijen die de koningin heeft meegebracht. Salomo schenkt de koningin van Scheba uiteindelijk zelfs nog meer dan waar zij mee kwam.

Vers 11-12 De auteur knoopt bij vers 10 een korte omschrijving vast van andere producten die naar Israël werden gebracht. Onder andere een bijzondere houtsoort waar Salomo meubeltjes en muziekinstrumenten van liet maken.



Vertelling

Inleiding

Neem eens iemand in gedachten die jij heel wijs en verstandig vindt. Wie is het? Waarom is die persoon wijs en verstandig? Als je echt wijs bent, komt dat bij de HEERE vandaan. Vandaag hoor je er ook over. God belooft iemand echte wijsheid te geven.

Tip: je kunt ook een objectles als inleiding gebruiken. Zie hoofdstuk 7.8.

Kern

➔ *Open de Bijbel bij 1 Koningen 3. Laat de Bijbel tijdens de vertelling openliggen.*

Salomo is moe. Hij is koning geworden van Israël. En daarvoor heeft hij heel veel offers gebracht. Wel duizend! Een offer werd lang geleden gebracht om iemand te danken. Salomo brengt offers om de Heere God te danken. Vanuit het offer steeg er rook op naar boven, naar de hemel, naar God toe.

Salomo heeft de HEERE lief. Hij wil hem net zo liefhebben als zijn vader David. Die was eerst koning. Zijn vader leeft niet meer. Nu mag hij koning zijn. Salomo woont in Jeruzalem. In een heel mooi paleis.



Deze offers brengt hij in Gibeon. Bovenop een berg. Al die duizend offers duren heel lang. Daarom blijft Salomo ook vannacht nog in Gibeon. Daar valt hij in slaap. En in die nacht, tijdens zijn slaap, droomt hij. De Heere God spreekt tot hem! “Salomo!” Salomo luistert. “Salomo, vraag Mij wat je graag wilt. Wat zal Ik je geven?”

➔ *Stel je voor dat God dit tegen jou zegt. Wat voor antwoord zou je dan geven? Wat zou jij graag van de Heere willen krijgen?*

Salomo hoort wat de Heere zegt en hij antwoordt: “U bent zo goed geweest voor mijn vader David. Ik ben nog zo jong. Ik weet nog niet goed wat ik wel of niet moet doen. En er wonen zoveel mensen in dit land. Ik kan die mensen niet eens tellen, zoveel zijn het er.”

➔ *Lees 1 Koningen 3:9a voor: Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad.*

Salomo vraagt: “Geeft U aan mij een hart waarmee ik kan zeggen wat goed is en wat kwaad, wat verkeerd is. Geef mij wijsheid om een goede koning te zijn over dit volk.”

Wat een bijzonder antwoord van Salomo! Hij vraagt iets wat goed is voor de mensen waar hij koning van is: het volk Israël. Hij had ook om rijkdom kunnen vragen of een lang leven. De HEERE hoort wat Salomo vraagt. Hij spreekt weer en zegt: “Salomo, omdat je niet om een lang leven hebt gevraagd of om rijkdom of macht, maar omdat je om wijsheid hebt gevraagd zal Ik dat aan je geven. Je krijgt een wijs en verstandig hart. Niemand heeft ooit zoveel wijsheid gehad.”

God spreekt nog verder: “En Ik geef je ook rijkdom en eer, omdat je er niet om hebt gevraagd. Als je goed luistert naar wat Ik van je vraag dan zal Ik je ook een lang leven geven.” Wat een bijzondere belofte! Salomo krijgt veel van de HEERE. God is goed voor Hem.



Salomo schrikt wakker. Hij kijkt even verdwaasd om zich heen. Wat heeft hij bijzonder gedroomd! Hij weet dat het echt is: God heeft tot Hem gesproken. Snel gaat hij weer naar Jeruzalem, naar zijn paleis.

Daar zit Salomo op zijn troon. Hij is een heel wijze koning geworden. De Heere God doet echt wat Hij belooft! De mensen in Israël horen ervan. Salomo is zo'n wijze man geworden dat de mensen graag naar hem toegaan om raad te vragen. Hij heeft de HEERE lief en dat is het allerbelangrijkste. De mensen zien dat ook aan hem.

toepassing *Zou jij ook zo wijs willen zijn als koning Salomo? Heb jij de Heere ook zo lief als hij? Misschien weet je soms niet hoe je iets moet doen. Dan mag je het ook aan de Heere vragen. Hij wil helpen als je het moeilijk hebt. Als je wijs bent, kun je goede beslissingen nemen. Als je God om wijsheid vraagt, zal Hij het ook zeker geven. Dat belooft Hij in de Bijbel. Hij wil wijsheid geven om het goede te doen. Salomo wil gehoorzaam doen wat God van Hem vraagt. Dat is heel belangrijk. Ook voor jou. God belooft ook jou een leven met de Heere God, maar daarvoor is het wel belangrijk in Hem te geloven en Hem te gehoorzamen. De Heilige Geest wil dat aan je geven. De Heilige Geest is ook God. Geloof jij in Hem? Bid maar: “Heere, geef mij Uw Heilige Geest in mijn hart. Geef mij het geloof in U. Help mij U te gehoorzamen.” Als koning kreeg Salomo een speciale zegen van God. God gaf hem ook een goed leven. Met rijkdom en wijsheid. Veel mensen hadden over Salomo's wijsheid gehoord. Luister maar...*



In de stad Jeruzalem is het heel druk. Het lijkt wel alsof er een feest is georganiseerd. Grote mensen en kinderen staan buiten om te kijken wat er aan de hand is. Ze kijken elkaar aan en zeggen: “Weet je wat ze zeggen? Dat de rijke koningin van Scheba naar het paleis van onze koning Salomo komt!” En dat klopt! Want even later rijden er prachtige wagens door de poort Jeruzalem binnen. Je kunt wel zien dat deze mensen een lange reis achter de rug hebben. Ze zitten helemaal onder het stoffige woestijnzand.



Het zijn ook rijke mensen! Ze hebben prachtige kleding aan en hun wagens zien er schitterend uit! En moet je kijken: er volgt ook een lange stoet van kamelen. Deze kamelen dragen heel veel spullen met zich mee. Kilo's goud, hele kostbare edelstenen en dure kruiden. Waarom? Dit is allemaal voor koning Salomo.

De koningin van Scheba is op weg om koning Salomo te ontmoeten. Ze heeft al zoveel over hem gehoord! Dat het een wijze, rijke, knappe en verstandige man is. Ze heeft er alles voor over om koning Salomo te mogen ontmoeten. Ze wil hem met haar eigen ogen zien en met haar eigen oren horen. Ze weet dat hij schitterende, grote paleizen heeft laten bouwen.

Hoe weet ze dit eigenlijk? Af en toe komen er mensen bij haar om haar te vertellen over de koning van Israël. Ze vertellen allemaal weer iets anders: over zijn mooie paleizen, zijn gouden troon en over alle verstandige en wijze dingen die hij zegt. Ook hoort ze van zijn God, van Wie hij al zijn wijsheid heeft ontvangen.

toepassing *De koningin van Scheba gaat op zoek naar een koning die ze niet kent. Ze heeft alleen van hem gehoord. Ben jij al op zoek gegaan naar de allerbelangrijkste Koning? Koning Jezus, Die woont in de hemel? Hij wil ook jouw Koning zijn! Dat is de allerbelangrijkste en meest wijze Koning die je maar lief kunt hebben. Als je daar straks meer over wilt weten of als je daar vragen over hebt of als je daar zomaar even over door wilt praten, dan mag je straks naar mij toekomen. Ik zit dan daar en als jij dan komt, weet ik dat je hierover met mij wilt praten.*

De koningin van Scheba heeft veel vragen, die ze graag aan de koning wil stellen. Hij kan ze vast beantwoorden als hij zo wijs is!



Inmiddels staan de kamelen en de wagens stil voor het paleis van Salomo. De koningin stapt uit en loopt naar het prachtige paleis. Wat is het mooi! Ze staat er even stil voor te kijken. Ze kijkt vol verwondering en verbazing om zich heen. Wat is deze koning rijk!

Langzaam loopt ze het paleis binnen. In een zaal staat ze voor een hele grote troon. De troon heeft treden van goud. Er staan grote gouden leeuwen bij.



Koning Salomo zit op zijn troon. Hij ziet de koningin. Met een diepe buiging begroet ze de koning. Hij is blij haar te zien en buigt ook voor haar.

Ze vertelt waarom ze is gekomen: dat ze veel over hem heeft gehoord en hoe graag ze meer wil weten van zijn rijkdom, zijn wijsheid en zijn God. Ze wil hem graag vragen stellen, zodat ze meer van zijn wijsheid kan horen. Op alle moeilijke vragen die de koningin stelt, weet Salomo een uitstekend antwoord te geven. Niets is te moeilijk.





De koningin mag een poosje logeren in het paleis van de koning. Samen praten ze nog veel. Ze heeft zoveel van hem geleerd! Hij heeft haar ook veel laten zien van de rijkdom die hij heeft gekregen van God. Wat is ze onder de indruk! Het is tijd om terug te trekken naar haar eigen land. Diep onder de indruk neemt de koningin afscheid van koning Salomo.

Als dank voor alles wat Salomo haar heeft verteld en dat ze mocht komen, geeft ze hem mooie geschenken. Salomo is dankbaar en geeft nog meer cadeaus aan haar terug. De koningin weet het nu heel zeker: op de hele aarde is er niemand te vinden die zo schatrijk en wijs is als koning Salomo. En al deze rijkdom heeft Salomo van God gekregen.

Dankbaar en volgeladen met cadeaus keert ze weer terug naar haar eigen paleis.

toepassing *Ook jij hebt alles wat je krijgt van de Heere gekregen. Zelfs elke adem is gekregen van God. Dank Hem elke dag voor alles wat je krijgt! Salomo had de HEERE al heel jong lief. Heb jij hem ook lief?*
Salomo was een kind van God. En als je een kind van God bent dan ben je de allerrijkste persoon op aarde. Dan ben je schatrijk! Dan heb je de grootste schat gevonden die je maar kunt vinden: een leven met de Heere God. Als je heel rijk bent, heb je als je gaat sterven niets aan al die rijkdom. Maar als je de Heere Jezus hebt, heb je alles wat je nodig hebt. De Heere Jezus is nog veel wijzer, rijker en machtiger dan Salomo. Hij geeft eeuwig leven. Dat betekent dat je na dit leven voor altijd bij Hem mag wonen. De Heere God belooft dit. En daarom is het zo belangrijk om hem te gehoorzamen en Hem hierom te vragen, om te bidden. In de Bijbel staat het zo geschreven:

➔ *Lees Mattheüs 7:7 voor: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opgedaan worden.*

Je mag Hem alles vragen. Als je het moeilijk hebt of verdriet hebt. Hij zegt in de Bijbel dat Hij wil zorgen. En als je bij Hem aanklopt en bidt om vergeving van zonden wil Hij opendoen en vergeving geven. Weer een belofte van God! God wil ook dat we Hem daarom vragen. Zijn beloften vragen om gebed en gehoorzaamheid.

Slot

De geschenken die Salomo kreeg van de koningin van Scheba, gebruikte hij om het huis van de HEERE nog mooier te maken. Van het allerbeste hout wat hij had gekregen, maakte hij stevige, mooie balken. Hiermee dankte Hij de HEERE weer voor alles wat hij van Hem kreeg. Hij hield het niet voor zichzelf, maar gaf het aan de HEERE.

➔ *Wat vind je belangrijk om te onthouden uit deze vertelling?*

Geef de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen over de vertelling.

