

Les 5: Beloften voor de toekomst



Johannes op Patmos



Thema

Deze vertelling gaat over een belofte die nog op vervulling wacht. De Heere Jezus belooft een nieuwe hemel en aarde. De belofte aan Abraham werd vervuld: Jezus is de zegen voor de hele aarde. In de toekomst vervult Hij de hemel en de aarde. Op de nieuwe aarde vervult God Zijn beloften van eeuwig leven, vrede met God en de naaste en van Zijn zorg. Er is dan geen strijd en ongeloof meer. De zonde is weg en God Zelf is bij ons. Op Patmos krijgt de apostel Johannes de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te zien. Het is een heerlijke toekomst. Als we in de Heere Jezus geloven, mogen we vol verwachting uitzien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Alle verdriet, zorg en moeite die gelovigen hier ervaren, wegen niet op tegen de heerlijkheid die hen daar wacht. Wat is dat mooi en rijk.

Bijbelgedeelten

Openbaring 1:9-20, Openbaring 21 en 22, Mattheüs 13:44-53

Kernboodschap

De Heere God belooft een nieuwe hemel en aarde.

Bijbelteksten bij de kernboodschap

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. (Openbaring 21:1)

Aanleren Bijbeltekst

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. (2 Petrus 3:13)

Kerntoepassingen

Toepassing niet-gelovig kind: De Heere God belooft een nieuwe hemel en aarde, waar jij mag wonen als je in Hem gelooft.

Toepassing gelovig kind: Als je in de in de Heere God gelooft, mag je straks voor altijd bij Hem wonen. Kijk daar vol verwachting naar uit! Dank de Heere daarvoor.

Hulpmiddelen

Vertelplaten



Verteloverzicht

1. Johannes zit gevangen op het eiland Patmos.
(Openbaring 1:9)
2. Hij vertelde de mensen graag over de Heere en dat mocht niet meer.
3. Johannes weet dat God voor hem zorgt.
4. Plotseling hoort Johannes een mooie, zuivere stem.
Het is de stem van de Heere Jezus. (Openbaring 1:10)
5. Hij ziet zeven gouden kandelaren en in het midden de Heere Jezus. Hij blinkt. (Openbaring 1:13)
6. De Heere draagt een lang kleed en heeft een gouden riem om.
7. Johannes knielt neer. De Heere legt Zijn rechterhand op zijn schouder. (Openbaring 1:17)
8. De Heere zegt: "Ik ben de Eerste en de Laatste.
Schrijf alles op wat je hoort." (Openbaring 1:18)
9. Johannes kijkt weer omhoog en ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Daar zal alles goed zijn. (Openbaring 21:1)
10. Johannes schrijft alles op.

Optioneel om te vertellen:

11. Een jongen luistert naar een verhaal van de Heere Jezus.
12. Een man werkt op een land en komt iets hards tegen in de grond. (Mattheüs 13:44)
13. Het is een kruik met kostbare spullen (schatten) erin.
14. Hij begraaft de kruik en koopt het stuk land van zijn baas. Nu is de schat van hem.
15. De Heere Jezus legt uit wat Hij bedoelt: het land is net als het Woord van God. Daar ligt een grote schat in verborgen. De schat is het Koninkrijk der hemelen. De Heere Jezus alleen maakt je rijk en wil je het eeuwige leven geven.



Uitleg en achtergrondinformatie

Openbaring 1:9-21

Vers 9-11 Johannes identificeert zich met de lezers: de lijdende kerk, want hij lijdt ook zelf. Hij is in ballingschap op Patmos, een eiland met een oppervlakte van ruim dertig vierkante kilometer in de Middellandse Zee. Op dit eiland raakt Johannes in geestvervoering, een geestelijke toestand waarin hij een visioen te zien krijgt. 'De dag des Heeren' was al in de vroege kerk bekend als uitdrukking voor de zondag. 'Stem als van een bazuin' geeft iets weer van het overweldigende van de Stem die spreekt. De woorden 'Alfa en Omega' worden ditmaal door Jezus gebruikt. Ook Hij omvat de geschiedenis. Door het schrijfbevel is voor de lezer duidelijk dat Johannes slechts doorgeeft wat Jezus hem openbaarde. De zeven gemeenten uit vers 4 blijken door Jezus uitgekozen te zijn.

Vers 12-15 Zeven eenarmige kandelaars vormen een verwijzing naar de ene zevenarmige kandelaar uit de tabernakel. Deze kandelaars geven niet zelf licht, maar ze dragen slechts het licht. De aandacht valt op hun middelpunt; een verschijning die veel overeenkomst vertoont met die in Daniël 10. 'Zoon des mensen' is een Messiaanse titel uit Daniël 7. Jezus kent deze titel in de Evangelien aan Zichzelf toe. Zijn uiterlijk is één en al waardigheid. Het kleed is priesterlijk, de gordel koninklijk. Het witte haar duidt op wijsheid. De vurige ogen geven aan dat deze Zoon des mensen alles doorziet. De voeten zijn standvastig. 'Vele wateren' geven een indrukwekkend geluid. Dat voor de stem nu een tweede beeld wordt gebruikt, geeft aan dat beelden eigenlijk tekortschieten om de majesteit en heerlijkheid van deze indrukwekkende verschijning weer te geven.

Vers 16 De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten (vers 20). Dat deze sterren zich in Zijn Rechterhand bevinden, maakt duidelijk dat Hij ze in Zijn macht heeft en ze beschermt. Het zwaard uit Zijn mond is Zijn Woord, dat rechtspreekt. Het is tweesnijdend; het legt gerechtigheid én ongerechtigheid bloot. Zijn gezicht straalt als de middagzon, overweldigend helder dus.

Vers 17-21 Johannes ligt als dood op de grond. Jezus moet Zich buigen om Zijn rechterhand op hem te kunnen leggen. De enorme afstand tussen deze heilige verschijning en Johannes is te groot voor de apostel, maar wordt door Jezus overbrugd.

Opnieuw noemt Jezus Zichzelf Degene die alles omvat. Het bewijs daarvoor is het feit dat Hij, hoewel Hij dood is geweest, nú leeft! Het spreken over dood en opstanding bepaalt Johannes er nog meer bij dat het Jezus Zelf is Die voor hem staat. Voordat Jezus de zeven brieven dicteert, krijgt Johannes nog enige uitleg over wat hij gezien heeft.

Openbaring 21

Vers 1-4 Nu Babylon is gevallen en al Gods vijanden in de poel van vuur geworpen zijn, kan het vreedzaam volledig doorbreken (Jesaja 65). Johannes ziet het voor zich alsof het al zo ver is. Hier is niet sprake van een geheel nieuwe, maar een geheel vernieuwde hemel en aarde. De zee, als symbool van dood en vrees, is verdwenen. Het nieuwe Jeruzalem is, evenals de gevallen hoer Babylon, een vrouw, maar dan een trouwe bruid voor het Lam. Zoals God eens in de oudtestamentische tabernakel woonde, zo woont God nu in deze hele stad. Met God in hun midden zullen haar bewoners aan al het lijden uit de oude wereld verlost zijn.



Vers 5-8 God Zelf spreekt. Hij keert terug naar het 'heden' en belooft Johannes dat wat hij heeft gezien, werkelijkheid zal worden. Zo zeker dat God zegt: 'Het is geschied'. Hij heeft als Alfa en Omega de geschiedenis in Zijn handen. Hij schenkt het 'water des levens', het heil 'om niet', uit genade. Volharding in de strijd met het kwade is echter noodzakelijk. Met de genoemde groepen uit vers 8 worden de verschillende soorten trouweloze gemeenteleden bedoeld.

Vers 9-15 Een engel die de wraak van God moet voltrekken, treedt nu op om de keerzijde, het heil van God, te tonen. Zoals Mozes vanaf de berg Nebo (Deuteronomium 34:1-4), krijgt Johannes vanaf deze berg een blik op de toekomstige woonplaats van Gods volk. Anders dan in het Oude Testament woont God nu zo direct onder Zijn kinderen dat Zijn heerlijkheid de hele stad vervult. Jaspis lijkt veel op diamant. De muur is niet bedoeld om vijanden buiten te houden, - die zijn er immers niet meer - maar drukt wel de veiligheid van de stad uit. Twaalf is het getal voor het hele volk van God. In het Oude Testament gerepresenteerd door de twaalf stamvaders, in het Nieuwe testament door de twaalf apostelen.

Vers 16-21 Evenals Gods oudtestamentische woonplaats, het heilige der heiligen (1 Koningen 6:20), is deze stad in lengte, breedte en hoogte gelijk. 12 000 stadiën is omgerekend 2304 kilometer. 12 000 heeft de betekenis van totale volkomenheid. 12 is het getal van het gehele volk van God; 1000 heeft de waarde 'geweldig veel'; 144 stadiën is de som van 12 keer 12. Gezien de hoogte van de stad is dit vermoedelijk de dikte van de muur. Hoewel het meetwerk is verricht door een engel, zijn de menselijke maten gebruikt. Dit vers vormt een soort garantie dat de metingen een betrouwbare indruk van de stad geven. De genoemde juwelen en metalen geven de stad een overweldigende uitstraling. Het is één en al rijkdom, overvloed en heerlijkheid. Vers 22-27 Het valt Johannes op dat de tempel ontbreekt. Door de aanwezigheid van God en het Lam is de hele stad een soort heilige der heiligen. De stad is zelf één grote lichtstad. De oudtestamentische profetieën worden nu ten volle vervuld: Jeruzalem wordt de moederstad voor alle volken. De poorten staan wijd open voor alle pelgrims die de stad eer komen bewijzen, mits hun namen in het boek des levens staan opgetekend.

Openbaring 22

Vers 1-5 Dwars door de straten loopt het levende water waar de Heere in hoofdstuk 21:6 al over sprak. Ook ziet Johannes de boom des levens uit het paradijs hier weer terug, maar nu zijn het er meer dan één. Dat deze bomen twaalf keer per jaar vrucht dragen, geeft de vruchtbaarheid van het nieuwe Jeruzalem aan. Hun bladeren bannen de ziekte uit de stad. De vloek die de mensen op zich geladen hebben, is nu voorgoed tenietgedaan. En wat de hele Bijbel door onmogelijk is, wordt Gods knechten nu mogelijk gemaakt: ze mogen Zijn aangezicht zien! Deze heerlijke toestand zal nooit ophouden.

Vers 6-9 De waarheid van de openbaring wordt door een engel bekrachtigd. Het doel is om de christenen waakzaam te houden tot de komst van Christus. Ze mogen daarom de inhoud van dit boek niet verwaarlozen. Ook Johannes zelf getuigt van de betrouwbaarheid van de openbaring. Het is hier niet voor het eerst dat Johannes de fout maakt voor de engel te buigen (Openbaring 19:10). Deze herhaalde fout geeft er iets van weer hoe overweldigd Johannes zelf was bij het zien van deze openbaring.



Vers 10-15 In tegenstelling tot Daniël enkele eeuwen eerder (Daniël 12:4), moet Johannes de boekrol niet verzegelen. De boekrol moet juist gelezen worden om de christenen waakzaam te houden. De komst van Christus is nabij! Vers 11 maakt duidelijk dat na deze waarschuwing iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Als er nog steeds mensen zijn die onrecht willen plegen, dan moeten ze hun gang maar gaan. Dat de keuze niet waarde vrij is, blijkt uit het feit dat de gemaakte keuze door God gewogen en beloond zal worden. De definitieve scheiding komt spoedig!

Vers 16-17 Jezus eindigt met een klemmend appèl. Hij openbaart nog eenmaal Wie Hij is. Hij wil via deze weg nogmaals Zijn discipelen bereiken. Dan klinkt het 'kom' van de Geest en de bruid. Dit 'kom' is gericht aan de mensen die de keuze nog niet gemaakt hebben. 'Kom en drink nu het nog kan' klinkt de oproep. Hij is ook gericht aan Christus (vers 12 en 20). Geest en bruid roepen om Zijn komst waarmee de profetieën van dit boek definitief zullen worden vervuld.

Vers 18-19 Hoe belangrijk de inhoud van dit boek is, blijkt uit de waarschuwing die Christus aan de lezers meegeeft. Het is de openbaring van Jezus Christus die Hij met een bijzonder doel aan Zijn gemeente heeft gegeven. Daar moet heel zorgvuldig mee worden omgegaan.

Vers 20-21 Nóg eens klinkt de belofte aan de wachtende en lijdende bruidskerk. Het zijn Jezus' laatste woorden: 'Ja, Ik kom met haast!' Johannes neemt ze vol verlangen over en geeft vanuit die verwachting de zegen aan de lezers mee.

Mattheüs 13:44

Vers 44: Als dure en waardevolle spullen goed verstopt moesten worden (voor bijvoorbeeld dieven of rovers of in oorlogstijd), werden ze in een stenen kruik gedaan. Deze aarden pot (of kruik) werd dan in een akker of tuin verstopt. Als de persoon die een kruik verstopt had overleed en niemand van de vindplaats afwist, dan gebeurde het wel dat iemand onverwacht een schat in een akker vond. Soms lag zo'n kruik jarenlang of eeuwenlang onder de grond. De schat wordt dan op een eerlijke manier zijn eigendom. Als de akker zijn eigendom is, mag hij ook de schat bezitten. De akker is het woord van God, de Bijbel. Daarin ligt de schat verborgen, die ons de weg naar het eeuwige leven wijst.



Vertelling

Inleiding

Denk jij wel eens na over de toekomst? Over wat je later wilt worden, waar je wilt wonen? Misschien denk je wel eens na over iets dat je graag zou krijgen. Het kan ook zijn dat je op vakantie gaat naar een land waar je nog nooit bent geweest. De plaatjes zien er veelbelovend uit! Alleen moet je nog een paar weken wachten. Maar je weet: we gaan daarnaartoe, als de zomervakantie begint! Vandaag hoor je over iemand die hoort en ziet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Iets heel moois!

Kern

➔ *Open de Bijbel bij Openbaring 1. Laat de Bijbel tijdens de vertelling openliggen.*

Daar zit hij, helemaal alleen. Op het eiland Patmos. Patmos is een eiland dat bij Griekenland hoort. Deze man is Johannes. Johannes is een leerling, een discipel, van Jezus. Hij wordt ook wel een apostel genoemd. Maar wat doet hij daar dan? Helemaal alleen? Wat kan hij daar nu voor de Heere God doen? Johannes vertelde graag andere mensen over de Heere. Nu is hij oud geworden. En eenzaam. Iedereen heeft hij achter moeten laten. Zelfs de plaatsen waar hij kwam om de mensen over de Heere te vertellen. Nu heeft hij niemand meer om tegen te praten. Op dit eiland heeft hij niemand waartegen hij iets kan vertellen.

En hij vertelde de mensen zo graag over de Heere. Hij heeft hen verteld dat ze elkaar lief moeten hebben, dat ze de Heere God lief moeten hebben, dat ze andere mensen moeten vertellen over de Heere.

Maar nu is Johannes verbannen op Patmos. Dat betekent dat hij naar dit eiland is gebracht en daar niet meer vanaf mag. Hij moet daar zijn, omdat hij niet meer over de Heere mag spreken. Hij moest de keizer belangrijker vinden dan God. Dat wilde hij niet.

Patmos is een eiland vol rotsen. Hier en daar groeien er palmbomen. Hij kan er niet meer vanaf. Om het hele eiland heen is er alleen water te vinden.

Is hij daar echt alleen op dat eiland? Nee, de Heere is wel bij hem. God zorgt voor hem.

toepassing *Misschien voel jij je ook wel eens alleen of verdrietig. Dan mag je weten dat de Heere God je wel ziet. Hij wil voor je zorgen, ook als je het moeilijk hebt. Je mag tot Hem bidden. Hij luistert altijd naar je. Johannes zal zeker ook gebeden hebben tot God.*

Johannes denkt na. Hij weet dat God voor hem zorgt. De Heere God, Die alles gemaakt heeft. Ook jou en mij. De Heere God had in het begin van de wereld alles zo mooi gemaakt. Alles was goed. Maar al snel was de aarde helemaal niet meer zoals God bedoeld had. God wil dat de mensen van Hem en van elkaar houden. Maar niemand luistert naar God. Ook jij niet. Mensen doen wat ze zelf belangrijk vinden. En daardoor is ook de schepping minder mooi geworden. De dood is gekomen. Eerst was de dood er nog niet.





Als Johannes daar even op dat eiland zit, gebeurt er ineens iets heel bijzonders! Achter hem hoort hij plotseling een stem. En die stem is heel mooi en zuiver.

In de Bijbel staat geschreven wat Johannes hoorde. Bijzonder hè, dat wij dat nog steeds in de Bijbel kunnen teruglezen. Hij draait zich om en wil zien wie er tot hem spreekt. Er was toch niemand op dat eiland? Hoe kan Johannes dan een stem horen? Ineens schrikt hij. In de lucht ziet hij iets bijzonders. Daar staan zeven gouden kandelaren en in het midden van de kandelaren de Heere Jezus! Niet zoals Hij op de aarde was, maar heel anders. Hij blinkt. Het is indrukwekkend wat Johannes ziet!

De Heere draagt een lang kleed tot aan Zijn voeten. Hij heeft een gouden riem om. De Heere Jezus ziet eruit als een Koning. Machtig. En Zijn haar is als witte wol, als sneeuw. Zijn ogen zijn zo fel, zo bijzonder. Als een vuurvlam. Hij kan alles zien. Hij weet en ziet alles wat er op de wereld gebeurt. Johannes kijkt naar Zijn voeten. Die zijn als blinkend koper. Daar staat Jezus. Sterk en onoverwinnelijk. En Zijn stem is krachtig. Wat is dit bijzonder! Johannes mag Jezus in de hemel zien.

Als Johannes zo naar Hem kijkt valt hij op de grond neer. Hij knielt. En als hij daar zo op de grond ligt voelt hij plotseling een hand op zijn schouder. Het is de rechterhand van de Heere Jezus. Hij spreekt tot Johannes en zegt: “Wees niet bang, Johannes. Ik ben de Eerste en de Laatste. Ik ben het Die leeft en Ik zal voor altijd blijven leven.”

Ja, het is echt de Heere Die tot hem spreekt. Hij is naar de aarde gekomen als klein Kindje, omdat er zonde, pijn en verdriet was in deze wereld. Jezus is gestorven. Hij droeg de straf aan het kruis en dat was genoeg. Hij kan en wil ook jou verlossen van de zonden.

Johannes weet: dit is de Heere, Die opgestaan is uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het graf achter zich gelaten en Hij leeft!

Voor de tweede keer hoort Johannes: “Schrijf op wat u hebt gezien en wat nu is en hierna zal gebeuren.”



En dat doet Johannes. De Heere spreekt veel tot hem. En alles schrijft hij op. Dat kunnen wij allemaal hier achterin de Bijbel lezen.

➔ *Laat de kinderen het Bijbelboek Openbaring zien in de Bijbel.*

Helemaal aan het einde van de Bijbel kunnen we lezen dat de Heere iets heel moois aan Johannes belooft. En die belofte is niet alleen voor Johannes, die is ook voor jou en voor mij!



Uit de hemel klinkt weer een stem. De stem van God: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” Alles wat nu niet goed is op de aarde zal de Heere nieuw maken. Johannes kijkt weer omhoog en hij ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo mooi! Het schittert helemaal. Alles zal goed zijn. Daar in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde zal geen pijn meer zijn, geen verdriet, geen oorlog, geen ruzie.

Johannes ziet ook wat het allermooiste is wat er zal zijn: de Heere Zelf! Hoor maar, een stem uit de hemel zegt: “God zal bij hen wonen.”

En weet je wat zo mooi is? Als de Heere iets belooft, dan doet Hij het ook. Je kunt op de Heere aan, altijd! In de Bijbel wordt deze belofte nog vaker genoemd.

➔ *Lees 2 Petrus 3:13 voor: Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.*

Johannes schrijft alles op. Ook moet hij een waarschuwing opschrijven. Iedereen die niet in God gelooft zal niet in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde mogen wonen, maar moeten wonen op een plaats waar de Heere niet is. Dat is een vreselijke plaats. Maar weet je wat zo mooi is? Je mag voor altijd bij God wonen als je in Hem gelooft.

Een engel laat Johannes de nieuwe hemel zien. Een stad die zo mooi, zo schoon en zo heerlijk is. Het allermooiste is dat de Heere daar ook is. Dag en nacht is Hij daar. Dan mag je altijd bij Hem zijn.

➔ *Zou jij straks ook in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde willen wonen?*

toepassing *Als je in de Heere gelooft, mag jij straks ook bij Hem wonen. Nu woont Hij in de hemel. Als je sterft mag je daar ook bij Hem zijn. Eens zal Hij terugkomen op de aarde. Dan maakt Hij alles nieuw. En mag je wonen op de nieuwe aarde. Heb jij de Heere Jezus lief? Als je van iemand houdt, wil je graag dichtbij hem zijn. Als je God liefhebt, wil je graag dichtbij de Heere zijn. Hier op aarde en straks voor altijd op de nieuwe aarde. De Heilige Geest wil je helpen om God lief te hebben. Verlang jij daar al naar? God wil het je geven! Dan mag je voor altijd bij Hem horen. Net als Johannes!*

Als Johannes al deze dingen gehoord en gezien heeft, knielt hij neer aan de voeten van de engel en aanbidt hem. “Doe dit niet!”, zegt de engel. “Er is er maar Eén Die aanbeden moet worden. En dat is de Heere.”

En ineens is Johannes weer alleen op het strand van Patmos. De engel is weg. Hij gaat zitten en denkt na over alles wat hij heeft gezien. Wat is dat bijzonder! De aarde en de hemel... helemaal nieuw. Zonder zonde, zonder pijn en verdriet. Zonder mensen die ruzie maken. Zonder mensen die roddelen. Alles is daar goed. Eens zal de Heere Jezus terugkomen naar de aarde.

toepassing *Zie jij daarnaar uit? Vergeet het niet: God maakt alle dingen nieuw. Hij doet wat Hij belooft! Echt waar! Aan Zijn woorden hoef je nooit te twijfelen. Wat een mooie belofte voor Johannes en voor jou en voor mij.*



Slot

Geef de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen over de vertelling.

Optioneel om te vertellen of bijvoorbeeld bij de afsluiting van een VBW

In de Bijbel staat er nog iets moois over geschreven. Dat gaat over een schat in de hemel. De Heere Jezus vertelt het verhaal.



Voorzichtig gaat de jongen wat verzitten. Hij is stijf geworden. Al een tijdlang luistert hij naar Jezus. Toch wil hij geen woord missen. Als Jezus spreekt, voel je: dit is de waarheid.

Er is een man heel hard aan het werk. Het stuk land is niet van hem, maar van zijn baas. Hij werkt er lang. En op een dag, als hij bezig is met ploegen in de grond, komt hij op iets hards terecht. Het zal wel een steen zijn, denkt hij. In de grond zaten ook veel stenen. Hij steekt de schep dieper in de grond. De man is verbaasd! Het is helemaal geen steen. Het is een kruik. Hij gaat op zijn knieën zitten en graaft de kruik voorzichtig uit. En kijk nou eens: in de kruik zitten allerlei schatten. Zilver, goud, munten, sieraden. De man kijkt vrolijk. Snel begraaft hij de kruik weer in de grond. Hij kijkt om zich heen of niemand het heeft gezien en maakt een plan. Hij heeft dan wel de schat gevonden, maar het is niet van hem. Nu draagt hij een groot geheim met zich mee. Niemand verder mag ervan weten.

De volgende dag loopt de man naar zijn baas. “Mag ik het stuk land van je kopen?” Zijn baas vindt het goed. Hij mag het stuk land kopen. Eerst verkoopt de man alles wat hij heeft en met dat geld gaat hij naar zijn baas. Nu is de schat echt van hem! Wat is de man blij! Op zijn gezicht staat een brede lach. De Heere Jezus stopt met vertellen. De jongen die het verhaal heeft gehoord, denkt diep na. Dan vraagt hij: “Heere, wat bedoelt U toch met dit verhaal?”

De Heere Jezus legt het uit. Het land is net als het Woord van God, de Bijbel. Daar ligt een grote schat in verborgen. De Bijbel is een boek om God te leren kennen. Daarin kun je veel over Gods beloften leren. De schat is de Heere Jezus. Hij alleen maakt je rijk en Hij wil jou het eeuwige leven geven. Een leven voor altijd bij de Heere.



Heb jij de schat al gevonden? We moeten steeds weer opnieuw uit de Bijbel horen en lezen. Daar leren we steeds meer over de Heere en over het eeuwige leven dat je krijgt als je in Hem gelooft. Dat heeft God beloofd!

