



## Les 4: Belofte van Jezus' geboorte vervuld



De herders in het veld



**Thema**

De Heere Jezus is ook daadwerkelijk gekomen. Dat wordt uitgewerkt in de vierde vertelling over de herders in het veld die horen dat Jezus is geboren. Kerstfeest in de zomer... dat zou je bijna denken met deze geschiedenis in de map. Dit thema is niet voor niets gekozen. Want de diepste vervulling van Gods beloften ontdek je in de geboorte van de Heere Jezus, de Zoon van God. Wat een heerlijke boodschap om met de kinderen te delen! De Heere Jezus zorgt ervoor dat al Gods beloften worden vervuld. De herders kenden de beloften uit het Oude Testament. De engel kondigt met de boodschap van Jezus' geboorte aan dat die beloften nu zijn vervuld. "Vrede op aarde" grijpt terug op o.a. de belofte van Jesaja over het vrederijk en de Vrededorst. Alles wat God aan ons belooft, krijgen we door de Heere Jezus. Alleen omdat Hij gekomen is. Niet omdat wij zo goed zijn. Onder deze les zit de vraag: waarom geeft God ons niet al het goede zomaar? Waarom is daar de Heere Jezus voor nodig? Wij hebben de vrede verstoord door God niet lief te hebben en elkaar niet lief te hebben. Daardoor hebben we Gods wet overtreden en verdienen we straf. Het is niet vanzelfsprekend dat God ons weer vrede geeft. Het is logischer als Hij ons straft, omdat we er zo'n puinhoop van maken op de wereld. Maar Hij belooft de Heere Jezus. Die maakt het weer goed tussen God en ons en tussen de mensen onderling, door te sterven aan het kruis. Bij Hem is vrede voor altijd. Dat is een geweldige schat. Hijzelf, Zijn vrede en vergeving, is de kern en al het goede dat we krijgen is er ook door Hem. De herders gaan uiteindelijk op zoek naar de Schat, de Koning Die was beloofd.

**Bijbelgedeelten**

Lukas 2, Jesaja 9:1-6

**Kernboodschap**

De Heere Jezus zorgt ervoor dat al Gods beloften worden vervuld.

**Bijbelteksten bij de kernboodschap**

En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus de Heere. (Lukas 2:10, 11)

**Aanleren Bijbeltekst**

Zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Mattheüs 1:27)

**Kerntoepassingen**

Toepassing niet-gelovig kind: Jezus kan jou redden van de duisternis van de zonde. Daarom is Hij naar deze aarde gekomen.

Toepassing gelovig kind: Vertel de blijde boodschap maar door: de Heere Jezus is naar de aarde gekomen om jouw en mijn zonden te vergeven.

**Hulpmiddelen**

Vertelplaten

Geboortekaartje



## Verteloverzicht

1. In de donkere nacht houden de herders de wacht over de schapen. (Lukas 2:8)

.....  
.....  
.....

2. Plotseling is er een groot licht bij hen. Er verschijnt een engel; een boodschapper van God. (Lukas 2:9)

.....  
.....  
.....

3. De herders zijn bang, maar de engel zegt: "Wees niet bang." (Lukas 2:10)

.....  
.....

4. De engel vertelt over een Kindje Dat is geboren. De Heere Jezus. (Lukas 2:11-12)

.....  
.....  
.....

5. Er komen nog meer engelen. Ze zingen samen: "Ere zij God en vrede op aarde." (Lukas 2:13-14)

.....  
.....  
.....

6. De herders willen op zoek naar het Kindje Jezus. (Lukas 2:15)

.....  
.....  
.....

7. Ze komen bij een stal en zien daar Jozef, Maria en Jezus. (Lukas 2:16)

.....  
.....  
.....

8. Ze vertellen alles wat ze gezien en gehoord hebben. (Lukas 2:17)

.....  
.....  
.....

9. Voor het dag wordt gaan de herders weer weg. Ze willen iedereen vertellen over dit Kindje. (Lukas 2:20)

.....  
.....  
.....



## Uitleg en achtergrondinformatie

### Lukas 2

**Vers 1-5** 'In die dagen': de regeringsperiode van Herodes (Lukas 1:5). Lukas laat het Evangelie van de geboorte van de Heere Jezus beginnen in Rome, met keizer Augustus. Deze keizer, die eigenlijk Octavianus heette, kreeg van de senaat in Rome de erenaam Augustus, wat 'verhevene' of 'aanbiddelijke' betekent. Deze keizer wil dat alle inwoners van het Romeinse rijk (de gehele wereld) zich laten registreren (inschrijven). Bij zo'n inschrijving moest men zijn naam, beroep, vermogen, familie en eventuele slaven opgeven. Het doel ervan was een belastingaanslag. Omdat er meer van zulke inschrijvingen zijn geweest (zie Handelingen 5:17), spreekt Lukas hier over de eerste. Lukas benadrukt het feit van Jezus' geboorte. De uitdrukking 'het geschiedde' komt twee keer voor (verzen 1 en 6). De geschiedenis wordt ook gedateerd aan de hand van de regering van Cyrenius of Quirinus over de provincie Syria (de Romeinse provincie waarin Palestina lag). God gebruikt het plan van Augustus om Zijn heilsplan te vervullen. Door de beschrijving worden Maria en Jozef als het ware gedwongen om naar Bethlehem te gaan. Dat moet ook, want dáár moet de Messias geboren worden (Micha 5:1). De HEERE werkt dwars door menselijke onmogelijkheden heen aan op Zijn doel. Dat doet Hij vandaag nog! Misschien waren Jozef en Maria inmiddels al getrouwd, maar wordt Maria nog ondertrouwde vrouw genoemd, omdat Jozef en Maria nog niet samenleefden als man en vrouw.

**Vers 6-7** De dagen werden vervuld: dat zijn om te beginnen Maria's dagen; haar Kind was voldragen. Maar het zijn vooral Gods dagen. Zijn tijd was aangebroken (Galaten 4:4). Het winden in doeken is niet noodzakelijk een teken van armoede (zoals vaak gesteld wordt), maar de gebruikelijke babyverzorging in die tijd (vergelijk Ezechiël 16:4). Met een kribbe wordt een voerbak bedoeld. Op grond hiervan veronderstelt men vaak dat de Heere Jezus in een stal geboren is. Dat kan, maar hoeft niet. De huizen van de armere mensen in Israël bestonden vaak uit één vertrek met een hoger- en een lagergelegen helft. In de hoger gelegen helft woonden de mensen, terwijl in de lagergelegen helft de dieren 's nachts verbleven. Zeker zal daar een voerbak of kribbe hebben gestaan. Het kan dat Jozef en Maria in zo'n armoedig huis verbleven. De Heere Jezus heeft van meet af aan armoede willen ondergaan, om arme mensen rijk te maken (2 Korinthe 8:9). In elk geval was voor Jozef en Maria (en indirect dus ook voor Jezus) geen plaats in de herberg. In die zin begint de lijdensgeschiedenis hier al. De vraag voor ons is: of er in ons hart en leven al plaats is gekomen voor de Heere Jezus.

**Vers 8-14** In het gebied waar David vroeger de kudde weidde, zijn ook nu herders. Herders werden in deze tijd als onbetrouwbaar en leugenachtig gezien. Ze mochten niet getuigen bij de rechtbank. Aan déze verachten mensen wil de Heere het Evangelie allereerst bekendmaken. De herders houden 's nachts de wacht over de kudde. Tussen maart en november waren ze buiten met de schapen. 's Nachts moest er gewaakt worden tegen rovers en wilde dieren. Een engel (het Griekse woord betekent letterlijk: boodschapper) brengt hun een geboortebericht. In dit geboortebericht worden drie namen genoemd. Deze namen vertellen volgens de gewoonte in Israël niet alleen hoe iemand heet, maar ook hoe hij is. Het Griekse woord voor Zaligmaker (Sotèr) betekent hier niet allereerst: Hij Die echt gelukkig maakt, maar: Hij Die redt. Christus betekent Messias of Gezalfde. Heere (Kurios) was een titel die de keizer



ook droeg. De verschillende aspecten van Jezus' geboorte (Zijn namen, Zijn geboorteplaats, Zijn geboortetijd) krijgen voor ons grote waarde, wanneer we mogen horen dat het ook voor ons is. De herders krijgen ongevraagd een teken. Dit is zowel een herkenningsteken alsook een bevestiging van het woord van de engel. In de lofzang van de engelen die op het geboortebericht volgt, wordt aangegeven wat Christus' geboorte bewerkt: in de hemel de eer van God en op aarde vrede. Vrede heeft een oudtestamentische achtergrond en betekent: het heil dat de Messias zal brengen. De uitdrukking 'in mensen een welbehagen' kan, gezien het Grieks, ook genomen worden bij 'vrede op aarde'. De vertaling wordt dan: '... en vrede op aarde in mensen van het welbehagen'.

**Vers 15-20** De herders twijfelen niet aan de waarheid van het woord van de engel: "Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft." Deze woorden van de herders willen ook ons vandaag aansporen: wat geschied is (Christus' geboorte), en ook aan ons is verkondigd (door de prediking, maar bijvoorbeeld ook door de vertellingen op de club), moet door ons ook in het geloof gezien worden. De herders werden gezien als onbetrouwbaar en leugenachtig, maar God neemt hen in dienst en laat hen een oorgetuigenverslag geven van wat ze van de engel hebben gehoord. De reactie op het getuigenis van de herders is tweeledig. Enerzijds is er verwondering: een houding die in het Evangelie van Lukas zomaar kan omslaan in afwijzing en verwerping. Anderzijds is er de houding van Maria, die de woorden bewaart en overlegt in haar hart. Het woord 'overleggen' kan ook vertaald worden met 'vergelijken'. Maria vergelijkt datgene wat ze nu hoort, met wat ze al eerder had gehoord (Lukas 1). Laat dat ook onze houding zijn: nieuw onderwijs van de Heere vergelijken met wat we al eerder gehoord hebben van Hem. En het als een kostbare schat bewaren in ons hart.



## Vertelling

### Inleiding

Laat een geboortekaartje zien. Wat is er blijdschap als er een kindje is geboren! Misschien heb je zelf ook zo'n klein babybroertje of -zusje. Je was vast blij toen het was geboren! Vandaag gaat het ook over een klein baby'tje. Dat baby'tje was al heel lang geleden beloofd. De mensen moesten er lang op wachten, maar het werd echt geboren! Het gaat over een heel belangrijk baby'tje. Een baby Die al lang geleden was beloofd.

Tip: je kunt ook een objectles als inleiding gebruiken. Zie hoofdstuk 7.8.

### Kern

➔ *Open de Bijbel bij Lukas 2. Laat de Bijbel tijdens de vertelling openliggen.*



Het is nacht. Buiten is het helemaal donker. De lampjes zijn overal uit en de mensen zijn gaan slapen. Als je naar de donkere lucht kijkt, zie je heel veel sterren in de lucht.

Niet iedereen slaapt. Er zijn een paar mannen wakker gebleven. Het zijn herders. Zij moeten zorgen voor alle schapen van de mensen uit het dorp. 's Nachts moeten ze wakker blijven om op de schapen te passen.

Als het in de winter heel koud is, gaan de schapen 's nachts terug naar het dorp. Dan slapen ze binnen in een stal. Nu is het niet zo koud en dus slapen de schapen buiten, zodat ze niet steeds terug hoeven te lopen naar de stal.

Waarom moeten de herders er dan bij blijven? Er zijn wilde dieren, die soms een schaap willen pakken om op te eten. Daarom zijn de herders er om op te passen. Ze letten goed op!

De herders zitten bij elkaar. Soms praten ze wat met elkaar. En om de beurt kunnen ze even slapen. Ze luisteren ook goed of ze iets horen. Het is zo donker! Ze kunnen bijna niets zien. Wel hebben ze een lekker warm vuurtje gemaakt. Het kan anders best koud worden 's nachts. Alleen het knetteren van het vuur kun je horen. Stil houden ze de wacht.



Maar ineens, de herders schrikken vreselijk! Ineens is er een groot licht bij hen! Een heel sterk, fel licht. Ze knijpen hun ogen dicht, maar ze hebben het wel gezien. Er staat een engel bij hen. Een engel van God! God is zo goed en zo heilig. Heilig betekent dat God goed en zonder verkeerde dingen, zonde is. God heeft engelen gemaakt. Ze wonen bij de Heere in de hemel.



Ze hebben God lief en doen wat Hij van hen vraagt. En God heeft nu een engel naar de aarde gestuurd als boodschapper. Deze engel moet de herders iets heel belangrijks gaan vertellen.

De herders horen een vriendelijke stem. “Wees maar niet bang!” De engel spreekt! “Ik kom jullie iets heel fijns vertellen. Vannacht is er een Kindje geboren. Geen gewoon kindje, maar de Heere Jezus! Hij is de Redder, de Zaligmaker. Hij komt om het weer goed te maken tussen God en de mensen.”

De herders weten wel dat God beloofd had dat de Heere Jezus zou komen. Dat had Jesaja al gezegd. En dat staat ook in de Bijbel. Luister maar:

➔ *Lees Jesaja 9:5 voor: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.*

Prachtige namen gaf Jesaja aan dit Kind. Maar dat heeft God al zo lang geleden beloofd. Ze moesten er zo lang op wachten. Is Hij nu echt gekomen? En komt de engel dat nu aan hén vertellen? Zij zijn toch helemaal niet belangrijk?

Plotseling is er nog veel meer licht! De herders kijken omhoog. Ze zien veel meer engelen! Wat een schitterend gezicht! Al die engelen beginnen samen te zingen: “Ere zij God!” Ze zingen over de Heere God. De herders staan met open mond te kijken en te luisteren. Wat klinkt dat mooi! Ze zingen nog meer: “Vrede op aarde!” Dat past ook bij wat Jesaja al had gezegd: er zou een Kind geboren worden met de naam Vredevorst. Iemand die vrede, licht komt brengen op de aarde.

*Waar God is, is het licht. Maar als je zonder Hem leeft, ben je in het pikkedonker. Duisternis, noemt de Bijbel dat. Door de zonde heb je eigenlijk straf verdiend. Maar weet je wat zo heel bijzonder is? God heeft de mensen niet losgelaten! Hij had een plan. Hij beloofde dat er op een dag een groot licht zou komen. Dat is de Heere Jezus. Hij zal alle duisternis, alle zonde, wegdoen. En daar horen de herders nu ook van!*

toepassing



Als de engelen klaar zijn met zingen, is het licht weer weg. De engelen zijn ook weg. Ze zijn weer teruggegaan naar de hemel. Het is weer helemaal stil en donker. Gaan de herders nu weer slapen? Nee, ze komen vlug overeind en zeggen: “Snel, laten we naar het Kindje toe gaan!” De herders denken niet meer aan de schapen waar ze op moeten passen, maar lopen zo vlug als ze kunnen door het donker naar Bethlehem.





➔ *Zou jij ook de Heere Jezus willen zien? Waarom?*

Als ze een eindje gelopen hebben, komen ze bij een stal waar ze een lichtje zien branden. Heel voorzichtig doen ze de deur open. En daar zien ze het Kindje Jezus. Precies zoals de engel heeft gezegd. Het ligt in een voerbak. Heel zacht lopen de herders er naartoe. Dit is nu het Kindje Dat gekomen is om het goed te maken tussen God en de mensen. Dit is het Kindje Dat al hun zonden en ongeloof wil vergeven. Die het voor hen goed wil maken met God.

De herders hadden het eigenlijk heel anders verwacht. Het Kindje Jezus ligt hier in een stal. Ze hadden gedacht dat Hij zou komen als een machtige Koning of dat Hij geboren zou worden in een mooi paleis. Er was niet eens een plekje in een herberg, een soort hotel. Ze konden alleen in dit verblijf voor de dieren terecht. De Heere Jezus hoefde geen mooi paleis. Hij wilde komen om mensen gelukkig te maken. Daar had Hij geen paleis voor nodig. Hij is gekomen om mensen, die zonden doen, weer bij God te brengen. Hij is ook gekomen voor de herders!

**toepassing** *Geloof jij wat de herders gezien hebben? De Heere God beloofde het al lang geleden. En Hij heeft het echt gegeven! De Heere Jezus is een groot geschenk uit de hemel. Hij werd geboren in zo'n arme stal. De Heere Jezus moest arm worden, anders kon Hij geen zondaren redden. Waarom geeft God ons al het goede niet zomaar? Waarom is daar de Heere Jezus voor nodig? Weet je nog dat Jesaja het Kind "Vrededorst" heeft genoemd? Wij hebben de vrede verstoord door God niet lief te hebben en elkaar niet lief te hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat God ons weer vrede wil geven, maar toch heeft Hij de Heere Jezus gegeven. Die maakt het weer goed tussen God en ons en tussen de mensen onderling. Bij Hem is vrede voor altijd. Dat is een geweldige schat. Je kunt nu niet naar de Heere Jezus toe, want Hij is niet op aarde. Maar je mag wel tot Hem bidden. Overal. Je mag alles aan Hem vertellen. Ook over de zonden in je leven. Hij wil je zonden vergeven. Hij wil je rijk maken: schatrijk! Als je daar straks meer over wilt weten of als je daar vragen over hebt of als je daar zomaar even over door wilt praten, dan mag je straks naar mij toekomen. Ik zit dan daar en als jij dan komt, weet ik dat je hierover met mij wilt praten.*



De herders konden naar Jezus toe. Ze kijken naar de man en de vrouw die bij het Kindje zijn: Jozef en Maria. Zij mogen voor dit Kindje zorgen, de Redder die God naar de aarde heeft gestuurd. De herders vertellen tegen Jozef en Maria alles wat ze gehoord en gezien hebben. "We zaten bij elkaar in het donker. En plotseling was daar een groot licht om ons heen. We waren zo bang. Het was zo fel. Maar de engel begon tegen ons te praten en hij zei dat we niet bang hoefden te zijn. En toen zei de engel dat de Heere Jezus, de Zaligmaker is geboren. Dat we Hem hier in Bethlehem, in een voerbak konden vinden. En ze zongen. Zo prachtig!" Maria en Jozef horen het. Er komt ook vrede in hun hart. Net zoals bij de herders. Wat zijn ze blij met de geboorte van dit Kindje.

Als ze een tijdje gepraat hebben, gaan de herders weer weg. Het is buiten alweer een beetje licht geworden. Ze moeten weer terug naar de schapen! De hele tijd moeten ze denken aan het Kindje en aan alles wat ze vannacht hebben gehoord en gezien.





Buiten lopen een paar mannen die op weg zijn om te gaan werken. De herders roepen: “Moet je eens horen wat we vannacht hebben gezien!” Maar wat jammer... de mannen halen hun schouders op... en ze lopen gewoon verder. “Die rare herders met hun verhalen”, zeggen ze. Ze gaan helemaal niet kijken naar het Kindje. Wat erg!

De herders zien een boer lopen... “Moet je horen...” Maar ook de boer luistert niet naar hun verhaal. En de vrouwen die water gaan halen... ook niet. Wat erg! Nu is er zoiets heerlijk gebeurd en niemand gaat kijken!

Slot

toepassing

*Vertel jij anderen over Hem, net zoals de herders deden? Vertel de blijde boodschap maar door: de Heere Jezus is naar de aarde gekomen om jouw en mijn zonden te vergeven. Misschien wil niet iedereen luisteren naar wat je zegt. Maar God wil je helpen!*



➔ *Lees Lukas 2:20 voor: En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.*

De herders lopen verder, terug naar hun schapen. En ondertussen zingen ze: wat is God goed! Vertel jij anderen er ook over?

Geef de kinderen de gelegenheid om vragen te stellen over de vertelling.

