

# Hizkia genezen

Thema: Jesaja  
Jesaja 38

## a. De ziekte en de genezing van Hizkia (Jes. 38: 1-8 en 21-22 / 2 Kon. 20: 1-11)

### UITLEG VAN DE TEKST

Vorige keer is verteld over de verlossing van Jeruzalem door de Heere. Een engel des Heeren doodde in één nacht 185.000 Assyrische soldaten. Nadat Sanherib met zijn overgebleven leger uit Juda vertrokken is, wordt Hizkia onverwacht ernstig ziek. Het is ook mogelijk om te denken dat zijn ziekte tijdens die gebeurtenissen plaatsvond. Vers 1 begint met de woorden: 'In die dagen..' Hij is dan ongeveer 39 jaar oud. Uit 2 Kon. 20: 7 blijkt dat hij lijdt aan een ernstige zweer. Deze zweer is zo ernstig dat voor zijn leven wordt gevreesd. Als Jesaja komt, blijkt deze vrees niet ongegrond. De profeet zegt in de Naam van de Heere tot de koning: 'Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven, en niet leven.' Een verschrikkelijke boodschap! Hizkia moet zijn testament gaan maken, want zijn levenseinde is nabij.

Als de koning dit hoort, wendt hij zijn gezicht naar de muur om zijn droefheid te uiten en om te bidden. Wat blijft er anders nog over bij zo'n boodschap? Als de Heere zegt dat een mens sterven moet, dan kan alleen Hij dit nog afwenden en niet één arts. Hizkia vraagt aan de Heere om te gedenken dat hij voor het aangezicht van de Heere in waarheid en met een volkomen hart gewandeld heeft en gedaan heeft wat goed is in Gods ogen. Dat is niet het werk van Hizkia, maar Gods werk in hem. Hij huilt heel erg. Hizkia kan wel sterven, maar wil nog niet sterven. Wat zal er na zijn dood met zijn volk gebeuren? Zullen ze weer de afgoden

gaan dienen? En wie zal hem opvolgen? Hij heeft nog geen zoon. Zal dan het koningshuis van David uitsterven en de belofte van de komst van de Messias niet vervuld kunnen worden?

Terwijl Hizkia bidt en Jesaja het paleis nog niet heeft verlaten (2 Kon. 20: 4), moet de profeet van de Heere terug naar de koning met een heerlijke boodschap. De Heere heeft het gebed van Hizkia gehoord en zijn tranen gezien. De Heere zal hem gezond maken! Over drie dagen zal de koning weer naar de tempel kunnen gaan om daar de Heere voor de genezing te danken (2 Kon. 20: 5). De Heere zal hem nog vijftien jaar laten leven en de stad beschermen tegen de koning van Assyrië om Zijnentwil en om Zijn knecht Davids wil (2 Kon. 20: 6) Hizkia wordt niet zomaar gezond. De Heere gebruikt een middel. Op aanraden van Jesaja moeten degenen die de koning verplegen een klomp vijgen nemen en die op zijn zweer leggen (Jes. 38: 21 en 2 Kon. 20: 7-8).

Als Hizkia van Jesaja hoort dat hij genezen zal worden, kan hij dit eigenlijk niet geloven. Daarom vraagt hij om een teken dat de Heere hem gezond zal maken en dat hij op de derde dag naar de tempel kan (Jes. 38: 22 en 2 Kon. 20: 8). Hij krijgt ook een teken van de Heere. Hizkia mag kiezen: moet de schaduw tien graden vooruitgaan of tien graden terug (2 Kon. 20: 9-10). De koning kiest voor het laatste en dat is begrijpelijk. De schaduw terug is een groter wonder dan vooruit. Jesaja roept dan de Heere aan en Hij doet de schaduw tien graden teruggaan op de zonnewijzer van Achaz. Voor het oog van de mensen keert de zon dus een eindje terug in haar loop en dat is aan de schaduw te zien. Voor Hizkia is het een teken dat hij werkelijk zal genezen.

**TER OVERWEGING**

Hoe is het met ons als we zo'n boodschap als Hizkia thuis krijgen? Daar hoeven we niet oud voor te zijn. Kunnen we dan sterven? Hebben we dan die Borg voor onze schuld, de Heere Jezus Christus, nodig en lief gekregen? Hizkia kon sterven. Hij vreesde en diende de Heere. Daarvan mocht hij getuigen. Toch is de dood ook voor Gods kinderen verschrikkelijk. De Bijbel noemt de dood de laatste vijand. De Heere kan de angst voor de dood wegnemen en stervensgenade schenken. Sterven betekent ook alles loslaten en dat is vaak moeilijk.

Uit deze geschiedenis leren we dat de Heere op het gebed grote wonderen kan verrichten. 'Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven' (Ps. 68: 10 ber.). Benadruk maar dat God almachtig is, maar ook vrijmachtig. De kinderen kennen vast voorbeelden waarin mensen mochten herstellen van een ernstige ziekte of juist niet beter werden en stierven.

De Heere genas Hizkia door een middel. Zo gebruikt de Heere nog steeds middelen om mensen te genezen. Als iemand mag herstellen, komt dat niet door het medicijn, maar omdat de Heere dat medicijn heeft willen zegenen.

Hizkia vraagt om een teken. De vraag kan opkomen of het vragen om een teken niet wijst op ongelof. We kunnen beter spreken van een zwak geloof. De Heere bevestigt Zijn Woord met tekenen om daardoor het zwakke en aangevochten geloof te versterken. Het moet eigenlijk genoeg zijn om de Heere te geloven op Zijn Woord.

Het is hier van belang om de werking van een zonnwijzer aan de kinderen uit te leggen.

## b. Hizkia's smee- en dankgebed (Jes. 38: 9-20)

**UITLEG VAN DE TEKST**

Na zijn ziekte en genezing heeft Hizkia opgeschreven wat hij gedacht en gedaan heeft, toen hij zijn doodsbericht had gehoord (vers 9)

Met 'de afsnijding mijner dagen' in vers 10 bedoelt hij zijn sterven. Hij zal begraven worden en geen jaren verder meer leven.

In vers 11 zegt hij dat hij de HEERE niet meer zal zien in het land der levenden. Hij zal niet meer voor Hem kunnen verschijnen in de tempel. Ook zal hij de mensen niet meer kunnen zien.

Hizkia vergelijkt het afbreken van zijn levenstijd met een herdershut, een tijdelijk onderkomen, dat neergezet en weer opgebroken wordt. Hij heeft zijn leven afgesneden, zoals een wever zijn weefsel afsnijdt van zijn weefgetouw (de drom). Hizkia heeft door zijn zonden zijn aardse leven verkort (vers 12). Juist deze tekst laat zien dat Hizkia de aankondiging van zijn sterven ook heeft gezien als antwoord op

de zonde. Het is opvallend dat geen koning van Juda of Israël in de kracht van zijn leven sterft, of het is een koning die gezondigd heeft. Ook het beeld van een leeuw wekt die indruk. Hij heeft het gevoel dat de Heere hem als een brullende leeuw zal verpletteren. Een beangstigende gedachte.

In vers 13 zegt hij dat hij er morgen niet meer zal zijn. Alleen deze dag zal hij nog leven. Hij is zo bedroefd geweest, dat hij piepte als een zwaluw en kirde als een duif: 'Mijn ogen verhieven zich omhoog; O HEERE, ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg.' Hij wordt onderdrukt. Zijn zonden drukken hem terneer. Hij ziet op tegen zijn sterven. Het gebed 'Wees Gij mijn Borg' is wel de kern van zijn gebed. Een borg is iemand die voor een ander instaat en zijn schuld betaald. Alleen de Heere Jezus kan onze Borg zijn. Op Golgotha heeft Hij de schuld van een ieder, die in Hem gelooft, volkomen betaald. Hij is de Middelaar Gods en der mensen.

Vanaf vers 15 gaat het smeekgebed van Hizkia over in een dankgebed. Wat de Heere beloofd heeft, heeft Hij gedaan. Hizkia zou nog vijftien jaar mogen blijven leven. Na de bittere smart zal hij die jaren bedaard en rustig ('zoetkens') doorbrengen.

In vers 16 zegt hij dat hij bij de beloften en de weldaden van de Heere mag leven, want de Heere heeft hem gezond gemaakt. De bittere beproeving is goed voor hem geweest. De Heere heeft al zijn zonden, waardoor hij deze ziekte en de dood verdiend had, vergeven (vers 17).

De dode in het graf kan de Heere niet loven en prijzen, maar de levende wel, zoals Hizkia doet (vers 18 en 19). Na zijn genezing beloofde hij op de harp in de tempel te spelen zolang hij leefde, als dank voor de verlossing door de Heere (vers 20).

Drie jaar na zijn genezing wordt er in het paleis een zoon geboren die hem kan opvolgen. Deze zoon Manasse is twaalf jaar oud als hij zijn vader opvolgt.

**TER OVERWEGING**

Dit gedeelte leent zich uitstekend om, na de vertelling van het eerste deel, samen met de kinderen te lezen en te bespreken. Je zou aan de leerlingen kunnen vragen wat zij zouden doen als zij zo'n ernstige boodschap van bijvoorbeeld een arts te horen kregen.

Probeer duidelijk uit te leggen waarom Hizkia bidt om een Borg en waarom wij die Borg ook nodig hebben.

**GELOOFSLEER**

Heidelbergse Catechismus, zondag 5 en 6. Aan de hand van deze geschiedenis kan met de kinderen worden doorgesproken over de noodzaak en het middel van verzoening. Christus is onze Borg.

In dit gedeelte zien we zowel de ellende als de verlossing en de dankbaarheid. Wie weet van verlossing gaat de Heere loven.