

Werkblad 1: God overwint het kwaad

Lees je weleens de krant? Of kijk je naar het journaal? Zo leer je veel over de wereld waarin wij vandaag leven. Wat voor nieuws komt er dagelijks voorbij? In deze les gaan we heel veel jaren terug. Naar de wereld van Egypte. Je weet wel, waar koningen farao's werden genoemd. Mannen die grote piramiden lieten bouwen. Daar heb je vast weleens een plaatje van gezien. Wat een andere wereld dan vandaag! Of toch niet?

1. Blader eens door een krant. Schrijf een aantal dingen op die jij belangrijk vindt, waarin je iets ziet over hoe de wereld vandaag is. Daarna maak je met de hele groep een woordweb: 'Zo is onze wereld'.



2. Zet achter de positieve dingen uit het woordweb een groen kruis en achter de negatieve dingen een rood kruis.
 - a) Welk poppetje past het beste bij het nieuws dat je leest?
 - b) Word je blij van het nieuws? Waarom wel/niet?
 - c) Waarom zijn er nare dingen in deze wereld?



Lees met elkaar Exodus 1 vers 8 – 2 vers 10

We hebben in de afgelopen lessen gezien dat heel veel beloften van God al zijn vervuld. Maar nog niet alle beloften van God zijn al ontvangen. Abram moest lang wachten, maar we weten ook dat God altijd doet wat Hij belooft. We kunnen op Hem aan, Hem vertrouwen. Vandaag gaan we kijken naar Gods beloften voor de toekomst.

3. Laten we nu eens kijken hoe het leven in Egypte was voor de Israëlieten die daar woonden.
 - > Lees Exodus 1 vers 13 en 14
 - a) Wat maakte het leven moeilijk?
 - b) Komt dit vandaag ook voor in de wereld? Waar?

.....

.....

.....

4. Naast het plan van de dwangarbeid bedacht de Farao nog een boos plan.
 - > Lees Exodus 1 vers 15 en 16

Wat zou jij doen als jij Sifra of Pua was? Waarom?

.....

.....

.....



5. Lees Handelingen 5 vers 29. Wat betekent dit vers? Kijk nu eens wat Sifra en Pua deden en wat de Heere daarom voor hen deed.

> Lees dit in Exodus 1 vers 17, 20 en 21

.....
.....
.....

6. Kwaad gaat vaak van kwaad tot erger.

> Lees maar eens in Exodus 1 vers 22

Kun je daar ook een voorbeeld van noemen uit onze wereld?

.....
.....
.....

7. Wie zit er achter al dat kwaad?

> Lees Johannes 8 vers 44

Welke twee dingen worden hier over de duivel gezegd?

1.....
2.....

8. In Exodus 2 vers 1-10 lezen we een prachtig verhaal over hoe een jongetje gered werd uit de boze wereld van de farao.

> Lees nu Hebréeën 11 vers 23



Wat zorgde ervoor dat de ouders van Mozes niet bang waren voor de Farao?

- a) Ben jij weleens bang?
- b) Hoe kun je daarbij de hulp van de Heere God vragen?

.....
.....
.....



9. > Lees Johannes 16 vers 33

Wie heeft deze woorden gesproken? Wat bedoelt Hij hiermee?

.....
.....
.....

10. Kijk nog eens naar het woordweb van het begin van deze les. Misschien heb je ook in je eigen leven wel iets dat heel naar voor je is. Schrijf dat in gedachten maar bij het woordweb met een dik rood kruis erachter. Het klopt hè, wat we lezen in Johannes 16 vers 33. In de wereld is verdrukking. Waarom is het voor jou belangrijk dat de Heere Jezus Overwinnaar is?

