

### 3. Een huis vol vergeving

Bijbelgedeelte:

- Lukas 7 vers 36-50

#### **De Heere Jezus kan en wil je vergeven en terugbrengen in het huis van God**

*Vandaag zijn we te gast in het huis van een man die Simon heet. Hij is een Farizeeër, iemand die heel belangrijk is in het land Israël. Hij weet veel van de Bijbel, maar we zullen ontdekken dat hij nog niet veel wist van de echte boodschap uit de Bijbel. Hij nodigde de Heere Jezus uit voor een maaltijd. Prachtig dat de Heere Jezus in zijn huis wilde komen. Nog veel mooier is het als de Heere Jezus jouw hart tot Zijn woning maakt. Ook daar zullen we iets van leren vandaag.*

Lees eerst met elkaar Lukas 7 vers 36-50

1. Kies een paar kinderen uit die een rollenspel gaan doen. Je hebt een echtpaar nodig die een feestje gaan geven. Ze nodigen de kinderen uit. De kinderen kloppen aan. Hoe begroet het echtpaar hun gasten? Hoe bieden ze hun een plekje aan? Probeer zo gastvrij mogelijk te zijn.
2. Lees Lukas 7 vers 44-46. Welke drie dingen waren normaal om te doen bij de ontvangst van gasten in de tijd van de Bijbel?
  1. ....
  2. ....
  3. ....
3. Simon de Farizeeër had de Heere Jezus wel uitgenodigd voor een maaltijd, maar niet gastvrij ontvangen. Lees nu Lukas 7 vers 36-38. Wat doet de vrouw, die een zondares genoemd wordt, bij de Heere Jezus? Waarom, denk je? Heb je enig idee waarom ze zo huilt?
 

.....

.....

.....
4. Hoe reageert Simon in vers 39? Hoe reageer jij als je weet dat je klasgenootje iets heel slechts heeft gedaan? Je hebt bijvoorbeeld gezien dat hij gestolen heeft. Wat zou je doen?
 

.....

.....

.....
5. Hoe reageert de Heere Jezus? Hoe laat Hij zien dat Hij toch alles ziet en weet? Kijk maar eens in vers 40-43.
 

.....

.....

.....



6. Lees psalm 139 vers 1-6. Vind je het een fijn idee dat de Heere ook alles van jou ziet en weet? Waarom?

.....  
.....  
.....

7. We lezen nu Lukas 7 vers 47-50. Waarom zijn de zonden van de vrouw vergeven?

.....  
.....  
.....

8. Vergelijk het verhaal dat Jezus vertelde in vers 41-42 met vers 47. Is het zo: hoe meer zonden je doet, hoe groter de vergeving? Wat wil de Heere Jezus ons hier leren?

.....  
.....  
.....

9. Neem een vel papier en maak met rode verf in het midden een hart (symbool van Gods liefdevolle hart voor zondaars). Om dat hart heen schrijf je met een pen dingen op waarvan je weet dat het zonde is. Probeer vooral aan je eigen zonden te denken en niet aan de zonden van anderen. God kan onze zonden niet accepteren, niet aanzien. Nu hebben we een probleem! Hoe krijgen we onze zonden weg? Hoe worden ze onzichtbaar? Strijk er met rode verf weer overheen. Schrijf Johannes 3 vers 16 erop.

**Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.**

