

Werkblad 4: Belofte van Jezus' geboorte vervuld

Bijbelgedeelten: Lukas 2 vers 8-20, Mattheüs 1 vers 21 en Jesaja 9 vers 1-6

De Heere Jezus zorgt ervoor dat al Gods beloften worden vervuld

In een land in Afrika is een zendingspost verstopt tussen veel hoog gras en bomen. Als je goed kijkt, zie je daar elke dag jongetjes van vijf tot tien jaar met een kudde koeien lopen. Ze kunnen niet naar school. Op zondag kunnen ze ook niet naar de kerk. De jongens lopen altijd achter de koeien aan om hen naar goede graasplekken te leiden. Zodra het licht wordt gaan ze op pad, totdat de zon weer onder gaat. Dag in dag uit ...

Nu waren er eens twee jongetjes van acht jaar die hun koeien zomaar alleen in het bos achterlieten. Weet je waarom? Ze wilden graag naar de kinderclub op de zendingspost, waar verteld wordt over de Heere Jezus. Op die club gaat het over de grootste schat die je in je leven kunt vinden.

Dat is net zoals bij ons nu we hier bij elkaar zijn. We gaan op zoek naar de grootste schat voor ons leven. Daarom doen we de Bijbel open en kijken we naar het verhaal over de herders in het veld van Bethlehem. Het lijkt wel een beetje op het verhaal van de koeienjongens.

1. Al in het Oude Testament is regelmatig beloofd dat er een Redder geboren zal worden om vrede op de aarde te brengen. In Jesaja 9 vers 5 kun je zien dat een van de namen voor het Kindje Dat geboren gaat worden 'Vredevorst' is. In hoofdstuk 11 van Jesaja kun je lezen over het vrederijk van deze Koning. Waar denk jij aan bij een Koninkrijk vol vrede? Maak een woordweb.



2. Lees Lukas 2 vers 8-11. Een engel komt aan de herders vertellen dat God Zijn beloften heeft vervuld. Het beloofde Kindje is geboren. Wie is dit Kindje? Welke naam betekent Redder?

.....

.....

.....



3. In Mattheüs 1 vers 21 kun je lezen wat de Zaligmaker doet. Kun je het uitleggen met je eigen woorden?

.....

4. Nu snap je vast ook wel waarom de engel in Lukas 2 vers 10 zegt dat de geboorte van de Heere Jezus blijdschap geeft voor alle volken. Lees Lukas 2 vers 13 en 14. Welk zinnetje uit het lied van de engelen maakt jou blij? Waarom? Schrijf het op bij de muzieknootjes.
5. De herders laten hun dieren achter en gaan op zoek naar de schat waarover aan hen verteld is. Als ze het Kindje Jezus hebben gevonden, vertellen ze aan ieder die het maar horen wil dat de Zaligmaker is geboren. Zulk groot nieuws moet verspreid worden. Er is redding! Vrede! Lees nu Lukas 2 vers 18. Gaan er nog meer mensen op zoek naar de schat? Kleur het juiste antwoord in.



JA / NEE

6. En jij? Jij weet nu dat de Heere Jezus de Enige is Die jou vrede kan geven en Die jou kan redden van je zonden. Wat doe jij? Hoe kun je naar Hem toegaan?

.....

7. In Lukas 2 vers 20 lees je wat er gebeurt als je Jezus gevonden hebt. Wat doen de herders?

.....

8. Denk nog eens aan het verhaal van de koeienjongens. Zij lieten, net als de herders in Bethlehem, hun dieren achter. Niet slim, zouden wij denken. Ze konden wel gestolen worden of verdwalen. Maar de jongens lieten zich nergens door verhinderen. En het wonderlijke was, dat de Heere Zelf na een poosje de koeien achter de jongens aanstuurde. De koeien bleven netjes bij de deur wachten tot de club was afgelopen. Ook voor de herders in Bethlehem was maar één ding belangrijk: niet hun dieren, maar het vinden van de Schat! Hoe is dat bij jou? Hoe kan jij de Heere Jezus vinden? Praat er eens met elkaar over.



9. In Johannes 10 vers 11 zegt Jezus, de Zaligmaker: “Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.” Weet jij wanneer Jezus Zijn leven gaf? Voor wie? Waarom deed Hij dat? Kijk ook maar eens in vers 10. Schrijf het op in het schaap.



10. Welke woorden uit jouw woordweb passen bij het leven dat de Heere Jezus wil geven?
Zet hier een pijltje bij.

